

## Nr. 1 Godmorgen til alle.

### Morgenmeditation torsdag den 6. september 2018

#### Nøgleord: Udholdenhed.

Vi prøver at starte på en åndelig dimension hver eneste dag. Vi skal tænke på, det er fantastisk heldigt, at vi lever et sted hvor vi kan arbejde med den Guddommelige kærlighed, Guddommelig visdom, Guddommelig accept og arbejde udelukkende for menneskeheden og hæve menneskehedens bevidsthed. Det er et dejligt arbejdsområde og dejligt projekt at lave.

Det første jeg vil arbejde med er, at jeg vil give energi ud til menneskeheden. Det betyder, jeg vil starte med at nævne hvem jeg selv er. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, og jeg arbejder i samklang med Hierarkiet, Hierarkiets mestre, Kristus, og de gamle sjæle der er vise, hvor man arbejder med at hæve menneskehedens bevidsthed.

Det vi skal arbejde med i dag er selvfølgelig en meditation, men idet jeg udtaler tingene, er det en meditativ proces i sig selv, og så er det bare det, at jo mere man giver energi til, det vokser, og det udvikler sig. Så jeg starter med at give energi til menneskeheden. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg arbejder med åndens energi.

Buddha kom med oplysningens kræfter, som leder for østens kultur, og Kristus kom med kærlighedsenergien her i vesten, og jeg kommer med åndens energi. Så den åndelige vilje kommer jeg med, og som er bygget sammen med princippet af kærlighedens energi og den skabende aktivitet. Vi skaber nye relationer, og nye muligheder, i alt hvad vi foretager os.

Det er vigtigt at tænke på, at vi alle er guddommelige, og vi arbejder med vores guddommelighed i os selv. Idet vi arbejder med det, så mærker vi måske en indre salighed. Det er vigtigt, at man kommer ind i sin ophøjede bevidsthed, hvor man ikke giver energi til følelseslivet. Det er alfa og omega, at vi gør det lige nu.

Så hvis vi mediterer på, at Gud ser mig, og ligger bevidstheden ind på det, så er vi sådan set identisk i vores meditative tilstand, med det guddommelige. Så vi ligger bevidstheden ind i det guddommelige. Idet I ligger bevidstheden i det guddommelige, dem af jer der kender jeres kraftord og jeres kraftords energi, så lig lige jeres kraftords energi ind og prøv at være jeres kraftord, og lig bevidstheden i det, idet I kontakter den guddommelige del i jer selv. I tænker på, at I er guddommelige, og det guddommelige bliver udtrykt igennem jeres kraftord.

I begynder nu at se, hvordan det guddommelige gennem jeres kraftords energi forvandler jer selv til, at I bliver en levende organisme i det guddommelige liv. Begynd at være bevidst om jeres egen guddommelighed, jeres egen guddommelige energi.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden.

Det der er vigtigt, når I tænker på det så tank på, at I tror på det evige liv. Tænk på vi har muligheden for at have et evigt åndeligt liv. Vi er åndelige mennesker. Vi er forbilledet for andre mennesker. Prøv at være bevidst om, at vi er en årsag, der legemliggør den guddommelige vilje, den guddommelige kærlighed og den guddommelige visdom. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Tænk på I er også guddommelige. I legemliggør også kærligheden. Vi giver kærlighed til alle. Vi ser det bedste i alle mennesker. Vi giver liv, kærlighed og trøst. Vi arbejder for en indre fred og en indre lyksalighed i alle mennesker. Tænk på at vi har en enestående mulighed nu for at være skaber

i det univers vi er i, i vores eget univers, hvor vi kan skabe al mulig velstand på alle niveauer. Jeg giver lys og kærlighed og visdom til alt, jeg ser. Tænk på vi har en enestående mulighed nu for at hæve menneskeheden bevidsthed. Og det er værd, og det er godt at have i sin dagsbevidsthed hele dagen i dag og de næste mange dage fremad. Giv lys, kærlighed og visdom. I den meditation her der kan jeg også give lys og kærlighed til alle healerskolens healere.

Jeg giver energi til alle mennesker med gode relationer, som arbejder for fred og lys og kærlighed til hjælp til menneskeheden udvikling. Jeg overfører livsenergi og åndens energi, kærlighedsenergien til Shamballa. Overfører energi til Shamballa, til Hierarkiet, Kristus. Jeg giver kærlighedsenergi til Planetlogos, til Sollogos, til Manuen. Det er godt at give energi dertil, fordi de har større magtområder, end vi andre har. Der er altid det, at når vi hjælper de store, så får vi hjælp af de store.

Vi skal hele tiden tænke på, der er et større formål med vores liv, end den vi umiddelbart kan se. Det er også vigtigt, at vi i vores tanker, hver eneste dag, sender en velsignelse ud til verden. Det er vigtigt at give bevidsthed og energi ud til de mennesker på kloden her, vores jord, som har brug for lys, kærlighed og tillid, nyt håb, nye muligheder og nye visioner. Der kom et udfald i lyset, men det er jo lyset, vi har brug for at arbejde med. Det jeg arbejder med, i min hverdag, er jordens tarv. Jeg arbejder med at hæve jordens bevidsthed, vores klodes bevidsthed. Det er et langt og sejt træk, som man kun kan have tilliden til, at det lykkes. Langt og sejt træk så derfor er nøgleordet i dag, det er udholdenhed. Jeg arbejder med udholdenhed hvert eneste minut og vide, at det vi laver, det nytter noget. Det har en stor betydning, og nogle gange er det kun en selv, der ved hvor stort engagement, man selv har i det. Andre har svært ved at se det. Der er det, at når man bliver brugt, og bruger sit liv til et højere formål, så lever man i overensstemmelse med sin sjæls hensigt. Lad lys og kærlighed strømme ud i menneskeriget, dyreriget og planteriget.

Tænk på vi prøver at forene vores åndelige vilje, som ligger inde midt i hovedet. Den åndelige vilje lader vi gennemstrømme ind igennem sjælsviljen og videre ud i personlighedsviljen. Tænk på vi har muligheder som er enestående i dag. Vi har her på healerskolen, som er et åndeligt center, et kærlighedscenter for den guddommelige bevidsthed. Vi arbejder med lys, kærlighed og visdom. Jeg er Guds kærlighed, jeg er guddommelig visdom, jeg er lyksalighedens energi. Jeg ønsker at hjælpe mine medmennesker med at udvide deres bevidsthed. Jeg ved godt, når man gør det, så er det vanskeligt mange gange. Mange mennesker tænker også, ”kan det nu være rigtigt”. Det der er vigtigt er, at man arbejder uselvsk videre og prøver at gøre det bedste, vi kan. Nogen gange kan der komme endnu større tilskyndelser fra vores egen sjæl. Når vi er der, i vores sjælsbevidsthed, så siger vi ja. Vi siger ja til det indre liv, og vi vil gøre alt, hvad der skal til for at hjælpe vores medmennesker i den udvikling, de har brug for. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksalighedens energi. Prøv at huske nøgleordet i dag er udholdenhed. Tænk på udholdenhed, og ha det inde i jeres bevidsthed, når I synes, det er træls, så vid I er guddommelige.

Husk I har min velsignelse hver eneste dag for lys og kærlighed, fra mig af Peter L. Simonsen, Solavataren. leder af healerskolen i Sønderjylland. Prøv at tænke på healerkraften er skaberkraften. Healing er magien, det er kærligheden, det er den, der forandrer alt og kan alt. Den bærer over, hjælper og støtter og giver den indre visdom. Sig inde i os selv ”Jeg er livet, jeg er kærligheden og jeg er den indre visdom. Jeg er livet, jeg er kærligheden og jeg er den indre visdom”.

Vi går nu videre og siger stille og roligt tak for i dag, og tak fordi I lyttede med. Jeg kommer tilbage i morgen, 7. september igen kl. 6.

Rigtig god arbejdsdag til jer alle sammen, og tak fordi I bruger lidt af jeres tid på jeres indre udvikling og hjælp til menneskeheden. Tak for det. Godmorgen. Vi slutter udsendelsen, herfra healerskolen, for i dag.