

Nr. 10 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 15. september 2018

Nøgleord: Lad Lys og Kærlighed gennemstrømme Alt.

Godmorgen Lotte dejlig at se du er frisk her på morgenstunden. Godmorgen Inge Højbusk dejligt at se du er med, og det er glædeligt at arbejde med jer. Så jeg vil gerne starte med at sige godmorgen til jer alle sammen. I dag er det lørdag den 15. september 2018.

Det vi skal begynde at arbejde med i dag, det er en morgenmeditation, som består af, at vi begynder at arbejde med at være bevidst omkring den guddommelige kærlighed. Vi starter med at meditere på den guddommelige kærlighed. Vi er begyndt her i dag med at arbejde og meditere på den guddommelige kærlighed, prøv at ligge bevidstheden der. Og læg bevidstheden ind på den guddommelige kærlighed. Prøv at være til stede her. Den altfavnende guddommelige kærlighed. Meditere på den guddommelige kærlighed, guddommelig nærværelse. En nærværelse vi har lov til at være i hver eneste dag og hvert eneste minut. Er vi i vores guddommelige konstant, får man en stærk opladning, guddommelig kærlighed i vores legemer, så sker der noget andet. Guddommelig kærlighed, guddommelig herlighed også herlighedsens lys. Det guddommelige lys udstømmer igennem jeres aurafelt, alle jeres legemer, de syv legemer der er. Forestil jer at I bliver fyldt op af kærlighedslyset, idet man fylder kærlighedslyset ind i alle vores legemer, kommer der ligesom en rørthed ind, hvor vi er bevidst om, at det er kærligheden, der er den styrende faktor.

Vi mediterer på Guds kærlighed, Guds herlighed og prøv at være til stede i den guddommelige nærværelse med hele vores bevidsthed og mærk den glæde, der er til stede i at være en guddommelig kærlighed. Fylder vores legemer, syv legemer op med guddommelig kærlighed, guddommelig visdom, lyksaligheden, rørtheden og ydmygheden. Prøv at være til stede i den bevidsthed som har skabt os, og det vi består af. Kærligheden fra guds sind, en ubetinget kærlighed til menneskeriget, til vores klode og til andre kloder. Mediter i dag på guds kærlighed, guds herlighed og vær til stede i vores guddommelige nærværelse. Begynd at respondere på at vi fylder vores 7 legemer op med den guddommelige kærlighed, guddommelig visdom, lyksaligheden, og mens I gør det, overfører jeg åndelig vilje til jer, guddommelig kærlighed, guddommelig visdom, og vi arbejder med guddommelig skaberkraft, som er allestedsnærværende.

Vi kan skabe alt og gøre alt, ligesom vi udvikler vores bevidsthed til. Vores guddommelige kærlighedsnatur strømmer ind igennem vores kosmiske bevidstheder, ind igennem åndens bevidsthed, det åndelige menneske, som findes på det monadiske plan, hvor vi i virkeligheden er det, skulle have levet her, og vi lader bevidstheden strømme videre ind igennem vores buddhiske legeme, som er vores intuitive bevidsthed og videre ned i sjælslegemet, og husk at sjælen er meditativ i sin egen proces ind i det åndelige liv og mod det guddommelige liv. Husk at sjælen kun er en mellemstation i vores udvikling til at blive et åndeligt menneske. Vi lader nu energien strømme videre ned i vores lavere mentallegeme, der hvor intellektet, konkurrenceevnen, konkret tænkning og vores illusioner ligger, der hvor der ligger tænkning til selvviske tankesind, personligheden, der lader vi den guddommelige kærlighed strømme ned til og kan begynde at se de ting, vi har i vores tænkeevne, som vil forhindre indstrømning af bevidsthed, en højere bevidsthed. Begynd at iagttage det. Nu siger vi, at dem der har en stor interesse at se de ting, der bremser min udvikling i min tænkeevne, min lavere tænkeevne, hvis nu vi giver det lys og kærlighed på det guddommelige plan, så forvandles det til livsglæde. Men holder man fast i det gennem kritisk tænkning, gennem irritation, så skaber energien, så opstår der sygdom i legemerne og en forgiftningstilstand i tankesindet. Så det er meget nemmere at lade lys og kærlighed strømme igennem det hele til oplysthed til uselvviske kærlighed og til visdom. Vi lader lyset strømme videre ned gennem vores følelseslegeme, hvor vi har alle vores begær, der ligger også, hvor vi altid skal altting først, hvor vi har en følelse af, at vi aldrig har tid til nogen ting eller noget som helst, og hvis man lige skal ind og meditere eller andre ting, så er der rigtig mange begrænsninger, der ligger her først. De ligger både på følelsesplan og det lavere mentallegeme. Hvis nu man beslutter sig til, at det er ikke sådan, det skal være, og man vil have sin indre frihed, indre kærlighed, en længsel efter at være i sin ophøjede bevidsthed. Hvis vi går efter den, så har vi en indre frihed. Det udvikler medfølelse, tolerance, og når vi lader energien strømme igennem her og renser legemerne, så får vi i vores fysiske krop et helt andet velvære. Det betyder, at den fysiske, æteriske krop som også er en bevidsthedsbro her, den bliver rensed for selviske tanker til opladning af bevidsthed, og derigennem begynder der at komme nye stærkere legemer. Vi kan sige helbredelsen kommer indefra igennem vores forvandlingsproces, igennem vores oplysthed, igennem den guddommelige kærlighed. Igennem denne proces udvikler vi udholdenhed, kærlighed, livsglæde, indre afstand til vores begrænsninger. Vi fornyer os selv, og vi

forny de mennesker, vi ligger bevidsthed ind på. Vi forholder os til dem på en ny måde. Vi kan hjælpe der, hvor der er håbløshed til stede. Vi ved, der er noget andet. Vi er opladet med en anden bevidsthed. Vi ved også, vi kan gå igennem problemerne og bruge dem som arbejdsopgaver. De udvikler os i guddommelig kærlighed. Den kan blive integreret på alle planer, alle niveauer. Igennem frigørelsesenergien kommer der til at ligge et brændende ønske om at hjælpe vores medmennesker og andre, der lider, og et inderligt ønske om at gøre vores verden til en bedre verden.

Så sender vi fjernhealing ud til vores klode, til alle de steder, hvor der er lidelser, fortvivlelse, smerter, også der hvor der er ingen medfølelse er for menneskelivet og dyrelivet, der hvor der sker for mange katastrofer og kriser. Send energi ud der og lad kærlighedsenergien strømme ind både i menneskeriget, dyreriget, planteriget og mineralriget. Vi arbejder med at hæve menneskehedens bevidsthed og jordens tarv. Lad kærlighed, visdom gennemstrømme jer alle. Jeg arbejder indefra og udad til. Inde fra den højere bevidsthed det er også det, I arbejder på nu. Så nøgleordene er ”Lad lys og kærlighed gennemstrømme alt”. Jeg bruger energien på min kærlighedsnatur. Jo mere I bruger, jo mere har I. Jo mere lys og kærlighed I giver, jo mere har I at tage af.

Det var morgenmeditationen her den 15. september 2018. Jeg siger godmorgen til jer alle sammen og ønsker jer en velsignet dag. Godmorgen.