

Nr. 11 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag, den 16. september 2018

Nøgleord: Må det Guddommelige Selv Oplyse og Løfte mig.

Godmorgen i dag er det søndag den 16. september 2018. Godmorgen til jer alle sammen.

I dag vil vi starte direkte med en morgenmeditation, hvor vi starter med at tænke på og ligge ind i vores bevidsthed **"Må det guddommelige selvs lyst løfte og inspirere mig. Må det guddommelige selvs lyst løfte og inspirere mig.** Det er også nøgleordet til i dag. **Må det guddommelige selvs lys oplyse og inspirere og løfte mig".** Prøv at starte med at meditere på det. Må det guddommelige selv oplyse og løfte mig. Jeg lægger lige jeres meditation ind med det samme. I mediterer på **"Må det guddommelige selv oplyse og løfte mig"**. Der ligger vi vores meditation. Det er også vores nøgleord i dag. Må det guddommelige selvs lys og glæde inspirere mig. Det mediterer vi på og samtidig, begynder man at opleve en inspiration og oplysthed i vores sind. Det der er vigtigt, det er, at vi hele tiden er i kontakt med vores guddommelige selvs sind til åndelig oplysthed. I mediterer på det guddommelige selvs kærlighed og lys, oplystheden fra Guds sind til oplysthed og inspiration, og samtidig strømmer Herrens velsignelse igennem jer alle sammen. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer til oplysthed og til indre vision. Vi forestiller os, at vi er til stede i vores meditation som sjælen med indre ro, visdom, hvor vi prøver at integrere gruppefusionen, prøver at få gruppefusionen til at fungere. Vi forestiller os nu, at vi alle er til stede hernede i stalden i Guds bolig her på jorden, en af dem. Vi forestiller os, at vi sidder rundt og lytter lidt til Herrens velsignelse, er bevidst om det. I modtager bevidstheden af lyset igennem jeres hovedcenter og ned til hjertet og lad lyset strømme ud igennem jeres hænder. Det er sådan en del af et morgenritual, man laver, og samtidig er vi også bevidste på solen i Sirius, på det store hvide broderskab hvor vi sommetider er til stede i vores opløftethed med mestrene på Sirius. Hvor vi somme tider er kommet som sjæle og tilbudt vores hjælp til oplysthed og løft til menneskeheden. Vi ved, at vi har bygget mange gange på kanalen her, og vi er også bevidste om, at vi kan trække på energien fra Sirius ned til de tre Aktivitetsdevaer, som står over Healerskolen. Den ene står for kærlighed, visdom, og den anden for vilje, kraft og den tredje for aktiv intelligens. Vi ved, de formidler de energityper til os, og vi oplever lyset og bevidstheden inde i os. I forestiller jer, at I modtager lyset ind igennem vores hovedcenter her ind til vores sjæl, vores solengel. Vi modtager lyset til indre åbenbaring, og der vil komme ny bevidsthed ind til os, idet vi lægger fokus på oplystheden inde i os, så begynder vi at gå på den oplyste vej. Det er vigtigt, at vi kan lægge bevidstheden her og trække den fuldstændig fra dagligdagens problematikker men mere ind i jeres inderlighed og jeres oprigtig stræben ind mod jeres guddommelighed.

Forestil os mens vi sidder her en søndag morgen inde i stalden, der er fyldt op med dejlige healere, der alle kan bidrage med noget på hver deres måde igennem deres meditative indsigter. Alle kan sidde med en meditativ oplevelse, andre sidder måske med en energioverførsel, de har fået af mig, som passer ind i situationen, den situation man prøver at blive ledet af den guddommelige, åndelige selvs indsigte. Forestil os at nu, er det er vores tur til at rejse os op fra vores plads, og vi kan stå henne ved tavlen, og så begynder vi at gå en lille smule fremad Vi går lidt mod nord inde i undervisningslokalet her, her i stalden, ind mod visionens øje som er på gavlen, begynder at vandre en lille smule op i vores ophøjethed. Vi ser to af vores medkursister, som står i den første bue, som også er to Tårnbyggere, der løfter håndchakraerne opad står og healer, og de har begge to i deres håndchakraer to kors, der vidner om den oplyste vej og udsender energi til verdenen. De står begge med deres hænder, det er det, der bliver modtaget igennem først. Vi har været der nogle gange, det er nemt for os at være der igen. Gå stille og roligt frem imod dem og mærk opløftetheden og indre salighed og fred. Vi går en lille smule rundt igen på buen deroppe, og der kommer I igen til at opleve to mennesker, to gode healere som står og renses vores aurafelt af med lys og kærlighed. De laver ligesom en himmerigsport, og de brænder al den negative energi af, hvis der er noget endnu. Der står to gode healere der og healer. Det er som en indvielsesportal, vi skal ind igennem. Du står nu der og får en indre healing. Så går vi en lille smule længere fremad, og der ser man, der står to healere igen. Vi ser dem i fuld funktion, de står og arbejder med at lægge englevinger på os, forstærker de eksisterende englevinger. Det er den proces, de foretager sig. De har nogle spændende bevægelser med hænderne. De skaber igennem guds kærlighed. I ser Horst stå på den ene side og et andet menneske, der begynder med H. Det kunne også være Hannah eller bare en med H. Det kan selvfølgelig også være andre. Det H det står for håber. Da står de der i deres sjælsbevidsthed og bygger englevingerne ind. Det er ligesom et forfriskende vindpust inde i os, at vi er Herrens engle og samtidig med, er der mange overjordiske engle til stede lige her også, som også er til stede i den

her ceremoni. Så går man lidt videre og knæler her foran mig, og jeg giver jer en åndelig energioverførsel igen. I sidder og modtager den i jeres oplyste sind, og det kan være, I sidder og anvender jeres kraftords bevidsthed. Der er altid en, der hedder "Jeg renser fredspladsen". Det vil sige, at bare det kraftord i sig selv renser det hele af og fornyr alt. Vi har alle vores kraftord, og når vi anvender dem i Guddommeligt formål, så er det det, der sker. Det er det, vi er. Når vi har modtaget energioverførslen, så plejer vi at sætte os der foran det lille bord, vi har her med stentavle. En tre stykker og sidde og være dybt meditativ, måske en indre bøn, og måske man har fået en bøn på vej op, og det kan være, at den er delvis indfriet. Man begynder at se nye muligheder, nye perspektiver. Eller det kan være, man er i forbøn for andre mennesker eller for sig selv. Så vi lader nu det ophøjede lys og den kærlighed vi har fået, den lader vi strømme ud til vores kære både de nulevende, og dem der er gået over på den anden side. Bringer lys, kærlighed og visdom ind i menneskeriget og ind på hele vores klode til oplysthed, kærlighed og visdom.

Det var så vores morgenmeditation her i dag, søndag den 16. september 2018. God morgen til jer alle og jeg ønsker jeg en velsignet dag. Rigtig god dag. Godmorgen.