

Nr. 12 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag, den 17. september 2018

Nøgleord: Kærlighed, Harmoni og Balance.

Godmorgen det er i dag mandag den 17. september 2018.

I dag vil jeg arbejde med morgenmeditation igen i udsendelsen herfra Healerskolen i Sønderjylland.

Det jeg vil arbejde med i dag, det er noget så enkelt, som hedder balance. Så jeg ønsker, vi starter med at meditere på balance, hvad det er for en størrelsesorden.

Prøv at lægge jeres bevidsthed ind lige nu på balance. Mediter på balance lige nu. Så Horst vi mediterer på balance. Godmorgen Rita. Vi mediterer på balance. Når I så begynder at meditere på balance, så kan der komme det, vi siger, jamen har jeg balance i mit liv, i mit eget liv. For nogle vil sige ja, der er en god balance. Så er det bare fint, hvis der er det. Hvis der nu ingen god balance er, så må vi se, om vi kan skabe den balance og den ligevægt i vores tankesind. Vi kan altid se på, om vi har nogle hængepartier i mit liv, som jeg ikke har fået udført. Så vi mediterer lige nu på balance. Så hvis man nu kobler sin ophøjede viden til balancen, så betyder det, at man arbejder i kærlighed og visdom og videre ind mod sin intuitive bevidsthed og videre ind mod sin åndelige bevidsthed. Nu siger vi, at det er det, vi prøver at forene os i, og det er det, vi ønsker at være. Vi kan sige, Faderen i himlen ligger på det nomadiske plan, hvor den åndelige vilje ligger. Det vil sige, at anvender vi den åndelige vilje sammen med kærlighed og visdom og begynder at anvende det i vores dagligdag, så kan vi måske kigge på, hvor vi ser, at der er disharmoni i andres menneskers bevidsthed eller i de forskellige landes bevidsthed. Vi arbejder med at skabe balance her. Vi har sådan en god egenskab, der hedder, at man kan arbejde med den gode vilje, uselvisk. Idet man gør det, så begynder man at bruge sin visualiseringsevne, vores forestillingsevne og ser, hvordan tingene vil se ud, når vi arbejder med de gode gerninger for andre mennesker hver dag fuldstændig uselvisk. Arbejder med de gode gerninger uselvisk og derigennem skabe indre balance, indre syntese. Vi mediterer på den indre balance. Vi kigger på de gode gerninger, vi gerne vil udføre i dagligdagen. Vi bruger viden bygget sammen med kærlighed til at udføre de gode gerninger. Så bliver viden blandet med kærlighed til visdom. Det der er vigtigt at have for øjet, det er, at man udvider sin visdomsaspekt hver eneste dag, sin skaberkraft, udvikler en større kærlighedsnatur og skaber balance på alle planer. Prøv at tænke på at I kan begynde at ager imod at være en visdomsmester, som er i balance, som anvender kærligheden og den gode vilje samtidig med at have tanker på at arbejde med den guddommelige intension for at hæve menneskehedens bevidsthed op i kærlighed og harmoni. Kærlighed og harmoni. **Kærlighed, harmoni og balance kan være nøgleordene** her i dag, mandag den 17. september 2018. Kærlighed, visdom, balance.

Vores morgenmeditation skulle gerne sætte nogle tanker i gang inde i jer, indre tilskyndelse til at arbejde med den gode vilje, kærlighed og visdom. Jo større gennemstrømning I har inde i jer selv, det er også, når I får ryddet op i jeres hængepartier, hvor I frigør energi og begynder at udføre de opgaver, som er forudbestemt, inden I gik i den her inkarnation. Det vil sige, vi arbejder både med karmaloven, den arbejder også med Dharma. Det vil sige årsag og virkning. Husk der er meget positiv karma til stede. En masse positive ting der ligger for fødderne af os. Vi har måske nogle små hurdler, vi skal overskride, men det er i vores personlige verden der kan være helt uoverskueligt at gøre det, men i den indre balance, i vores ophøjede væren, der er ingenting, der er umuligt, der er alt muligt. Og mens jeg arbejder med tingene her i jeres meditative proces så prøv at være bevidst om, hvad der yderligere mere kan strømme ind i jeres bevidsthed af gode ting, I kan udføre her i dag og i al fremtid. Det der også er vigtigt, det er at være forbillede for sin personlighed og sit indre sårede barn, hvor I er i stand til at kan vise vejen. Ha den indre balance samtidig, den indre ligevægt, kærligheden, medfølelsen, tolerancen. I kan omfavne de dele, I har inde i jer selv, hvor der ligger en ubalance. Det kan I balancere med kærlighed og visdom.

Jeg velsigner jer, jeg overfører åndelig energi til jer lige nu. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, og jeg kommer med åndens vilje til jer, viljen til at realisere tingene på og jeres gennemslagskraft og jeres indre balance. På et tidspunkt så er det sådan inde i jer, at alle de ord jeg siger her, de vil blive skabt på stedet, og I vil kunne rumme bevidsthedsudvidelser og være nærværende i det hele uden frustration men bare i en indre væren. I den indre væren ligger balancen. Jeg lader liv og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, fylder hjertet op med kærlighedsenergi, og lader kærligheden strømme ud til alle jeres organer til at skabe balance på alle planer. Til balance, til frigørelse af stagnation. I stagnationen ligger smerten og lidelsen. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, jeres væren. Tænk på vi er sjæle i inkarnation, og vi er alle guddommelige, og tænk på der er en fred, der

overgår al forstand. Tænk på vi har muligheden for at leve i evigheden og udtrykke den guddommelige hensigt. Jeg ved inderst inde i alle jer, at I har en indre tilskyndelse til at gøre jeres bedste, og det er også det, I gør. Men vi kan trænge gennem sløret og gøre meget mere, hvis det er vores ophøjede bevidsthed, der er vores ledestjerne. Hvis det er vores ophøjede stjerne, der er vores ledestjerne, vores lederskab, så er vi lederen, der skaber mulighederne, syntesen. Vi kan være årsagen til en stor forvandling. Vi kan arbejde med at gøre jorden til en hellig planet, hvor det er livsglæden og kærligheden, der er den styrende del. Vi sender alle lys og kærlighed ud til hele kloden til en indre tro på, at der på sigt kommer indre balance her på vores klode.

Og det var så ordene i dag herfra Healerskolen i Sønderjylland ved Peter L. Simonsen, og det er så mig, og jeg håber og ønsker jer en meget velsignet dag igen i dag. Jeg glæder mig til at I fortæller mig om de gode gerninger, I har udført i dag. I må gerne sende en sms til mig, så jeg kan glæde mig på jeres vegne i, hvad I foretager jer. Venlig hilsen Peter L. Simonsen og god morgen til jer alle.