

Nr. 13 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 18. september 2018

Nøgleord: Vi gør det, vi gør det.

Godmorgen dag er det tirsdag den 18. september 2018. Jeg siger velkommen til jer alle sammen, ligesom I dukker op til. Se i dag er det en fantastisk dejlig dag. Jeg kiggede lige ud mod øst og kunne se, hvordan lyset begynder at strømme ind igennem her, så der kommer dejlig morgenstund. Det er jo også dejligt i sig selv, så jeg tænkte på, at i dag begynder vi at meditere på, at vi er en sjæl i fysisk inkarnation.

Mediter på at jeg er sjælen, der rummer ubetinget kærlighed, medfølelse, tolerance, visdom og kærlighed. Vi starter med at meditere på, at vi er sjælen, der er i fysisk inkarnation, der rummer ubetinget kærlighed, accept, tolerance, medfølelse, tillid. Vi mediterer på, at vi er sjælen, der er i fysisk inkarnation, der rummer ubetinget kærlighed, accept, tolerance, medfølelse og tillid. Vi mediterer på at vi er sjælen der rummer ubegrænset kærlighed, visdom, kærlighed, tillid, medfølelse og tolerance, idet vi mediterer på, at vi er. Vi mediterer ind på åndens verden, mediterer på sjælen ind mod åndens verden, hvor vi ved i vores åndelige bevidsthed, der ligger lyksaligheden, sindsroen, viljesenergien, viljen til at realisere. Mediter på sjælen ind mod vores åndelige dimensioner. Mens I prøver at forøge spændingen herfra, at I er sjæle ind mod jeres åndelige bevidsthed. Vi bygger en stærkere forbindelsesbro, vi bygger fra Antakaranaen, og vi bygger på, at vi er sjælen ind mod vores åndelige bevidsthed samtidig med, at I gør det, så forestiller I jer, at I vender jeres venstre hånd opad og håndfladen opad og modtager kosmisk energi gennem vores håndchakra til at oplyse jer med, give energi. Mediter på at vi er sjælen, der er i fysisk inkarnation, der rummer ubetinget kærlighed, accept, tolerance, medfølelse og tillid. Vi mediterer ind mod vores åndelighed, åndens bevidsthed, livsenergi, livsvilje, salighed, sindsro. Det er noget, vi ønsker at få integreret i vores legemer og samtidig ligge bevidstheden ind mod sjælen. Tænk på vi er sjæle, der også har en fysisk udtryksform igennem vores lavere legemer, den konkrete hjerne, vores intellekt og ud gennem vores følelsesliv og videre ud gennem vores fysiske krop. Det er sjælens udtryksform, og så er der selvfølgelig sjælsbevidstheden, det vil sige det, vi bygger med sjælen, de tankeforme vi bygger op, vil have en skabende virkning. Vi kan bygge alt op med ubegrænsede muligheder fra vores sjælsverden. Det vil sige, vi arbejder med skaberkraften, vi kan skabe alt, og vi kan give alt, og så kan vi jo sige, at det er godt, at vi kan være bevidste i dobbelt forstand ind mod åndens verden, den åndelige vilje og kan begynde at integrere den åndelige vilje i vores sjælsbevidsthed.

Jeg har tænkt på i dag, at der vil jeg putte en lille farve ind i systemet, idet vi mediterer på en orange farve lys. Vi tager en orange farve lys med ind i vores bevidsthed, og det orange lys, vi putter ind her, sender vi videre ud til vores fysisk/æteriske legeme. Det er den bevidsthedsbro, vi har lige rundt om kroppen. Det er den lyse energi, vi kan se rundt om alle mennesker. Den æteriske dublet og sender vi nu den orange farve ud, så begynder vi at fjerne ophobninger i vores fysisk/æteriske legeme, og det vil gøre det, at vi forøger vores livsenergi og vores livsglæde. Vi lader orangefarvet lys ligge i vores bevidsthed. Forestil jer at det kommer inde fra jer af i hjertet, og fra det indre liv vi har og strømmer ud i jeres æteriske legeme, som ligger 2-5 cm. udenfor kroppen. Og begynd at vitalisere det legeme. Det betyder, at man lukker op for Prana, for livsenergien, en større gennemstrømning af livsenergi. Vi skulle gerne have et langt liv i tjeneste for menneskeheden så lad os forøge vores livsenergi.

Jeg gør en ting mere i dag. Vi bygger en rosafarvet lys ind i vores legemer. Vi lader en rosafarvet lys strømme ud i vores legemer til nedbrydning af svagheder i vores legemer og til at nedbryde depression med, så der anvender vi en rosafarvet lys til nedbrydning af vores svagheder og de depressionssider, som kan være inde i os. Vi skulle gerne have det sådan, at vi ikke bliver ved med at give energi til vores modstand, vores overbevisninger og de fordomme vi har for os selv og for andre. Så vi arbejder fuldt bevidst med at fjerne tendenserne ved at vitalisere vores legemer med det orange/gule lys til en forøgelse af livsenergien. Den rosafarvet kan nedbryde vores svagheder, og de depressionssider der kan være. Vi gør nu det fuldt bevidst, at vi sender de to farver ud til vores klode, til menneskeriget, dyreriget, planteriget, mineralriget, og når vi arbejder fuldt bevidst med det, vil der komme indstrømninger af engle, som har nøjagtigt de to farver. Den orangefarvede udstråling og det rosafarvede lys. Det vil sige, det er bygmestre i naturen, som vil hjælpe os med at bygge tingene op. Jeg arbejder med det fuldt bevidst, jeg arbejder med at forøge vores livsenergi med den orange farve.

Tænk på hvor mange mennesker der har for lidt energi, og hvor de altid siger, ”jamen det kan jeg ikke overskue, det skal være en anden dag”. Så begynder vi at nedbryde den tendens, hvor vi lige så godt kan sige, ”lad os gøre det med det samme.” Det der er vigtigt, er at få glæden i at udføre de ting, der ligger i ens bevidsthed. Man ved, at det her skal

nå i dag, lad os udføre det med det samme. Det giver en indre livsglæde at sige, ”okay det var godt i dag, at jeg fik lavet det her”. Og så begynd at øge jeres evne til at nå mange flere ting på en gang. Prøv at tænke på hvis I begynder at forøge jeres livsenergi, livsindsats med bare 10 % på en dag, hvad der så vil ske, eller I kan være 100 gange mere effektive, end I er i dag ved at forøge livsenergien og nedbryde svagheder og depressionssider, hvis der er tendens til de ting. Tænk på vi har muligheden, vi kan det der ændre det.

Så jeg giver lys og kærlighed til jeg alle i dag. Vi skal forestille os, når vi arbejder med lys, sollys så arbejder vi også med livsglæden og livsenergien. Det er vigtigt at have lyset inde i vores tanker og inde i vores verden. Yderligere mere, tænke på at inde bag ved det hele her, der er vi jo guddommelige. Vi kan rent faktisk udstråle solens energi. Vi har en solbevidsthed inde i os, så jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, medfølelsen, tolerancen. Jeg giver folk muligheden for at integrere de ting i deres bevidsthed, deres væren. Når vi bygger på den måde, så bygger vi nye karakterer op, vi bygger på vores kvalitetsaura, vi bliver stærkere i vores formulering og udtryk, der bliver bærekraft i det. Det betyder, vi kan skabe mulighederne.

I den meditation vi har lavet her i dag, er der en meget stærk opladning og opbyggende proces, hvor vi kan skabe muligheder på alle planer. Så det var morgenmeditationen her i dag den 18. september 2018. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag og vil glæde mig meget på jeres vegne, til at I kan ændre på opfattelsen omkring jer selv og jeres medmennesker. Og **nøgleordene er ”Vi gør det. vi gør det”**. God morgen det var Peter Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.