

## **Nr. 15 Godmorgen til alle.**

### **Morgenmeditation torsdag den 20. september 2018**

#### **Nøgleord: Lys og Kærlighed der Inspirerer Jer og dem I møder.**

Godmorgen i dag er det den 20. september 2018.

I dag spekulerer jeg en lille smule på, at det faktisk er en fantastisk dag, nu har vi fået en hel nats søvn. Vi er blevet fornyet på alle måder. Vi har faktisk fået nyt liv sat til rådighed her i dag. Det er helt fantastisk at tænke på.

God morgen til jer alle sammen og alle jer, der dukker op her nu. Det er faktisk fantastisk at tænke på, at nu har vi lige haft en nats søvn igen, hvor vi er blevet opladet på alle mulige måder med ny livsenergi, livsinspiration, og vi har alle mulighederne til stede i vores dag lige nu.

Det der er vigtigt at tænke på, det er jo, at vi er sjæle, og sjælen er midteprincippet i forbindelse med det guddommelige. Det betyder, at når vi er sjæle, at så har vi en mulighed for at forbinde os med vores åndelige verden, vores åndelige vilje, og det er den åndelige vilje, jeg kommer med hver eneste dag for at realisere det, for at få sjælens hensigt, sjælens udvikling til at fungere. Men fra åndens vilje der ligger jo også en direkte indgang til det guddommelige. Så det guddommelige er jo også inde i os. Så den guddommelighed strømmer jo igennem vores legemer. Det er bare ikke ensbetydende, at vi er bevidst om det, men det der er vigtigt er, at vi begynder at blive bevidste om det. At vi er sjæle, der er i inkarnation. Hvis nu vi tænker en lille smule på det og siger, hvad for nogle sjælssegenskaber er stærkest i mig? Kan det være overbærenhed, kan det være tillid, kan det være ubetinget kærlighed, kan det være visdom, medfølelse, tolerance, sindsro eller hvad? Hvad er det inde i mig, der er det stærkeste i mine sjælskvaliteter, og hvor meget anvender jeg mine sjælskvaliteter i dagligdagen? Det drejer sig om, er jo hele tiden at anvende sjælskræfterne, fordi så bliver de større. Kanalen bliver bedre og større. Det der også er vigtig, er at sige, jamen når vi mediterer på vores sjæl og sjælens hensigt, sjælens udvikling og så ligesom have det i bagtankerne, at vi f.eks. kigger på Fadervor i det, der hedder "Ske din vilje i himlen således også på jorden". Hvis nu vi tænker på, at det er det, den viljesenergi vi alle lever og røres inde i, at vi alle er en del af den guddommelige vision, hvor vi siger, at sjælsbevidstheden er det, der er den styrende del inde i os. Nu er vi bare helt bevidst om, at det er sjælen, der skal styre, så kan vi jo se de ting i vores personlighed, som spænder ben for sjælsoplysningen, og det er så der, krigen er mellem sjæl og personlighed. Og det betyder så, at man selvfølgelig ikke skal ligge opgiveness ind i personligheden, fordi man er jo ikke personligheden, man er jo sjælen i stedet for, og man har en åndelig vilje bag ved sig, og den åndelige vilje er den, jeg overskygger jer med samtidig med ubetinget kærlighed, tillid og visdom. Så prøv at tænke på, at vi bliver alle hjulpet, og vi har al den plads i systemet for at udvikle den guddommelige bevidsthed og for at realiserer den. Vi skal realisere de ting, vi kan, men vi skal også forbedre os i det område, hvor det ikke er fuldt integreret endnu. Så vi er nødt til at tage kampen op mod de ting i vores personlighed, der laver oprør på forvandling og i den proces, der skal vi bruge overbærenhedens lys og kærlighed og tillid. Overbærenhed til at vores personlighed stritter imod forvandling, men vi ved fra sjælsbevidstheden, at det kan lade sig gøre, fordi vi har set i vores sjælsbevidsthed måske i vores meditationer, at tingene kan lykkes for os. Og det er så vigtigt at blive ved med at have det i fokus på, at ting kan se fuldstændig anderledes ud på sjælsplanet kontra personlighedsplanet. Så personlighedsplanet det er det fysiske, følelsesmæssige og det lavere mentallegeme, det er der, den er. Det er der, vi normalt er agerer i, men vi skal følge os ind i sjælsbevidstheden og så tænke på, vi er alle sønner af det guddommelige. Så sjælen er midterprincippet, det er sønnen af guddommeligheden. Tænk på vi er alle sønner af det guddommelige. Ikke synder men sønner. Så vi er søn af det guddommelige. Det betyder, at når vi begynder at integrere vores sjælsbevidsthed i vores åndelige bevidsthed og kan bedre arbejde med de ting, så har vi en helt anden gennemslagskraft og en helt anden formåen. Så vi skal arbejde her i dag med at meditere på, at vi er sjæle i inkarnation. Men det eneste formål det er at oplyse, helbrede og give ny viden fra os.

Så vi mediterer på, at vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation med formål med at oplyse, helbrede, give ny livsenergi, give livsglæde. Og så tænk på at vi alle har en overskygning af en meget højere bevidsthed. Prøv at tænke på det lige nu. Tænk på jeg er sjælen i fysisk inkarnation. Jeg er den guddommelige søn af Faderen i himlen, det vil sige, af åndens viljeenergi. Så det mediterer vi på lige nu. Jeg er søn af Faderen i himlen. Jeg er midterprincippet, jeg er sjælen. Jeg er den tjenende sjæl, der hjælper og opløfter menneskeheden, og jeg fjerner de hindringer, der står i vejen inde i mig selv for at udføre det guddommelige budskab. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jer lige nu, mens I sidder og mediterer på, at I er søn af den guddommelige kærlighed, det er sjælen. Sjælen er også solenglen. Så jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jer alle nu og til alle, som I kommer i berøring med i fremtiden, og jeg vil hjælpe jer med at

forbinde jeres energi ind mod jeres åndelighed. Imens I mediterer på det, så siger jeg mit kraftord til jer, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder, og jeg sender min velsignelse til jer alle. Lad lys og kærlighed inspirere jer”. **Så nøgleordene kan være lys og kærlighed, der inspirerer jer og dem I møder.** Jeg er Guds søn, jeg er midterprincippet, jeg arbejder bevidst indad mod åndens verden og prøver at se, om jeg kan få integreret den åndelige vilje, som skal styre sjælens hensigt. Sjælens udtryksform er personligheden og vil man nedbryde de ting i vores personlighed, som forhindrer sjælens udvikling. Sjælens udtryksform hedder det. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jer lige nu. Det der er vigtigt at tænke på, det er, at vi alle tager del i en større guddommelig plan, en større oprettelesesplan, der hedder at hæve menneskeheden bevidsthed. Og det hedder at gå fra en ikke hellig planet til en hellig planet, hvor al krig og al ufred kan ophøre. Hvor vi kan fungere sammen i den guddommelige herlighed.

Der er selvfølgelig også det i det, at hvis man har brug for at få et styringsværktøj til tanker og følelser, der laver noget andet end det, man lige har fokus på her, så har vi også det værktøj her på Healerskolen. Jeg siger igen ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. Bærer lys, tillid og visdom ind til jer alle. Jeg kommer med åndens energi, viljesenergien. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, og jeg arbejder med den skabende intelligens”.

Det det drejer sig om inde i jeres bevidsthed, at I tager afsæt i sjælen og lader sjælens kræfter gennemstrømme jer til fornyelse, ny velvære og ny tillid. Vær hele tiden bevidst om, at vi er forposter i den guddommelige bevidsthed her på jorden. Ha det i vores bagtanker, vid at det er det, vi er, og vid at der er noget, der ser på os hele tiden og ser, om vi kan gøre det lidt bedre, end det vi kunne i går. Så lad kærligheden og barmhjerteligheden være jeres ledestjerner. Kærlighed og barmhjertelighed. Det bliver helt tydelig, det kan blive helt tydelig for en selv at se hvile egenskaber, der er udviklet inde i jer. Men det der er udviklet, det skal anvendes med det samme for at lave fornyelse, livsinspiration, livsglæde, og når I anvender jeres nye evner, så vil der opstå en lyksalighed inde i jer, og det er dybest set det, vi higer efter. Så brug evnerne og kvaliteterne, brug dem hele tiden hvert minut hele døgnet igennem. Husk at det I gør, har en betydning for verden. Både jeres meditationer, tænk på den styrke der ligger i, at I mediterer, har en grundfæstet base, en balance inde i jer selv. Den forstærker I hver morgen igennem jeres morgenmeditationer, forstærker jeres ophøjede bevidsthed. I bliver kapaciteter, som menneskeheden kan regne med. I bliver det forbillede, I skal være. I bliver udholdende. Udholdenhed er en sjælskvalitet, så det indre mål man har, taber man aldrig af syne, man fortsætter uanset hvad, det er livsformålet. Det man fortsætter med, det er sjælsbevidstheden. Sig vi er alle søn, sønner af Faderen i himlen, det betyder også alle kvinderne. I er selvfølgelig også døtre af det guddommelige. Prøv at ligge rørtheden ind i jeres hjerter, tænk på den overskyggende der er til os, tænk på vores muligheder, tænk på menneskeheden udvikling går blandt andet igennem os og tænk på at igennem ”al kærlighed der står jeg, den tjenende,” som ønsker at videregive det guddommelige til menneskeheden. Hvis I tænker sådan, så er der ingen fortvivlelse, og der er ingen frustrationer, og der er ingen tvivl. Der er kun den ophøjede bevidsthed. Så lad lys og kærlighed gennemstrømme jer og forny jer og give jer inspiration. Fornyer jer, giver livsenergi, livsglæde og jeg er taknemmelig for at kende jer.

Så det var morgenmeditationen her den 20. september 2018. Godmorgen til jer alle og en velsignet god dag. Og det var så her fra Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen. God morgen og tak.