

## **Nr.16 Godmorgen til alle.**

**Morgenmeditation fredag den 21. september 2018**

**Nøgleord: Kærlighed, Tillid og Visdom.**

Godmorgen det er i dag fredag den 21. september 2018.

I dag har jeg besluttet mig til at vi skal til at interessere os endnu mere for kærligheden. Hvad kærligheden kan gøre, og hvad kærligheden er.

Så vi ved jo, at vi alle er sjæle, som natur er kærlighed. Når vi tænker på kærligheden til vores børn, så kan det give sådan en røsthedsfølelse inde i os selv. Vi tænker på, hvor godt vi synes om dem, når vi gør de ting der og ser kærligt på den måde, de fungerer på. Hvis vi ser, at børn eller andre har smerter omkring sig, og vi kigger med kærlighed på deres smerter, så hjælper vi dem faktisk med at begynde at helbrede smerterne. Så det der er vigtigt i dag, det er at tænke på, at vi er en healer, der er i fysisk inkarnation for udelukkende at oplyse, helbrede, give nyt liv og give ny inspiration. Når vi tænker på, at vi er kærligheden og et indre kærlighedscenter, som er inde i os, der kan vi samtidigt med, hvis vi opøver meditationer være i direkte forbindelse med Hierarkiet, Shambala, Kristus. De kan være i direkte kontakt med mig, hvor jeg kan give jer en overskyggende som en Avatar, til at ligesom udfolde jer bedre, ved at I tænker på min bevidsthed eller på en anden Avatars bevidsthed.

Tænk på hvad der foregår derinde, hvilke tanker man gør sig, og hvad man gør for ligesom at hæve bevidstheden og bevidsthedsvibrationen ved de mennesker, man er sammen med.

Så i dag begynder vi at meditere på ”Jeg er sjælen i den fysiske inkarnation. Jeg bruger en af sjælens aspekter, det er kærligheden”. Så vi mediterer på, at vi er kærligheden, og kærligheden ønsker vi at lade strømme ud til vores medmennesker og dem, vi har omkring os. Det kan være, at nogle af de mennesker som har allermost brug for kærlighed, det er dem, der er mest umulige, som er mest selviske i deres tanker. Det kan være, det er de mennesker, vi skal arbejde med i dag, som har brug for oprigtig kærlighed, oprigtig indsigt, indre kommunikation. Prøv at tænke på at I begynder at løfte deres tanker og deres følelser med jeres kærlighed.

Så vi mediterer på kærlighed, uselvsk kærlighed, healer i funktion. Og den største helbredende kraft er kærligheden, at man er i stand til at give kærlighed fra sig, så kommer der en opløftende effekt. Vi mediterer på, at vi er kærligheden, og vi giver kærligheden fra os. Jo mere medfølelse vi kan ligge ind til et andet lidende menneske, medfølelse, ydmyghed, oprigtighed, kærlighed, jo mere vi kan ligge ind af det, jo større røsthed får vi i os selv. Så får man et direkte ønske om at anvende kærlighed i tjeneste til at opløfte menneskeheden med eller sine trængende nærmeste. Vi arbejder med lys, med kærlighed.

Så luk øjnene og mediter på, ”Jeg er sjælen, sig det for jer selv, jeg er sjælen, der ønsker at tjene menneskeheden i kærlighed”, og tænk på at jeg overfører en åndelig bevidsthed til jer, som overskygger jer i opløftethed og kærlighed. Mediter på at I er kærligheden og finder den oprigtige kærlighed inde i os selv. Kærligheden, medfølelsen, tilliden, oprigtigheden. Prøv at tænke på at vi stadigvæk selv, er den Guddommelige bevidsthed, vi lever i den Guddommelige bevidsthed, vi begynder at forene os med den Guddommelige bevidsthed i samklang. Prøv at tænke på alle de mennesker som der er lagt kraftord ind til, der kan I anvende jeres kraftord, og jeg giver energi til Hierarkiet, Shambala, Kristus. Hierarkiet, Peter L. Simonsen, menneskeheden og jeres indre vejleder. Der er kun virkning, når vi bruger oprigtighed, kærlighed og tjener i ydmyghed og forståelse. Så vi mediterer i dag på, at vi er kærligheden, og det er kærligheden, der helbreder. Begynd at blive bevidst om at man er helbreder, er sjælen, den ubetingede kærlighed, så opbygger I nye legemer til indre forståelse. Man kan se med kærlighedens øjne, og når man ser med kærlighedens øjne, så kan man ligesom mærke, at der er noget inde i os, der ser med. Man begynder at opdage, at man overhovedet ikke er alene, at der er noget, der hjælper en. Så begynder man at tænke på, man er overskygget af nogle væsener, som kan bruge vores kærlighed. De bruger vores kærlighed til at udtrykke deres kærlighed igennem. Og når man begynder at sætte sit liv ind på, at det er kærlighed, man vil bruge til sine medmennesker, og man vil ofre personlighedens interesser og tænker på, at vi er her lige her, hvor vi kan udvikle de allerbedste evner, og bærekraften er kærligheden.

Sid med lukkede øjne og skift over til åbne øjne og se igennem kærligheden. Se nogle mennesker foran jer der virkelig har brug for kærligheden og forståelsen til et bedre liv og større harmoni. Og når I sidder og mediterer, også gerne med åbne øjne, så prøv at udtale jeres kraftord eller jeres oprigtighed. Prøv at lægge jeres kærlighed på, jo mere kærlighed I kan udtrykke det med, jo større virkning har det. Og så skal I stadigvæk vide, at vi er celler i Guddommelig væsen,

forbinder vores hjerter med en Guddommelig væren. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, og jeg arbejder med den skabende intelligens, og jeg kommer med åndens energi, den åndelige vilje og den åndelige vilje, som overskygger selvbevidstheden. Rent faktisk bruger åndens liv, viljens energi. Når man begynder at arbejde med den og anvender den, når man ser med kærlighedsblikket på de tusindvis af opgaver, der ligger her på kloden, så begynder vi at arbejde med en genoprettelses plan. Planen ligger der, men vi kan også ligge det ind i vores daglige liv og tænke på, at vores indsats den hjælper.

Jeg ligger kærligheden ind i jeres bevidsthed, ind i jeres hjerter. Lad kærligheden strømme ud gennem jeres tanker i hele jeres aurasfelt. Tænk på at det er kærligheden, der løfter al ting, bærer alt, rummer alt. Kærligheden helbreder. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jer alle lige nu, og jeg lader den Guddommelige velsignelse gennemstrømme jer. Hvis det er muligt i morgenmeditationen her at opnå samklang med jeres ophøjede bevidsthed, så er det fantastisk i sig selv, hvis vi kan anvende det ord. Det giver sådan en indre samklang en opløftethed. Forestil jer at hjertet bliver fyldt op med livsenergi, livsglæde, og vi ser gennem sløret på menneskeheden, som dybest set også ønsker kærlighed. Vi sender nu her, i den sidste del af meditationen, kærlighed, lys og tillid ud til menneskeheden. Vi giver nyt håb med vores tanker, der hvor der er naturkatastrofer og andre ting, og hvor der er meget angst og frygt til stede. Der sender vi en bølge af kærlighed ind i det område. Vi ved alle hver især, hvor der er brug for akut hjælp, der overfører vi kærligheden til bevidste sjæle, som er på de steder, der har brug for hjælp. Vi forstærker deres indsats, og vi forstærker menneskehedens udvikling med vores kærlighed. **Så nøgleordet er kærlighed, tillid og visdom.**

Det var så god morgen til jer alle sammen, og så ved I, min velsignelse ligger over jer. Jeg fylder jer op med, forstærker jeres kærlighed og en rigtig god dag til jer alle sammen. God morgen og det var så Peter L. Simonsen her fra Healerskolen i Sønderjylland. Jeg kommer tilbage igen i morgen tidlig og på gensyn. God morgen til jer alle sammen.