

Nr. 17 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 22. september 2018

Nøgleord: Indfølingsevne og medfølelse.

Godmorgen i dag er det den 22. september 2018, og i dag er det 25 år siden, jeg satte kimen til at arbejde som et åndeligt udviklingssted hernede i Sønderjylland. 25 år siden der blev der skabt forbindelsen til Sønderjylland. Jeg er oprindelig Mors bo, så da jeg boede på Mors, Nykøbing Mors, da havde jeg ingen tanker om, at jeg skulle bo i den anden landsdel. Det var helt utænkeligt for mig, men da jeg mødte og begyndte at arbejde dybere med den sjælelige, åndelige udvikling, da kunne jeg se nødvendigheden i at flytte sig bevidst, for at kunne udfylde den mission jeg har, der er skabt på de indre planer, faktisk inden man bliver født, der har man besluttet sig til at udføre nogle forskellige jobs i sin kommende fysiske inkarnation. Så det vil altid være godt at tænke på, ”hvad er det, jeg har lovet at udvikle af bevidsthed for mig selv, som anvendes direkte på vores medmennesker”. Tænk på den mission der ligger til jer og det, det drejer sig om. Det er at begynde at få fat i noget af det, man har lovet tidligere og så udvikle derfra og se, om man kan nå at gå med syvmileskridt, gå hurtigt fremad, på at lave det eksisterende man har bestemt sig til men udvide sine arbejdsområder alligevel.

Så mit navn det er jo Peter L. Simonsen, og jeg er leder af Healerskolen her i Sønderjylland, og det er et pragtfuldt embede at have, at kan få lov at undervise mange oprigtige, studerende healere, som arbejder meget godt med tingene i deres dagligdag. Det er rigtig, rigtig godt at se, hvordan det fungerer.

Så jeg har tænkt på i dag i vores morgenmeditation, her den 22. september 2018, der vil vi arbejde med det, der hedder vores indfølingsevne. Det betyder, at når vi lægger en oprigtig indfølingsevne ind til vores medmennesker, så vil vi begynde at kunne se på årsagen til deres problemer, fordi det er altid det, at når man stiller et spørgsmål, så afgiver man også svaret på spørgsmålet samtidig Så det vil sige, at hvis man bruger indfølingsevnen, som er en sjælsbevidsthed, så lytter man fra sjælen til den andens sjæl. Opbygger man den indfølingsevne, så udvikler man telepatisk kommunikation. Så vi skal meditere på vores indfølingsevne, og samtidig på vores oprigtige medfølelse fordi kommunikation der, skal der ligge en medfølelsesenergi. Og når vi lægger medfølelse ind, så bliver vi ikke ramt af de andre menneskers følelser, fordi vi bliver ved med at være i den ophøjede bevidsthed, i den oplyste bevidsthed. Det er jo der, vi har hjemme. Det er jo der, vi bor. Vi bor i sjælens bevidsthed, i stedet for personlighedens bevidsthed.

Så vi begynder nu her at meditere på en oprigtig indfølingsevne, som er en del af sjælsbevidstheden. En indfølingsevne den begynder vi at meditere på nu. En indfølingsevne vi har og forstærk bevidstheden ind til den. Idet man fokuserer på det, og mediterer på, at ”jeg er ved at udvikle min indfølingsevne,” så kan man godt have noget i baghovedet, der tænker på,” jeg vil være den oprigtige tjenende healer i dag”. Der er ligesom en svag undertone bagved det, som man foretager sig. Hvis man ligger det der, så er der ikke plads til dagligdagsfølelser. Så begynder man at gå ind i indre væren. Det hedder en oprigtig indfølingsevne. Mens I arbejder med det gerne med lukkede øjne, hvis det er nemmere for jer. Vi mediterer på en oprigtig indfølingsevne til vores medmennesker og tænk på, at bevidstheden ligger i sjælen. Det er den oprigtighed, der ligger i sjælsbevidstheden, det er den, man indføler med, og det er ikke personlighedens lystfølelser, vi snakker om. Mediter på at vi vil have en dybere kontakt til vores indfølingsevne, som er en sjælssegenskab. Man kan yderlig mere tage åndens bevidsthed med, åndens viljeaspekt, som styrer kærlighedsaspektet, og så ligesom have de ting bagved til vores indfølingsevne. Og når vi nu begynder at dreje vores sind ind mod den åndelige, sjælelige indfølingsevne, så vil der komme et lille skridt videre i den der åbne opmærksomhed, man skal have overfor andre. Og når vi så har mediteret lidt på det her, og efterfølgende har skrevet lidt notater ned på det, og måske sender de notater til mig, så vil det også være dejligt.

Den næste ting vi skal meditere på, det er vores medfølelsesevne. En medfølelse som udspringer fra sjælen af en oprigtig medfølelse, hvor det er kærligheden og livsglæden, som er udtryksformen. Mediter også på medfølelse. Når vi udviser ren kærlighed i medfølelse, så opnår man indre visdom. Man begynder at blive et lyspunkt i et større lys, og vi er blevet upersonlige, så det er medfølelse, lys og bevidsthed vi også mediterer på, og samtidig med at I gør det, så overfører jeg min velsignelse til jer alle, der opløfter jer og inspirerer jer. Det stykke arbejde laver jeg samtidig med, at I udfører jeres arbejde. Det vil sige, der begynder at komme en samklang inde i jeres højere bevidsthed. En anden vibrationsrytme end den der plejer at være der. Mediter på at I ønsker at give medfølelse, kærlighed og livsglæde, der forvandler det hele. Arbejd bevidst her på at være upersonlig her som sjæl. Prøv at åbne jeres øjne igen og vær bevidst om at i dag, der forstærker vi vores indlæringsevne til en indfølingsevne, og vores udtryksform som er medfølelse. Så de **to ord er**

nøgleordene i dag. Indfølingsevne og medfølelse. Skal gerne ligge på sjælsplanet, og det er den indre viden, vi får indsigt i omkring et andet menneskes sjælelige udvikling. Idet vi ser det, ser vi også vedkommendes begrænsninger. Det er så der, vi ligger medfølelsen ind til at støtte og hjælpe et andet menneske, som måske er på vildspor i illusion og blændværk, eller for meget i sine lidelser. Når vi fuldt bevidst laver et stykke arbejde som sjæl, så er der nogle ting, der falder på plads inde i os, inde i vores hjerter. Der er

nogle begrænsninger, der slipper for det menneske vi arbejder med og også for os selv. Så vi udvikler medfølelsens kunst gennem skønhed, sandhed og kærlighed. Når I er der og bliver ved med at være i den væren, så er det ligesom om, man er kommet hjem, idet man lukker op for sjælens egenskaber og kræfter. Det vil give en fantastisk virkning på jer overfor de mennesker, I er i berøring med. Så her til morgen giver vi en healing til Johanne, en fjernhealing. Og jeg giver lys og kærlighed til jer alle, der er på vej til undervisning, her på Healerskolen, her i dag den 22. september 2018. Det betyder, jeg bygger et lysspor ind til jer alle sammen, så I kan køre mere i ro og harmoni og en indre forståelse. Man kan godt både være opmærksom på trafikken, man kan også være meditativ i sin kørsel. Der er ingen problemer i at arbejde med dobbeltbevidsthed. Tænk på at I alle er solengle, og vi er alle Guddommelige. Tænk på vi er Guddommelige, og det er den kommunikation, der ligger i vores medfølelse og omsorg. Så betyder det, at det er kærligheden og medfølelsen, der healer, der er helbrederen, og den oplyste sjæl der virker som forpost for den Guddommelige bevidsthed. Vi gør også det, at den energi, bevidsthed vi bygger op her, den videresender vi til de katastrofeområder på kloden, som har brug for lys, kærlighed, medfølelse, tillid og et nyt håb. Send medfølelsesenergi derud, træd ud som solengle med medfølelse og omsorg. Vi bevæger os i de indre dimensioner ud til der, hvor der er brug for hjælp. Vi kan gøre forskellen ved at være til stede med vores bevidsthed.

Og det var ordene her i dag fra Peter L. Simonsen, den 22. september 2018 og en rigtig god velsignet dag til jer alle sammen i harmoni og livsglæde. God morgen til jer alle sammen. Glæd jer over at I skal gøre en forskel i dag.