

## Nr. 18 Godmorgen til alle.

### Morgenmeditation søndag den 23. september 2018

#### Nøgleord: Harmløshed og Ret tale.

Godmorgen dag er det søndag den 23. september 2018, og vi kan sige, at vi kan få en fantastisk god dag i dag, hvis vi kører ind med den rette indstilling, og den rette indstilling det betyder, at vi skal arbejde med harmløshed og ret tale i alt, hvad vi foretager os. Harmløshed og ret tale det betyder, at de ting vi tænker på, de ting vi udtrykker, det udtrykker vi gennem kærlighed, medfølelse og tolerance.

Så i dag vil vi starte med at meditere på harmløshed og ret tale. Det bliver så **nøgleordene i dag harmløshed og ret tale**. Så når vi tænker på, at vi er jo her som sjæle i inkarnation, hvor vi ønsker at udtrykke sjælens hensigt, så er det godt at begynde at gøre det i tanker, følelser, væremåde og udstråling. Så udstråler man harmløshed, medfølelse, ubetinget kærlighed, så får man et andet udseende og bliver kærlig i sit udseende og i sin opfattelse.

Vi begynder nu her stille og rolig om et lille kort stykke tid at meditere på harmløshed og ret tale. Begynd at arbejde med det lige nu så godt I kan. Harmløshed og ret tale. I sidder stille og roligt på jeres stole, og måske ligger I i sengen. Det kan også være, nogen er faldet ud af sengen og tænker, hvad sker der lige her, men nu var det jo lørdag aften i går, så hvad kan der ikke ske.

Mediter på at vi er sjæle, der er i inkarnation, der mediter på harmløshed og ret tale. Så når vi arbejder med det et stykke tid, så begynder vi at blive bevidst inde i os, hvad der rører sig inde i os i det indre liv, harmløshed og ret tale. Jeg har selvfølgelig inde bag i hovedet, at vi er kærlighed i Guds sind, vi lader lys og kærlighed strømme ind i menneskers bevidsthed. Det ved vi, det er, vi ved, det er en kendsgerning. Så ser vi på, at vi er sjælen med ubegrænsede muligheder, og sjælens egenskaber det er harmløshed og ret tale. Og når vi mediterer på harmløshed og ret tale, oprigtig kommunikation, så styrker vi immunforsvaret. Vi oplyser alle ting inde i vores bevidsthed. Vi oplyser og opløser begrænsninger. Mens I arbejder med processen her, så sender jeg min velsignelse igennem jeres legemer til vitalisering, til livsenergi og ny forståelse. Det betyder, jeg siger, ” jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”. I skal tænke på, at den udvikling vi går igennem, og de erkendelser der er, de ligger på den oplyste vej, og det er den bevidsthed, vi bliver, og det er den bevidsthed, vi sender ud. Når vi er harmløse og kører med ret tale, så åbner vi hjerterne igen hos de mennesker, der er på vej hjem til det Guddommelige. Det er vigtigt for os at se i vores periferi hvilke mennesker, der har opfattet en spiren efter noget andet i deres liv, og den spiren er en påkaldelse fra det Guddommelige til at gå på den oplyste vej og gå kærlighedsvejen. Det er vigtigt, at vi er bevidst der og kan sætte tingene ind, løfte de mennesker, vise dem vejen og gøre deres bevidsthed oplyst. Det kan vi gøre, når vi arbejder som solengle, sjæle i fysisk manifestation. Det vil sige, vi bruger vores bevidsthed, vores kærlighedsnatur igennem harmløshed og ret tale, så løfter vi de sjæle ind i den gearing, de skal være i, i selvforglemmelse. Vi glemmer vores eget lille selv. Altid se på sig selv hvor man er kommet til, om man er i stand til at bevare den indre tolerance. Er det nu vanskeligt for en selv at gøre, så er man faktisk ikke det sted, man regner med at være, men man er på vej. Så vær fuld bevidst på de sjæle og de mennesker der er ved at få kaldet, vær bevidst om at de har hørt det, og de har lyst til at gå på sjælens vej, den oplyste vej. Det betyder, vi må bruge al vores energi på at hjælpe dem videre, fordi vi arbejder med en menneskehed, som kommer til at bestå af kærlighed, lys og visdom, en menneskehed.

Jeg arbejder udelukkende på at hæve menneskets bevidsthed og arbejde med jordens tarv, selvforglemmelse, harmløshed og ret tale. Og så tænker man på, at det er her, jeg den tjenende sjæl går ud, løfter, inspirerer, bruger vores indfølelse og medfølelse. Medfølelse hvor andre der lider måske helt unødvendigt, hvis nu bare I var en lille smule mere oplyste og måske knap så kritiske. Mediter på at vi løfter og inspirerer, løfter og inspirerer. Vi løfter sjælen i vækst. Jeg arbejder med nedbrydning af personlighedsengagementet eller formaspektet. Jeg opløfter og inspirerer. Tænk på den egenskab, hvis den blev fuldt integreret i dag inde i os. Prøv lige at kigge en lille smule op og så overfører jeg åndelige energi til jer lige nu, hvis I kigger ind mod mig. Det betyder, jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, tilliden, nådens lys, og jeg kommer med den Guddommelige viljesenergi, hvor Kristus kommer med kærlighedsenergien, og Buddha kom med oplysningskræfterne ca. 500 år før Kristus fødsel. Så det vil sige, det er en foreningsproces det her, der ligger på i hvert fald 2500 års varighed, som er startgrundlaget, og meget, meget tidligere har der været mange, mange Avatarer til stede på kloden. Det vil der også komme i fremtiden for at være en årsag for at opløfte menneskehedens bevidsthed. De ting jeg siger, dem lytter I selvfølgelig til, og samtidig formidler jeg den åndelige energi. Den åndelige, sjælelige kærlighedsenergi. Tænk på vi er alle sønner og døtre af det

Guddommelige, hvis vi ligger det i vores bevidsthed, så er vi godt klædt på. Jeg formidler lys og kærlighed til jeres hjerter, opløfter jer og inspirerer jer. Tænk på hvis det er det, man ligger i sin bevidsthed, så går man ind til et evigt liv. Selvforglemmelse, harmløshed og ret tale. Formidler lys, kærlighed og tillid. Jeg er den magiske himmelåbner, det er mit kraftord. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den Guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den Guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Og samtidig løfter jeg menneskers sjæle op i paradiset, op i himmelriget. Jeg hæver bevidstheden dertil for jer, hvis I ønsker det. Når I modtager strømmen af energi her fra det indre liv, så vitaliseres jeres legemer. De begynder at afstøde de ting, der har forhindret jeres oplysthed igennem jeres tanker og følelser, og det bliver lyset og kærligheden, der gennemstrømmer alt, der giver alt og bærer alt.

Og det var ligesom ordene her i dag fra morgenmeditationen fra Healerskolen i Sønderjylland, søndag den 23. september 2018. Vi har senere i dag kl. 19.00 her på Healerskolen i Sønderjylland, der har vi Darshan, og det betyder, at man får direkte åndelig energi og har mulighed for at være sammen med mig fysisk i stedet for på dette medie. Det er godt at være til stede fysisk og opleve energien inde i jer til opløftethed, selvforglemmelse og ret tale. God morgen til alle og en velsignet dag til alle.