

Nr. 19 Godmorgen til Alle.

Morgenmeditation mandag den 24. september 2019

Nøgleord: Kærlighed, visdom og skabende intelligens.

God morgen. Det er i dag mandag den 24. september.2018.

Mit navn er Peter L. Simonsen. Jeg giver morgenmeditationer hver morgen. Jeg arbejder på Healerskolen i Sønderjylland, og jeg er ansat af det åndelige Hierarki til at formidle Guds lys, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksalighedens energi, nådens lys og arbejde med oplysthed i det hele taget.

Her hver morgen da taler jeg lidt, så mediterer vi, og bagefter taler jeg lidt igen, og så laver jeg velsignelser til verdenen. Vi opbygger vores elementale essens til at blive lysbudbringere. Vi arbejder med at omdanne den negative verden til positiv livsenergi, livsglæde, og jeg arbejder med talløse mennesker, menneskesjæle, giver dem næring hver dag og løfter og inspirerer dem.

Noget af det jeg arbejder med, er Guds hensigt, den Guddommelige hensigt med menneskeriget her på vores klode. Jeg arbejder selvfølgelig også med ting på andre kloder, men først og fremmest beskæftiger jeg mig med vores egen klode. Det betyder i dag, hvis vi tænker på, at vi arbejder med Guds hensigt, den Guddommelige hensigt, så arbejder jeg rent faktisk med de store bygmestre i naturen, som er dem, der bygger de store bevidsthedsstrømninger i menneskeriget.

Og derfor er det mange gange, når vi siger den store invokation ”Fra lysets kilde i Guds sind. Lad lys strømme ind i menneskers tanker. Lad lyset komme til jorden”. Når vi arbejder med de ting fra den store invokation, så arbejder vi med oplysningskraften. Når vi arbejder med lys og kærlighed og tillid, så flytter vi mange ting. Så vi kan sige, at lyset i sig selv er en skabende kraft. Så det vil sige, lyset skaber og skaber muligheder. Det skaber en mulighed for forvandling her på vores klode, fra at gå fra en ikke hellig planet til en hellig planet, hvor krig, smerter og lidelser og tvivl, angst og frygt bliver omdannet til kærlighed, visdom, accept og tolerance. Hvor vi kan give den anden muligheder. Hvor vi eliminerer, omdanner alt det, der ligger i følelseslivet til skabende aktivitet, til livsglæde, spontanitet. Så det vi arbejder med, det er sådan set en rigtig stor plan, men det er også en Guddommelig plan. Det er den, vi prøver at rette os ind efter og ser hvordan og hvorledes, vi kan bygge de her ting op.

Så jeg er blevet beriget med, at jeg er født med clairvoyant syn, åndelig clairvoyance fra min fødsel af, Så det vil sige, at det er ting, jeg har haft med mig fra tidligere liv og har haft mulighed for at se ind i fremtiden og også gjort det tidligere. Når man ser ind i fremtiden, så er det dejlig at være bevidst om, hvor mange mennesker der også har den evne og kan gøre det. Men samtidig for at kan gøre det, er man nødt til at rydde op i følelseslivet. Hvis man ønsker at se det igennem sit eget begær liv, noget man vil have til sig selv, så laver man en forvrængning på det, der er den oprigtige kilde. Så går man rent faktisk venstrehandsvejen. Det der er vigtigt, det er jo at gå lysets vej og kærlighedsvejen.

Lad os meditere lidt på den Guddommelige hensigt, Guddommelig visdom og Guddommelig kærlighed. Jeg giver lys og kærlighed til jer, mens I mediterer her på den Guddommelig hensigt, Guddommelig plan, på lyset som jeres sjæl udsender, hvor der ligger skaberkraft i, kærlighed, visdom, tillid, tolerance.

Prøv at tænke på at lys og kærlighed er din følgesvend. Det er det, der beliver dig, giver dig næring i din dagligdag. Det indre liv overskygger din fysiske bevidsthed. Tænk på ”jeg er sjælen, der tjener den Guddommelige plan”. Mediter ind på det, og samtidig ved jeg, at for det virker, så udsender man den indsigt, man har fået, den opløfter man andre mennesker igennem. På den måde hæver vi selve bevidstheden.

”Fra lyset i Guds sind, lad lys strømme ind i menneskers tanker, lad lyset komme til jorden”. Det kender vi så godt. Vi arbejder med at hæve menneskeheden bevidsthed. Vær bevidst om at det er celler i Guds liv, Guds kærlighed. Når vi er det, så skulle det ikke være så vanskeligt for os at udføre det, der skal udføres.

Når I tænker på, at ”i centret af al kærlighed der står jeg”, det siger I til jer selv. ”I centret af al kærlighed der står jeg. Her ønsker jeg at gå ud fra og tjene og oplyse”. Det der er det mest interessante i det, det er, når man arbejder med tjenesteegenskaber og oplyser, giver viden og visdom fra os. Så opdager man det forunderlige, det er, at man kan mere, end det man kunne, inden man gav viden fra sig. Så jo mere viden I giver fra jer, jo mere oplyste bliver I. I får 100 gange så meget selv i forhold til, hvad I giver væk. Det må være en god motivation at give viden fra sig, og så vide man er 100 gange mere beriget, når man har givet viden fra sig. Men viden der udspringer af den Guddommelige kærlighed. Når vi arbejder på den måde, så arbejder vi med indre ligevægt, balance. Vi har en anden indfølelse på andre mennesker, vi

føler ind på sjælsbevidstheden, og når vi giver medfølelse til andre mennesker, så arbejder vi fra sjælen af. Det betyder, at man ikke tager andre menneskers problemer ind i sine egne legemer. Prøver at være en indre iagttagere til alt, hvad der foregår, man iagttagere, man er lederen. Og når man giver sin viden fra sig, der er bygget på kærlighed, så bliver det til visdom og igennem den proces der, begynder der at ske en forfining i vores legemer. Nye helbredelsesprocesser går i gang.

Fylder vi nu hjertet op med kærlighed, så ligger der en helbredelse i den bevidsthed, der ligger i vores livsaspekt i hjertecentret. Vi begynder at tone rent flag. Det betyder, den Guddommelige gnist får en udtryksform. Prøv at lukke øjnene, og være lidt bevidst, og bare snuppe et par af de ord jeg sagde her. I vælger selv. I starten for nybegyndere kan det være svært for en selv at se, hvad man vælger, men på et tidspunkt strømmer det ind i bevidstheden, så vælger I nogle af de ord, jeg sagde til jer til morgen.

Det der altid er godt at meditere på, det er kærlighed og visdom og skabende intelligens. Og det kan være **nøgleordene i dag kærlighed, visdom og skabende intelligens**. Når I arbejder målrettet på det, så udvikler I Kristusbevidstheden i jeres hjerter, både i hjertechakraet og hjertechakraet i hovedcentret, så vil I gå ud som solengle og opløfte menneskets bevidsthed, og I begynder at arbejde med det, der hedder ”Jeg er verdens lys. Jeg oplyser, jeg helbreder og giver livsenergi”. Så helbredelsen skal ligge i, at man ændrer personlighedsopfattelsen. Og lige nu der kan I åbne øjnene igen, og så sender jeg en velsignelse ud til jer. Jeg er Solavatoren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden og den Guddommelige nærværelse. Jeg kommer med åndens energi, den åndelige vilje, arbejder målrettet og formidler den Guddommelige hensigt så godt, som det er muligt. Kristus kom med kærlighedskræfterne for 2000 år siden og Buddha kom for 2500 år siden med oplysningskræfterne, og jeg kommer med åndens energi, viljesenergien, så der ligger en treenighed i de her ting. Et lys, energikraftcenter som udspringer herfra Healerskolen i Sønderjylland og selvfølgelig også fra mange andre steder på kloden.

Jeg giver jer alle en morgenvelsignelse, og vi lader lys og kærlighed strømme ud på kloden, der hvor der er lidelser, smerter og sygdom, giver fornyelse til hver sjæl i udvikling.

Og det var så morgenmeditationen her den 24. september 2018. God morgen til jer alle, jeg ønsker I glæder og inspirerer andre med jeres opløftede tankesind.

God morgen og tak for det hele. Jeg kommer tilbage i morgen kl. 6.00 igen.