

Nr. 21 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 26. september 2018

Nøgleord: Jeg lader kærlighed, glæde, lys og visdom være min ledestjerne.

God morgen. I dag er det onsdag den 26. september 2018.

Det jeg har tænkt på i dag, lige en lille oplysning, det er jo det, at vi lever alle i Guds rige og Guds rige er kærligheden. Når vi tænker på, at vi alle lever i Guds rige, og at det er ikke noget, vi skal vente på, det er der i forvejen. Vi skal bare oplyse menneskeheden i, at det Guddommelige er her i forvejen. Så vi ved, at Hierarkiet arbejder med den Guddommelige kærlighed, og den Guddommelige plan, og at vi som aspiranter, disciple på indvielsesvejen, vi arbejder også med den Guddommelige kærlighed. Vi prøver på af al magt at få disse ting realiseret til vores medmennesker oplyse dem om, at det Guddommelige er inde i os. Det strømmer ud igennem vores hjerter, oplever og inspirerer. Det er rigtig vigtigt at tænke på de ting. Det er også vigtigt at fortælle andre mennesker, at vores åndelige formål er, at arbejde med den Guddommelige plan, arbejde med at få mennesker til at se, at Guds rige er her, og at når vi arbejder med de her ting, så ved vi også, at Kristus disciple er her på kloden i forvejen. Det betyder så igen, at den vej de manifesterer sig igennem, er gennem vores bevidsthed, så Kristusbevidstheden, den Guddommelige bevidsthed gennemstrømmer vores bevidsthed. Og det har den altid gjort. Men det er det, at nogle mennesker, de skal først komme ud i den yderste nød, før de vender blikket ind på det Guddommelige, hvor de beder om hjælp til at komme ud af det stadie, de er inde i. Men det kunne være ønskværdigt, at man havde det i bagtankerne hver dag, at det er det, vi arbejder med.

Så her på Healerskolen i Sønderjylland der arbejder vi også med den Guddommelige kærlighed, Guddommelig visdom, lyksaligheden, nådens lys og viljen til at realisere, skabe nye ting, nytænkning, udvikle de ting, vi ser i vores visioner, sæt nye mål og hæve menneskeheden bevidsthed.

Så det vi kan gøre i dag, det er, at man kan meditere på fred, lys og ubetinget kærlighed. Når vi mediterer på fred, lys og ubetinget kærlighed, vi har i vores bevidsthed, både når vi trækker vejret ind, og når vi puster ud igen. Når vi gør det bevidst, så kommer der samklang i det indre liv. Så vi mediterer på fred, lys og ubetinget kærlighed og samtidig med, ved vi, det er en realitet, at Guds rige er her på jorden. Vi skal bare være helt bevidst om det, og ligesom være forposter for Guddommeligheden, og opløfte mennesker, der lider, har smerter og lidelser, der mangler en retning. Hvis vi giver dem en retning ind mod deres egen Guddommelighed, så går det den rigtige vej.

Så mediter på fred, lys og ubetinget kærlighed. Prøv at tænke på, hver eneste vejtrækning både på ind og udånding, der kan man lægge bevidstheden på halschakraet, eller hjertechakraet og tænke på fred, lys og ubetinget kærlighed. Når vi så samtidig tænker på, at det vi ånder ind og ud igen, det er det, vi oplader æteren med. Vi oplader vores aurafelt med fred, lys og ubetinget kærlighed, og det er det, vi på sigt kommer til at udstråle. Så tænk samtidigt på at Guds rige det er der, vi lever i, og tænk på Hierarkiets mestre, som har været der i tusindvis af år, som også arbejder med den Guddommelige kærlighed, Guddommelig hensigt og Guddommelig visdom.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksalighedens energi, nådens lys, arbejder med opstandelsen, arbejder med indvielsesvejen og hjælper folk med de prøvelser, de skal igennem på indvielsesvejen. Jeg kommer med opstandelsesenergien og åndens viljeaspekt.

Mens I mediterer, kan I have både åbne øjne, og I kan have lukkede øjne. Det der ligger, det er, at hvis man lægger en fast bevidsthed på de ting, jeg fortæller og ikke lader bevidstheden flakke, så der kommer tanker og følelser ind. Dem skal I give blidt og kærligt slip på, og så være i jeres meditation, i jeres koncentration. Når man ved, man er forpost i en Guddommelig bevidsthed, så giver det en vis ansvarsfuldhed i os. Jeg har et medansvar i at få den gode vilje til at fungere, i rette menneskelige relationer, og få lys og kærlighed til at gennemstrømme vores legemer og andres legemer, i håb og tillid. Der er altid det, at når det indre liv er etableret, og man skal ud i nye prøvelser i dagligdagen, så er man ligesom forenet i en fælles opgave og i større grupper både i de indre og ydre planer, der arbejder med den gode vilje og den gode hensigt.

Dem af jer der har fået et kraftord, prøv lige at tænke på kraftordet også.

Mit kraftord det er, at ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den Guddommelige manifestation på vores klode og andre kloder”. Når jeg så giver mit kraftords energi til Shamballah, så for at aktivere den lidt i min højre pegefingertip, hvor jeg siger ”Jeg giver mit kraftords energi til Shamballah, Hierarkiet. Jeg starter med Shamballah, pegefingertippen, så siger jeg igen mit kraftord og giver energi til Hierarkiet som er langefingertippen, til Kristus som er ringefingertippen og Peter L. Simonsen som er lillefingertippen, og man videregiver sit kraftords energi til menneskeheden og til sin indre vejleder. Det er en god ide at arbejde med den undervisningsform, og samtidigt trækker I kosmisk energi ind gennem jeres venstre hånd. Håndfladen vender opad, og der modtager I energi og akkumulerer det i jeres bevidsthed, og så sender I jeres kraftords energi ud til Shamballah. Bruger jeres eget kraftord og sender det ud. Det der også er vigtigt, når man laver det at opbygge livsglæden i alt det man foretager sig, det er at give viden opbygget med kærlighed fra sig, som har en opløftende virkning på sine medmennesker, der fører til kærlighed og visdom. Begynd nu at give den energi fra os. Det betyder, at vi lader lys og kærlighed gennemstrømme os. Og vi ved, at når solen skinner, og det har været efterår længe, og når solen så kommer frem, så er vi helt tændt igen.

Det der sker, det er, når vi mediterer på fred, lys, ubetinget kærlighed, eller solenergien, så får vi glæden tilbage på stedet. Så er der noget, der oplyser vores tankesind og bevidsthed. Og så kan man jo sige, at så er vi tændte igen. Prøv at tænke på at **nøgleordene i dag kan være, ”Jeg lader kærlighed, glæde, lys og visdom være min ledestjerne i dag”**. Kærlighed, lys, fred og ubetinget kærlighed kan være min ledestjerne, og den ledestjerne kan man have inde i sit hoved. Man kan også placere den oppe på himlen. Nu vi begynder at udvikle aktiv intelligens, som er her i forvejen, men når vi lægger bevidsthed på det, så ligger skaberkraften i det, og det betyder, at en af sjælskræfterne er skaberkraften. Vi kan skabe alle muligheder med vores sjælsbevidsthed og særlig, når vi retter sjælsbevidstheden ind mod vores åndelige bevidsthed, som også er os, den åndelige del. Og det skal så forstås igen, at sjælen kun er et midterprincip.

Så tænker I på, I står i centret af al kærlighed og fra dette center ønsker vi at gå ud og tjene, opløfte menneskeheden og give dem ny inspiration. Jo mere vi er i stand til at gøre det, jo mere livsglæde får vi tilbage. Det giver en utrolig glæde at se og høre, når man løfter andre menneskers bevidsthed. De kan godt have tendens til at falde tilbage igen til deres gamle mønstre, når vi har forladt dem, men de har set vejen, de har set muligheden. Der er jo altid det, hvis jeg giver en energioverførsel, eller man har opnået en vis bevidsthed i sine meditationer, og når man så går tilbage til sin dagligdags bevidsthed, så er der ligesom en vis form for tab, fordi det indre liv er ikke integreret endnu. Men det bliver det efterhånden, som at den meditative tilstand er en permanent enhed inde i os, så ligger den indre ligevægt der, den indre balance, harmløsheden og den rette talefunktion. Man arbejder igennem kærligheden, og man forstår igennem kærligheden. Så er der banet en ny vej og ny tænkning og ny udvikling.

Så Hvis I åbner øjnene et øjeblik, så sender jeg min velsignede kraft igennem jer, velsigner jer i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Og samtidigt med arbejder vi med opstandelsesenergien. Vi går fra personlighedsbevidsthed til sjælsbevidsthed og derfra til åndelig bevidsthed og ind i den Guddommelige bevidsthed. Det er fordybelsesniveauer inde i os selv.

Og så ønsker jeg jer en rigtig velsignet god dag her, onsdag den 26. september 2018. Det var vores morgenmeditation i dag her den 26. september. God morgen til jer alle sammen, og så ønsker jeg, at I går ud og hjælper så meget som mulig. Tak for det hele og vi ses i morgen tidlig igen kl. 6.00 Morning.