

Nr. 22 Morgenmeditation.

Torsdag den 27. september 2018

Nøgleord: Ubetinget Kærlighed, Medfølelse og Tolerance.

Godmorgen i dag er det torsdag den 27. september 2018, og mit navn det er Peter L. Simonsen. Det vi skal arbejde med i dag, det er morgenmeditation på Healerskolen, her i Sønderjylland, så det bliver rigtig spændende.

Så i dag der har jeg tænkt på, at vi skulle snakke, eller jeg vil snakke en lille smule om at gå fra de personlige ting, sit personlige engagement, sine God morgen. I dag er personlige interesser til det upersonlige. Det vil sige, man går fra sin lavere bevidsthed ind i sin upersonlige bevidsthed, det vil sige ind i sin sjælsbevidsthed. Det er der, hvor der er ingen kritik, ingen fordomme, ingen irritation eller andre ting, der ikke fylder. Men det der fylder, det er, at man siger, hvordan kan jeg udtrykke min sjælshensigt. Hvordan kan jeg udtrykke den i dagligdagen? Det kan godt være det indebærer, at vi er nødt til at give afkald på nogle af de ting, hvor man siger ”Jamen i min familie der gør man sådan og sådan”. Hvor man siger, at det er ikke passende at gå udenfor de normer. Men der skal vi tænke på, at når vi er sjæle, disciple, så er vi faktisk gearret til at arbejde ind imod Hierarkiets opgaver, ind mod vores åndelige bevidsthed, ind mod den Guddommelige bevidsthed. Vi kan sige, at når vi lægger bevidstheden der, så er det ikke den personlige bevidsthed, der bestemmer mere, men så er det mere den Guddommelige bevidsthed. Så det betyder, der er en helt anden verden til stede her.

Skal vi nu sige, jamen det vi rent faktisk arbejder med her på skolen, det er at hæve bevidstheden til at udvikle sjælene i den næste rodrace. Det betyder også, at vi fokuserer på Manuens arbejde, hvor der bliver arbejdet med racer, de forskellige racer på kloden, hvor man siger, at man begynder at arbejde med samklang med, at de også kan hæve bevidstheden. Når vi begynder at give energi til det og igennem det stykke arbejde, hvor Manuen skaber ny kultur, ny udvikling, jamen så bruger vi vores energi meget fornuftigt, fordi vi bruger energien til et højere formål end til mange af de ting, vi har i vores dagligdagsbevidsthed. Det er godt at tænke i ophøjede tanker.

Jeg ønsker vi skal starte med at meditere i dag på, at vi er solengle. Det vil sige, vi er solengle, vi er sjæle i den fysiske manifestation. Vi er her, hvor vi kan udvikle vores sjælssegenskaber. Det der også er så vigtigt at tænke på, det er at sige, hvilke egenskaber har jeg udviklet tidligere? Og så sige, bruger vi de egenskaber eller ligger de underdrejet? Det kan også være, de ligger lige under overfladen. Man kan sige, man kan hente dem frem, hvornår det skal være og bruge dem i udviklingstjenesten. Det er godt at tænke på, at man kan forny sig hele tiden. Der er noget, der fornyer os, der er noget, der giver en kraftvilje til at vi kan ændre os, hvor vi siger, jamen det er mere det upersonlige der bestemmer. Prøv at tænke på ikke at være så bundet af familiemønstrene men sige, ”okay jeg kan godt se, jeg har nogle evner og egenskaber, jeg har udviklet tidligere”. Det kunne være hensigtsmæssigt at sætte de evner og kvaliteter i funktion igen samtidig med, at man bygger nye evner ind og nye kvaliteter. Det drejer sig om, det er jo hele tiden at forny os og blive mere integreret hele vejen rundt. Det er hensigtsmæssigt.

Hvis nu vi siger, at vi tænker på, at Sollogos plan med vores liv, med vores klode, hvis vi tænker det den vej ind, så begynder vi at tænke ind i de ophøjede tanker. Tænker vi lidt ind i Hierarkiets mestre, de ting de står for arbejder for, med kærligheden i Guds sind og med den Guddommelige plan. Hvis vi tænker, og ligger bevidstheden ind på det, så bliver vi på sigt lig den energitype. Så der er altid det, at energi følger tanken, og øjet styrer energien. Når vi ligger bevidsthed på de ting, der vejleder os i vores dagligdag, man kan sige fra vores ophøjede bevidsthed. Fordi i vores ophøjede bevidsthed der har vi det, der hedder, at vi er gruppesjæle, og det vil sige, vi kan transformere meget mere viden ind. Det er også godt at sige til dem af jer, der går på skolen her, tænk lidt på nogle af de opgaver jeg har givet jer og så sig, ”jamen er jeg i stand til at få dem til at fungere lidt bedre, eller skal jeg bruge lidt mere tid på det, fordi der ligger en del meditationer og en del erkendelser i det”. Og de erkendelser der ligger, det betyder også, at når man anvender dem i sin dagligdag, så begynder man at gå på den oplyste vej, og det er faktisk det, jeg ønsker, at vi skal gøre gå på den oplyste vej. Og så sige at de nye egenskaber der kommer ind, lad os begynde at anvende dem i stedet for at afvise dem. Nu har jeg så lige bagved mig her, der har jeg en mester, en egyptisk mester, der er fuldt integreret både på de højere og lavere planer, og det er faktisk den vej, vi går hen imod. Vi går hen imod, det der hedder Adeptskabets bevidsthed, hvor det er den åndelige vilje, der styrer.

Så i dag, der begynder vi at meditere på, at jeg er en sjæl, der indeholder ubetinget kærlighed, accept, tolerance, medfølelse, harmoni og tillid. Det er nogle af egenskaberne. Prøv at meditere lidt på dem. Jeg er en sjæl, en solengel der indeholder ubetinget kærlighed, accept, tolerance, medfølelse, indfølelse, oprigtighed, livsglæde og spontanitet. Det der er vigtigt er ligesom at få de egenskaber til at virke i dagligdagen. Når vi mediterer på vores sjælsenskaber, så begynder vi at blive vores sjælsenergi og vores sjælsbevidsthed. Så når I tænker på, at de egenskaber sjælen indeholder, hvis nu I lader det komme til udtryk i jeres dagligdag, hvor I bruger en dybere indfølelse til jeres medmennesker, se hvad de har brug for og så begynde allerede på tankeplan, at give dem de muligheder, de skal have for at få et bedre liv. Det kan godt være, vi skal bruge meget tålmodighed og meget forståelse, fordi vi ved godt, at ting kan se anderledes ud. De mennesker som går i deres sårede følelser, kan ikke se den verden, de er kun i deres begrænsninger. Vi kan fortælle, at der er flere veje at gå. Og når vi gør det, at vi begynder at oplade vores bevidsthed med kærlighed, lys, tillid, så begynder der at ske en forvandling. Vi forvandler os fra det personlige til det upersonlige. Vi begynder at se et større formål med vores liv, vores virke.

Er det ikke interessant at tænke på, at sådan en lille flue, den kan være overalt herinde i rummet, så hvorfor skal den lige sidde her hos mig. Det er måske fordi, den lige skal have lidt opmærksomhed. Det betyder at fluer er ligesom personligheden, de ønsker gentagelser, de ønsker at blive set og hørt. Vi må prøve ikke at give dem så meget opmærksomhed hverken fluerne eller vores personlighed.

Vi forestiller os at her foran vores hjertechakra, der har vi to engle. To af Herrens engle der står her. Den ene kan være en gylden engel, og den anden kan være en blå engel eller bare en engel. Det er op til jer, hvad I ønsker, den skal være, eller en hvid engel. Men den ene engel går foran jer og viser jer vejen, og den anden engel beskytter jer for begrænsninger, negative tanker. Forestil jer at vi har sådan to engle, der hjælper os hver eneste dag med det, vi så foretager os. Det der er vigtig, det er at lade lys og kærlighed gennemstrømme vores tankesind. Og husk vi er forbundet med Planetlogos, Sollogos, Hierarkiet med mange oplysende væsener, med mennesker med god vilje overalt på kloden. Vi prøver at arbejde i det samme gear med forståelse og kærlighed. Så mens I arbejder med det, så lader jeg min velsignelse gennemstrømme jeres legemer, fylder jer op med nyt liv, nyt håb og nye muligheder.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, og jeg kommer med åndens energi, viljesenergien til at realisere sjælshensigten og ændre vores opfattelse i vores personlighed, hvor personligheden kigger ind mod sjælen i stedet for, i stedet for mod selviske ønsker. Så vi lægger vores bevidsthed, opmærksomhed ind i det højere selv. Og det der er allermest interessant, det er jo at sige, når vi lægger fokus der, og I arbejder med jeres healende kræfter, jeres evner og kvaliteter, så vil der komme resultater ud af det. Så jo mere positive I er indvendige, jo mere positivitet udtrykker I. Så tænk på, at vi er alle et forbillede for den Guddommelige bevidsthed. Vi er et forbillede for det Guddommelige. Vi prøver at gøre det så godt, vi kan, og det kan endda være, vi ønsker at gøre det lidt bedre, end det vi plejer at gøre.

Så jeg lader den Guddommelige velsignelse strømme igennem jer alle sammen til ophøjethed, til indre fred, til lyksaligheden. Forestil jer at I kan gå med hovedet inde i himlen og begynde at fyldestgøre tingene på det jordiske plan, Vi arbejder med at hæve jordens bevidsthed, menneskerigetets bevidsthed. Vi giver energi til de forskellige naturrigger. Vi giver energi til Johanne og til de mennesker, som lider af en eller anden årsag. Og selv når I sender fjernhealing ud, tænk på den store positive virkning der ligger i det.

Vi mediterer igen på vores healerkraft, vores kærlighedsnatur, vores udholdenhed, vores vilje til at realisere det indre liv. Mediter på at vi har en vilje, der kan udtrykke kærligheden, løfte vores medmennesker op på et nyt niveau, forny deres liv med vores kærlighed, den ubetingede kærlighed.

Nøgleord ubetinget kærlighed, medfølelse og tolerance.

Og det var morgenmeditation her fra Healerskolen i Sønderjylland, her torsdag den 27. september 2018. Så en velsignet dag til jer alle og god morgen til alle.