

Nr. 24 Morgenmeditation.

Lørdag den 29. september 2018

Nøgleord: Harmløshed, Kærlighed, Tillid og Ret tale.

God morgen til jer alle. I dag er det lørdag den 29. september 2018.

Jeg tror, jeg er kommet på lige en anelse før kl. 6.00, men det gør jo ingenting at være forberedt til at gå i gang. Så mit navn det er Peter L. Simonsen, og det jeg ønsker i dag, det er at arbejde med enkelheden, harmløsheden, kærligheden og ret tale. Jeg kan se folk begynder at gå ind på kanalen lige nu. Så vi gør lige et øjeblik, inden der kommer flere gæster på, studerende på, så tænker vi på enkelheden, harmløsheden, kærligheden og ret tale.

Vi begynder igen sådan ligesom forfra, hvor jeg siger god morgen til jer alle sammen, og i dag det er lørdag den 29. september 2018.

Og det jeg ønsker at arbejde med i dag, det er enkelheden, harmløsheden, kærlighed og ret tale.

Se nu når vi går sådan og begynder at gå på den oplyste vej eller har gjort det en del år, så kommer der altid nogle kriser ind undervejs, og de kriser dem skal man ligesom se på, hvordan og hvorledes takler jeg en krise. En krise kan også være noget andet. Det betyder, at man kan få en ny gennemstrømmende energi eller bevidsthed i sig selv, og så er det vigtigt at se på, hvordan håndterer jeg en forøget livsenergi og livsglæde og kærlighed, når det er den, der strømmer ind, for at få ny indsigt. Behandler jeg den med vrede, irritation, kritik, eller hvad gør jeg rent faktisk? Når man er ved at bygge noget nyt, så se på om man er i stand til at ændre den gamle rytme, man har i sig selv, eller om det er noget man vil fastholde. Fastholder man det gamle, så får man jo altid det, der hedder, at så hopper man ind i et mindreværd. I et mindreværd der vil man altid føle, at der er noget, der trykker på en. Og det der trykker på det, det er jo det, der hedder en ny livsstrøm, en forhøjet bevidsthed, større indsigt, flere muligheder. Så man skal faktisk være glad ved og sige, der kommer lige et fixpunkt her i min bevidsthed, hvor jeg er ved at forny mig. Så have tillid til at man er ved at forny sig selv. Hvis vi siger, at vi skal drikke væske af livskilden inde i vores hjerter og så siger at, jamen hvis vi drikker af livskilden, og så siger, jamen den viden der kommer igennem der, den skal udtrykkes igennem harmløshed, kærlighed og ret tale, fordi hvis man så ved 100 %, at det er man ikke i stand til, så er der jo ingen grund til at forøge sine livsværdier. Så kan man jo lige så godt fortsætte der hvor man er, og gå afviklingsvejen i stedet for opbygningsvejen.

Når jeg f.eks. giver ny livsimpuls, livsrytme, bygger nyt liv ind til folk i deres hjerter, deres opfattelser, deres kærlighed, så er det fordi, det er fordi, jeg kan se, at de har et andet livsmål et andet livsformål med deres liv. Deres sjæle har noget andet,

de ønsker at gøre. Så derfor er der det, at når man bygger nye muligheder ind tillader sig selv at sige, ved du hvad, det kan godt være, jeg skal pille noget af det gamle ned, for at jeg kan bygge nyt op. Man ser somme tider, måske igennem direkte tale til mig eller andre ting, eller man begynder at se sine indre drømmeaktiviteter gå i gang, som viser, at noget af det man har bygget op tidligere, har måske ikke helt den dimension, den skulle have. Den skulle forbedres, fordi det man gør hele tiden, det er, at man giver aftryk til det efterfølgende. Det aftryk skal helst køre på oprigtighed, kærlighed, tillid og visdom. Vi skal vise, at man kan gøre det bedste i sig selv hver eneste dag. Man skal give sig selv muligheden, og vi skal ligge så meget tillid ind til os selv, at vi tør give os selv muligheden til en forvandling, til balance, harmoni og tillid.

Så hvis nu vi siger, at vi mediterer på enkelheden, harmløsheden, kærligheden og ret tale. Enkelheden, harmløsheden, kærligheden og ret tale. Hvis vi siger, at det er det, vi ligger ind i vores hjerter, og det er det vi ønsker at formidle i dag, og prøver at sige, kan vi nu begynde at efterleve de her ting og så se hvor stor forandring, der sker i en selv og i sine omgivelser.

Nu mediterer vi på enkelhed, harmløshed, kærlighed, tillid og ret tale. Det talte ord igennem kærlighed og visdom. Så den proces der, der lukker I lige øjnene til. Vi mediterer på **enkelhed, harmløshed, kærlighed, tillid og ret tale. Det er også vores nøgleord.** Vi mediterer på **enkelhed, harmløshed, kærlighed, tillid og ret tale, som også er nøgleordene** i dag den 29. september 2018.

Det der er værd at tænke på også, det kan være, vi har vores kære omkring os, som er gået i forbøn for os. Vi ser nogle gange ægtefæller, hvor den ene ægtefælle er gået i forbøn for den anden ægtefælle og beder om muligheder for livsfornyelse, harmløshed, kærlighed, tillid og ret tale. De beder om hjælp til det. Så er det vigtigt at sige, "Har jeg tillid

nok inde i mig selv til at se ny mulighed, vil jeg tage den nye mulighed? Eller gør jeg bare det jeg plejer at gøre?" Hvis man har tendens til bedrevidende i sig selv, så vil det være utrolig vanskeligt at modtage kærlighedshjælpen. Men bygger man livets mure på kærlighed og tillid, så er man i stand til at bygge det i den rigtige dimension, i det rigtige fundament. Det kan være at igennem den handling, vi arbejder med, det kan være, det er tidligere på et sjælsplan, viser sig, at man er ved at bygge en portal, til den indre virkelighed. Men det er jo det, at som personlighed, der vil vi jo gerne vide "Ej er det en portal, jeg er ved at bygge til de indre verdener, hvor jeg kan tage en hel gruppe med ind". Så det der sker, det er, at vi gerne vil se resultatet, før vi ser muligheden. Men der er altid det, at når vi bygger med kærlighed som grundsten, kærlighed, harmløshed, tillid, så bliver det så enkelt det hele. Man arbejder med sund fornuft. Vi bygger de indgangsporte til sin sjælsbevidsthed og sin åndelighed, som man er gearet til at lave.

Derfor er det vigtigt man ser på de småjusteringer, der skal til, for at det kan fungere. Så på sjælsplan er det småjusteringer, men i personligheden da synes man, det er rent kaos. Prøv at have tillid til at overgive sig til sin indre ledelse. Jo mere vi overgiver os til den indre ledelse, jo mere energi strømmer der igennem os, jo mere livsenergi man udtrykker. Det betyder, der begynder at komme en foryngelse inde i os. Vi modvirker nedbrydningsprocessen i vores legemer, hvor vi bygger nye legemer op, som er baseret på kærlighed, tillid, visdom, lyksalighed. Det er vores ret og vores arv, at vi kan bygge ind i de højere verdener, så lad os gøre det sammen, og tænke på at vi er alle Guddommelige. Vi rummer nøglen til helbredelse, til kærlighed, til opløftethed og til visdom.

Det ligger der altid i mine energioverførsler til jer. Så jeg ønsker det allerbedste for jer hver eneste dag. Hver eneste dag er der ny mulighed for nye horisonter og nye tiltag. Se, jeg er både Peter L. Simonsen, jeg er også Solavataren, jeg er den kosmiske Peter L. Simonsen. Vi kan sige, der er tre forskellige arbejdsområder. Men alle tre går ind mod det, der hedder fuldendtheden. Og det der er vigtigt, det er jo at fuldende den opgave, der ligger i sjælsbevidstheden, og når vi mediterer ind mod det, så vil sjælsbevidstheden afgive den oplysthed, der skal til. Det der er vigtig, det er jo, at vi arbejder med målrettet hensigt ind mod vores højere bevidsthed, og er der, og vil være der. Prøv nu, mens vi modtager Herrens velsignelse, indre åbenbaringer, igennem vores meditative processer, ind mod den Guddommelige del af os selv. Informationsmængden ligger på den måde, at det ikke kan sammenlignes med noget andet. Det er noget, man kan sige, at hvor saligheden, herligheden, Guds kærlighed er. Det er der, vi ligger bevidstheden ind på. Så begynder vi at tænke på, hvor heldige er vi også i dag. Vi er heldige, at vi har muligheden for at modtage den energi, den stimulering hver dag, hver eneste dag. Og det er den energi, jeg videregiver til jer. På sjælsplan og opad der er man ikke i tvivl på, at det er sådan, at det sker, men i personligheden der ligger tvivlen, og tvivlen er den sidste instans, man nedbryder, den erstatter man selvfølgelig med tillid.

Og når I modtager Herrens velsignelse, lige nu gennem jeres legemer, vi gør ligesom i går, vi rejser os op på gulvet og prøver at være dybt meditativ ind mod hjertet og ind mod sin Guddommelighed. Vi løfter armene op, med håndfladerne opad, eller udad, og så kan man sende en velsignelse ud til verden. Man kan stå og dreje sig selv i de retninger, man ønsker og videregive energien. I skal bare tænke på, I videregiver kærlighedsenergien. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har brug for kærlighed, tillid i deres liv. Lad os videregive den. Så oplev glæden ved at give. Man giver i selvforglemmelse og igennem harmløshed. Man giver uden at forvente, at skal have noget igen. Når man gør de ting, og ikke skal have noget til ens eget selv, egen personlighed, så begynder man at give af kærlighedsenergien, man har i hjertet, og så kommer der livsfornyelse igen på alle planer.

Det var vores morgenmeditation her i dag den 29. september 2018.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i harmløshed, kærlighed, tillid og ret tale til hinanden. God morgen til jer alle sammen og rigtig god dag og tak for nu. Vi ses i morgen igen. God morgen.