

Nr. 25 Morgenmeditation.

Søndag den 30. september 2018

Nøgleord: Kærlighed, visdom, opstandelsesenergien, den magiske tiltrækningskraft.

God morgen det er i dag tirsdag den 25. september 2018. Siger god morgen til alle ligesom I dukker op til og fortæller lige, det er tirsdag den 25. september 2018.

Det jeg godt vil snakke en lille smule om i dag, det er selvfølgelig kærlighedsenergien, Kristuslivet. Kristusenergien som ligger inde midt i vores hjerter. Det betyder, det er livsaspektet. Vi har jo fået et hjertechakra her foran brystet, men vi har også et hjertechakra tilsvarende i hovedcentret. Og i hovedcentret man kan sige, at det er der, sjælsbevidstheden strømmer fra. Man kan sige fra vores åndelige hovedcenter. Når man fokuserer på Kristuslivet, og vi siger den store invokation "Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte, lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter, må Kristus komme til syne på jorden". Så betyder det selvfølgelig, at Kristuslivet altid har været der, og altid er der. Så Kristuslivet, kærlighedslivet er magnetisk, så kærligheden tiltrækker, bygger op, det er magien i det hele.

Det er også opstandelsen. Når vi arbejder med den opstandelses energi, så begynder vi at arbejde med helhedsaspektet, hvor vi siger, at man går fra sin sjælsbevidsthed opad mod en mere Buddhisk bevidsthed, en åndelig vilje og senere op igennem til det Guddommelige viljesaspekt. Det betyder så igen, at når vi fokuserer på det, og vi mediterer den vej ind, hvor vi har kærlighedsprincippet, i hjertet, eller Kristusbevidsthed, så er man i direkte kontakt med de indre led, fordi det er der, sjælen mediterer, sjælen er meditativ i sin egen proces ind mod det åndelige liv, som også begynder at blive til det Guddommelige liv. Den altfavnde kærlighed der rækker ud over hele kloden og andre kloder. Det er så en universel bevidsthed, man træder ind i.

Når man så siger, at vi lader kærligheden strømme ind i menneskers hjerter, så betyder det rent faktisk, at den strømmer indefra og ud og fylder hele hjertet op med kærlighedsenergi, og når hjertet bliver fyldt op med kærlighedsenergi, så gør den det, at den afkaster de begrænsninger, der ligger i hjertechakraet og i hjertet i det hele taget. Så fyldes det op med ny livsenergi og livsglæde. Det betyder så at i den proces, der giver man afkald på sine ambitioner, sit intellekt og andre ting, vrede, irritation og kritik det giver man slip på, fordi det ligger i personlighedslivet. Så det der ligger i personlighedslivet, det skaber friktioner i forhold til Kristuslivet eller den Guddommelige liv, så det mødes et eller andet sted i kroppen, og der kommer et fix punkt og der kommer der en smerte eller ubalance. Men hvis vi begynder at give afkald på de ting, vi plejer at tænke igennem, og man begynder at tænke i vores ophøjede bevidsthed, så begynder man at få det indre liv til at strømme inde i os, og så begynder der at ske en helbredelsesproces i sjælsenergien, i sjælsbevidstheden i Kristuslivet.

Så Kristuslivet betyder, at man arbejder med den kærlige, åndelige vilje, som får alting til at ske. Når man bevidst lægger den tanke ud til andre mennesker, at man vil dem det bedste og altid det bedste, hvor det er kærligheden, der er grundenergien i vores kommunikation og vores inspiration. Og det er det, der er den førende del. Så begynder man stille og roligt at blive immun for de almindelige fysiske sygdomme. Men der kommer selvfølgelig sygdomme i forbindelse med opstandelsesenergien, men det er kun for at erhverve os indsigt i hvordan og hvorledes, vi kan arbejde med energyperne.

Så vi kan sige kærlighedskilden i Guds sind, der er mange energistrømninger, der kan strømme ind i vores bevidsthed, og det skal vi sådan set være meget taknemmelig for, fordi vi går fra det, der hedder ikke hellig planet til en hellig planet. Så hvis nu vi siger, at vi mediterer på "kærlighedskilden i Guds hjerte". Det starter vi med at meditere på. "Kærlighedskilden i Guds hjerte". Så lukker I øjnene og mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte. Og så vær fuldstændig bevidst om at kærlighedskilden i Guds hjerte ligger inde i vores ophøjede bevidsthed, men det ligger inde i os, vi har bare ikke kontakt med det. Det er det, vi prøver på at blive, blive kontakt med den Guddommelige kærlighed, og det er den, der strømmer ind i vores hjerter. Men den strømmer indefra og ud i hjertechakraet, så det er det indre livs udstråling igennem vores hjertechakra.

Når vi lægger bevidstheden i det, så vil der begynde at komme en samklang med vores højere bevidsthed, og det betyder selvfølgelig, at Kristuslivet aldrig har forladt os, for vi går med det hele tiden, måske uden at være bevidst om det. Men bevidstgørelsen, accepten i at vi alle er Guddommelige vil begynde at forvandle os selv og den verden, vi befinder os i. Så vi mediterer på Guds kærlighed, Guds visdom. Det drejer sig om er, at man kan gå ind i en indre væren, i den

ophøjede bevidsthed, hvor bevidstheden er baseret på den Guddommelige kærlighed. Det kan godt være, man har sagt,” det Guddommelige det tror jeg ikke på”, men har man lov til at ændre opfattelse til at sige,” jamen der er måske lidt mere i det end det man kan se”, og så stille og roligt give det accept uden at ligge kritik ind. Fordi det er kritikken, irritationen, der forkalker alt i legemet, blodårerne, som laver svaghedstegn i legemet. Det er i hvert fald noget af det. I mediterer på hjertes energi, Guds kærlighed, Guds visdom, og I er bevidste om, at energien er inde i jer.

Der er ligesom en stor sol inde midt i hovedet, ligesom vi ser vores fysiske sol, så meget solenergi har vi inde i os, som beliver os og fornyer os. Når vi begynder at være mere i kontakt med den del af os, så har vi et fantastisk ståsted i dagligdagen. Det vil være vanskeligt at blive slået ud af kurs, fordi man kan være i sin ophøjede bevidsthed. Jeg gør nu det jeg sender min velsignede energi ind igennem jer. Det strømmer også indefra, det strømmer både ude og indefra. Men jeg bygger jer indefra og udadtil, så det begynder at trænge ind i jeres bevidsthed. Det er ikke sikkert, det gør det lige nu, men energien er bygget op, så den er der, og det betyder, det er opstandelsen fra sin lavere bevidsthed til sin højere bevidsthed. Det er den, I har opgave på at hæve menneskets bevidsthed. Hvis man siger sit kraftord og ligger den ind som udtryksform, og jeg siger ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den Guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder,” så betyder det, at noget af den kærlighedsenergi, jeg har i mit hjerte, den strømmer igennem mit kraftord og ud i de verdener, hvor jeg har lagt min bevidsthed på. Det vil sige, når man arbejder som himmelåbner, kan man træde ind i sin Guddommelige bevidsthed. Så er det lidt fantastisk, at vi har den mulighed hver eneste dag. Hver eneste dag er vi beriget med en opstandelses bevidsthed og igennem den bevidsthed, der ser man alt i det rette perspektiv og den rette opløftning, hvor der ingen illusioner, ingen blændværk er til stede.

”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksalighedens energi, og jeg kommer med åndens vilje, en åndelig viljekraft til at udføre hjertets kvaliteter, kærligheds kvaliteter”. Bare stille og rolig være meditativ inde i jer selv. Man kan gøre det med lukkede øjne, og man kan også gøre det med åbne øjne. Hvis man koordinerer sit fysiske syn med sit indre syn, så er det ok, for så kommer der ikke andre tanker ind

Jeg begynder at sende min velsignelse igennem jer og ud til alle de mennesker, I er i berøring med arbejder med at opløfte deres bevidsthed. Så **nøgleordene i dag kan være kærlighed, visdom, opstandelsesenergien, den magnetiske tiltrækningskraft**. Kærlighed, visdom, opstandelsesenergien og den magnetiske tiltrækningskraft, som ligger i kærligheden, kærlighedslyset er tiltrækningskraften.

Hvis vi bruger den negative energi irritation, kritik, fordom og andre ting, så arbejder man med afvikling, så arbejder man med at miste de ting, man går efter. Vi arbejder udelukkende med opstandelsen til et evigt liv. Jeg arbejder med legemliggørelsen at den Guddommelige kærlighed, Guddommelig visdom. lyksalighedens energi, den altfavnende kærlighed. Det vigtigste er, at dele ud på kloden til opløftethed, ny tænkning, ny inspiration og visdom. Viden som er opbundet på kærlighed, bliver til visdom. Jeg lader mit lys og kraft fra mine øjne og mit hovedcenter gennemstrømme jer lige nu til opløftethed, selvforglemmelse, kærlighed, oprigtig og ret tale.

Og det var vores morgenmeditation her i dag søndag, den 30. september 2018. Jeg siger tak, fordi I ville lytte med, og det er dejligt for mig at opleve, I er i stand til at gøre det allerbedste valg hver eneste dag i samklang med jeres indre liv. Tak for det.

God morgen og en velsignet dag til alle. Tak for det.