

## Nr. 3 Godmorgen til alle.

### Morgenmeditation tirsdag den 8. september 2018

#### Nøgleord: Solenglen, Livsenergi og Livsinspiration.

Glad for og har muligheden for at sende energi ud her om morgenen og hjælpe folk og inspirere. Det jeg arbejder med hver eneste dag, det er den guddommelige kærlighed, guddommelig visdom, lyksaligheden, viljesenergi. Arbejder som Avatar i det fysiske liv, det vil sige, jeg lever et dobbeltliv og et enhedsliv, hvor jeg også har en enhed med mestrene på de forskellige planer, og det er sådan set rigtig, rigtig godt. I forbindelse med de ting så har jeg fået indsigt i den guddommelige plan, hvordan og hvorledes den skal realiseres på jorden. Og jeg har også lidt indsigt i, hvordan man realiserer den guddommelige manifestation på andre kloder. Det betyder, at mit kraftord det er ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. Det er lidt fantastisk at have sådan et kraftord, som kan give energi og stor, stor bevidsthed og meget stor indsigt.

Mine evner dem bruger jeg hver eneste dag til at hjælpe mine medmennesker både på healerskolen og til virksomhedsrådgivning og mange gange til foredrag og hjælp, og hjælp i det hele taget, og jeg arbejder med al mulig fysisk og psykisk sygdom. Det der er godt, det er jo også, at nogle gange når man siger, man ikke kan komme videre i det etablerede system med en eller anden sygdom, så kan man komme ud til mig og nogle gange har jeg en mulighed for at hjælpe folk direkte med det sted, de står for at få nye muligheder og nye inspirationssider.

I dag vil vi meditere lidt på vores sjæl, vores sjæl er også vores solengel. Så det der er dejligt at se, er hvordan solenglen får udfoldelse igennem vores bevidsthed til at løfte, inspirere, arbejde med kærligheden, arbejde med abstraktionstænkning og mange, mange flere ting. Det der er vigtigt, allervigtigst er at arbejde med kærlighed. Kærlighed til hinanden og kærlighed til vores medmennesker. Tænk igennem kærlighed, tænk på vi har mulighed, og vi har ubegrænsede muligheder.

Så vi starter med at meditere på vores solengel. Forestil jer at I kan se jeres egen solengel. Jeres egen solengel som ligger midt inde i hovedet, inde i sjælsbevidstheden. Men sjælsbevidstheden strømmer selvfølgelig igennem hele kroppen. Forestil jer vi er sjæle, vi er solengle som har mulighed for at udfolde sig på alle planer. Det vil sige, at solenglen er den indre helbreder. Giver et nyt liv, livsglæde, inspiration til alt hvad vi foretager os. Lad os tænke på **solenglen, livsenergi, livsinspiration som nøgleord i dag**. Livsenergi og livsinspiration. Vi mediterer på vores solengel lige nu og for at være i kontakt med vores ophøjede bevidsthed arbejder vi med liv, livsenergi, livsglæde. Og det er vigtigt at tænke på, at vi alle er guddommelige. Vores guddommelighed udtrykker sig igennem sindsbevidstheden. Vi kan sige, at nomadens øje, faderen i himlen, ser ud gennem sjælsbevidstheden. Og sjælsbevidstheden er lig med kristusbevidstheden. Det betyder at når vi arbejder med kristusbevidstheden, kærligheden, så arbejder vi med rette menneskelige relationer. Det der er vigtigt, det er at forfine os hele tiden og hæve vores bevidsthed. Vi mediterer på, at vi er solengle. Når I mediterer så luk bare øjnene. Men når vi arbejder med energioverførsel, så beder jeg jer om at åbne øjnene og være bevidste og kigge ind på mig. Mediter på at I er solengle, sjælen i fysisk manifestation. Mediter på at I er solenglen, sjælen. Hvis nu I lægger jeres kraftords bevidsthed ind og forestiller jer, at solenglen udtrykker sig igennem jeres kraftords energi, bevidsthed så begynd at se hvordan og hvorledes, det ser ud, når jeres kraftord bliver til en del af solenglens bevidsthed. Begge to er identiske.

Vi går nu en lille smule videre. Prøv at åbne jeres øjne igen og se, om I kan være i jeres ophøjede væren, hvor det kun er sjælen, der er til stede og så samtidig være bevidst om, at vi alle er guddommelige. Vi rummer faktisk den guddommelige kærlighed. Vi rummer bevidstheden inde i os til at skabe et nyt solsystem med, men der er et stykke arbejde, inden vi kommer dertil. Jeg gør nu det, at jeg fortæller, at jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg prøver at hæve jeres bevidsthed op til, at I forestiller jer, at I kommer med ind i paradiset, inde i himmeriget. Vi kan gå ind i himmeriget lige nu og være der sammen med masse af de gamle sjæle, som ikke er i inkarnation mere. Måske begynder I at blive i stand til at se dem. Og så se hvor heldige vi er, at vi både kan gå ind i den guddommelige bevidsthed, ind i guddommen, ind i himlen og samtidig have et liv på jorden, hvor vi kan lade den guddommelige kærlighed gennemstrømme os og give den energi videre til hele jorden her, hvor vi arbejder med jordens tarv og arbejder med at gøre jorden til en hellig planet. Arbejdet begyndte for ca. 2000 år siden, hvor man gik ind i fiskens tidsalder, hvor vi også begyndte at hæve bevidstheden, og der var mange helbredelser til stede. De er der

stadigvæk op igennem de sidste 2000 år og til fremtiden. Men det der er vigtigt at tænke på, at vi kan skabe nyt liv, ny livsglæde. Vi kan forny os hele tiden, når vi tænker på vi er sjæle, en solengel i udtryksform.

Buddha kom med oplysningskræfterne, Kristus kom efterfølgende 500 år senere med kærlighedens visdom, og jeg kommer med åndens energi, som er viljens energi. Viljen til at realisere den guddommelig kærlighed, den skabende intelligens.

Noget af det jeg vil gøre her lige nu, det er overføre energi til mange mennesker, som er selvstændige, som har svært ved at nå det kan rumme det. Dem vil jeg give livsenergi og livsglæde til, så de har en optankningsstation lige her, hvor vi arbejder med kærlighed. Jeg overfører også energi og bevidsthed til Anita og hendes familie, hvor der lige har været dødsfald, så hun ligesom kan komme styrket ud af det og acceptere og forvandle sorgen og se den glæde, der har været tidligere ved at have fysiske forældre, og så her på skolen er det åndelige familieting. Til familien overfører jeg livsenergi og livsglæde til planetlogos, til sollogos, Storebjørn, Plejaderne, til det Hvide broderskab på Sirius og Sanat Kumaras ashram. Babas ashram. Jeg overfører også energi til mange af de bevægelser rundt omkring på kloden, som arbejder med hjerteenergien og kærligheden, til læger uden grænser som er ude og hjælpe hvor der er nød, og jeg sender energi ud til de steder, hvor alt er håbløs.

Når man beder om hjælp, så er jeg i stand til at manifestere mig lige nøjagtigt det sted, som folk beder om hjælp i og lige nøjagtig i den udtryksform, de beder om hjælp i. Der er jeg i stand til at give nyt håb, nyt liv og ny bevidsthed. Jeg er også til stede der, hvor mørket sænker sig over menneskeheden, og hvor der skal oplysthed til igen, ny forståelse og ny visdom. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom. Jeg giver dig lys og kærlighed på din vej her i dag. Giver lys og kærlighed på dig her på den oplyste vej. Lig bevidstheden ind til jeres hjerter, så vil jeg begynde at fylde livsenergi ind i hjertet. Hjertet giver livsenergi, men det er kærligheden, som er bærekraft, som går igennem blodet og ud i alle vores celler. Fornyer alt. Det betyder, man lever et liv uden kritik så vidt muligt og uden negative tanker. Jeg lader lyset og kærligheden gennemstrømme jer alle sammen lige nu. Husk I er solengle, husk I er sjæle. Det der med brillerne, det er kun for et syns skyld. Jeg giver et nyt liv, livsenergi, livsglæde. **Husk nøgleordene er livsenergi og livsinspiration.** Det er det, I skal have med jer i dag. Husk I er i stand til på hver eneste hjerteslag at give nyt liv og ny inspiration.

Vi har her i morgen aften den 9. september kl. 19, der har vi darshan på Healerskolen i Sønderjylland fra kl. 19 og ca. 1½ time frem, hvor hver enkel af jer får direkte energioverførsel og måske nogle positive ord med på vejen. I er hjertelig velkommen til tage venner og bekendte med til fornyelse og et frisk pust af livsenergi og forståelse. Darshan er gratis, så der er ingenting at være nervøs for, man kan faktisk kun få det bedre.

Så jeg siger tak for nu og tak for i dag, og jeg vender tilbage igen i morgen søndag til en ny morgenmeditation, og så siger jeg tak til alle, der var med både i fysisk inkarnation og ikke fysisk inkarnation. Tak til alle og en rigtig god dag. Tak for det.