

## **Nr. 6 Godmorgen til alle.**

**Morgenmeditation tirsdag den 11. september 2022**

**Nøgleord: Tillid, Inspiration, Kærlighed og Visdom.**

Arbejder udelukkende med at hæve menneskers bevidsthed, arbejder med jorden tarv, arbejder med at udvikle kærlighed i alle menneskers hjerter. Det er et fantastisk spændende stykke arbejde at få lov til at udføre hver eneste dag, hvor vi kan arbejde med lys, kærlighed, oplysningskræfterne. Det jeg arbejder med, det er udelukkende at give nyt liv og ny livsglæde og ny inspiration til alle de mennesker jeg møder. Og i forbindelse med de ting så har vi gjort det, at vi laver de her morgenmeditationer, hvor vi kan sige, det er startskuddet på hver eneste dag i at begynde at spekulere i, at vi alle er guddommelige. Vi har utrolige evner og ressourcer inde i os, og hvis vi nu bare kunne fatte en brøkdel af, hvad vi evner, så vil det bare være helt, helt fantastisk. Så vi har kærlighedsgnisten i vores hjerter, og det betyder at den kærlighed, den skal udsprede til menneskeheden hver eneste dag. Vi skal få det indre lys til at gennemstrømme alle vores handlinger og være bevidste om, at vi alle er guddommelige, og det er kærlighedslyset, der er bærekraften i alt, hvad vi foretager os. Så healerskolen her i Sønderjylland er en energistation for kærlighed, lys og visdom, som spredes ud over hele kloden, og det er jo helt fantastisk, at vi kan lave den proces og så tænke på de mange, mange gode healere, som går her på skolen. De har nøjagtigt den samme egenskab, og de er ved at være trænet og motiveret til at kan stå frem og fortælle lidt om det indre liv. Det indre liv er jo det virkelige liv. Det ydre liv vi lever det er kun der, vi prøver at udtrykke vores indre liv. Og det indre liv hænger sammen med vores sjælsbevidsthed, vores åndelige identitet, vores kærlighed og vores visdom. Så man skal ikke være bange for at udtrykke kærligheden. Det er dybest set det, alle mennesker går efter. Det er det, de går hen, når de skal giftes og andre ting. Det er kærlighedsprincippet, tilliden og tiltroen til hinanden, at man arbejder med. Det er det, man vil, og det er det, man ønsker. Så derfor er det jo, at det vi arbejder med healing, det er også at arbejde med lysets kræfter, de helbredende kræfter, oplysningskræfterne. Og vi arbejder med lyset udelukkende for ligesom at sige, at vi hæver menneskeheden bevidsthed, og det det drejer sig om, det er, at vi arbejder med den gode vilje hver eneste dag og kan se muligheder og give muligheder, selv om det kan være svært for andre at modtage noget, der er positiv, så er det ikke ensbetydende med, at vi skal opgive. Vi gør det jo alligevel. Vi giver dem muligheden, vi finder en indkørselsvej til de her hjerter og kærlighedsenergien, som ligger i hjertet, og igen som ligger i hjertechakraet i hovedcentret, hvor vi træder frem som solengle og kan ligesom vise verden, at vi kan være en årsag til at vi kan forvandle alting i vores egen bevidsthed men også i andre menneskers bevidsthed. Jeg kan sige, at man starter med at hæve bevidstheden i vores medmenneskers bevidsthed. Det vi altid skal tænke på, det er, at vi skal give det fra os, som vi allermost ønsker. Når vi giver de ting fra os, så er der det i det, at så får man nogle velsignede gaver tilbage. Vi får jo nogle nye erkendelser og nye indsigter, og det er ligesom de ting, vi skal leve på og leve vores liv igennem. Så kærlighed og visdom det er det, det handler om i stor udstrækning.

Hvis nu vi mediterer på nu, at vi alle sammen er sjæle, der er i en fysisk inkarnation. Vi arbejder udelukkende på at få kærlighedsenergien til at virke. Vi skal forestille os, at vi kan gå ind og være til stede lige nu i vores egen guddommelige nærværelse og prøve at være her og så slip alle ydre tanker, slip tankelivet, slip følelselivet, slip det hele. Forestil jer vi kan gå ind i Nirvana igennem vores hjertechakra og igennem vores højere bevidsthed. Vi kan gå derind, hvor mestrene er i det indre liv og få livsinspiration derfra til at gå ud. Vi har muligheden, det handler kun om, at vi begynder at frigøre os for vores bindinger, vores begrænsninger. Tænk på at Healerskolen er en kraftstation for lys, kærlighed og visdom. Og mediter på at Healerskolen er en kraftkilde for kærlighed og visdom, og det jeg tilføjer det, det er den åndelige bevidsthed. Jeg tilføjer den åndelige vilje, den åndelige bevidsthed til det, vi foretager os. Prøv at meditere på at Healerskolen er et åndelig, guddommeligt kærlighedscenter. Healerskolen i Sønderjylland er et åndeligt, kærligt bevidsthedscenter, hvor alt liv og alt bevidsthed strømmer ud i menneskeriget. Prøv at have det i jeres meditationer lige nu. Healerskolen er et åndeligt center, hvor kærligheden og lyset er den bærende kraft, og det er den energi vi viderefører ud i menneskeriget. Den energi oplyser, den energi helbreder. Prøv at have det her i jeres tanker. Måske skal I lige lukke øjnene et øjeblik og meditere på det. Healerskolen er en åndelig bevidsthed på kloden, hvor kærligheden og lyset er bærekraften og hvor vi arbejder aktivt med den skabende intelligens. Vi skaber ny virkelighed, vi skaber en ny verden, der er baseret på kærlighed, medfølelse, tolerance. Vi arbejder udelukkende for at hæve klodens bevidsthed, og vi arbejder med jordens tarv. Tænk på, i centeret af al kærlighed der står jeg. Prøv ligesom at have det i jeres tanker. I centeret af al kærlighed der står jeg. Prøv at have den bevidsthed med jer, og fra dette center vil jeg gå ud og tjene og hæve menneskeheden bevidsthed. Det er den bevidsthed, der er her på healerskolen i Sønderjylland. Og mens I mediter på de her ting, så overfører jeg åndelig energi til jer. Jeg giver jer en velsignelse til det, I er ved at foretage jer så jeres

tanker og bevidsthed er velsignet. Jeg velsigner jer i Faderens, Sønnens og i Helligåndens navn, amen. Det som skærmbilledet ryster lidt med, det er mine pulsslæg, jeg kan mærke i mine hænder, der flytter billedet. Prøv at tænke på i centret af al kærlighed der står jeg. Tænk på at lige her fra der giver vi lys og kærlighed ud i menneskeriget, dyreriget og planteriget. Tænk også på at I er forbunden igennem mit virke af Shamballah og den guddommelige plan er kendt. Jeg kommer med åndens energi som er viljens energi. Kristus kom med kærlighedens energi og Buddha kom med oplysningskræfterne. Jeg arbejder på alle tre elementer på en gang, så jeg arbejder med at skabe nyt liv inde i jer. Det liv der ligger inde i jeres hjerter, i jeres kærlighedsnatur, prøv at trække de ting frem i jeres daglige liv. Ved at prøve at give jer nye inspirationsting som I begynder at opfatte igennem jeres intuitive bevidsthed, ligger nye ting ind til jer, så I kan se muligheder og nye ting, hvor I begynder at opdage at ting det kører rent faktisk for mig eller for jer. I opdager at ting er blevet lettere. Det betyder, den magiske energistrøm som kommer fra sjælen og fra hjerterne begynder at blive etableret i jeres bevidsthed, så alting begynder at blive nemmere, og det er en fantastisk dejlig ting at se på, at alting kan blive nemmere. Giv lys og kærlighed til alt det I ser. Prøv at tænke på det er alle fritænkende væsener, der arbejder med det indre liv og udtrykker det indre liv igennem vores ydre bevidsthed. Det går fra intuition til intellekt og intellektet fremfører tingene, men bærekraften er kærligheden. Det er kærligheden, der er bærekraften i vores klodesystem. Det er det, vi skal udvikle, og når jeg tænker på, at det er det, vi er ved at udvikle, så tænk på at der er millioner af mennesker, der er ved at udvikle nøjagtigt det samme. Men jo mere bevidste vi er, og jo mere vi lever det, jo større fornyelse kommer der inde i vores bevidsthed, i vores evner og kvaliteter.

Der er jo en fornyelseskraft inde i os, der fornyer os, der giver nytænkning og ny visdom. Mange af jer der har et kraftord prøv at lade kærlighedsenergien strømme igennem jeres kraftord og videre ud i menneskeriget, planteriget og dyreriget. Forestil jer også at jeres samlede meditationsenergi, lad den strømme ud i menneskeriget hvor der er store lidelser, smerter og fortvivlelse. Lad energien strømme ud her og vær helt fuldt bevidst på at når vi giver energien, og vi ligger medfølelsen og ydmygheden ind i vores bevidsthed, så sker der en forvandling. Der begynder at ske en forvandling de steder, hvor der er kriser, smerter og lidelser, der mangler håb. Vi er med til at give håb og muligheder, så vi hjælper med forbindelsesleddet til folk, så de kan arbejde med rette menneskelige relationer. Vi giver lyset, kærligheden, og vi giver visdommen. Forestil jer vi prøver, at give det bedste vi har i os lige nøjagtigt der, hvor vi er hver eneste dag. Prøv igen at arbejde med fuld tillid og inspiration, kærlighed og visdom. **Nøgleord tillid, inspiration, kærlighed og visdom.**

Når vi ligger bevidstheden på vores morgenmeditationer, så starter vi med fornyet kraft, får ny energi og inspiration, som kan hjælpe rigtig mange mennesker hver dag og hvert minut. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jer alle lige nu. Solavataren der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, og jeg kommer med åndens energi, og det betyder, at ting vi arbejder med her, det er forudbestemt for mange tusinde år siden. De ting vi er ved at arbejde på lige nu, arbejde med jordens tarv og menneskehedens oplysthed, hvor det er kærligheden, der er den styrende bindende kraft. Prøv at arbejde på at være i den indre virkelighed, være til stede i det indre, og når vi har været der i det indre liv og får ligesom inspiration igennem vores sjælsbevidsthed eller det åndelige hierarki, og vi begynder at blive bevidste om det, så er det faktisk meningen, at man udfører det på stedet, meget endda. Idet man gør det med det samme, så er det ikke tabt energi. Mange mennesker taber energi ved at udsætte alting. Lad lys og kærlighed være jeres aktivitet i dag. Prøv at se om I kan finde nogle mennesker som har brug for nogle medfølelse ord og så prøv at give medfølelsen fra jer. Det beriger både dem, du giver til og til dig selv. Anvend medfølelsens energi og bevidsthed.

Og det var så vores morgenmeditation her og fortælling. Husk at alt det jeg siger, er en meditativ proces det hele. Prøv at være fuldt bevidst om det. Tag det til jer og prøv at mærke og være bevidst om der er noget, der hjælper jer. Der er noget, der hjælper jer alle sammen, det er lyset og kærligheden, og det var ordene herfra Peter L. Simonsen til morgenmeditation 11. sept. 2018, og jeg kommer igen i morgen den 12. og jeg glæder mig til at lave en ny udsendelse. Tak for det hele, godmorgen til jer alle sammen og velsignet god dag. Tak skal I have.