

Nr. 7 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag, den 12. september 2018

Nøgleord: Guds Kærlighed.

Godmorgen, her i dag vil jeg igen lave morgenmeditation. Det jeg har tænkt på og vil snakke lidt om i dag er, at vi skal tænke på, at vi alle er sjæle, der har en fysisk krop, et følelsesliv og et tankeliv. Det der også er vigtigt at tænke på, det er at lytte med sjælen. Tænk på at I for lang tid siden er blevet kaldt på af mig til ligesom at træde ind i jeres sjælsbevidsthed, at træde ind i jeres kærlighedsnatur og være til stede der. Det der er vigtigt, det er, at nogle gange når man også bliver kaldt til Baba og andre steder under vira, så lytter man omgående til sjælen og ønsker at foretage rejsen og komme ned i helligdommen, det er også meget, meget besværlig. Det der er vigtig også, er at jer der tilhører Healerskolen her i Sønderjylland, det der er vigtig for jer, både dem der er her, og dem der ligger i periferien, det der er vigtig, er at komme til stede på et åndeligt, kærligt udviklingscenter. Vær her så meget som muligt, fordi det er jeres sjæls hensigt og udvikle sig i gruppebevidsthed. Det betyder, at den selviske interesse der kan ligge mange gange, det er den, man skal af med, og så skal man undgå kritik, skælde ud på alt det jeg prøver at give til jer. Prøv at se på de fristelser der ligger også i, at andre mennesker begynder at styre jeres liv med f.eks. at sige, jeg har lovet det der, jeg skal gøre det der og det der. Lad være med at love noget i jeres personlighedsliv til andre men prøv at være stærk nok til at sige ja men jeg tør godt leve mit sjælelige liv, hvor det er kærlighedsnaturen, der vokser, og det er min sjæl der vokser i alt, hvad man foretager sig. Det er vigtigere at tænke den vej rundt meget mere end at tænke på alle mulige andre ting. Når man tænker på, jeg er sjælen i fysisk inkarnation, så sker der også det, at man arbejder med det indre liv, og det indre liv det er det, der får en til at vokse. Det er det, der giver næring, og det er det, der giver livsenergi og livsglæde. Forestil jer at det er det, der sker. Det betyder så, at vi vil prøve på at arbejde med vores kærlighedsnatur.

Jeg ved ikke om jeg er 100 % på kameraet. Giv mig et opkald. Det der er meningen er, at vi vil prøve på at arbejde med direkte udsendelser. Mit navn er så Peter L. Simonsen og jeg er Solavataren, der arbejder med Guds vilje, Guds kærlighed og Guds visdom. Okay jeg fik at vide, jeg er på, så det var dejligt, dejligt.

Vi prøver at arbejde med hele tiden Guds kærlighed, Guds visdom. Så gør det at begynde at helliggøre jer mere den opgave i at hjælpe og løfte menneskeheden i udvikling. Prøv at gøre det, gør det meget mere end det I er vant til, fordi når I gør det meget mere, end det I er vant til, så sker der en anden udvikling, end der ellers vil ske. Og så vil jeg også gøre det i dag, at jeg lige vil sende en særlig hilsen til alle dem, der hedder Rigmor, og dem der hedder Tove, og dem der hedder Inge, og dem der hedder Marianne, og dem der hedder Peter. Prøv at tænke på at det der er vigtigt, det er at arbejde med sin sjæls hensigt, arbejde med gruppefusioner, arbejde med gruppekærligheden, løfte bevidstheden og arbejde med livsglæden. Ikke gå ind i begrænsningerne, ikke lytte til sine personlige ambitioner men lyt meget mere til det indre liv, der giver næring, fordi det der sker, når man arbejder i gruppefusioner er, at man fjerner sig fra sin upersonlighed, og man går ind i sin ophøjede bevidsthed. Så det er fantastisk godt at gøre det. Jeg prøver så på hver eneste dag her, eller jeg gør det. Jeg arbejder med opstandelsens energien, og det betyder, at jeg prøver at hæve bevidstheden i alle mennesker, jeg omtransformerer begrænsningerne, de sårede følelser til positiv livsenergi. Prøv at forestille jer at det er det jeg arbejder med.

Så lad os i dag tænke på at jeg er sjælen, jeg er guddommelig, i mit sjælslys udfolder jeg min kærlighedsnatur. Når I tænker på kærlighedsnaturen, så er det, der sker. Lad lys og kærlighed være min følgesvend. Jeg ønsker at oplyse, jeg ønsker at helbrede, jeg ønsker at være i meditativ proces, hvor jeg er i forbindelse med min egen guddommelighed. Men det guddommelige er allestedsnærværende, så når vi alle sammen fokuserer i gruppebevidstheden på, at vi er et guddommeligt center, så er det der, at sjælen vokser, og det er der, sjælens indflydelse går igennem vores legemer, helbreder, løfter og inspirerer. Det der er vigtig også, det er jo at sige ”jamen når man følger mesterens anvisning, så går tingene ind i en højere enhed, som det skal gøre, ikke i sin personligheds interesser”. Prøv at give afkald på det og så mærk nogle af de energioverførsler I har fået tidligere af mig. Nogle af de energioverførsler har frigjort jer på nogen af jeres begrænsninger på et tidspunkt, og det er vigtigt så at sige, ”jamen jeg ønsker stadigvæk at være i den guddommelige nærværelse, og jeg er i stand til at være til stede i mit højere selv”. Så vi mediterer på ”At vi er alle guddommelige, vi ønsker at udtrykke kærlighedsnaturen i vores liv, vi ønsker som gruppe at sende energi ud til verden, hvor der er verdensnød og andre ting. Det er det, vi ønsker, og det er det, vi vil være en forenet energi på at gøre, fordi det er vores

natur at gøre det sådan". Prøv at tænke på at når vi gør det, så sker der noget andet. Vi er faktiske heldige, for at vi kan være med i sådan en gruppeformation til jer og arbejde med kærligheden.

Meditér på vi er sjæle, der indeholder ubetinget kærlighed, accept, tolerance, medfølelse, sindsro. Tænk på det er det, vi er. Prøv at tænke på også, at hvis vi nu er i stand til at kan røre andre menneskers sjæle, I kan se andre menneskers blålige lys strømme ud gennem øjnene, som er sjælens lys og så forestil jer, at I kan være nær ved dem. I kan hjælpe dem med jeres bevidsthed, I kan røre dem i sjælen, hjertet. Prøv at sige det er det, vi besinder os for i dag, at vi vil give dem den nærhed og den opmærksomhed igennem vores kærlighed. Det er det, der er formålet, og det er det, der er formålet med gruppefusion, at det er det højere selv, vores åndelige fader i himlen. Det er der, vi ønsker at være til stede.

Meditér på at vi er sjæle, vi er guddommelige, vores kærlighed den skal vi udelukkende videregive. Vi tager intet til os personligt selv, men videregiver energiformationen i en gruppefusion. Det der har stor betydning, det er det, der flytter meget, det er det, der løfter, inspirerer og igen denne formation går vi faktisk ind i det evige liv, ind i paradiset, ind i himmeriget. Tilstede i gruppelevet, gruppekærligheden, gruppeforståelsen. Tænk på I er kaldet til at træde ind i jeres højere bevidsthed. Det er den guddommelige tiltrækningskraft, der er der, det er det kald, der ligger fra jeres egen sjæl. Tænk på jeg er sjælen, jeg er den tjenende, jeg ønsker at give tjenester til menneskeheden, jeg ønsker at gøre en forskel hver eneste dag. Tænk på når I er i gruppen her i en ydre og indre gruppe, hvor vi er koblet på, på en gang. Det er der, vi er stærke, det er der, vi får næring til vores liv. Vi får vores åndelige føde her. Vi er så heldige, at vores sted her er der kærlighedslyset går ud fra, og jeg kommer med den åndelige vilje til at realisere det på igennem kærlighed, visdom, skabende intelligens. Vi har som en gruppe utrolige muligheder, og det er meget påkrævet at arbejde med jordens tarv lige nu. Arbejde på at gøre jorden til en hellig planet, og det betyder at hæve menneskeheden bevidsthed. Vi er rigtigt på arbejde, rigtig meget. Og vi kan se igennem ubalancer i vores begær liv, mentallegeme, lavere mentallegeme, de store forskydninger der kommer i vores klode system, som hænger sammen med menneskeheden udvikling, så vi er nødt til at arbejde med at skabe balance i systemet, og det kan vi også gøre. **Nøgleordene er jeg er sjælen, jeg er guddommelig og prøver på at arbejde med guds værk, guds kærlighed, guds visdom, lyksaligheden, og det er det, jeg retter mit liv ind på. Guds kærlighed, Guds nærværelse, Guds visdom.** Prøv at have det i vores hjerter. Forestil jer når I sidder her inde i rummet, så kommer der nedstigende engle fra himmeriget. De er til stede ved os, fordi vi er i stand til at lave en ur påkaldelse på den indre helligdom, og det betyder, at der bliver nedsendt Herrens engle til os lige der og lige nu, som hjælper vores bevidsthed til at være sjælsstyret personligheder. Så der er nedstigende engle til os lige her, og hvor vi kan rette vores energi ud til vores trængende næste der har brug for at blive oplyst. Jeg ser stor nedstigende Herrens engle til os, som både fører gruppen fremad og lukker porten til det negative. Vi er heldige at være lige her i den her tid, hvor vi er medvirkende til at skabe indre balance og indre velstand. Alle mine ord, lad dem trænge ind til jer, reflekter på dem, så tag det som en meditativ proces det hele og vid, I er tættere på den guddommelige nærværelse meget tættere, end I har været længe. Tænk på at vi er ved at udvikle os til en kærlighed arme, som faktisk er den stærkeste kraft på kloden. Det betyder, at det er kærligheden, der skal være den styrende del i menneskeheden bevidsthed. Prøv at forestille jeg en hel klode der begynder at blive styret ind i den retning. Det er lidt fantastisk, at det er det, vi går hen imod. Men der er rigtig mange overvindelser for alle mennesker. Prøv at tænke på jeres kraft og jeres indre visdom. Kærlighed og visdom og udholdenhed. Jeg lader min velsignelse strømme ud til jer som gruppe og grupper rundt omkring i verden og til alle de steder, hvor menneskeheden har brug for hjælp og visdom, opløftethed, kærlighed og nyt håb. Jeg arbejder med at forny jer, give jer selvindsigt, gruppeansvarlighed, gruppefusion, kærlighed og forståelse. Tænk på at når vi formidler energien som gruppe, så er vi stærke, kan løfte alt, kan bære alt. Tænk på at vi er kærligheden selv.

For hermed vil jeg slutte, morgenudsendelsen, morgeninformation, morgenmeditationen og sige tak til jer alle sammen her i dag. Tak fordi I var til stede og tak, fordi I ønsker at ændre både sin egen opfattelse, gruppens opfattelse og menneskeheden opfattelse til at være mere sjælsstyret i deres opfattelse. Mange tak for det. Og det var Peter L. Simonsen fra Healeskolen i Sønderjylland. Godmorgen til alle sammen og jeg ønsker jer en velsignet god dag. Tak for det.