

Nr. 100 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 24. december 2018

Nøgleord: Ydmyghed, Kærlighed, Barmhjertighed og Visdom.

Godmorgen til alle. Det er dejligt at se, I er friske og klar igen til en ny dag. I dag er det mandag den 24. december 2018. Vi skal have vores morgenmeditation nummer 100. Så må vi se, hvad den kan byde på.

Jeg vil gerne, vi starter med at meditere på ydmyghed, kærlighed, barmhjertighed og visdom. Ydmyghed, barmhjertighed, kærlighed og visdom, hvis det er muligt, det tror jeg, det er. Vi mediterer på ydmyghed, kærlighed, visdom og barmhjertighed. Ydmyghed, kærlighed, visdom og barmhjertighed. Ydmyghed, kærlighed, barmhjertighed og visdom.

Vi ved også, at det er Jesus fødselsdag, fødselsdag for 2018 år siden. Vi ved, det er en begivenhed, der blev skabt for at hjælpe menneskeheden i daværende krise, der var i undertrykkelse, der var i Israel. Vi ved, der blev født en ny frelser, en verdensfrelser. Han var født i åndens og kærlighedens bevidsthed som hjælp til menneskeheden for at hæve bevidstheden op i sjælsbevidstheden, op i den åndelige bevidsthed. Det var en meget speciel begivenhed.

Man kender det godt her fra julefilmene, vi ser, og vi kan sige, det er en af vores årstids højdepunkt, det er julen, hvor det er kærligheden, lyset og tilliden, der skal fungere.

Vi står lige nøjagtigt det samme sted igen i vores klode, hvor det er en ny tid, en ny fødsel igen, hvor det er det åndelige menneske, der skal træde igennem, træde igennem sjælsbevidstheden, og integrere personlighedslivet i kærlighed, ydmyghed, visdom og barmhjertighed. Vi øver os alle i at hæve vores bevidsthed op, og være til stede i ydmyghed, kærlighed, barmhjertighed og visdom. Vi begynder at leve her, så sker der ligesom en ny fødselsproces inde i os, vi bliver ligesom født på ny ind til nye visioner, nye dybder og nye muligheder.

Vi skal glæde os over at være sammen med hinanden. Put glæden ind i vores liv. Glæden, tilliden. Det kan nogle gange være svært at gøre, for det er ikke alle mennesker, der er gladelig stemt. Mange fornægter faktisk glæden og kærligheden, men det forhindrer os jo ikke i at gøre det alligevel. Vi kan sige, da Jesus blev født, så blev der født en Gude søn, en sjælsstyret personlighed, som er født igennem Helligåndens energi. Det er vigtigt for os alle sammen, at vi begynder at se det bedste i andre mennesker, ser deres positive egenskaber.

Hvis vi gør det, som vi arbejdede med i går, vi begynder at træde frem i livet og vise vores bedste egenskaber, de bedste egenskaber vi har. Giver lys og kærlighed til de egenskaber, så vil der begynde at ske nogle andre ting. Vi træder frem i verdenen som eksempler for kærligheden, ydmygheden, barmhjertigheden og visdommen. Vi løfter, og vi inspirerer. Vi kan sige tak for mange af de mennesker, som har været forbillede for os tidligere, igennem de smerter og lidelser Jesus havde med korsfæstelser og de ting, så gav han os mulighed for opstandelse. Det var en garant for opstandelsen, det var en sjælsbevidsthed, videre til vores åndelige bevidsthed, og videre ind til det guddommelige.

Hvis nu vi tænker på, at vi alle er guddommelige, som jeg har snakket om mange gange. Vi er guddommelige, vi kan have vores væren i det guddommelige. Når vi begynder at tænke på det, så begynder der at røre sig en ny energi inde i kroppen. Nogen kan være bevidst om det, andre kan lytte til det, at det bare er ord, men ordene udspringer af en eller anden ting. Det er vigtigt, at vi giver lys og kærlighed til alt. Det er vigtigt, at vi kan være barmhjertig. Det kan være, der opstår en situation i dag, hvor vi kan træde til og bruge vores evner, ellers kan vi selv skabe muligheden, hvor vi kan anvende vores evner. Vi skal huske, hver eneste lidelse vi går igennem

er for at udvikle endnu mere kærlighed, endnu mere kærlighed vi er ved at udvide, udvikle. Vi gør det, at vi modtager Herrens velsignelse, vi lader kærlighedslyset gennemstrømme os lige nu.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed og Guds visdom. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. I kan vælge at lukke øjnene eller se på mig, det bestemmer I selv. Jeg formidler lyset, kærligheden, visdommen, oprigtigheden. Jeg er Solavataren, jeg er Indvieren og den Kosmiske Peter. Jeg er også dagligdags almindelige Peter, og vi har alle sammen noget, vi er, eller noget vi er ved at blive. Det er vigtigt, at vi vokser i skønhed og kærlighed og i medfølelse. Jeg ønsker at støtte jer alle og hjælpe alle, både dem der lytter med til udsendelsen her, og til dem der ikke er til stede, for alt hvad vi sender ud, har en virkning. Begynd at spekulere på at vi er de oplyste, vi er oplyste. Når vi begynder at bruge oplysningskræfterne til kærlighed og visdom. Vi er solengle i fysisk manifestation, vi er vores åndelighed. Vi kan træde i de forskellige værensniveauer, hvis det er det, vi ønsker.

Jeg giver energi direkte, opbyggende energi til Hanna. Til Birthe. Til Tina. Jesper. Berit. Berit 2,3 og 4 og alle de andre. Jeg giver lys og kærlighed til jer alle. Gurli og Carsten. Rita og Irene. Yvonna og Poul Erik. Dan og Helle. Jan og Inga. Lica og Leon. Sussi. Lene. Yvonna og Poul Erik. Yvonne og Kristian. Karina. Susanne. Michael. Mikkel. Camilla. Claus. Horst og Mette. Til Lisbeth. Jeg giver lys og kærlighed til jer alle. Til Ida. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag. Vi tænker lidt på Jesus, der kom til verden for at hæve menneskehedens bevidsthed. Og min vision det er, at arbejde med jordens tarv, hæve menneskehedens bevidsthed og udvikle sjælene, udvikle lederne ind i næste rodrace, hvor det er telepatien, vi kan kommunikere med.

Jeg sender energi til Keld, Anita og børnene. Lotte. Til alle jeres familier, venner og bekendte, og jeg glædes over at se, hvordan I løfter og inspirerer. Jeg glædes over at være med til at se, I skaber en forandring, I skaber en god jul. Jeg lader juleånden strømme igennem det hele.

Til Jesper. Se hans lysudstråling.

Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Tænk på vi har alle en mission, vi skal udføre. Lica og Leon prøv at tænke på det. Vi har noget, vi kan gøre, og det er det, vi gør. Claus han siger ”Vi gør det”.

Godmorgen til alle, også til Marlene. Jeg husker på jer alle. Birthe. Og selv om I ikke er nævnt, så er I det stadigvæk. Godmorgen til alle.

Det var vores morgenmeditation nummer 100, den 24. december 2018. Godmorgen og ha en velsignet dag. Og mange gode gaver til jer alle sammen.