

Nr. 101 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 25. december 2018

Morgenmeditation: Vi mediterer i dag på kærlighed, visdom og tolerance.

Godmorgen morgen til alle. I dag er det tirsdag den 25. december 2018. Vi skal have vores morgenmeditation nummer 101.

Så har det jo lige været juleaften, så jeg håber, I har fået nogle gode gaver og givet nogle gode gaver fra jer, og I har haft det hyggeligt, en dejlig aften, dejligt samvær.

Nu er vi ved at være klar til vores arbejde igen. Det er jo at arbejde som sjæle arbejde ind mod den åndelige bevidsthed, kærlighedsbevidstheden, arbejde ind mod den dynamiske vilje og ind imod vores guddommelighed. Vi skal tænke på, vi er alle guddommelige. Vi er alle lyset i vores hjerter. Kristusbevidstheden i vores hjerter. Kristusbevidstheden er den ubetingede kærlighed, visdom og tolerance.

Vi mediterer i dag på kærlighed, visdom og tolerance. Det er rigtige gode begreber, og de kan flytte alting. Vi gør det, at vi arbejder med at hæve den guddommelige bevidsthed på kloden i hele menneskeriget. Vi lever og ånder, for at livet kan blive bedre for mange ikke kun de få men for mange. Vi skal have livsglæden til at fungere. Vi skal være livet, kærligheden og tilliden. Vi mediterer på guddommelig kærlighed, guddommelig visdom, lyksalighed, kristusbevidstheden i vores hjerter, og når vi lader kærlighedsprincippet gå igennem vores hjerter ud til andre, så begynder vi at arbejde med vores ophøjede bevidsthed, det er det, vi mediterer på. Vi giver lys og kærlighed til alle.

Vi skal huske her i juletiden at træde frem som nogle kærlige oplyste mennesker. Vi skal i gang med at meditere på de her ting, som er kærlighed, guddommelig visdom, lyksaligheden, tolerancen, forståelsen.

Når I arbejder med det så prøv at tage nogle dybe ind og udåndinger, oplad jeres lemmer med lys og kærlighed. Sig til jer selv, ”Jeg er lyset, kærligheden, den oplyste vej, sandheden og livet”. Sig, ”Vi alle har mulighed for at være medbringende til at ændre vores egen og andres bevidsthed. Vi har styrken i vores bevidsthed. Vi har kærligheden, vi har den skabende intelligens. Vi har ungdommens livskilde i vores hjerter, vi er forevigt i ungdomsbilledet i Guds liv, i Guds kærlighed i den dynamiske vilje. Vi agerer på, at vi er oplyste sjæle, der søger de åndelige dimensioner, det guddommelige. Vi lever i ren væren, hvor vi er Guds børn, der formidler lys, kærlighed og tillid.

Husk energi følger tanken. Alt det vi ser og tænker på, det vokser. Prøv at lade det vokse igennem kærlighedslyset, kærlighedsbevidstheden. Jeg har en mission, det er at hæve menneskeheden bevidsthed, udvikle kærlighedsprincippet i jer, Kristusbevidstheden, arbejde med den åndelige vilje, kærligheden og lyksaligheden, og udvikle lederne i det næste rodracesystem, til at arbejde ind i en ny dimension, hvor det er den telepatiske kommunikation, der sker. Jeg har en målsætning, og den skal I hæve jeres bevidsthed dertil, så godt I kan, og være et forbillede for menneskeheden. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.

Sig igen ”Jeg er vejen, sandheden, den oplyste vej, jeg lever i Guds herlighed, kærlighed, barmhjertighed, og når vi er der, så er vi bevidste. Bevidstheden kan vi mærke derfra responderer på det indre liv. Når vi responderer på det indre liv, så ser vi for os, mange af de mennesker som lider i dagligdagen, vi ser på det håbløse for alle de mennesker, som ikke ser muligheden i deres liv, vi ser dem for os for vores indre blik.

Vi begynder at se os selv som åndelige formidlere. Vi formidler velstand i deres bevidsthed. Vi overfører velsignelser til dem, lige nu lægger vi tanker ind på Hanna for at løfte hende lidt. Vi kan give energi til Rigmor, til Per. Til Simon. Dorit. Til Ida.

Til rigtige mange mennesker der skal gå på den oplyste vej, men der er rigtig mange mennesker, der går på vildfarelsens bjerg. Vi kan gøre det med vores bevidsthed, vi placerer sollyset over det bjerg og så lade sollysets helbredende virkning strømme ned ad bjerget, rense alt for negative begrænsninger. Alle dem der befinder sig på bjerget, de mærker forvandlingen, mærker livsglæden, de mærker, de kan gå ind i deres ophøjede bevidsthed, de går på kærlighedsbjerget forening ind mod Guds sind. Vi kan med vores evner og bevidsthed skabe magi, og forvandle den verden vi er i. Vi kan gøre det så let som ingenting, men når vi gør det for andre, og for mange mennesker som er dybt ulykkelige, fortvivlede, syge, hvor der er angst, frygt, håbløshed. Når vi lægger vores positive energi ind på det, så skaber vi nytænkning, nye visioner, og nye muligheder.

Jeg overfører energi til Gurli og Carsten. Birtthe og Hanna. Nu skal I huske, det er alle deres familier, alle deres venner og bekendte, det er ikke bare de mennesker, jeg nævner. Alle har brug for energi, lys og kærlighed. Dan og Helle. Yvonne og Kristian. Yvonna og Poul Erik. Lene. Lene Degn. Helle. Rigmor. Inge Højbusk. Ina. Horst og Mette. Inga og Jan. Johanne. Sussi og Mikkel. Michael og Camilla. Karina. Susanne. Jesper. Berit. Berit x 2. Rita. Irene. Vivian og Birthe. Annette. Tina Sanders. Thiesgård. Adam. Claus. Lotte. Og for mange, mange flere. Vi giver dem lys, kærlighed og visdom. Husk at vi alle er i stand til at forvandle den verden, vi lever i få den oplyst.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, og jeg går på den oplyste vej, jeg går på den oplyste vej.

Hvis I lægger bevidstheden her i panden på mig, så vil jeg formidle den åndelige kærlighed. Når I ser på det område, så vil jeg hæve jeres bevidsthed. Jeg er lyset, kærligheden, oprigtigheden. Jeg er der for jer hver eneste dag, hvert eneste minut. Jeg giver alle lys og kærlighed, og jeg sender en velsignelse igennem jer og videre ud i menneskeheden. Husk vi er sole, vi er solengle, og husk at sjælen det er den, der helbreder, og vi er sjæle, vi er bevidste og vi er oplyste.

Godmorgen til alle, og det er i dag tirsdag den 25. december 2018, og det er vores morgenmeditation nummer 101. Også energi til Rita igen. Leon og Lica. Godmorgen, godmorgen.