

## **Nr. 102 Morgenmeditation**

### **Onsdag den 26. december 2018.**

Godmorgen. Nå der er lidt mere gang i den i dag end i går, det er dejligt at se. Godmorgen til jer alle. I dag er det onsdag den 26. december 2018, og vi skal have morgenmeditation 102. Jeg sad lige lidt og filosoferede over, hvad vi skal arbejde med i dag. Jeg kom til den beslutning, at jeg vil fortælle en lille smule om noget af det arbejde, jeg også gør.

Jeg har det i det at om natten eller i dagtimerne, når jeg tilsyneladende ser træt ud eller er træt, hvor bevidstheden er trukket fra den fysiske verden, hvor jeg arbejder inde i de indre verdener. Jeg havde sådan en dag, jeg oplevede, at min nabo Peder Pedersen at han var død. Så han lå i en mellemverden, hvor han ikke kunne komme videre, hvor der var angst og frygt, og at han dybest set gerne ville ind i himmeriget, men der var nogle ting, han var bange for, og noget han havde været bange for hele sit liv. Der kunne jeg så gøre det at mine indre legemer, min indre bevidsthed gav ham en hjælpende hånd, tage ind til ham i de indre verdener og være til stede sammen med ham og give ham tillid, lys og kærlighed, og hjælpe ham forbi de angst og frygtsider der lå inde i ham, så han kunne komme ind i himmeriget.

Det var jeg meget taknemmelig for at kunne gøre. Så der har ligget nogle angstsider hele livet som stadigvæk lå inde i manden, også selvom han var død, og man siger, så skulle det være væk det hele. Men han levede i sit astrallegeme, i følelseslivet, hvor man siger, når man dør, så afkaster man sit fysiske legeme. Senere hen så lever man i sit astrallegeme, og så lever man i sit lavere mentallegeme, og så går man først ind i sit sjælslegeme som sjælsbevidst. Det er først, når man kommer ind i sit sjælsbevidsthedslegeme, man er fri for angst og frygt, og det var så det, jeg hjalp ham ind med.

I forbindelse med de ting, så kom jeg til at tænke på, at der var en dag, jeg var oppe i domkirken i Viborg, og der så jeg nogle fantastiske billeder. Domkirken er bygget for ca. 1000 år siden men allerede på det tidspunkt, der så man meget omkring kærligheden, næstekærligheden, visdom, lyksaligheden. Noget af det jeg lagde mærke til en dag, det var, at jeg så et smukt billede af en stor menneskeskare, og når man kiggede ned over menneskeskaren, så kunne man se deres auriske udstråling, deres lys og deres kærlighed.

Der var sådan en stor vandring ind mod paradiset, ind mod himmeriget, hvor man ser himmerigets porte, at de er ved at åbne sig. Det vil sige, der står to store engle, Herrens engle, som åbner de her porte. Foran der står Jesus, han står der og siger til folk, at de må gerne komme ind i himmeriget. Så man kan sige, Jesus liv og død var garantien for at kunne gå ind i den guddommelige væren.

Hvis nu vi kan se det billede for os eller kan forestille os det. Nogle af jer har set det billede nede ved mig, og ellers kan man gå ind og finde det på sin iPhone eller computer og se det billede der, hvor der sidder sådan en kæmpe stor menneskeskare, som er blevet sjælsoplyste, så de begynder at træde ind i himmeriget. Det vil sige, de går derinde igennem Kristusbevidstheden.

Kristusbevidstheden har vi i vores hjerter, der ligger livsenergien, livsglæden, kærligheden. Håbet for det evige liv det ligger her i vores hjerter. Det er det, vi skal gå ud med her i juletiden. Vi kan sige Jesus liv og fødsel var en enestående mulighed for at kunne træde ind i vores guddommelige bevidsthed. Jesus kom med opstandelsesenergien, hvor man kunne få et evigt liv, fri for smerter, lidelser og andre ting men i den indre rørthed og ydmyghed.

Det var et rigtigt smukt billede, de har lavet der for 1000 år siden, hvor dem der ser himmerigets porte gå op. Der er et par engle, der flyver og lukker op for det indre liv inde i os. Det vi søger i dag også, det er hele tiden det indre liv. Vi søger det sjælelige liv, bagefter det åndelige liv og ønsker at gå ind i det guddommelige, hvor der ingen angst og frygt er, men hvor Guds liv er til stede. Det er det liv, vi ønsker at give til vores medmennesker.

Prøv at forestille jer at I ser tusindvis af mennesker, sjæle der går ind mod himmeriget. Vi ser Herrens engle åbne porten ind til himmeriget, og vi ser Jesus som forkynder, som åbner porten ind til himmeriget. Vi tænker også på Kristusbudskabet, herlighedens håb, kærlighedsenergien, livsglæden, den dynamiske viljesenergi, viljen til at realisere en ny verden, en ny dimension, hvor det er kærligheden, der er den styrende del. Prøv at lægge bevidstheden ind i det billede der og måske besøge domkirken i Viborg en gang. Det er et besøg værd, og det kan være godt at sidde i en sådan kirke og meditere eller høre en gudstjeneste. Husk at Kristusbevidstheden er en verdensomspændende bevidsthed, hvor det er kærligheden i vores hjerter, der er den styrende del. Kærlighed, forståelse, salighed, kærlighedens håb. Tænk på vi bevidst bevæger os ind i himmeriget hver eneste dag i vores indre legemer og alligevel lever på jorden med den ophøjede bevidsthed.

Jeg vil gerne sige, ”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg overfører lys og visdom til jer.

Hvis I lægger en lille smule bevidsthed ind her ved mig panden, så vil jeg formidle lys, kærligheden og helligdommen. Vær meditativ ind i himmeriget, og samtidig vil jeg sende en strøm af energi ind i jer, så det er lettere for jer at gå ind i Guds nåde, det Guddommelige liv. Tænk på det er det, man kan give videre i sin dagligdag. Min mission er at hæve menneskeheden bevidsthed, arbejde med jordens tarv, arbejde med at udvikle sjælsbevidstheden i alle legemer, arbejde med at udvikle evnerne til at kan arbejde med telepati, tankeoverføring. Jeg prøver at arbejde med jer, lader jer gå ind i den guddommelige hensigt, guddommelige viljesbevidsthed. Det er der, vi er som sjæle målrettet ind mod. Husk vi alle sammen har en opgave, livsopgave.

For mange mennesker ligger der store kriser, smerter og lidelser forud, som er startgrundlaget på at udvikle sine sjælskvaliteter. Det er en naturlig proces, at det er sådan, men det er en frigørelsesproces.

Jeg lader velsignet lys strømme igennem jer. Mange af jeg forestiller jer at I sidder nede i stalden på Healerskolen, og jeg overfører en energioverførsel til jer. Tag en af de energioverførsler med jer. Forestil jer når I går ind i himmeriget, så er det guddommeligt åsyn, I går ind i, barmhjertigheden, kærligheden. I kommer ind og bliver fornyet. Fornylsesenergien, rørtheden, ydmygheden og tilliden. Jo mere vi er der, jo større grænser kan vi overskride. Grænserne ligger kun i den menneskelige bevidsthedsnatur, men i hjertets energi ligger der ingen begrænsninger, sjælsbevidstheden.

Vi ved, vi er solengle, vi er sjæle, der er udsendt fra himmeriget, kommet i inkarnation, arbejder med at hæve menneskeheden bevidsthed. Vi arbejder med at se det bedste i alle.

Jeg formidler lys og kærlighed lige nu, og hvis I ser ind på min pande eller i mine øjne, så vil der begynde at ske en forandring inde i jer, det er noget I selv gør. Der kan komme en ophøjet indre ro. Tænk på I går på den oplyste vej, og I kan begynde at vise verden de bedste egenskaber, I har inde i jer selv, vis andre de ting hver eneste dag.

Jeg overfører energi i dag til Hanna. Til jeres familier, jeres venner og bekendte. Vi siger Hanna. Marlene. Lisbeth. Dan og Helle. Yvonna og Poul Erik. Inge Højbusk. Ina. Simon og Dorit. Gitte. Gurli. Carsten. Rita. Irene. Vivian. Birthe. Karina. Susanne. Lene. Lotte. Claus. Inga og Jan. Susanne. Sussi. Mikkel. Per. Johanne. Jesper. Horst og Mette. Tina Sanders. Thiesgård. Adam. Berit x 2. Berit. Annette. Og til mange, mange flere. Jeg giver lys og kærlighed med herlighedens håb til menneskeriget.

Jeg overfører velsignet lys og kærlighed til jer alle. Det er vigtigt at komme ind, være til stede i vores ophøjede bevidsthed. Mange gange om dagen.

Det var vores morgenmeditation i dag, her den 26. december 2018. Morgenmeditation nummer 102. Jeg formidler Herrens lys, Guds kærlighed ind i jeres bevidsthed. Vi giver også energi til Bente. Yvonna og Poul Erik. Yvonne og Kristian.

Godmorgen til alle og en velsignet dag.