

Nr. 103 Morgenmeditation

Torsdag den 27.december 2018. Nøgleord: udholdenhed, overbærenhedslys, kærlighed og tillid.

God morgen. I dag er det torsdag den 27. december 2018. Vi skal have morgenmeditation nummer 103.

Det er dejligt at se hvor friske I er i dag flittige, selv om det er mørkt udenfor. Det er dejligt at se, hvordan I kan mande jer op til morgentjeneste.

Jeg vil gerne sige allerførst, at i morgen fredag den 28. december, der har vi nytårsmeditation på Healerskolen, fra kl. 17 af, med energioverførsler, meditation, darshan. Og det kan være, rækkefølgen er lidt anderledes, men formålet er at få en dybere kontakt med sit indre selv. Det er det, vi skal arbejde med, og efterfølgende er der kaffe, te og kager.

Mange af jer har tilmeldt jer, men det kan være, der er nogle, der ønsker at tage en ledsager med af en eller anden art, som vi ved, der har brug for hjælp eller andre ting, så er I velkommen til det. Det glæder vi os til at se. Vi starter kl. 17, og fortsætter til vi slutter. Godmorgen til jer.

I dag har jeg tænkt på, at der er to ting at vælge imellem. Det er, om vi skal gå ind i visdommens hal til mestrene og se, hvem vi er tiltrukket af og se, hvem vi bedst kan hjælpe med vores indsigt og viden. Det drejer sig om at kan støtte Hierarkiet, Hierarkiets mestre.

Vi ved jo, Kristus er overhoved for Hierarkiet. Bagved Hierarkiet igen der ligger Sanat Kumaras ashram. Vi har Buddha, der ligger der, vi har tibetaneren Djwal Khul, mester Jesus, Kristus, og der er mange, mange mestre. Rakoczy, der er greven Sct. Germain, der er mester på alle strålerne, som har forskellige indflydelser på vores bevidsthed, på vores legemer, ligesom vi er fremme i udvikling til.

Vi kan starte med at meditere på, at vi alle er solengle, at vi alle er sjæle. Når vi tænker på, vi alle er sjæle, så er vi i vores ophøjede bevidsthed, hvor man siger ja til det indre liv være mere i det indre liv, for det er det virkelige liv. Som sjæle og som gruppesjæle der kan vi løfte alt. Vi kan være medvirkende til at forandre den verden vi lever i, og det er sådan set, det der er formålet. Det der er formålet, det er at gøre vores jord til en oplyst planet, med lys, kærlighed og tillid. I ved, som jeg har sagt tidligere, vi ved, at vi er så heldige, at jorden er udvalgt til at være en smertens og lidelsens planet. Det betyder i bund og grund, at man kan tage individer her på kloden, og individer betyder bevidsthedsudvidelser til at være et helstøbt menneske, hvor man kan leve i fred, fordragelighed med hinanden, hvor krig, smerter og lidelser skal ophøre. Og det er vi medvirkende til at skal ændre på. Vi skal til at kigge i større målstok, end det vi plejer at gøre.

Det er vigtigt, når vi mediterer på lys, kærlighed og tillid prøv at forestille jer, at vi på sigt kan erstatte nogle af mestrene, så de kan gå videre på deres indre udviklingsvej. Når I giver jævnlige energi til mig, så er I også med til at hæve skolens vibrationer, skolens energi. Jo mere I lægger til side af jeres dagligdags gøremål, og jo mere I kan være indadvendt, jo større opladning af energi er der.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg arbejder med den skabende intelligens, og jeg kommer med åndens viljesenergi. Det er også vigtigt at meditere på, "Gud ser mig". Det guddommelige iagttager os, og vi er celler i en guddommelig bevidsthed. Det er smukt at tænke sådan, fordi det er nemlig sådan.

Når vi tænker på, vi er sjæle, og vi kan rejse på sjælens vinger, lige nøjagtigt derhen hvor vi ønsker. Vi kan hjælpe, give inspiration og oplyshed.

Vi kan også forestille os, at vi alle sammen sidder nede i stalden, hvor I alle hver især får en energioverførsel af mig, og I kommer ind i jeres salighed.

Forestil jer at vi alle sammen rejser til Sirius, det store hvide Broderskab på Sirius. Vi rejser i vores sjælslegemer, så er vi fri af fysiske bindinger. Vi rejser til Sirius, til det store hvide Broderskab på Sirius, til adepterne på Sirius. Vi kan jo gøre det i fælles flok, at vi tilbyder vores tjeneste til hjælp, til mestrene på Sirius. Hver gang vi tilbyder vores hjælp, så vil der komme endnu mere lys på solen Sirius. Når I er her så prøv at være stærkt fokuseret inde i jeres hovedcenter, inde i solen, inde i jeres hovedcenter. Solen er jeres sjæl, jeres solengel. Prøv at være fuldt fokuseret her samtidig med I er på Sirius.

Vi har tidligere snakket om, at vi skal træde frem med de bedste egenskaber, vi har, og vise vi kan gøre en forskel. Vi indeholder **udholdenhed, overbærenhedslys, kærlighed, tillid som også kan være nøgleordene** i dag. Jeg ved godt, vores guide i morgenmeditationerne kører hurtigt. Det er kun i personlighedens opfattelse, at det går hurtigt, men i den indre bevidsthed der sker det øjeblikkeligt, idet ordene er udtalt så giv det accept.

Vi skal forestille os, vi rejser til solen Sirius og ser samtidig vores egen sol, og den skaber en forbindelse til vores egen sol. I forbindelse med de ting så prøv at have et brændpunkt for jeres egen sol inde i hovedet, til Sirius og til vores sol hvor der ligger en krafttriangel. I den energi krafttriangel der kan vi sende lys og kærlighed ud i universet. Vi kan rejse ud i galakserne, lige nøjagtigt hvor vi ønsker at rejse ud, og dem af jer der er ved at udvikle tingene til at kan rejse i galakserne kan rejse på den her bevidsthed. Andre igen kan bruge energien til jordtjeneste, hvor man ønsker at arbejde med udvikling på vores jord, på vores klode. Forestil jer vi sender lys og kærlighed rundt om vores klode. Vi ved, det er en blå planet, vi ved, vi er ved at bygge en kærlighedsplanet op. Vi kan sende lys og kærlighed til vores planet. I begynder at se på den auriske udstråling på vores klode. Vi kan også være fuldt bevidste om, hvor meget menneskeheden skal have af hjælp og løft for at komme videre. Vi kan se vores eget univers, hvor meget der skal til for at skabe ny forståelse og ny tillid. Ny forståelse og masser af tillid. Vi ved, der skal meget til, og det kræver en del af os. Vi kan gøre det, fordi vi er oplyste sjæle. I skal huske på jeres kraftords energi, når I sender det til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, til mig, til jeres indre vejleder og til menneskeheden. Der er nok at tage fat på.

Forestil jer når I rejser fra solen Sirius rejser til vores klode, forestil jer, I kan begynde at se lyset fra Healerskolen ude fra verdensrummet. Se det lys og den kærlighed vi udsender. Forestil jer, det er vores skole, det er vores udviklingssted, arbejde med udvikling af sjælene, og sjæle der skal træde ind i den næste rodrace, sjæle rodrace for at lære telepatien den styrende del. Forestil jer at over Healerskolen der står der tre aktivitetsdevaer, som arbejder med vilje/kraft, kærlighed/visdom og aktiv intelligens. De formidler lys og kærlighed til Healeskolen, i Sønderjylland, og derfra ud til hele menneskeheden. Vi står der som et mellemstadiet, og vi har evnen til at formidle energien.

Jeg ved godt, der er mange af jer, der har brug for energien i dag. Lica. Lis. Lotte. Lilian. Lisbeth. Lydia. Lone. Gurli og Carsten. Dan og Helle. Mette og Horst. Tina Adam. Yrsa Adam. Tina Sanders. Tina Theisgård. Per. Sussi. Michael. Michael og Camilla. Annette Barsøe. Karina. Susanne. Yvonne og Kristian. Yvonna og Poul Erik. Rita og Irene. Claus og Christina. Ida. Simon og Dorit. Hvis nu vi alle sammen når vi tænker på dem og til Hanna. Absolut Hanna i dag. Berit x 2. Berit. Vi skal gøre det, i den energi vi modtager, den videreformidler vi. Også energi til Marlene. Jesper. Og til Lene. Til mange, mange flere.

Jeg ønsker jer en velsignet morgenstund i glæde og harmoni og til nye tiltag. Godmorgen til alle.
Det var morgenmeditation nummer 103, torsdag den 27. december 2018.