

Nr. 107 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 31. december 2018

Nøgleord: Fredens Avatar, Solens Avatar og Kærlighedens Avatar.

Godmorgen venner. Undskyld jeg kommer for sent. Peters mor har ikke hørt vækkeuret, derfor kommer Peter for sent. Sludder. Nå godmorgen til jer alle sammen. I dag er det mandag den 31. december 2018. Vi skal have morgenmeditation nummer 107.

I dag vil jeg gerne, vi begynder at meditere på, at vi ikke er som de andre. Mediter på vi er ikke som de andre.

Vi tager det lidt mere seriøst, så begynder vi at meditere igen på, at vi er den magiske stjernebestøver, der spreder nyt liv, lys og kærlighed til alle. Vi mediterer på, at vi er den magiske stjernebestøver, der spreder lys, kærlighed til alle.

Vi går videre herfra, og ind i vores meditation vi lavede i går. Vi mediterer på Fredens Avatar, Solens Avatar og Kærlighedens Avatar.

Vi ser igen, vi er forbundet i krafttriangel igennem lys, gennem kærlighed og visdom. Det er en bevidsthed, de er forbundet igennem.

Vi gør nu det, at inde i krafttriangelen der er vi til stede som sjæle. Lys, kærlighed og barmhjertighed.

I skal forestille jer, I sidder herinde og mediterer på jeres kraftord, er inde i den væren der ligger i krafttriangelen af Fredens Avatar, Solens Avatar og Kærligheds Avataren. Her inde midt i der sidder I og mediterer på jeres kraftord jeres egen kraftords energi.

Dem der ingen kraftord har, de mediterer og tager bevidstheden ind, hvor jeg er den magiske stjernebestøver. Der mediterer I på den.

Vi ved også, vi er bevidste om, at Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren mediterer på en bevidsthed, de har i de åndelige dimensioner mere inde i det kosmiske mentallegeme. Der begynder de at trække ny viden ind de her avatarer. Og den viden skal anvendes til at realisere den guddommelige plan med. Den guddommelige plan. Det vi laver i vores meditation her, der bygger vi en meget stærkt opladet kraftstation.

Vi kan forestille os, vi befinder os et sted i universet, hvor de her ting, de sker. Vi ved, at guddommelighed er i hele universet, i alle galakser, mælkeveje, solsystemer, alt er guddommelig, fra det mindste atom til den største stjerne. Vi ved, alt er skabelsesprocessen for at skabe nyt liv hele tiden og igen. Vi er bevidste om, at vi er midt i skabelsesprocessen.

Vi er også fuldstændige bevidste om, at det her er årets sidste dag, den 31. december, og vi når vi kommer til midnat, så starter vi på et nyt år, 2019.

Det kan være godt at putte nogle fremtidige ønsker ind her for menneskehedens frelse. Læg bevidstheden ind på større visioner, og lad os ønske noget her for at hæve menneskehedens bevidsthed. Det kunne være en god ide, at vi som gruppe arbejder med at hæve bevidstheden, og vi hver dag er forbundet til gruppens energibevidsthed. Vi kan glæde os over, at vi kan forny os hver eneste dag.

Vi ved, at inde i vores hoved inde ved solenglen der er vi som et springvand af energi, det foregår faktisk inde i vores hoved. Lyset og kærligheden og de mange universer er til stede inde i os. Vi ved også, at vi arbejder på mange niveauer på en gang. Vi ved vi kan realisere det. Jeg har en fast overbevisning på, at det kan lade sig gøre at hæve klodens bevidsthed, vores klode vi lever på, jordens bevidsthed. Vi ved også at rundt om de her

tre aktivitetsdevaer, der ligger der syv ringe af lys, forskellige lysverdener, som ligger i den auriske udstråling. Det er beregnet til at skabe et nyt system med en ny udvikling.

Hvis nu vi lægger noget opmærksomhed ind på og tænker på, hvad vi skal være taknemmelige for, der er sket for os både som gruppe og som enkeltindivider her i 2018. Hvad vi skal være taknemmelige for. Det skal være nogle enkelte ting, I kan huske helt tydeligt, der har givet nogle ændringer i jeres liv. Vær lige bevidst om hvad den ændring har bevirket i jeres liv. Nu her i det nye år da er vi jo lysbærere, der rejser ud i vores indre legemer og prøver at være til stede forskellige steder på kloden, hvor der er brug for hjælp.

I skal forestille jer, at I er i stand til at påvirke masserne på kloden, hvor der er brug for ny indsigt og ny viden. Forestil jer I kan anvende jeres telepati og forestil jer, at I kan påvirke menneskeheden med oplyshed, kærlighed og tillid. Vi kan rejse lige nøjagtigt derhen, hvor der er brug for hjælp, bare vi lytter til den appel hvor der ingen håb ingen muligheder er. Det er rigtigt svært for mange mennesker, og vi lytter til det med vores indre hørelse, og vi rejser derhen, hvor der er mest brug for hjælp. Vi giver de mennesker en mulighed, en ny mulighed i deres liv. Vi kan være medvirkende til at opbygge de tankebølger ind, hvor det kan komme ny forståelse for mange mennesker. Det kan være et værdigt nytårsønske at begynde at gøre de her ting.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg arbejder med den skabende intelligens, jeg kommer med åndens viljesenergi. Jeg vil bruge mine evner til at hæve menneskeheden bevidsthed med, så der kan begynde at komme en større balance på kloden, i ligeværdighed, i kærlighed, i visdom og lyksalighed.

Jeg ønsker jer alle en velsignet nytårsaften, og jeg glæder mig til at se jeres fremskridt og lytter gerne i det nye år til de forandringer der sker gradvis inde i jer eller måske hurtigt. Prøv at være til stede et eller andet sted på kloden hvor der er brug for hjælp.

Det var vores morgenmeditation her i dag. Nummer 107, den 31. december 2018.

Vi gør det, at i morgen tidlig der skal I nok sove længe, så derfor springer vi over morgenmeditationen, og tager den først i overmorgen. En velsignet dag til jer alle, og tak for i år at I var med her og lytte til det. Men vi springer straks i gang i det nye år igen. Hvis I har haft nogle oplevelser med de her ting, så må I gerne sende det til mig på mail.

Venlig hilsen Peter Simonsen og tak til jer alle. Tak for jeres indsats i jeres fremtidsvirkeområde. Tak til alle og en velsignet dag til alle.