

## **Nr. 108 God morgen til alle.**

### **Morgenmeditation onsdag den 2. januar 2019**

#### **Nøgleord: Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren.**

Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen til jer alle sammen og velkommen til en ny dag og et nyt år. I det her år der kan vi rigtig komme til at producere en rigtig masse ting nye gode ting fra det åndelige hierarki, og fra solsystemets bevidsthed, så vi skal til at arbejde dybere med den guddommelige plan og skal have det trukket ned i menneskeriget. Det bliver lidt spændende at gøre det, og det er et kæmpe stykke arbejde. Det kræver, vi alle sammen arbejder intenst, så godt vi kan.

I dag er det den 2. januar 2019, og det er morgenmeditation nummer 108, vi skal have.

Det vi skal starte med at meditere på i dag, det er ligesom noget af det, vi sluttede med sidst. Det er, at vi skal forestille os, vi skal meditere på Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren. Vi skal starte med at meditere på de tre ting. Vi skal gøre det, at vi skal placere de tre avatarer ude i verdensrummet, så vi mediterer nu på Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren.

De er forbundet i en triangel ude i verdensrummet.

Vi mediterer igen på Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren, de er forbundet i en triangel ude i verdensrummet.

Noget af det jeg vil have jer til at arbejde med i dag, det ligger udenfor normal rækkevidde, forståelse. Selvfølgelig kan der være enkelte, der ved det, men det er ikke ensbetydende, man er bevidst om det. Det er først noget, man skal til at lære at være. Det opfattes i de højere bevidsthedslegemer, man har.

Vi skal forestille os Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren modtager bevidstheden fra den store Zodiak, som strømmer igennem galaksen og solsystemer, derfra modtager de deres viden, og det vil sige, det ligger som en telepatisk kommunikation til Freds Avataren, Solavataren og Kærligheds Avataren. Den bevidsthed drages ned til nomadens bevidsthed. Nomadens bevidsthed er den åndelige sol, og derigennem nedtrappes bevidstheden igennem vores buddiske legeme, vores sjælslegeme. Den nedtrapning der sker, opfattelsen, jo renere vi er i vores bevidsthed, jo nemmere er modtageligheden. Vi ved også, at sjælen er meditativ ind mod nomadens bevidsthed. Og nomaden ind mod den kosmiske bevidsthed, og den kosmiske ind mod galaksernes, solsystemets viden. Så det her, det er sådan ligesom derude, hvor vi siger, "Har det nogen betydning for os?". Ja det har det, det har al betydning. Det handler om realisering om den guddommelige plan, den guddommelige hensigt, den guddommelige visdom for at hæve jordens bevidsthed og solsystemets bevidsthed. Det er det, vi mediterer på her den 2. januar 2019. Vi starter lige på og hårdt men med en stor mulighed i fremtiden til at nedtrappe bevidsthed på.

Når man skal arbejde med det, I sidder og arbejder, så formidler jeg energi fra den åndelige sols bevidsthed, nomadens bevidsthed, ned til vores sjælsbevidsthed. Det er Antakaranaen, vi bygger på her. I forestiller jer, at bevidstheden i Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren er den indre sol i nomadens bevidsthed aktiv, og der strømmer bevidsthed ned til sjælsbevidstheden.

Jeg arbejder med at formidle åndelige vilje til jer i dag, åndelig vilje, kærlighed, visdom, fredens lys, lyksalighedens lys. Jeg giver jer alle lys og kærlighed. I skal igen være bevidste om de her tre avatarers arbejde. Vi ved, når vi gør arbejdet med krafttriangelen, med Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avatar så ved vi, vi har set, placeret et punkt midt imellem det hele her, der har vi set et springvand af ny bevidsthed, som vi som sjæle kan gå ind i, strømme ind igennem og oplyse os. Som en stærk opladende meditation og

bevidsthedsudvidelse samtidig. Vi ved også, vi er sjæle i inkarnation, vi er her på vores klode, og hver især har vi en speciel opgave, som ligger, som passer ind i helheden, hvor vi alle trækker på samme hammel nogle i det samme bevidsthedsområde andre igennem andre områder.

I skal forestille jer, I ser tre ringe, eller syv ringe rundt om de her tre avatarer, som ligger rundt om triangelen. De ligger også rundt om hver enkelte af avatarerne, men alting er en sammensmeltet fusion. Så det vi arbejder på, det er at fusionere vores bevidsthed ind i en højere bevidsthed, så der kan komme en anden gennemstrømning igennem os. Det der guddommelige, hvor er det henne? Jamen det er også inde i os. Det er det, vi går ind imod, ind imod den mere guddommelige bevidsthed, den altfavnende bevidsthed. Nu har vi været inde og få en lille opladning her inde i lyset herinde, inde i den her opladning, en form for vandfaldsopladning. Prøv at tænke på at nu kan vi alle rejse ud i vores verden, i vores klode, vi kan også rejse ud på andre kloder, men vi har nok at gøre her på vores jord. Der kan vi rejse ud til de folkeslag, som absolut har brug for vores hjælp, vores visdom, tillid og skaberkraft.

Vi skal huske at hver eneste dag, der fornyer vi os, og når vi fornyer os, så er det en god ide at smide det gamle væk, noget af det som har udtjent sin værnepligt, noget af det der er afsluttet. Bare giv slip på det og så gå videre ind og integrere noget mere åndeligt, sjæleligt stof. Så jeg giver lys og kærlighed til jer alle, lys, kærlighed og ny indsigt. Når vi rejser ud på kloden, og ser i de forskellige folkeslag hvad de har brug for af hjælp. Kan vi nu starte rigtig godt her med en ny begyndelse her i dag, og vi har det i vores bagehoved, at det er det, vi skal gøre, ikke i vores bagehoved men inde i vores hovedcenter.

Jeg formidler lys, kærlighed, barmhjertighed, medfølelse og sindsro, og vi lader det strømme ud til vores klode, til vores kendte verden og den ukendte og til alle de riger, der ligger under menneskeriget. Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme vores bevidsthed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, og jeg kommer med åndens viljesenergi.

Jeg velsigner jer alle og ønsker jer en fantastisk god dag i dag. Mange skal på arbejde i dag, og mange af jer kan komme i en ny udgave af jer selv, som den der var bedre end sidste år. Vi kan lægge energien ind på det og så glæde os over, at det er det, vi gør.

Begynd at tænke over, vi hjælper den trængende næste. Vi hjælper de mennesker, som har brug for hjælp og selvfølgelig også dyrene.

God morgen til alle. Det var vores første morgenmeditation her i år 2019, den 2. januar. Morgenmeditation nummer 108. Godmorgen til alle, og tak fordi I mødte talstærkt op, tak for det.