

Nr. 110 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 5. januar 2019

Nøgleord: Guddommelig Kærlighed, Hensigt og Visdom.

Godmorgen til alle mennesker i dag. Nu har vi allerede lørdag den 5. januar 2019. Det er en fantastisk dag, vi skal have her i dag, lørdag den 5. januar 2019. Morgenmeditation nummer 110.

I dag har jeg igen spekuleret på vores auriske udstråling. Hvad forstås der så ved det? Ja vi ved jo alle sammen, at vi har en aura, og det kendte spørgsmål til mig er altid, ”Peter, hvordan ser min aura ud?”. Ja, vi er jo sådan lidt selvoptaget. Hvordan ser den nu ud den der aurafelt? Vi vil jo gerne have, der er lys, kærlig og flot udstråling på. Så kan man jo altid sige til sig selv, ”Jamen er jeg inde i mig selv glad og positiv, er jeg glad, positiv og spontan i hvert eneste tilfælde?”. Jamen så har man jo et lysudtryk, der svarer til det. Er vi mere triste i tingene, jamen så er det jo mere triste farver, grålige farver, lidt mørke i farverne i det hele, ikke også. Er der jalousi og vrede i aurafeltet, så ligger der en masse røde og gnister i det, hvor man tænder af.

Der er mange forskellige farver, som repræsenterer vores sindsstemninger. Nogle gange når vi kommenterer på farverne, så kan det også være, at folk de tænder lidt af, fordi det kan jo ikke være rigtigt, at jeg har sådanne nogle farver i mit aurafelt.

De farver der er derinde, de er i vekselvirkning. De veksler hele tiden, præget af den sindsstemning vi har i os selv. Det ligger i aurafeltet, plus de indtryk vi får fra andre mennesker. Det ligger også i aurafeltet plus vores hukommelsesfaktor, så hvis vi har en masse ting i bagagen, som ikke er så positivt, så ligger det som dybere farver inde bagved de andre farver. Så hele tiden er der vekselvirkning af forskellige farver, som præger sindsstemningen plus de karmiske processer og meget, meget mere. Det ligger også i energifeltet.

Jeg kom også til at tænke på her i dag, det vi arbejder målrettet på, det er jo at arbejde med den guddommelige plan, for at få de ting realiseret. Jeg kom til at tænke på, ja det er jo nok ikke i min tid, vi kommer til det, men på et tidspunkt kommer ca. en tredjedel af menneskeheden til at respondere på Guds kærlighed og Guds sind, tankesind og begynder at udføre den guddommelige plan. Når vi kommer til de ting, så kommer der en helt anden lyseffekt i aurafeltet, så kommer der et magnetisk aurafelt, hvor det er de guddommelige relationer, der kommer til at ligge. Når det kommer til at fungerer mere, så kommer der det, der hedder vores afklaringsområde, der ligger i solar plexus.

I solar plexus har vi alle de sårede følelser, og alle de sårede følelser der ligger der, de skal jo forvandles til positiv energi. Vi ved, vi arbejder med at gøre det, men også hvor meget vi værger os ved at gøre det. Den ene del af os vil rigtig, rigtig gerne ændre på det, men den anden del, er det for svært at ændre på det.

Der er hele tiden det, at man skal se på, er det sovende mennesker, er det gennemsnitsmennesker, er det aspiranter, er det disciple eller folk på indvielsesvejen? Det har også en betydning på de auriske udstrålinger. Man kan godt se lidt på de ting, og se på hvad der er mest gennemtrængende i ens bevidsthed og i ens aurafelt. Det er en stor mundfuld, vi kommer i gang med der, men det er en nødvendighed for at blive oplyste sjæle.

Vi har hele tiden det, der hedder sjælen. Sjæl, personlighed, fysiske udtryksområder. Det er den ene ting, men vi har også noget, der hedder ånd, sjæl og legeme. Vi har også de guddommelige ting, guddommeligheden, Guds herlighed, Guds kærlighed kontra det kosmiske liv, kontra den åndelige dimension. Der er mange niveauer, og det vil sige, at fra alle de forskellige niveaudelinger, er der udstråling fra. Jeg tænker også på her i dag, at mange af de indstrømninger vi giver til vores bevidsthed, dem skal vi til at være meget, meget mere bevidste om.

Hvordan energien strømmer ind fra Zodiaken, den store Zodiak med de 12 stjernetegn i og energien fra solsystemet, galakserne, Store Bjørn, Sirius. Skal vi virkelig til at kende forskel på det og vide, hvad det er, der

responderer inde i mig, som giver den der udstrålingsbevidsthed. Ja på sigt skal vi have styr på det. Så siger vi, ”Ah lad mig nu bare komme til at meditere lidt på kærlighed, fordi det er jeg begyndt at vide lidt om, hvad det er, det der hedder kærlighed. Kærlighed er en sjælsudstråling, hvor der er masser af lys og kærlighed, hvor det tiltrækker kærlighed. Vi bliver mere og mere fokuseret på kærlighed. Kærlighed, ligevægtighed, balance, tillid. Når vi ligger der og får spændingsfeltet opøvet inde i os selv, så afkaster det følelseslivet. Det er dejligt at tænke på, at det kan afkaste følelseslivet. Hvordan forstås det, når de der følelser er der inde hele tiden. Det er fordi, man er følelsesmæssigt bevidst. Det er der, kampen mellem følelsesmæssig bevidsthed og sjælsbevidstheden er.

I sjælsbevidstheden er der ubegrænsede muligheder, ubetinget kærlighed, accept, tolerance, medfølelse og tillid. Derfor er det hele tiden kærligheden, det er kærligheden, der er grundstoffet i vores udviklingssystem. Vi udvikler os igennem den guddommelige plan, guddommelige hensigt, så derfor er det at det, der er ufuldkommen inde i os, bliver trukket op til overfladen for at blive synlig til en forvandling, til en transformation, en fusion ind mod vores åndelige bevidsthed. Det er en stor mundfuld at tænke på. Det er lidt komplekst, men der er mange niveauer, når man skal ind og se på, hvad der skal til for at ændre på det, og så kan man sige enkelheden i det, det er kærligheden. Det er kærligheden, der binder det hele sammen.

Mediterer vi jævnlig på kærlighed, abstraktionstænkning, på åndelig bevidsthed, og vi lægger bevidstheden ind på det, så begynder vi at sige, ”Jamen nu kan jeg mærke det hver eneste dag, der sker en gradvis forandring inde i mig, en forandring i større rummelighed, medfølelse og tolerance. Det vil sige, så er der noget ved livet igen, fordi det er det indre liv, som vi skal være i kontakt med, som styrer det ydre liv, så er livsglæden tilbage. Men mister vi forbindelsen til livsglæden, kærligheden, fordi det ligger i det indre liv, så er det der, man siger, at man er en lille smule prissgivet, men der skal ikke meget til at komme ind i de gamle systemer, fordi de har kørt der rigtig, rigtig længe, og sjælsstyring er nyt, åndelig bevidsthed er endnu nyere, de guddommelige kontakter er meget sjældne, men vi arbejder hen imod det.

Vi mediterer igen på guddommelig kærlighed, guddommelig hensigt og guddommelig visdom. Guddommelig kærlighed, guddommelig visdom og guddommelig hensigt. Lad os starte på det, og målrette vores bevidsthed ind på de højeste elementer. Hvis vi forestiller os, at det ligger inde midt i vores hoved, det ligger rent faktisk inde i de indre verdener, inde i os, inde bag ved alting, som på sigt skal udfoldes i vores dagsbevidsthed.

Vi tænker altid på at det guddommelige er udenfor os, det er det også, det ligger i hele atmosfæren, i solsystemerne og det hele. Men det guddommelige er nemmere at fokusere på inde i os selv, inde midt i hovedet, hvor vi har vores solengel, vores sjæl og går derfra dybere ind mod vores åndelighed, vores kosmiskhed, vores guddommelighed. Det ligger inde i os, og vi går med det hele tiden. Hvis vi f.eks. siger ånd, legeme, så skal vores åndelighed styre vores fysiske legeme. Det er det, vi arbejder hen imod, vi arbejder også hen imod det, der er nemmere, det er at være sjæl, personlighed, men vi arbejder på det hele på en gang. Det er en gradvis integration, men det skal nok lykkes, når vi bliver ved med at gøre det.

Vi mediterer på Guds kærlighed, den guddommelige hensigt, den guddommelige plan. Mens I mediterer på det, så tilfører jeg lys, kraft og kærlighed. Det tilfører jeg alle lige nu. Prøv at tænke på, på sigt kan man nå et niveau, der hedder allestedsnærværende, det vil sige, alle kan få det på en gang, fordi man arbejder i den ariske, æteriske samspil, som ligger i alt. Det vil sige, alting får lys og kærlighed på en gang.

Det betyder også, når I arbejder med det, I sidder og mediterer, så overfører jeg den altfavnende kærlighed til jer. Den altfavnende kærlighed kan gennemstrømme jeres legemer og jeres bevidsthed. Jeg overfører den altfavnende kærlighed til jer, og man er fokuseret inde midt i hovedet. En del af os kan være fokuseret der med fuld bevidsthed, og den anden del kan være fokuseret på, hvad jeg siger og måske få bevidsthed i min pande, som mange kan se ind i de indre verdener der og have samspil både i det indre og i min bevidsthed på en gang. Jeg lader den altfavnende kærlighed gennemstrømme menneskeheden lige nu, vores klode, fylder det op med kærlighed, visdom, accept og tolerance.

Jeg arbejder på at få vores auriske udstråling til at virke og magnetisk samspil fra sjælen ind i de indre verdener. Vi får efterhånden en ydre udtryksform. Vi skal tænke på, vi er ved at arbejde på at være i den guddommelige kærlighedsarme, hvor vi rent faktisk er i stand til at registrere bevidstheden, og videregive den ud på kloden, der hvor der er brug for det.

Sig inde i jer selv, ”Jeg er lyset, jeg er kærligheden, jeg øver mig på at blive en visdomsmester”. Jeg lader min altfavnende kærlighed strømme ud til jer alle sammen. Den altfavnende kærlighed og jeg har tilliden til jer alle, og alle dem I kommer i berøring med både fysisk og på tankeplan.

Det var vores morgenmeditation nummer 110, her i dag den 5. januar 2019. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i dag, tænker på jer. Hvis I lytter flere gange til morgenmeditationen, så vil I blive ved med at få energiopladning. Tak for det og godmorgen til alle