

## **Nr. 112 Godmorgen til alle.**

**Morgenmeditation mandag den 7. januar 2019**

**Nøgleord: Livet er dejligt, og vi er heldige at vi får en ny dag igen.**

Godmorgen venner og velkommen op. I dag er det jo 7. januar 2019. Morgenmeditation nummer 112. Det betyder, vi antagelige er friske nu i et eller andet omfang.

Jeg tænkte på, at vi skulle starte med at meditere på, at livet er dejligt, og vi er heldige at vi får en ny dag igen, hvor vi kan udrette mange positive ting for vores medmennesker. Vi har mange mennesker, vi kan glæde i dag med vores tilstedeværelse. Det er lidt sjovt at tænke på, vi har sådan en mulighed for at flytte andre i dag med vores tilstedeværelse.

Så vi skal igen meditere på glæde, kærlighed og tillid. Glæde, kærlighed og tillid og få det til at virke. Glæde, kærlighed, tillid, tålmodighed og medfølelse, det er rigtige gode egenskaber, lad os meditere på det. Glæden, kærlighed, tillid, tålmodighed og medfølelse.

Når man lægger bevidstheden i det, og vi trækker vores bevidsthed lidt tilbage fra det ydre liv og ind i det indre liv, så begynder vi at bygge en ren kanal op en kanal ind til al viden. Tillid, livsglæde, kærlighed, medfølelse, sindsro og tålmodighed. Der kommer lidt mere på gang på gang, når man kobler sig ind i det. Det der sker, når man kobler sig ind i det i sin egen helbredelsesaura, hvor kærligheden er til stede. Det betyder, vi bliver fornyet igennem kærligheden. At det er kærligheden, der fornyer os, så vi kan give glæde, omsorg til andre mennesker.

Vi drager alle ud i verden for at gøre en forandring, vi oplyser, vi helbreder, vi giver visdom for at være det koblet ind i jer, det er det der sker, og det kan ske i al fremtid, når det er det, vi lægger fokus på.

Andre mennesker vil opleve, at det er dejligt at være sammen med jer både privat og i arbejdsmæssig relation, familiemæssige relationer har de ting. De kan respondere på jer, fordi I har noget at give, så vi giver igennem oprigtigheden, igennem kærligheden, det giver livsglæden. Tænk på der hvor I ser frem i dag, det giver livsglæde og inspiration, tænk på det Lene og mange af jer andre. I gør lige nøjagtigt den forskel, der skal til. Sig "I er lyset, I er kærligheden, I er visdommen". Mens I arbejder med at meditere på det har den indadvendte proces, så formidler jeg lys og kærlighed til jer alle. Som avatar kommer jeg for at føre jer ind i et nyt bevidsthedsområde, hvor der er indre ligevægt, kærlighed, visdom og en anden forståelse.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg giver livsenergi, livsglæde, kærlighed og tillid. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, arbejder med den guddommelige plan til at hæve klodens bevidsthed med vores klodes bevidsthed. Jeg kommer med åndens viljesenergi, giver jer den energi, så I altid kan tage over, hvornår det skal være. Jeg giver livsenergi og livsglæde.

Overfører energi til Michael direkte. Camilla. Marlene. Lis. Leon og Lica. Lisbeth. Jesper. Helle og Dan. Birtthe og Hanna. Yvonne og Kristian. Yvonna og Poul Erik. Lene. Gurli og Carsten. Harry og Elke. Lotte. Terkel. Anita og Keld, børnene. Marlene og John. Til Per. Sussi. Mikkell. Tina Sanders. Tina Theisgård. Tina Adam. Og Adam som skal starte på arbejde i dag, giver ham lys og kærlighed og tillid.

Til Inga og Jan. Karina. Susanne. Bente. Rita. Til Johanne. Til Tina. Til Berit. Til Berit x 2. Irene. Rita. Bente. Til Lotte. Til mange, mange flere.

Jeg sender lys og kærlighed ud til de hjemløse. Giver dem nyt håb. Nye muligheder. Det er vigtigt at vide, vi har alle et ansvar, for at få tingene til at blive bedre. Går vi nu ind i vores ophøjede bevidsthed, så sker der noget andet.

Jesper skal have energi også, hans familie, tænk på den kærlighed han rummer, tænk på den kærlighed alle rummer.

Tænk på en af de stærkeste kilder vi har er kærligheden, kærligheden bærer alt, kærligheden løfter alt, i kærligheden er der ingen fordomme, der er ingen kritik, og der er ingen bedrevidenhed, der er kun ubetinget kærlighed.

Jeg overfører den altfavnende kærlighed til jer alle. Jeg lader Guds lys gennemstrømme jer lige nu. Der er mange som tidligere har været med på skolen, som gør det i en eller anden periferi, dem giver jeg også lys og kærlighed til.

Til Ida. Til Lise. Ludvig. Inge Lise. Jeg giver lys og kærlighed til jer alle. Poul Fredsted. Uanset om de er fysiske inkarneret, eller de ikke er, derfor har de brug for energi alligevel.

Jeg letter på sorgen omkring dem, vi har mistet. Sorgen forvandler jeg til kærlighed og visdom. Det er så vigtigt, vi ikke fornægter livet, det er vigtigt for at forbinde os med vores guddommelighed, fordi vi er alle guddommelige.

Energi til Horst og Mette. Margrethe Ibsen. Inge Højbusk. Ina.

Husk alle mennesker er forbundet i kærligheden, alle mennesker. Tænk på alle som sjæle som solengle.

Prøv nu at rejse på solenglens vinger ud på kloden, hvor der er brug for hjælp, rejs ud og hjælp, inspirere og løfte. Gør en forskel hvor end I er. Og vær til stede der, hvor der sker dødsfald, til stede ved bisættelser og begravelser, giv hjælp og forståelse til den afdøde, og til de efterladte. Forene dem i guddommelige kærlighed, guddommelig pagt, guddommelig forståelse. Når vi mister vores kære, prøv at forestille jer at I forstærker jeres kærlighed. Når vi giver kærlighed fra os, så omdanner vi sorgen til glæde, vi arbejder med magi og livsglæde.

Det var vores morgenmeditation her i dag, 7. januar 2019. Morgenmeditation nummer 112, og gode tanker til jer alle, også til Lica og Leon. Godmorgen og velsignet arbejdsdag. Det var så Peter L. Simonsen til jer alle sammen. Hej, hej.