

Nr. 113 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 8. januar 2019

Nøgleord: Hvis nu vi mediterer på Sollogos, Planetlogos og Solavataren.

Godmorgen. Godmorgen det er dejligt at se, I er ved at være friske igen, igen. I dag er det tirsdag den 8. januar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 113. Det bliver spændende, hvad vi skal lave i dag, synes jeg selv.

Der er det i det, at når man arbejder som Solavatar, så arbejder man med en formidling af den guddommelige plan. guddommelige plan med at hæve jordens bevidsthed, arbejde med jordens tarv.

Min opgave er også, at lave nogle forskellige meditationer, som jeg anviser til jer selv personligt. Ikke så meget til jeres personlighed men til jeres sjæl for at højne bevidstheden og bygge mere livsglæde ind, kærlighed, forståelse og harmløshed. Vi skal have bygget de der opgaver ind til jer, dem begynder I at få her inden så lang tid, så I ligesom kan begynde at skabe et nyt forum inde i jer selv og i menneskeheden bevidsthed, så I gradvis åbner jeres bevidsthed. Det er godt, hvis man føler sig en lille smule ensom. I ensomheden det er der, hvor sjælen kan udfolde sig, det er der, man kan lytte ind til sin indre udvikling på de højere bevidstheder, ikke til hvad personligheden ønsker, men til vores sjælelige, åndelige bevidsthed. Det er det, vi skal kigge på nu. Det er en svær opgave, men den er spændende at arbejde med. Det giver livsglæde, livsinspiration, rørthed og ydmyghed. Når vi tænker på, at vi kan være med i en større guddommelig plan, begynder at udføre de her ting, i selvforglemmelse, harmløshed og ret tale. Det er lidt spændende, det er faktisk meget spændende at begynde at lægge sit liv ind i det, at der er et større formål med hvorfor, vi er her, end det vi har set hidtil.

I dag ønsker jeg, vi skal meditere lidt på Sollogos, Planetlogos og Solavataren. Forbind dem i en krafttriangel, og så lad dem sprede sig, have jorden inde i selve trianglen hele vores klode jorden. Tænk på det virkeområde vi har bl.a. til at arbejde med klodens tarv.

Hvis nu vi mediterer på Sollogos, Planetlogos og Solavataren, og vi tænker på, at det er den guddommelige plan, der skal materialiseres, realiseres. Det er det, vi skal arbejde målrettet på.

I begynder at meditere på Sollogos, Planetlogos og Solavataren, og så realiseringen af den guddommelige plan til at hæve vores klodes bevidsthed med, det vil sige jordens tarv.

Vi mediterer på Sollogos, Planetlogos og Solavataren, hvor vi arbejder med en materialisering af den guddommelige plan, som hænger sammen med jordens tarv at hæve vores klodes bevidsthed. Det er helt enkelt men alligevel nogle ufattelige dimensioner. I skal bare gå ind i opgaven, så godt I kan, og læg selvforglemmelse, harmløshed og I anvender udholdenhed.

Vi mediterer på Sollogos, Planetlogos og Solavataren, hvor vi arbejder med bl.a. at realisere den guddommelige plan på vores klode og jordens tarv til at hæve klodens bevidsthed med, menneskets bevidsthed og alle naturriggerne. Vi kan sige, hvis vi kan være heldige at få nogle perioder med ensomhed, så kan vi få nogle perioder, hvor vi udvikler sjælens egenskaber også med Atma, åndelig udvikling.

Lotte, vi mediterer på Sollogos, Planetlogos og Solavataren. Mediterer på planen den guddommelige plan med vores klodes udvikling, med jordens tarv. Vi arbejder med at hæve menneskeheden bevidsthed, klodens bevidsthed. Mens I arbejder med det, så overfører jeg lys, kærlighed, visdom, lyksalighed til jer.

Husk vi er alle sjæle, der er i inkarnation fra sjælsbevidstheden. Vi arbejder ind imod den højere bevidsthed. Husk at personligheden arbejder ind mod sjælen, sjælen arbejder ind mod de åndelige værdier, og åndens bevidsthed arbejder ind mod de guddommelige værdier.

Jeg overfører lys og kærlighed til jer alle.

I vil inden så lang tid begynde at få nye specialopgaver af mig, til en realisering af den guddommelige plan. Det er noget, jeg anser, at I er kommet til, der er muligt at udvikle for jer hver især, som gruppe, gruppeforståelse, koblet sammen med en individuel forståelse, som er en del af gruppens ansvar.

Jeg giver jer alle lys, kærlighed, tillid, og vi begynder at arbejde med udholdenhed, udholdenhed.

Vi er gået fra at være gennemsnitsmennesker til at være aspiranter, vi er også gået fra at være aspiranter til at være disciple, og nu begynder vi at arbejde med selve indvielsesvejen meget dybere og mere inderlige. Vi højner vores bevidsthed, vi udvikler udfolder vores bevidsthed.

Vi skal tænke på, at hver gang vi møder en krise, så møder man i virkeligheden en bevidsthedsudvidelse. Så giv det accept, læg livsglæde og ny forståelse ind i det, selv om det ikke helt er bevidst endnu, hvad der sker, men det er en udvidelse af vores bevidsthed, af vores rummelighed, forståelse.

Der er meget, der er ubevidst endnu, men det bliver gradvis bevidst, når vi arbejder med den guddommelige plan. Vi arbejder med ophøjethed, sindsro og med rette menneskelige relationer, vi relaterer ind mod Sollogos, Planetlogos og Solavataren. Vi begynder at registrere på, at vi sender en strøm af energi og begynder på en ny telepatisk udvikling. I skal træne jeres bevidsthed, I skal være modtagelig for en anden gennemstrømning, en ny vision. Vi skal tænke på, vi kommer til at arbejde videnskabelig med den her udvikling, også som tjenestearbejde.

Jeg overfører lys og kærlighed til jer alle. Tænk på vi er ved at udvikle os som forposter for en større udviklingsmaterialisering af den guddommelige plan. Husk den store styrke at I kan det. Tålmodighed, udholdenhed, kærlighed. Husk der hvor I skal agere i dag, fungere, at I kan gøre en forskel, og I er forskellen på det eksisterende ind i nytækningsområde. Selv om vi arbejder med fast hensigt, så er vi stadig væk pionerer i et nyt udviklingsområde.

Prøv at lægge en indre væren inde i jer, en indre væren i ophøjethed, selvforglemmelse og være harmløse. Prøv at lægge mærke til jeres stemmer i dag, om de er harmløse, om der er blidhed, og om der er kærlighed i dem. Det skal der nu nok være. Begynd at anvende det bevidst hver eneste dag.

Lad lys og kærlighed være jeres følgesvende. Giv også lys og kærlighed til jeres indre vejleder og sig at nu går vi i gang.

Det var vores morgenmeditation her i dag, tirsdag den 8. januar 2019. Det er vores morgenmeditation nummer 113.

En velsignet dag til jer alle, og tak til jer alle, tak fordi I lyttede med.