

Nr. 114 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 9. januar 2019

Nøgleord: Kærlighed i hjertet, visdom i hovedcentret og solenglen i hovedcentret.

Godmorgen. I dag er det onsdag den 9. januar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 114. Det er dejligt at se, hvordan i tjekker op her, til en ny himmelfart i dag, som vi kan kalde det.

Jeg vil gerne starte i dag igen med at bekræfte, at vi alle er sjæle, der har en fysisk krop en følelsesmæssig krop og en æterisk dublet.

Jeg tænker lidt på hver eneste dag at sige, hvad er det for noget arbejde, vi laver? Vi laver lige nøjagtig det stykke arbejde, hvor vi begynder at frigøre sjælene, der er låst fast i den fysiske bevidsthed. Vi arbejder med at frigøre sjælene, der er låst fast i den fysiske, astrale bevidsthed.

Lad os sige, vi er ved at befri de der sjæle, så hver eneste sjæl i hvert eneste menneske kan få den udstråling, og den styrke de skal have i virkeligheden. Så den styrke og kærlighed de skal have i virkeligheden. Det betyder, at vi skal tænke på, vi har kærligheden i hjertet, kærligheden i hjertet. Hjertet er vores kærlighedscenter. Oppe i hovedet der har vi visdom, vi har masser af visdom i hovedet. Den kærlighed og visdom det er dem, vi prøver på at forene. Så hele vores væsen er bygget op med kærlighed, visdom, tillid, sindsro.

Når vi kan være der, så kan vi afkaste de begrænsninger, der ligger i følelseslivet. Det er vigtigt at leve i sin ophøjede bevidsthed. Vi ved godt, at hver eneste dag der får vi ind printet brug nu hovedet lidt bedre, end det du plejer at gøre, prøv nu at følge din hjerteenergi, din kærlighedsnatur. Jamen der er også så meget andet, man skal gøre. Der er også et begærliv, man siger, jamen det skal man også have indfriet.

Lad os nu sige, at vi begynder at arbejde som sjæle, sjæle og ubegrænsede muligheder, særlig hvis det er i gruppefusion. Det vil sige, mange sjæle arbejder på det samme mål at blive oplyste at blive vise. Giv den kærlighed og den visdom fra os til andre mennesker. Vi har jo en kæmpeopgave, der hedder at ændre menneskeheden adfærdsmønstre. Mange mennesker er godt i gang, men der er rigtig, rigtig mange, der overhovedet ikke har kendskab til, at man skal arbejde for at hjælpe og inspirere hinanden, opløfte, inspirere, arbejde med kærlighed og tillid. Det hedder nedbryd materialismen. Så kan man se på, hvad er det, man går hen imod? Er det kun økonomisk velstand, eller er det åndelig velstand, eller er det lidt af det hele? Vi ved, at hovedparten af vores hjerneceller er inaktive. Jamen med morgenmeditationerne, det vi laver her, der begynder vi at gøre dem aktive. Det betyder, man udvider sin bevidsthed. I udvidelsen af bevidstheden der slipper man begrænsningerne, man frigør sjælen fra den fysiske bevidsthed, fordi den er låst fast, så den ikke kan arbejde frit, og vi arbejder på at frigøre sjælene, så vi kan arbejde som en kærlighedsarmé for at hæve menneskeheden bevidsthed.

Hvis I nu mediterer på, at vi har kærligheden i hjertet, vi har visdommen i hovedet, vi er solengle. Kærlighed i hjertet, visdom i hovedcentret og solenglen i hovedcentret. Der har vi også en krafttriangel, som kan udvikle en enhedsfølelse og en anden forståelse for alting.

Det er godt at begynde at respondere på, at hjernecellerne og det hele kan blive sensitive overfor en åndelig udvikling. Vi mediterer på, at vi er kærligheden. Kærligheden ligger i vores hjerter. Når kærligheden ligger i vores hjerter. Vi ved, i hjerterne ligger livsenergien også, livsstrømningerne, pranaenergien.

Vi ved, når man er ved at dø fysisk. Man dør faktisk tre gange. Første gang er når man holder op med at nytænke ind i de sjælelige udviklingsområder. Anden gang det er, når bevidsthedstråden bliver trukket, så er man blevet dement. Og når livstråden bliver trukket ned i hjertet, så er det fysisk død, men så lever vi videre på de indre

planer. Men vi kan lige så godt leve fuldt oplyste hele dagen og i hele livet også om natten. Så hele dagen er en meditativ proces, hvor vi udtrykker os igennem de gode, positive, menneskelige kvalifikationer.

Vi mediterer lige nu på kærligheden i hjertet, visdommen i hovedet, solenglen i hjertechakraet i hovedcentret, og så sidder der også en krafttriangel her. Den mediterer vi på, og ved det er det, vi er.

Jeg begynder at åbne for en større livsstrøm inde i jer, inde i jeres hjerter hvor kærligheden bedre kan strømme igennem. Jo mere oplysthed og jo mere kærlighed vi giver fra os. Prøv at forestille jer, at hele jeres legeme er fyldt op med kærlighed, lys, visdom og tillid. Prøv at tænke på hvor positiv udvikling det er. Vi mediterer på kærligheden i hjertet, vi mediterer på visdom i hovedet, vi mediterer på, at vi er en solengel. Vi har en krafttriangel her, som består af lys, kærlighed, visdom, livsenergi, livsglæde, medfølelse, tolerance, tålmodighed, udholdenhed.

Vi ved 100 procent at solenglen, sollyset inde i hovedet kan brænde alle negative mønstre væk inde i os selv, alle de begrænsede mønstre, omdanne alle de sårede følelser til livsenergi og livsglæde. Vi begynder at udvikle nye evner i vores bevidsthed, nye sjælskvaliteter og en ny åndelig identitet.

Så siger jeg, Peter L. Simonsen, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. Jeg ser jer alle sammen og ser, hvordan I arbejder med den indre udvikling, og glæder mig over det hver eneste dag. Hvis nu I kunne se lidt frem i tiden og så se, hvad for nogle gode mennesketyper I bliver, hvor det er kærligheden, visdommen og rette menneskelige relationer, det er det første, som vi udstråler, og vi udsender.

Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed i ophøjethed og i sindsro.

Min mission er at hæve menneskehedens bevidsthed, jordens bevidsthed, arbejde med jordens tarv, udvikle de nye ledere ind i det næste rodracesystem, frigøre jer for jeres begrænsninger, omdanne det til livsenergi og livsglæde. Jeg kan give jer værktøjet til det, jeg kan hjælpe og støtte jer, og det er det, jeg gør. I skal huske, vi er en stor gruppe på Healerskolen i Sønderjylland, men det hænger også sammen med den indre gruppe.

Meditér på kærligheden i hjertet, visdommen i hovedet og på vores solengel. Det er en krafttriangel, hvor der er lys i midten, lys man kan trænge ind i som sjæle, hvor vi fornyer os. I bliver badet i lys foroven, fra det guddommelige lys, guddommelige hensigt og den guddommelige plan.

Jeg vil gerne, at vi alle arbejder på at give lys, kærlighed og visdom til vores klode, uanset hvilke folkeslag det er. Vi tænker på, at alle er sjæle. Alle hører hjemme i Guds rige. Vi prøver at give dem oplysthed, livsglæde, forståelse, tålmodighed og sindsro. Vi prøver at hjælpe dem med at oplyse menneskeheden. Jeg ved, I gør alt eller i hvert fald gør meget på hver jeres måde at gøre det på, det er også okay.

Jeg overfører lys og kærlighed til jer. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Hvis I hele tiden har en forståelse for, at andre kan trække på os som sjæle, de kan bede om at få hjælp. På sigt vil vi begynde at få øje på det i vores bevidsthed, og så vil vi yde den indsats, der skal til, til at løfte, inspirere, kærlighed og visdom. Lad lys og kærlighed strømme ud til hele verden. I skal huske, at Healerskolen her er et kraftcenter for energi. Vi sender lys og kærlighed ud til verden herfra hver eneste dag. Vi arbejder med magi, og vi åbner portene ind til himmeriget.

Så jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed og glæder mig over jeres arbejde, glæder mig over jeres virkeområde i fremtiden. Jo større indsats vi gør, jo mere energi får vi sat til rådighed. Vi opbruger ikke energien, men vi arbejder med den universelle bevidsthed. Vi bliver opladet, vi bliver fornyet, og vi videregiver.

Det var vores morgenmeditation her i dag, den 9. januar 2019, morgenmeditation nummer 114. Jeg siger tak til jer alle sammen i dag, og en velsignet dag. Godmorgen til alle.