

Nr. 115 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 10. januar 2019

Nøgleord: Tillid til at tingene forvandler sig, og ting ændrer sig.

Godmorgen, godmorgen, godmorgen, godmorgen, god mooorgen, godmorgen.

Ja vi arbejder hele tiden med lys og kærlighed, lys og kærlighed. Godmorgen til jer alle sammen. Godmorgen. God morgen. Godmorgen. Godmorgen.

Velkommen op dejligt at se jer. Det bliver en god dag i dag, med lys, kærlighed og tillid. Godmorgen. Godmorgen. En dejlig dag med lys, kærlighed og tillid. Godmorgen. Godmorgen. Velopstået. Godmorgen. Godmorgen til jer alle sammen.

I dag er det torsdag den 10. januar 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 115. Vi har haft sådan en god aften på Healeskolen i aftes, hvor vi havde E. V. F., og der fik vi nogle gode snakke og god udvikling.

Jeg vil begynde at sige mit kraftord, hvor det hedder, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”.

Men inden vi kommer dertil, så ligger der altid et forspil. Inden vi kommer dertil og begynder at gå på den oplyste vej, der har vi været et helt andet sted først, og det har alle mennesker.

Vi starter altid derfra, hvor det hedder, man er et ganske almindeligt gennemsnitsmenneske, der har levet en dagligdag uden at vide, at man er en sjæl, uden at vide der er en åndelig udvikling, man lever bare hver eneste dag, og det er nok for en. Går lidt i byen, spiser noget godt mad, hygger sig lidt med konen, kæresten eller hvad man har, og så er det så det.

Så går der en rum tid, så begynder man at opleve, at der mangler et eller andet. Der skal være noget mere end det her, man begynder at opdage, der kommer et lille træk inde i en selv. Det viser sig senere, det er sjælen, der trækker i gennemsnitsmennesket for ligesom at sige, ”Jamen hør nu lige her, der er lidt mere end, det du bare går og laver der, der er faktisk noget, der hedder, at man kan begynde at aspirere. Man begynder at søge, søge og søge, så aspirerer man efterhånden ind mod en nytænkning, og man hører om de åndelige verdener, sjælelige verdener, man hører noget omkring afdøde, kontakt til afdøde. Man begynder at blive nysgerrig. Det er jo rigtig spændende.

Man begynder at tænke på, ”Kan der være et liv efter døden?” Nogle mennesker er helt overbevist om, at det er sådan, og så her i starten siger de, ”Kan det være det? Kan det være det. Kan det være det?” Ja, det kan det godt, men det skal man først til at få øje på.

Senere hen, når man er kommet en lille smule videre, og man begynder at søge og læse en hel masse bøger, det kan være, det er ”Mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus”. Man begynder at læse sådan nogle bøger, sådan litteratur det er spændende det her. Det kan være, man begynder at blive videbegærlig og siger, ”Jeg skal til at lære noget mere”. Der kommer sådan en information indefra, man skal noget mere, man snakker med nogen. Jo der er nogle andre verdener også. Man begynder at se på dem.

Man søger måske ind på et kursus, hvor man kan lære lidt om clairvoyance. Hvad er det for noget? Måske et kursus omkring healing eller håndlæsning, så starter man der. Det er spændende, det der, det er spændende at vide lidt mere omkring en selv, fordi det er en selv, det handler om i starten.

Senere hen begynder man måske at interessere sig for andre mennesker. Det kan være man møder nogle mennesker, der også er søgende, så er man ligesom i fælles båd, spændende at møde nogle der er søgende. Man opdager, man går ind i nogle nye dimensioner i livet, og så glæder man sig over det.

Først er man gennemsnitsmenneske, senere hen bliver man aspirant, man begynder at aspirere. Det går der et stykke tid med, så hører man om noget, der hedder bibelhistorie i skolen. For mange mennesker var det død, død kedeligt, og for nogle mennesker allerede på det tidspunkt var det interessant at høre bibelhistorie og om evangeliet. Man hører en hel masse fortællinger, lignelser og andre ting. Man begynder at høre lidt om Jesus og de 12 apostle. Så begynder det at blive lidt sjovt for nogle mennesker, Andre mennesker siger, ah jeg er lidt skeptisk over for det her, hvad er det her for noget?

De mennesker som fatter lidt interesse i bibelhistorien, og de ting der har været før, åbenbaringer, sollys, aura, så begynder man at gå den vej. Så er man en lille smule længere henne i det, hvor man er begyndt at gå på de her kurser, hører forskellige ting.

Man hører også om nogle, der har været syge, og de er kommet ind på et healerkursus, hvor de har fundet ud af, at de har fået det bedre, de er blevet bedre fungerende, de er måske blevet afstresset, fået en indre ro og en indre dialog, så hviler man godt i sig selv der.

Man begynder at tænke, nu vil jeg godt vide noget mere, endnu mere. Man lukker hjerterne op, fordi det er kærligheden, der bestemmer, kærlighedsenergien, hjerteenergien, man lukker op for energien der. Opdager der er mere mellem himmel og jord, der er noget endnu mere.

Man begynder at tænke på kærligheden. Det betyder, kærligheden skal være født i vores hjerter. Kærlighedsfødslen betyder også Kristusfødsel. Det bliver født i vores hjerter. Når det bliver født i vores hjerter, og vi finder ud af, at det er kærlighedsvejen, og den oplyste vej vi skal gå, så er man kommet ind i det, der hedder discipelskabsvejen. Det er en gradvis proces.

Det jeg siger med det i dag, det er, at vi kan meditere lidt over gennemsnitsmennesker. Gennemsnitsmennesker det er der, hvor man i gamle dage gik på arbejde. Hver onsdag aften så hyggede man sig lidt med konen, det hed lille koneaften, og så lørdag aften det var stor koneaften, sådan hed det oppe på Mors. Nu må I tage det som det er, det vil så sige, det var der, hvor man rigtigt skulle hygge sig. Søndag det var der, man skulle have flæsksteg i gamle dage og så ud at køre en lille køretur og se lidt af landskabet. Det var sådan som det var i stor udstrækning i gamle dage.

Gennemsnitsmennesker, aspiranter og så ind mod discipelskabets vej, man kan bygge en krafttriangel der imellem og sige gennemsnitsmennesker, aspiranter og discipelskabet. Vi kan sige, at for hver ting man går igennem, det der er kendetegnet på det, det er oplysthed og livsglæde. Oplysthed og livsglæde. Det er det, man går efter i starten.

Vi mediterer lidt på udviklingsvejen, gennemsnitsmennesker, aspiranter og disciple. Hvis vi forbinder det i en krafttriangel, så er det vældig godt. Krafttriangel eller et livsaspekt. Det er den vej, vi starter.

Vi starter med at være mystiker, inden vi kan komme videre. Vi gør det, at vi accepterer udviklingen, fordi et gennemsnitsmenneske som godt kan være godt begavet på alle mulige måder har sådan set ingen ide om, hvad der sker på aspirantvejen og vil antagelig fornægte det totalt. Den der går på aspirantvejen vil have meget vanskeligt ved at se, hvad der sker på discipelskabsvejen, og den der går på discipelskabsvejen har vanskeligt ved at se, hvad der ligger på indvielsesvejen, sådan er det hele vejen op.

Vi skal bruge et **nøgleord, der hedder tillid, til at tingene forvandler sig, og ting ændrer sig.** Vi har i baghovedet ganske almindelige mennesker, gennemsnitsmennesker, aspiranter og disciple, fokuser lidt på det. De tre mennesketyper, dem omfavner vi med vores kærlighed. Vi husker på, at der er altid forstadier, der er altid kriser, når man skal tage og få en større indsigt. Kriserne er kendetegnet på den oplyste vej. Når vi skal rumme mere bevidsthed, udvide vores bevidsthedsområder, så kan det være, det spænder lidt i hovedet i kroppen eller andre steder. Det kan også være, der kommer en bølge af angst og frygt ind. Det kommer der oftest, men bagved angst

og frygt der ligger der livsglæde, tillid og sindsro. Når man bare ved, det er en udvidelse af ens bevidsthed, der ligger først så angst, frygt og ligegyldighed erstattes af livsglæde, tillid og visdom.

Vi giver lys og kærlighed til ganske almindelige gennemsnitsmennesker, til aspiranter og til disciple. Vi ved, os der arbejder med det i stor udstrækning, os sjæle der er sjælsstyret, sjælsbevidste, vi har ingen problemer med at give energi til de mennesker som er ved at gå opstandelsesvejen, den oplyste vej. Vi har ingen problemer med at give dem energi, tillid og forståelse.

Alt er en læreproces. I skal tænke på, vi møder de her typer alle steder, men kigger vi nu på deres sjælskvaliteter, så sker der noget andet. Det er godt for os at vide, hvem det er, vi snakker med, og hvordan vi skal møde dem. Vi skal altid møde dem med kærlighed, tillid, visdom, forståelse, rummelighed, tålmodighed. Vi skal samtidig tænke på, hvor lang tid det har været for os at nå dertil, hvor vi er i dag, hvor vi stadigvæk er under udvikling. Det er ligesom, når vi føder de små børn, vi ved, hvor meget de skal hjælpes med alting, indtil de lærer at gå begynder at snakke. Sådant er det også med gennemsnitsmennesker, aspiranter, disciple, de skal have en masse forståelse masser af kærlighed. Vi kan sige, at når folk er uvidende på mange områder, det er ikke ensbetydende med, at det giver os rettighed til at være vred, irriteret på dem. Slet, slet ikke. Vi skal bruge udholdenhed, kærlighed og tillid og vide, de får den forståelse på sigt. Få indbygget rummeligheden, kærligheden og tilliden.

Jeg giver livsenergi og livsglæde til alle. Vi skal huske, der er mange forskellige kategorier af sygdomme afhængig af, hvor man går henne på udviklingsvejen. Det kan man også begynde at lære, når man begynder at studerer dette her, det vi laver. Så en del af vores viden er baseret på esoterisk filosofi, psykologi og åndsvidenskab og mange andre ting også.

Jeg giver livsenergi og livsglæde til alle.

Jeg er Solavataren der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Jeg kommer med åndens energi, som er viljesenergien.

Vi arbejder med realisering af den guddommelige plan, for at hæve menneskehedens bevidsthed, arbejder med jordens tarv og menneskerigetets udvikling, og de verdener der ligger under menneskerigetets bevidsthed og udvikler englenes bevidsthed også.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, jeres bevidsthed.

Når vi giver fjernhealing giver lys og kærlighed til andre, så fornyer vi os indefra. En ny fornyelse.

Kærlig energi til Rigmor. Lisbeth. Yvonne. Lene. Hanna. Rita. Irene. Leon og Lica. Jan og Inga. Helle og Dan. Yvonna og Poul Erik. Johanne. Per. Sussi. Karina. Susanne. Annette B. Tina. Mange Tina 'er og mange, mange flere. Lotte.

Jeg giver livsenergi og livsglæde til alle, ja jeg gør. Det gør vi. Vi hjælpes ad.

Jeg siger godmorgen til jer, jeg kan se tiden er stukket af. Så det er i dag torsdag den 10. januar. Morgenmeditation nummer 115. Godmorgen til alle.