

## **Nr. 116 Godmorgen til alle.**

**Morgenmeditation fredag den 11. januar 2019**

**Nøgleord: Jeg giver lys og kærlighed til alt levende.**

Godmorgen til jer alle sammen. Godt at se jer så har vi en ny dag igen her i dag fredag den 11. januar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 116.

Jeg tænkte på i dag, at mange mennesker der går på arbejde hver eneste dag, mange de går på arbejde af pligt, mange går ikke på arbejde af glæde. Vi skal huske, at inde i os der har vi en skaberkraft. Det er vigtigt her i nuet at kan skabe de muligheder, der skal til.

Sig når man skal på arbejde, ”Jamen jeg kommer på arbejde med livsglæde, jeg har noget, jeg kan tilføje min arbejdsplads, min kollega, og de mennesker jeg møder. Jeg kan skabe nyt indhold i deres liv, jeg kan give dem livsglæde”. Når I giver livsglæde til andre og skaber velstand omkring jer, så får I selv velstand.

Det er vigtigt at tænke på, I har muligheden hver eneste dag at glæde jer over det og sige, ”Jamen nu gør jeg en forandring. Jeg gør en ny forandring. Jeg skaber ny ligevægt og balance i alt det, jeg foretager mig”. Læg den glæde ind gør det nu i stedet for at sige, ”Det er ikke mit ønskejob, det er ikke lige det, jeg har lyst til, det går ikke rigtig for mig”. Vend det om og sig, ”Jeg bruger mine sjælskræfter, jeg gør det, der skal til, jeg kommer med en stor portion livsenergi, livsglæde, jeg ser muligheder for dem, jeg arbejder sammen med, jeg ser muligheder for mine medmennesker”. Når vi gør det og lægger livsenergi, livsglæde ind, og tror på det, så sker der en forskel. Vi kan lige så godt sige, at vi kan tro på ubegrænsede muligheder, og ved at der er ubegrænsede muligheder til en selv. Det er så vigtigt at tænke sådan og være bevidst om det, fordi det er sådan, det er.

Vi skaber selv vores fremtid, og det gør vi hvert eneste minut, vi lever. Den fremtid vi skal have kan lige så godt være den bedst mulige fremtid. Giv nu det fra jer I er bedst til, vis nu andre mennesker I er gode til at fungerer på alle planer. Det er så vigtigt at gøre det. Det var bare det, jeg ville sige til jer her fra morgenen af.

Skab velstand omkring jer, skab liv og kærlighed. Lad være med at tro på begrænsninger men tro på jeres evner. I er sat på kloden her, fordi vi kan forny os, vi kan skabe velstand og ligevægt, det er så dejligt at gøre det. Vi skal gøre det, at vi giver tro, håb og kærlighed til alle. Sig at vi er sjæle, der lever i en fysisk inkarnation. Når vi arbejder med skaberkraft i fysisk manifestation, så betyder det, at man får ubegrænsede midler sat til rådighed, ubegrænsede midler, ubegrænset livskraft, ubegrænset medgang, og det er vigtigt at give medgang til alle. Når I tror på fremgang, kommer der en fremgang. I skal ikke tænke på at gøre jer fortjent til det, I skal bare gøre det. Sig ”Nu giver jeg andre de bedste muligheder. Jeg ved, de har store evner derinde, og de evner skal realiseres.” Det er så dejligt at tænke, at sådan er det.

I mediterer på, I har nogle fantastiske gode evner inde i jer selv, og I bruger kun en brøkdel af de ting, I kan. Lad os sige, vi går ind i fuldt engagement og siger, ”Jamen jeg kan gøre meget, meget mere, og det er det, jeg gør”. Mange gange siger vi, ”Jamen vi har kun 24 timer”. Ja, men hvordan bruger vi de 24 timer? Hvordan bruger vi hvert eneste minut? Skaber vi velstand omkring os? Er vi meditativ i vores dagligdag, eller er det bare sådan lidt sporadisk? Vi skulle gerne være i vores ophøjede bevidsthed hele dagen, det er det, der giver livsenergi og livsglæde. Derfor skab muligheden, skab velstand omkring jer, og I vil få velstand. Giv andre mennesker mulighed for at sige, ”Hej det var rigtig godt. Nu kom vi lige til at snakke med den og den”.

Jeg var lige inde at handle i går, så kiggede jeg på nogle mennesker og sagde, ”Det var vel nok et sødt smil, du havde”. Så siger hun ”Det var fantastisk dejligt at komme ind og handle, og få en tilkendegivelse på, at jeg også er noget værd. Det vil sige, når vi giver positive udsagn til andre, så føler andre velvære i deres liv, og det er det, de skal gøre. Vi skal få andre mennesker til at føle velvære i det, de foretager sig. Det er ikke sikkert, de selv evner det, men vi evner at give den mulighed til andre.

Vi mediterer på livsglæde, livsinspiration, medfølelse, tålmodighed, tro og tillid. Det er det, vi mediterer på i dag. Luk øjnene og være bevidst om det. I kan også have åbne øjne. Forøg jeres livskraft fra sjælsbevidstheden. Tag et par aftener og gå tidligt i seng, studer først noget teosofi, det er den stærkeste energikilde, der er lige nu, som jeg kender til. Det kan godt være, der er noget andet godt for andre, men det er jer, der bestemmer det. Skab muligheder. Giv energi og tillid fra jer. Sig, ”Vi er de bedste, vi giver livsglæde og muligheder fra os”. Få andre til at føle de er det bedste, at de virkelig kan gøre nogle ting. Påskøn andre menneskers godhed, se det gode i alle mennesker. Når du ser det gode i alle mennesker, så ser du muligheder. Sig, ”Jeg er sjælen, der indeholder tolerance, tillid, sindsro, kærlighed”. Tænk på hvor meget kærligheden løfter, og hvor meget kærligheden inspirerer, livsglæden.

Prøv at lade lys og kærlighed gennemstrømme jer bevidsthed. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Tænk på I skal hver dag være den, der banker på ved andre mennesker. Banker på og give folk en mulighed for at være fremsynet. Skab velstand omkring jer, tro på evnerne, tro på kvalitetene.

Jeg vil gøre det, at jeg vil give en overvågning til jer med min kærlighed og min tillid til jer. Det vil forøge jeres livskraft og jeres livsværdier. Det vil sige, jeg laver en overskygning, hvor I får livsenergi, livsglæde og tillid ind, forståelse og sund fornuft. Når vi begynder at gå ind i den meditative bevidsthed, så kan vi lave 3 til 4 gange så meget hver eneste dag på den samme tid. Der kommer en anden effektivitet og en anden målrettethed. Fjern begrænsningerne, fjern modstanden inde i jer selv. Lad livsenergien, livsglæden være jeres følgesvend.

Begynd at sende fjernhealing ud til alle mennesker.

Forbind jer med solen, træk solen ned gennem jeres hoveder og ned til hjertet, fra hjertet ud til jeres håndchakra, jeres hænder. Formidl lys og kærlighed til menneskeheden. Løft og inspirer. Gør jer umage med at fjerne tvivl og frustrationer i andre mennesker. Put nytænkning ind. Gør nu noget ved det.

Det er vigtigt at give andre mennesker muligheder for at arbejde med det indre liv, så I bliver en årsag til en forvandling.

Forestil jer I lægger bevidstheden på hjertet, fylder hjertet op med kærlighed og tillid, det er det, der er der i forvejen.

I gennemstrømmer jeres hverdag med lys, kærlighed og tillid. Lys, kærlighed og tillid og visdom.

Dem af jer der har et kraftord brug jeres kraftord. Sig, ”Jeg giver mit kraftords energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, jeres indre vejleder og til menneskeheden. Dem af jer der ingen kraftord har, I giver fred, lys og ubetinget kærlighed videre, og sender det som nogle lysstrømme fra jeres hjerter, fra jeres pandecenter og fra jeres hænder. I sender det ud til verden.

Vær ligesom en sol. Forestil jer I har solen inde i jeres hoved. Lad det lyse ud til alt og alle. Arbejd med forvandleprocessen. Forvandl jeres eget tankesind. Giv oplysthed og kærlighed til alt det I ser.

Jeg giver lys og kærlighed til mine medmennesker. Jeg giver lys og kærlighed til alt levende. Jeg giver lys og kærlighed til alting, til jordens skabelse, til udvidelse af bevidstheden.

Tænk på I er alle guddommelige. Det guddommelige ligger inde i os. Giv den guddommelige kærlighed fra jer, og løft og inspirer hver dag. Løfte og inspirere. Giv muligheder og velstand. Muligheder og velstand. Det er vigtigt at gå fra fattigmandstanker ind til skabende aktivitet, skab velstand, skab livsglæde. Læg blidhed og kærlighed ind i jeres kommunikation. Løft og inspirer hver eneste dag.

God morgen til jer alle sammen. Lige om et øjeblik, vær morgenfriske i det I foretager jer.

Sig I nytænker i jeres eget liv i dag. I nytænker igennem kærlighed, tillid, visdom. Det vil skabe en fantastisk fremtid for alle. Vær i jeres ophøjede ro, sindsro og skab mulighederne. Læg livsglæde ind, livsenergi og livsværdier.

Det var vores morgenmeditation her i dag, fredag. Morgenmeditation nummer 116. Godmorgen til alle, og jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

Husk I er skaberen i jeres univers. I skaber velstand for alle mennesker. Alt det I tænker på, kan vokse med livsglæde. Tænk på det. Godmorgen.