

Nr. 117 Godmorgen til Alle.

Morgenmeditation lørdag den 12. januar 2019

Nøgleord: Jeg er lysbæreren fra de høje himmelsale.

Godmorgen. Jeg er lysbæreren fra de høje himmelsale. Jeg er lysbæreren fra de høje himmelsale. Jeg er lysbæreren fra de høje himmelsale. Jeg er lysbæreren fra de høje himmelsale. Vi er lysbærerne fra de høje himmelsale. Jeg er lysbæreren fra de høje himmelsale. Vi er lysbærerne fra de høje himmelsale. Jeg er lysbæreren fra de høje himmelsale. Godmorgen til jer alle sammen.

Jeg tænkte på, vi må hellere starte med noget positivt. Det er vigtigt at have et positivt liv. Tænk på alting er i forandring. Giv forandringen accept så virker det.

I dag er det lørdag den 12. januar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 117. Det bliver lidt sjovt, at skal have det også.

Vi prøver noget nyt hver eneste dag, vi går videre, vi går fremad. Vi skal tænke på, vi går fremad i livet, nytænker og skaber ny ligevægt hver eneste dag. Vi skal tænke på, vi er skaberen i vores eget univers. Vi er den, der kan skabe alting. Når I accepterer jeres kraftord og tænker på, at vi er en solengel, en solengel, et åndeligt væsen, det er det, vi er. Vi er både et sjæleligt og et åndeligt væsen, vi er også et menneske. Når vi tænker på, vi er solengle, sjæle med ubegrænsede muligheder, så er det jo dejligt at tænke på, at vi har alle muligheder til stede hver eneste dag. Vi kan skabe, hvad der skal til, fordi vi er en del af skaberkraften. Skaberkraften er vores sjælsbevidsthed, vores åndelige bevidsthed.

Hvis nu I ser jer selv som en smuk solengel, ser jer selv gå ude i naturen som en solengel med masser af lys, kærlighed og tillid. Prøv at fylde jer op med lys, kærlighed og tillid. Sig, ”Jeg er solenglen. Jeg er solenglen, der er i fysisk inkarnation. Jeg er både i den formløse verden og i den fysiske verden. Jeg kommer med livskraften, livsenergien, livsglæden og kærligheden. Det er det, jeg skaber igennem. Jeg skaber velstand. Jeg ændrer mit eget tankesind”.

Når man ændrer sit eget tankesind, så kommer der modstand, men vi accepterer modstanden uden at gå ind i modstanden. Vi bliver ved med at tænke på, vi er solengle, der giver nyt liv og livsglæde til alt, hvad vi ser. Vi skaber livsglæde, medfølelse, kærlighed, tillid og sindsro omkring os. Inde i os selv omkring os. Vi kører og fungerer som skabere i vores eget univers og i andres universer. Vi er her for at skabe velstand. Når vi skaber de nye muligheder, så snakker jeg om rigdom.

Rigdom kommer indefra, rigdom er det guddommelige, rigdom er kærligheden. Når vi giver af kærligheden til andre, så beriger vi andre folk med livsglæde, lyksalighed, ny forståelse, nytænkning. Vi giver andre muligheden for at bruge det bedste, de har i sig selv. Det er vigtigt at gøre.

Vi mediterer på, at vi er solengle, vi er sjæle, der er i fysisk inkarnation. Vi ser os selv som sjæle med ubegrænsede muligheder. Vi ser os som solengle. Solengle og sjæl er det samme. Og vi kan yderligere sige solengel, sjæl og Kristusbevidsthed, er det samme. Er den samme ting. Det er det, vi er ved at udføre, det er det, vi er. I ser jer selv som solengle, med lys, kærlighed og barmhjertelighed.

I ser måske jer selv gå inde i et mørkt rum, hvor det kan være uhyggeligt at være inde, men vi kommer som lys og kærlighed. Det vil sige, I lyser alt op. Alt hvad der var angst og frygt før, bliver til kærlighed. I gør den forskel hver eneste dag. Vi er både inde i mørke rum og mørke sider i vores bevidsthed, som trænger til oplysthed og livsglæde. Det er ved at forandre sig. Vi er ved at forvandle vores eget tankesind, vores følelsesliv. Vi er

lysbærerne fra de høje himmelsale. Vi er guddommelige inde i os. Se på forvandlingen, accepter forvandlingen. Se på jer selv med ubegrænsede muligheder.

Mediter på jeg er solenglen, jeg er sjælen, jeg er Kristusbevidstheden, det er det samme. Og vi er guddommelige.

Jo mere I bruger jeres overbevisning på det, jo nemmere er livet for jer. Der vil altid være modstand i formnaturen i forvandlerprocessen, men vi accepterer forvandlingen. Det betyder, vi går ikke ind i vores begrænsninger. Der er ingen grund til at gå ind i fortiden og begrænse sig selv.

Vi mediterer på, jeg er solenglen, som er lig med sjælen og lig med Kristusbevidstheden. Vi går ud i verden med kærlighed, lys, tillid, ny forståelse, sindsro. Vi er alt, vi er solenglen, vi er sjælen, et åndeligt væsen, der arbejder for universet og universets nye udvikling.

Vi kigger på den større form, som giver rigdom i himmeriget. Når vi er forbundet med det indre liv, det er det, vi snakker om, og det er det vi giver fra os, så bliver vi magnetiske i vores udstråling, og så begynder vi at trække livsglæde til os på alle niveauer. Det heler hjerterne, det heler tankesindet, det heler følelseslivet, den fysiske krop.

Skaberkraften ligger også i healerkraften. Vi healer, vi helbreder, vi er lyset, vi er kærligheden. Se jer selv vandre som solengle, svæve som solengle, se på at alting er muligt, alt er muligt, det er kun et spørgsmål om tid, og tiden er også en illusion. Når I lægger bevidstheden på det, så er det det, der er ved at ske.

Mit navn det er Peter L. Simonsen. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, den guddommelige hensigt, lyksaligheden. Jeg kommer med viljens energi, viljen til at realisere det. Jeg hjælper jer alle sammen. Jeg hjælper jer alle sammen hver eneste dag, både med direkte kommunikation og med indre oplysning. Jeg arbejder med den guddommelige hensigt, og I er med til at udføre den guddommelige hensigt, med at hæve bevidstheden på vores klode. Vi hæver bevidstheden på vores klode, her på jorden. Giver ny livsglæde, livsenergi, håb, tillid. Hvis I hele tiden har det inde i hovedet, og ser jer selv som solengle. Solengle er lig med sjælen, er lig med Kristusbevidstheden. Vi ligger inde med ubegrænsede muligheder.

Vi er i en forvandlerproces, vi accepterer forvandlingen. Vi ser begrænsningerne, vi ser dem giver dem accept, vi lader dem ikke fylde. Efterhånden som vi arbejder med de nye ting i vores liv, så begynder vi at forvandle vores fortids opfattelse og ændrer fortidens opfattelse, hvor der ligger mange begrænsninger i. Det kan være, der har ligget 80 til 90 procent begrænsninger i vores tankesind, det er det, vi er ved at frigøre. Vi omdanner det til livsenergi, livsglæde. Vi får erkendelser fra det indre liv, som vi lever i vores verden, den nye verden vi er ved at skabe.

Hvis nu I kigger op mig på her panden, så vil jeg bygge et visuelt billede ind til jer, hvor I ser jer selv som solengle. I ser på jer selv, I kan gå inde i himmeriget og være i himmeriget. I ser jer selv med indre klarhed. I er klarhedens engel.

Vi går fra himmeriget ud i lidelsernes verden, vi gør en forskel. VI går ud som engle, og vi er Herrens sendebud. Der er noget, der ser på alle vores kampe, der er også noget, der ser på, at vi udfører vores job som solengle som ligbærere. Vi skaber livsglæde. Vi arbejder med opstandelsen fra begrænsningens verden til kærlighedens verden. Prøv at være til stede i den bevidsthed. Bliv her fordi det er livet, at være i sin ophøjede bevidsthed. Brug jeres evner og kærlighed som solengle, løft alle så godt I kan. I jeres ophøjede bevidsthed er der ingen begrænsninger, det er kun i personligheden.

Mit kraftord det er, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder”. Vi kan køre fortsættelse og sige, vi er alle solengle, vi er livsglæden, vi er kærligheden og vi er guddommelige dybt inde i os selv. Selvet er guddommelig.

Vi lader lys og kærlighed strømme ud til alt og alle. Se jer selv som en gruppe af solengle, som søger ud på kloden, giver nyt liv og nytænkning lige nøjagtigt hvor der er brug for det. Rejs med jeres sjælsbevidsthed. Responderer på den glæde der er i at hjælpe, trøste, forvandle. Se på jer selv som magiker, som kan bruge magi hver eneste dag og altid.

Det var vores morgenmeditation her i dag, morgenmeditation nummer 117. Godmorgen til alle og en velsignet dag til alle.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.