

Nr. 119 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 14. januar 2019

Nøgleord: Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren.

Godmorgen. Godmorgen til jer alle. I dag er det en ny dag. I dag skal vi fungere på alle planer med ny initiativ, ny livsglæde, ny inspiration, det er nemlig en ny dag. Det bliver rigtig godt at få godt gear på igen. Det er dejligt at se, hvordan I dukker op stille og roligt til livet, nyt liv. Findus.

I dag er det mandag den 14. januar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 119.

I dag har jeg tænkt på, vi skal meditere på Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren. Vi skal se de tre avatarer ude i verdensrummet. Vi skal se, de står i en krafttriangel, Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren. Vi skal respondere på dem.

I mediterer på, at vi også er i rummet. At vi alle er i en rundkreds rundt om de her tre avatarer. I skal regne med, I befinder jer i en rundkreds rundt om de tre avatarer, som er i verdensrummet. Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren.

Vi skal tænke på, at vi er åndens bevidsthed, åndens bevidsthed, den åndelige vilje. Det er det vi er.

Vi ser også, vi har en sjæl til at udtrykke kærligheden igennem, abstraktionsverden. Vi er her i himmelrummet som åndens energi, og sjælsbevidstheden som er uforgængelig, åndens energi er uforgængelig. Men på et tidspunkt så absorberer åndens energi sjælsbevidstheden ved ca. 4. indvielse.

Det vil sige, vi er i en konstant opadstigende proces, hvor vi begynder at se større relationer fra vores indre liv. Vores åndelighed er altid forenet i det guddommelige det åndelige menneske. Sjælsbevidstheden er også forenet i det guddommelige, men sjælen er midterprincippet. Vi ved, ved 4. indvielse ophører sjælen med at fungerer, der overtager åndsbevidstheden. Vi begynder at se os som åndelige mennesker, der ingen personlighed har, ingen begærliv, intet følelsesliv, ingenting. Det er blevet til ren åndelighed, en åndelig lyksalighed, sindsrobevidsthed.

Det er til stede i en rundkreds ude i universet, som er Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren. Der sker en konstant nedstrømning af energi og bevidsthed ude fra universet, ude fra galakserne, ude fra solsystemerne, som modtages i avatarernes bevidsthed som en gennemstrømning ud til vores åndelighed.

Jeg har valgt at arbejde med den åndelige dimension i dag og med avatarer. Det er for at få de opladninger, der skal til. Der skal mange opladninger til, og det tager tid at blive bevidst i både sjælsbevidstheden og den åndelige bevidsthed, det tager lang tid, fordi man værger sig faktisk imod at blive guddommelig blive kærlige.

Det er mærkeligt at tænke på, man værger sig imod det, det er fordi, vi fungerer i vores følelsesliv, vores lavere tænkeevne, vores fysiske bevidsthed, og vi tror det er alt. Vi har svært ved at tro på, vi er sjæle, solengle, Kristus bevidste, og det er endnu sværere at tro på, vi er åndelige. Det er mærkeligt, at somme tider så siger vi, at vi er åndsvage, det kan betyde, det er en negativ udtalelse mange gange. Hvis vi tror, og ved vi er åndelige, så er det en helt anden betydning, ånden er stærk i os. Det vil sige, viljesaspektet til at overleve og til at gennemføre det vi skal, er altid stærkt og levende inde i os. Det er det, der fornyer os. Åndsenergien, sjælsbevidstheden.

Vi fokuserer nu på de her tre avatarer i rummet, verdensrummet. Og vi ser imellem de tre avatarer, der ser man et springvand af åndelige energigennemstrømninger i mange forskellige farver, lyskvaliteter og lyshastigheder. Der kan vi træde ind som sjæl eller som et åndeligt menneske. Vi kan træde ind i det lyselement, i det lysspringvand, som også indeholder livsaspektet, livet og en meget stærk udvidelse af vores bevidsthed.

Vi kan tage morgenopladningen her af energi, men vi er der som sjæle, vi er der i vores åndelighed. Når vi er her, så begynder vi at opdage, at vi kan være til stede i åndeligheden i alle dimensioner, fordi vi bliver et med alt. Idet vi begynder at blive et med alting, så kan vi hele tiden se og være bevidste om den indre energikilde,

som rent faktisk ligger inde i menneskets hovedcenter. Vi begynder at blive mere guddommelig inspireret, fra åndelighed til guddommelighed. Når vi bliver mere planetarisk i vores bevidsthed, oplever vi at blive gennemstrømmet af lys, kærlighed, tillid og visdom. Vi er her i opladet proces, fordi vi ved, at vi er ved at tilhøre den guddommelige kærlighedsarme, men vi skal være stærke i troen, i vores handlingsmåder, vores visdom. Det vi øver os på i dagligdagen, det er at fremstå med de bedste egenskaber og vise andre mennesker at de egenskaber er i brug, og det er noget, vi kan bruge hvert eneste sekund.

Når vi som åndelige mennesker tænker på et sekund, mikrosekund, så begynder vi at kan se evigheden i hvert eneste sekund. Tænk på hvis vi går hen til minutterne, tænk på hvor mange universer der ligger i et minut, tænk på hvor mange sekunder der er i et minut.

Prøv at være fuldstændig bevidst på ind og udånding. Dybe vejrtrækning nede i lårene, rens lårene. Det kan rense os for smerter og lidelser. Vi ånder ud igen. Hvis vi samme tid er bevidste i mellemstadiet mellem ind og udånding og ved, der er en verden der, som vi kan sanse ind i, der ligger en verden mellem ind og udånding, der ligger universer i hvert eneste sekund. Vi kan se universerne med vores fysiske bevidsthed så nogenlunde. I vores åndelige bevidsthed er det totalt synligt. I vores æteriske bevidsthed er det synligt. Når vi tænker på, at vores æteriske bevidsthed er en del af aurafeltet, det er lysudtryk i aurafeltet, det er lys, kærligheden, bevidsthedsbroen. Mens I er her i universet, kan I være bevidst om andre folks vejrtrækning. Vi kan lære at kende andre folks sjæle, når vi hører deres vejrtrækning, deres vejrtrækning er en måde at kende dem på, hvad der ligger inde bagved. Prøv at forestille jer, at når I lytter til folks vejrtrækning i dagligdagen, så kan I begynde at se deres åndelighed igennem vejrtrækningen. Der kan man manifestere deres fysiske legemer igennem deres vejrtrækning. Det er lidt anderledes at tænke sådan.

Vi får opladende energi fra Fredens Avatar, Solavataren og Kærligheds Avataren. Vi er til stede inde i lysopladningen, vi er til stede som åndelige, sjæle, mennesker. Vi er der som solengle. Vi kan med vores bevidsthed kontakte engleverdener, Herrens engle, leve mellem englene og blive opladet med den intuitive bevidsthed. Vi er fyldt op med englestøv, vi har magien i vores funktionsverden, vi er skaberen i de forskellige universer. Vi tænker på, at vi er med til at skabe verden og verdener igennem vores åndelighed igennem vores sjælsstyring.

Jeg giver lys og kærlighed til jer alle, og jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Det vil sige et system, og så kommer der et andet system i en ny verden igen. Det er noget, der ligger dybere og dybere, og finere og finere inde i substansen, i lysudtrykket og i lyshastigheder. Vi lever også her på vores klode, vi formidler lys og kærlighed til menneskeriget, til hele planeten.

Efter I har fået morgenmeditationen her, så sender I lys og kærlighed ud til verden og til jer selv. Jo mere I giver fra jer af lys, kærlighed og tillid, jo bedre fungerer alting.

Det var vores morgenmeditation, her i dag, mandag den 14. januar 2019. Morgenmeditation nummer 119.

Det er vigtigt at komme tilbage fra det indre, men have det i remember, at det også er det, vi er men udtryk det i dagligdagen.

Godmorgen til alle. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til alle.