

Nr. 122 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 17. januar 2019

Nøgleord: Kærligheden er evig, kærligheden er Gud.

Godmorgen. I dag er det den 17. januar 2019. Vi skal have morgenmeditation nummer 122. Jeg siger godmorgen til alle. Jeg ønsker jer en velsignet morgenstund med livsglæde, livsinspiration og nytænkning.

Vi tænker på, at vi alle er her som sjæle med ubegrænsede muligheder, og vi er den, der nytænker i vores liv. Nytænkeren. Vi skaber nyt liv hvert eneste minut og hver eneste sekund. Hvis vi mærker de der dejlige livsstrømninger, der er, og vi er i stand til at nytænke, inspirere, så er det rigtig dejligt. Vi skal komme fremad.

Vi tænker på, livet det er fantastisk godt. Vi lægger livsglæde, vi glæder os til alt, der skal ske i fremtiden. Vi er med til at skabe ny fremtid, og det er sjælen, der vejleder. Den indre vejleder er sjælen. Det er dejligt at tænke sådan. Vi skaber nye muligheder, velstand omkring os. Vi vil prøve at glæde alle dem, vi møder i dag og i al fremtid. Læg glæde og tillid ind. Skab nyt liv, ny forståelse.

Vi ved godt, vi er sjæle, der arbejder med en større hensigt end vores egen dagligdagsbevidsthed. Når vi tænker på, vi er sjæle, der lever i et guddommeligt univers, hvor vi alle er guddommelige inde bagved, helt langt dybt ind bagved.

Der hvor vi siger, at vi arbejder med hjertets energi, i går og skulle prøve at mærke en indre væren. I den væren der begynder vi at nærme os vores højere bevidsthed. Vi kan sige, vi møder både vores indre inspirationskilder, og senere hen vores guddommelighed inde i os selv. Men det er lidt svært nogle gange, når man siger, "Jamen nu skal jeg til det der, komme ind i hjertet hvad er nu det for noget, hjertets bevidsthed?" Det kan være svært at sige, kan jeg overgive mig helt til min indre ledelse.

Nogle gange siger vi, "Hvordan gør jeg lige det der, hvordan kan vi gøre det?" Det kan være, der skal lidt ydmyghed til, noget rørthed. Noget man virkelig glæder sig over på andres vegne, at der kan komme et fremskridt. Når vi glæder os over de ting, så ser vi nye muligheder, som ikke har været det før. Vi ved godt, når der er krig, smerter, lidelser og katastrofer, så hjælper vi mennesker hinanden. Nogle gange skal der voldsomme kræfter til ydre påvirkninger, for at vi kan få den indre samklang, der skal til. Når jeg tænker på dagen i dag, så tænker jeg på alle de gode muligheder, der ligger i dag. Det vil jeg glæde mig til. Vi arbejder selvfølgelig også på at rydde op i alt det gamle og få det nye til at ske i en ny positiv ånd. Lad os glæde os over, at hvert eneste minut er både fremtiden, nutiden.

Jeg synes, vi skal meditere i dag på, at "Gud ser mig. Gud ser mig". Vi kan sige, det er faktisk helt spændende at gøre det.

I og med at vi er guddommelige gnister i en guddommelig enhed. Så det guddommelige gennemstrømmer os hele tiden, det guddommelige prøver at rydde op i de knaster, vi fik i vores iv. Vi kan sige helhed, renhed, forståelse og nytænkning.

Vi mediterer på, "Gud ser mig". Vi er guddommelige, vi er solengle, som har en fysisk krop, et følelsesliv og et tankeliv. Vi er åndelige, og vi er sjælen.

Når vi tænker på, vi har en abstrakt tænkeverden, vi kan være abstrakte i vores tænking. Efterhånden går vi over til vores intuitive bevidsthed.

Vi mediterer på "Gud ser mig". Vi giver livsglæde, livsinspiration til alt det, jeg ser. Idet vi giver livsinspiration, så mærker vi en forøget styrke inde i os selv. Responderer på styrke, tillid, kærlighed, udholdenhed og vedholdenhed.

Jeg kunne tænke mig, når I sidder derhjemme så prøv lige at udtale jeres kraftord højt, og lyt til betydningen af jeres kraftord. Dem af jer der ingen kraftord har, I tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed. Prøv at sige det for jer selv, ”Jeg arbejder for fred, lys og ubetinget kærlighed. Vi andre vi arbejder med vores kraftord.

Jeg siger lige mit kraftord. ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder”. Jeg giver livsenergi og livsglæde til alle. Hvis I nu bruger jeres kraftord og siger efterfølgende, ”Jeg giver livsenergi og livsglæde til alle”. Når vi har gjort det, så giver vi i fællesskab fjernhealing, hvor vi giver energi til Rigmor. Velsignet lys og kærlighed giver vi til alle lige nu, Jeg nævner nogle navne. Til Rigmor. Yvonna og Poul Erik. Yvonne og Kristian. Til Lisbeth. Til Lene. Til Dan og Helle. Til Lis. Simon og Dorit. Marlene. Michael. Camille. Annette B. Jesper. Tina Sanders. Tina Adam. Tina Thiesgård. Berit. Berit x2. Horst og Mette. Inga og Jan. Per. Sussi. Michael. Lotte. Keld, Anita og børnene. Leon og Lica. Johanne. Ida.

Vi overfører energi, livsglæde og livsinspiration til alle dem, vi kender, deres familier og nytænkning.

Til Irene. Til Rita. Bente. Gurli og Carsten. Vi tænker på i dag, skal vi have en dejlig E. V. F. her den 17. januar 2019. Vi glæder os til at se så mange som mulig.

Hanna Rask. Birtthe. Prøv at tænke på, at når vi forener vores kræfter, hvilken styrke og hvilken force det er. Mens vi gør det, så har vi hele tiden i baghovedet, at, ”Gud ser mig”. Vi giver livsenergi og livsinspiration til alle. Marlene Brandt. Vi kan altid sende en hilsen til dem, vi ved, der trænger til energi. Så kan vi påtænke dem energi.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed og Guds visdom. Jeg arbejder med den guddommelige hensigt. I tænker på en energioverførsel, I har fået af mig, Peter L. Simonsen, prøv at tænke på en af de mange energioverførsler, I har fået, og de nye indsigter I har fået, som I får hver gang, I får energioverførsel, så kommer der en forandring. En vedvarende forandring i jeres liv. I skal bare tænke på forandringen er indtruffen, når I tænker fremad igen. Tænk på I er skaberen i jeres eget univers. I kan skabe velstand alle steder.

I tænker på Anita, Keld, Jonas og Mira. I tænker på, der er ubegrænsede muligheder. Vi skal have kærligheden med i de ting, vi foretager os. Kærlighed, livsglæde, kærligheden. I tænker på Kærlighedens Avatar, Syntesens Avatar, på Baba, Fredens Avatar, Solavataren. Vi bygger nyt liv ind, livsglæde, nye livs inspirationssider. Vi tænker på, der er en fred, der overgår al forstand, som lever i det evige. Kærligheden er evig, kærligheden er Gud. Vi er alle guddommelige. Prøv at lægge mærke til i dag, om I kan mærke en indre gnist, en indre livsglæde i mødet med jeres højere bevidsthed. I kan komme der, når I er ved at give fjernhealing. Når I får ny inspiration så anvend den til gavn for menneskeheden.

Det var morgenmeditationen her i dag, den 17. januar 2019. Morgenmeditation nummer 122. Jeg giver velsignelse til alle. Jeg tænker på jer alle sammen, også alle dem der ikke er til stede. Godmorgen og ha en god dag.