

Nr. 125 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 20. januar 2019

Nøgleord: Vi er solengle, vi mediterer på visionens øje.

Godmorgen. Det er dejligt at se, I er friske og kan glæde os over en ny god dag. Her i dag den 20. januar, søndag den 20. januar.

Prøv at tænke på hvor mange dage der allerede er gået i et nyt år. Det er godt for os at kigge tilbage på og sige, det nytårsfortsæt vi havde, har vi nu holdt det, eller har vi ikke holdt det. Hvis vi ikke har holdt det, så kan vi give os til at genetablere det så hurtigt som muligt. Det er vigtigt at tænke på, at vi alle er sjæle. Vi er sjæle, der har en fysisk krop, et følelsesliv og et tankeliv, men vi er nødt til hele tiden at tænke på, vi er sjælen, vi er solenglen.

Når vi tænker på, vi er solenglen, og solenglen er forbundet ind mod den intuitive bevidsthed, mod visionens øje, ind mod vores højere bevidsthed. Vi tænker på, vi er alle sjæle, vi er solenglen. Vi ved, sjælen er skaberkraften, vi kan skabe alt med sjælsbevidstheden. Det er vigtigt at tænke på, vi er sjæle med ubegrænsede muligheder.

Har vi nu holdt vores nytårsfortsæt, eller er det bare sådan la la værk. Det er vigtigt at gå ind i sin bestemmelse og så udføre det, fordi arbejder vi med sjælens kræfter, så kan vi ændre alting i vores fysiske, følelsesmæssige verden. Hvis vi kun lægger energi til følelserne, og tror man er følelserne, så er vi i konflikter hele tiden. Vi er ude i begrænsningernes verden, hvor man opgiver, men i sjælens verden der bliver man ved med at fuldføre tingene. Man har udholdenhedens bevidsthed, udholdenhedens lys i sig, der skaber nye muligheder, nye relationer.

Vi skal tænke på sjælens skabende natur og være bevidst herom, det er kun det, vi skal fokusere på. Vi skal fokusere på vores medmenneskers trivsel, løfte dem, inspirere dem.

Vi ved, når vi arbejder med sjælskræfterne, og vi tager nye chancer inden for sjælsbevidsthedens områder, så begynder vi at arbejde med skabende natur, så gør vi det, vi skal. Det er ikke ensbetydende med, vi skal have et nyt arbejde eller andre ting, det er, at man skal være indadvendt, meditativ.

Når man har fået indsigten, så udfører man den. Det vil sige, man er tillidsskaber i sit eget univers. Man skaber den tillid, der skal til og lever i tillidens lys, lysbæreren fra de høje himmelsale. Når vi tænker på, vi er det, så er der en universel gennemstrømning af bevidsthed. Så er man hjemme i sig selv hele tiden, og man ved, man kan være under den rette styring.

Når man tænker på den guddommelige plan fokuserer i det og får glæden i at se nye ting, nye muligheder, så kører det rigtig godt. Hvis man kun tror, det er følelserne, man skal gøre i, så kommer man til at gå i fattigmandstanker. Så oplever man hele tiden konflikter mellem sjælen og personligheden i stedet for en enhedsfølelse. Tænk på hvis man overgiver sig og siger, "Vi er alle gruppesjæle".

Prøv at se det bedste i hinanden. Jeg snakker om det mange gange. Se de muligheder der er. Hjælp folk til at bruge deres evner og kvaliteter, så sker der fremskridt. I kan ikke bare trække jer tilbage og sige, "Det kan jeg ikke, det dur jeg ikke til". Man kan nemt gå i selvsving, medynk med sig selv i sin lavere personlighed. Det skal vi ikke gøre, vi skal gå fremad.

Tænk på at vi alle har fantastiske egenskaber, evner. Vi kan oplyse, vi kan inspirere. Hold fast i den bevidsthed, hold fast i jeres evner og kvaliteter. Tag det bedste frem I har i jer i dag, bedste egenskaber og arbejde i selvforglemmelse. Se hver dag de laster I har og sig dem kan I ændre på så let som ingenting. Det er kun i personligheden, at det er totalt umuligt at se, men fra sjælsbevidstheden så sker der det, der ligger i

personligheden, det er kun en krusning. Det er vigtigt at tænke på, vi øver os i at blive sjælsstyrede personligheder.

Vi mediterer på, vi er solengle, vi mediterer på visionens øje, og vi mediterer på sjælens skabende natur. Det er faktisk en triangel, krafttriangel. Solenglen, sjælens skabende natur, det er det samme. Visionens øje, nye inspirationskilder ind.

Det hænger selvfølgelig sammen med området midt imellem øjnene, hvor man kan styre energi både den indkomne og udkomne energi, man kan styre bevidst med mentalessensen. Man går hele tiden på jagt, i at arbejde med dybere indsigt, dybere bevidsthed. Det er derfor, det er godt at komme tidlig op om morgenen, være helt frisk i sin natur, meditere i livsglæde.

Vi mediterer på, at vi er solengle, sjælens skabende natur. I kender mange af sjælspekterne, kærlighed, tillid, visdom, medfølelse, tolerance, sindsro, accept. I kender også nogle af åndens egenskaber, sindsro, lyksalighed, viljekraft.

Vi mediterer på, vi er solengle, vi er sjælen, visionens øje og på den nomadiske gennemstrømning på vores legemer.

Vi er nu kommet fra nomade til sjæl, gør det bevidst så sker der store fremskridt. Store fremskridt, i det øjeblik man bygger på antakaranaen.

Tænk på vi er livsglæden, vi er livsinspiratoren, vi fornyer vores liv, vi skaber velstand. Jo mere velstand vi skaber til andre mennesker og bruger vores ophøjede bevidstheds energi, visioner, jo mere man lukker op for den højere bevidsthed, jo større gennemstrømning af universets energi, men det er vigtigt at udtrykke det. Før det videre ud i livet med det samme, igennem den skabende kanal.

Det svarer til at der strømmer ubegrænsede midler igennem en, gennem sin kreative proces, ubegrænsede midler.

Skaberkraft i fysisk manifestation er penge. Der kan man så se på, hvor meget man forøger sin skaberkraft. Det hænger sammen med velstand på alle planer. Lige sådan i kærlighedslivet, lyksaligheden, evnen til at formulere sig, et godt helbred, lang livslængde.

At have en indre følelse af, at man har ligevægt, altid ligevægt.

Så rejsen er altid indad og udtrykke det udadtil. Det er lige vigtigt at gå indad som udad, gør begge dele samtidig, begge dele på en gang.

Vi løfter, lytter, inspirerer på en gang. Vi lytter og inspirerer, dobbelt funktion. Når vi hele tiden kører dobbeltfunktion, tre eller fire dobbeltfunktioner, så når vi meget mere på den samme tid. Så betyder tidsfaktoren ingenting.

Lad de ord jeg snakker om her sive ind i jeres bevidsthed, lad det sive ind. I lader det sive ind, så kan man begynde at se de nye muligheder i jeres liv, og i vores planets liv. Det er vigtigt at arbejde med sjælens skabende natur, med ubegrænsede muligheder. Ikke personlighedens begrænsede adfærd, for den vil ikke så meget. Hvis nu vi siger, ambitionerne er styret af kærlighed, så ender det med, vi kan få visdom ud af det.

Jeg sender velsignet lys og kærlighed til jer alle, velsignet lys og kærlighed. I har alle min velsignelse.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksalighedens energi, jeg kommer med åndens viljesenergi.

Vi ligger inde med ubegrænsede muligheder, vores største begrænsning er, at vi ikke kan udføre den. Alt det vi udfører for andre skal give vedkommendes sjæls vækst. Vi mediterer på kærligheden, tænker på kærligheden, kærligheden ligger i vores hjerter. Tænk på I har adgang til ubegrænsede kærlighed. Tænk på sjælen er kærligheden selv. Tænk på de forskellige kærtegn vi giver andre, venlige skulderklap eller andre ting. Vær kærlige i vores tanker overfor andre. Det giver stort fremskridt. Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme vores bevidsthed til nytænkning, nye visioner. Tænk på jeres kraftords energi.

Jeg fortæller mit kraftord til jer lige nu.” Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder.” Det kan man også meditere på, og få ny indsigt igennem. Tænk på vi kan arbejde med hvid magi hver eneste dag, sjælsbevidsthed, åndelig bevidsthed.

Det her var vores morgenmeditation her i dag, den 20. januar 2019. Morgenmeditation nummer 125. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag. Vær så god.