

Nr. 26 Morgenmeditation.

Mandag den 1. oktober 2018

Nøgleord: Jeg og Faderen er et.

Godmorgen alle sammen. I dag er det den 1. oktober 2018, og jeg har så tænkt på, at som ikke er noget specielt, men når vi går ind i en ny måned, så kan vi lige så godt foretage os en ny udvikling, eller en udvikling hvor vi gør det lidt mere bevidst, end det vi plejer at gøre.

Så nu prøver vi jo hele tiden på, at blive lidt mere åndelige mennesker, hvor åndens energi går ind og overtager Faderaspektet. Så vi ønsker sådan set hele tiden at være et med det Guddommelige. Og det betyder så, at man kan begynde at meditere på at ”Jeg og Faderen er et”.

Så hvis I begynder at meditere på, at ”Jeg og Faderen er et,” så er vi sådan set startet et godt sted.

Så vi er jo lige startet nu her fra morgenstunden på, at ”Jeg og Faderen er et”.

Det vil sige, man prøver på at blive lig sin Guddommelig Far i himlen. Det er godt nok et ordentligt skridt at tage, men hvorfor ikke tage det fuldt ud.

Så vi mediterer på, at ”Jeg og Faderen er et”. Vi mediterer på, at ”Jeg og Faderen er et”. Det er det, I siger til jer selv. Når vi mediterer på, at ”Jeg og Faderen er et”, så kan der være, at der er noget, der responderer. Det kan også være, der er ingenting der responderer. Hvis der er ingen ting, der responderer, så har vi alligevel sat vores tankeenergi ind mod det Guddommelige.

Vi ved også, at tankeenergi er skaberkraft. Vi prøver ligesom at iklæde det Guddommelige inde i os. Det er en smuk proces at begynde med, men når vi gør det og siger, ”jamen vi vil gerne være et mere åndeligt menneske, hvor det er åndens energi, der er drivkraften, hvor det er viljesenergien, kærlighedsenergien, oplystheden, hvor det er abstraktionstænkning og simpelthen vores højere bevidsthed, der er den styrende del.” Når vi ved hver eneste dag, er sjælen meditativ ind mod sin åndelighed, og samtidig begynder at iklæde os fra sjælsbevidstheden ned i de lavere legemer. Når sjælen sender sin psykiske energi, som rent faktisk strømmer i en ren linje fra den åndelige vilje, fra den Guddommelige vilje, hvor kanalen er ren der, så er det vores opgave at gøre kanalerne rene i vores personligheder. Så nede i vores personlighed, der ligger der oftest ambitioner til egen vindings skyld. Der ligger der irritationer, kritik, skyldfølelse, had, ligegyldighed, stress, angst og frygt. Der ligger en masse ting derinde. Vi ved det gør det. Vores opgave er at omtransformere det. Vi skal lave en renselse inde i os selv. Vi er nødt til at have nogle rene kanaler for at udtrykke det Guddommelige. Vi skal have et lyst tankesind uden forblændelser, uden illusioner og uden blændværk. Så for at blive et åndeligt menneske, så er vi nødt til at iagttage de ting, der forhindrer os i at være et åndeligt menneske. Vi er nødt til at se ind på os selv hver dag, på de motiver vi har, om det vi gør, om det er med kærlighed, med sjælens egenskaber vi anvender. Det er selvfølgelig ønskværdigt, at vi gør det, men der er altid nogle forhindringer på vejen. De forhindringer det er der, hvor vi skal lære at omtransformere tingene. Så for at være et åndeligt, bevidst menneske, så er vi nødt til at skrive tingene ned, fordi vi kan dårligt nok huske det fra gang til gang. Det er så der, vi har vores skema, der hedder delpersonligheder, hvor I skriver situationerne ned, tanker, følelser, handlinger. Og mange gange er der mange smerter forbundet med de her ting. Det er en smertelig proces at holde fast i sine begrænsninger. Det der er vigtigt, det er at have tillid til sig selv. Man skriver tingene ned omdanner dem til sjælsbevidsthed. Vi kan sige, at den rene energi fra det Guddommelige, skal gerne kunne strømme igennem vores legemer og ud til menneskeheden i en ren form. Så jeg vil anmode jer om, at skrive tingene ned igen og så sende det til mig. Så skal jeg nok være med til at bære jer videre fremad ind i det Guddommelige. Det er faktisk min livsopgave at hæve jeres bevidsthed. Der er det, at når vi hæver bevidstheden samlet her på skolen, og vi begynder at arbejde med jordens tarv hæve menneskeheden bevidsthed, og vi alle kan gøre det på en gang og laver nogle gruppefusioner, gruppeenergi i vores uddannelsessystem. Forskellen er jo fra andre uddannelser, at vi uddanner os til at være en Kristusbevidsthed. Det er en kæmpeforskel. Kristusbevidstheden er lederskabet. Og

der er faktisk mulighed for al viden, fremtidig viden, som ligger tusindvis af år frem i tiden, som vi kan begynde at trække på, og det betyder, at man bevidst registrerer hver eneste forvandling. Når man forvandler tingene fra følelseslegemet, så bliver det til Buddhisk bevidsthed. Det bliver til intuitiv bevidsthed. Og ser man med intuitiv bevidsthed, så er kanalen åben indtil hele tiden. Livsglæden og kærligheden er så blevet til bærekraften. Så vi kan sige, at det er en livslang udvikling. Men det er vigtigt at putte glæden ind i det, man foretager sig. Glæde, spontanitet, livsglæde, ubetinget kærlighed, visdom.

Så vi har hele tiden inde i vores bagehoved, at **”Jeg og faderen er et”**. **Vi har det som bevidsthed og nøgleord i dag**, og vi ved bevidst, at vi foretager en renselsesproces inde i os. Vi giver os til at gøre det ikke sådan la en gang imellem, når man lige kan få tid til det, efter man har set fjernsyn og sådan noget, så kan man lige få 5 min. Prøv at lægge det ind som første prioritet. Vi er sat her ind på kloden med en helt speciel opgave at udvikle bevidstheden og bruge sine evner til at hjælpe sine medmennesker videre frem i sin udvikling. Vi skal ikke være bange for det. Det er kun, når man går i sin personlighed, at man er bange for alting.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, lyksaligheden og skaberkraften. Jeg kommer med åndens viljesenergi. Jeg kommer med energien til at kan virkeliggøre den Guddommelige plan. Jer der kigger på, vi er alle med til at udføre det igennem kærlighed, tillid og visdom. Vi må løfte og bære hinanden fremad. Men det er vigtigt at give ansvar videre ud til de mennesker, som skal udvikle sig. Vi skal have et medansvar for, at det kan lykkes. Selvforglemmelse, harmløshed og ret tale.

Jeg overfører min velsignelse til jer alle, til alle sjælene, så sjælene kan få lidt mere kraft og energi inde i jeres bevidsthed.

Det er fantastisk dejligt, at når det er sjælen, der er den styrende faktor. Giv jer til at tage den udvikling, jeg snakker om, gør det meget mere bevidst end det, I gør i dag.

Jeg har her på Healerskolen, her arbejder vi med lysets kræfter, kærlighedslyset, medfølelsen og omsorgen. Det er her, vi sender ting ud fra. Vi sender det selvfølgelig ud til mange andre grupper på kloden, som også arbejder med bevidsthedsudvikling.

Prøv at sige til jer selv, ”Jeg er et center af ren kærlighed og i dette center står jeg, der ønsker jeg at tjene mine medmennesker i selvforglemmelse, harmløshed og ret tale”. Så lad lys og kærlighed gennemstrømme jer lige nu. Fyld jer op med livsenergi og livsglæde. Det er vigtigt, hvis I kan tænde lyset for andre mennesker i dag. Tænd et indre lys et åndeligt lys inde i deres bevidsthed. Det er faktisk ligesom det, at når man har fået tændt lyset og kærligheden, så er man ligesom julemanden, der kommer med de gode gaver, i det vi kommer med til vores medmennesker.

Jeg siger så godmorgen til jer alle her i dag, den 1. oktober 2018. Vi starter ind med en ny periode hvor at, ”jeg og Faderen er et”. Hvor I siger de ting. Så bestræber vi os på at få ændret tingene i vores følelsesliv, så vi bliver sjælsstyret personligheder.

God morgen til jer alle og en velsignet dag. Det var så Peter L. Simonsen, her fra Healerskolen i Sønderjylland, her i Danmark. God morgen til jer.