

Nr. 27 Morgenmeditation.

Tirsdag den 2. oktober 2018

Nøgleord: Lys, Kærlighed og Tillid.

God morgen. I dag er det tirsdag den 2. oktober 2018. Klokken er vist knap nok 6, men det gør jo ingenting at være lidt forberedt til det arbejde, vi skal lave.

Ja ja det er dejligt at se, hvordan I vågner op til dåd her og jeres villighed til at vågne op gå i gang med at lave dagens morgenmeditation. God morgen Rigmor, selvfølgelig også god morgen til jer andre.

Så vi begynder nu her stille og roligt at sige, ”I dag det er en god dag, en rigtig god dag”. Vi kan starte med et godt fundament, vi starter nemlig med morgenmeditation, hvor vi siger, at det er vigtigt for os at stå op og få noget energi og lidt indsigt og nogle nøgleord at tænke på.

Så i dag der har jeg tænkt på, at vi skulle arbejde lidt mere med den oplyste vej. Det er jo det, vi alle gerne vil gå på oplysningsvejen. Men der er det i det, har vi så villigheden til at ofre vores personlighed, engagement, for at gå på den oplyste vej. Det tror jeg, man får mere og mere i den udstrækning, det behager personligheden. Men nu skal vi ligesom give afkald på personligheden og så sige ja, men nu vil vi følge vores indre tilskyndelse, som måske vil dukke op ved mange mennesker, og vi får lyst til at meditere på oplysningsvejen. Oplysningsvejen er også illuminationsvejen. Det vil sige, at det er en energividen, der går direkte fra vores sjæls bevidsthed ind igennem Hierarkiets bevidsthed og senere ind i Sanat Kumaras ashram.

Sanat Kumara han kom for ca. 18½ millioner år siden og Venus for at oplyse menneskeheden. Prøv lige at tænke på, han står helt bagved det hele og giver alle impulserne til at hæve vores planets bevidsthed. Det vi skal gøre, det er så at være til rådighed, og hjælpe ham med det her stykke arbejde. Prøv at tænke på, han har valgt, helt frivilligt, at bruge hans evner til at hjælpe os på vores planet til at omdanne vores planet fra en ikke hellig planet til en hellig planet. Det er da en fantastisk ofring, han gør her. Han kunne lige så godt være gået videre ind i nogle andre solsystemer og bygge noget helt andet. Prøv at tænke på hvor heldige vi er, vi har den mulighed.

Det der er vigtigt, det er, når vi arbejder med hjertes energi kærlighedsenergien. Ser det bedste i andre mennesker, fremelsker de andres kvaliteter og giver dem mulighed for at få et bedre liv. Når vi arbejder med de her ting stille og roligt uden at kræve anerkendelse for det arbejde, vi laver, så begynder vi stille og roligt også at gå den oplyste vej. Det der så sker, det er, at når vi mediterer på vores hjertekvalitet og på andres hjertekvaliteter, så begynder det åndelige øje at åbne sig, og det kan vi så sige, at det er det middel, man skal have på sigt, at man skal se med sit åndelige øje, den åndelige bevidsthed. Og igennem den åndelige bevidsthed det er der, vi skal vejlede andre igennem. Man ser deres problemer, man ser, hvad de skal igennem, hvad de skal lære, og vi ser også deres lidelser og mange gange rækkevidden af deres lidelser. Man ser også, hvordan de påfører andre mennesker lidelser, og det bliver så selvfølgelig til en karmisk proces, hvor man skal ud af igen. Man skal råde bod på de ting, man har skabt af begrænsning for andre. Det er også noget, man har at slæbe med, når man er ved at frigøre sig for sine egne begrænsninger. Det er det, man er kommet til at tilføre andre. Det er så de karmiske processer, og det betyder, at det man sender ud, det vender tilbage igen, og oftest vender det tilbage lige der, hvor man skal have en fremgang. Så ser man de problemer. Men problemet ligger, fordi vi kan løse det, og vi har energien til at løse det.

Så vi kan meditere på, at vi er solenglen, der går den oplyste vej. Vi er solenglen, der går den oplyste vej, der er meditativ på sit eget plan ind imod Hierarkiets mestre, ind mod Shamballah, ind mod Sirius, Det store Hvide broderskab der, ind mod Kristusbevidstheden. Det vil sige, hvis vi kan være i den ophøjede væren i vores dagligdag, i den meditative tilstand, så er vi kommet et rigtigt godt stykke videre på vejen. Vi mediterer på, at

vi er sjæle, og vi kan også meditere på samtidig med, at vi er vores kraftords udstråling og virkning, så laver vi en direkte forbindelse til Kristus, Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Og kærlighedsbevidstheden, Kristusbevidstheden ligger i vores hjerter, som oplyser os, fornyer os.

Vi er jo kun her på kloden for at afvikle karma og bygge nyt liv ind til andre mennesker. Til at forny os, hvor vi er ved at udvikle den gode vilje. Vi arbejder på at udvikle den gode vilje. Så vi mediterer på, at vi er sjæle i inkarnation, der bygger en fasttømret bevidsthed op ind mod Hierarkiets mestre, Kristus, Sanat Kumaras ashram, ind mod Store Bjørn, ind mod Sirius, Det Store Hvide Broderskab. Vi har jo mange gange det, at vi siger, at vi vil give det bedste, vi har fra os til at hjælpe andre med. Det er en god ting. Den anden gode ting det er, at man også kan begynde at give det væk fra sig, man selv har brug for. Så hvis man har brug for kærlighed og andre ting, så giver man kærlighed fra sig. Så udligner man karma. Når vi mediterer ind mod solen og tager den sol med, vi har over kloden her, så fyldes vi med lys, livsenergi, livsglæde. Prøv at meditere på solen også og oplev livsenergi, livsglæde, kærlighed. Begynd at tænke mere på, at vores udtryksform skal være kærlighed, vores kommunikation skal være kærlighed.

Mens I sidder og mediterer på det her, så overfører jeg lys og kærlighed til jer. Jo mere man er i sin ophøjede bevidsthed, jo mere kan man se de problemer, man har i dagligdagen. Hvor små de er, og hvor let man kan løse dem. Det er vigtigt hele tiden ikke at være bundet til sine begrænsninger ikke være bundet til, hvad uoplyste sjæle siger til en men vide, at man er stærk inde i sig selv. Vi ved også at den okkulte lov, at energi følger tanken. Men når vi tænker på det Guddommelige, så begynder vi at få den energisvingning inde i vores aurafelt. Vi begynder faktisk at lyse af den Guddommelighed. Det er det, vi kan give fra os, det er lys, kærlighed og tillid. Og det er så også **nøgleordene i dag lys, kærlighed og tillid**. At være sollys, kærlighed og tillid. Det vil være dejligt, hvis jeres ord indeholder livsvarme, noget forståelse og noget tillid.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, arbejder med nådens lys og arbejder med den oplyste vej. Oplysthed til menneskeheden. Jeg kommer med åndens energi, som er viljens energi. Det der er vigtigt at tænke på, det er, at man kan have nogle mål, så tænker man på, man gerne vil udføre det, men er der ingen vilje bagved, så sker der ingenting, så går de i forfald. Men ligger der viljesenergi bagved, så får man det udført. Så styrer viljen tankerne, og tankerne styrer følelserne. Hvis man er tilbøjelig til at tvivle på processen, så fjerner man viljekraften. Men arbejder man udelukkende med viljekraften, så er tvivlen fjernet. Tvivlen er den sidste bremseklo for oplysthed. Det er vigtigt at arbejde med tro og tillid. Det er en bevidsthedstilstand, vi har inde i os selv. Tro og tillid. Arbejde som tillidsskaber. Have tillid, oplysthed, forståelse, medfølelse, tolerance, balance. Når vi arbejder med de her ting, så arbejder vi også med udholdenhed. Tænker vi på udholdenhed, så ved vi, at der er noget, der hjælper os hele tiden. Det er sjælen den højere bevidsthed. Og vi er i stand til at gå igennem livskriserne med oplysthed, rene hjerter og tillid. Vi gør det faktisk hver eneste dag mere eller mindre, men prøv at få det til at blive til mere, til at gøre noget mere med sin kærlighed. Jo mere kærlighed I bruger, jo mere vil I få. Vi arbejder med oplysthed, kærlighed og tillid. Oplysthed, kærlighed og tillid. I skal huske, at alle de kampe I går igennem, de er registreret, og det vil sige, at igennem de ting der, vil vi på sigt få medvind.

Når vi går efter at omdanne de sårede følelser til positiv livsenergi, så får vi evnen til at udvikle vores intuition. Det er lidt spændende, der er altid nogle positive belønninger, for det vi laver. Belønningerne de ligger i himlen, og når vi træder mere ind i himmeriget og henter inspiration derfra, bruger det til vores medmennesker, sender det ud i verden, så bygger vi også på oplysningsvejen. Prøv at tænke på at det er oplysningsvejen, vi går på.

Og det var så ordene her fra Peter L. Simonsen her den 2. oktober 2018.

God morgen til jer alle, og en velsignet dag til jer alle, og tak fordi I lytter med, og tak fordi I gør en stor indsats hver dag. Det er jeg taknemmelig for at være vidne til og glæder mig til at se jeres fremgang på alle planer. Også det I har opnået indtil nu. Vi ses i morgen igen den 3. oktober klokken 6.00