

Nr. 29 Morgenmeditation.

Lørdag den 13. oktober 2018

Nøgleord: Jeg er verdens lys, jeg går den oplyste vej i kærlighed, i forståelse og tillid.

Godmorgen til jer alle sammen. I dag er det lørdag den 13. oktober 2018. Jeg tror det bliver en fantastisk dag i dag med lys, glæde og kærlighed.

Det jeg gerne vil have jer til at tænke på, det er Kristi tilsynekomst, der er nært forestående. Det er så nært, som det faktisk kan blive. Vi skal tænke på at inde i vores hjerter, der har vi Kristusbevidstheden.

Mediter på Kristusbevidstheden, som er i vores hjerter, som er kærlighed, lys, tillid og visdom, og vi begynder at udsende det til andre mennesker i dagligdagen. Så arbejder vi faktisk med Kristus tilsynekomst. Man kan også sige, at de mennesker der beder rundt omkring til Gud, de hjælper jo til at få den her ting til at ske hurtigere. Kristus tilsynekomst hænger sammen med at arbejde og leve i Guds rige, hvor man dybest set arbejder på at bygge en hellig planet op. Gå fra en ikke hellig planet, til en hellig planet.

Hvis man nu siger efter mig ”Jeg er verdens lys”. Prøv at sige det inde i jer selv ”jeg er verdens lys. Jeg bærer oplysthed og kærlighed i mit hjerte”. ”Jeg bærer oplysthed og kærlighed i mit hjerte”. Når I lægger bevidstheden på det fuldt bevidst, så er det det, der sker, fordi energi følger tanken.

Vi tænker så på, at når vi arbejder med Kristi tilsynekomst i vores hjerter, som er Kristusbevidsthed, kærlighedsaspektet, så skal vi vide, at Hierarkiet står bag os. Hierarkiet har stået der i tusindvis af år. Det vil sige at Hierarkiet, hvor Kristus er overhovedet for Hierarkiets mestre, så alle bakker op. Det vi arbejder med, det er lysets kræfter, det er kærligheden, det er visdommen og den skabende intelligens.

Så mediter på og sig til jer selv ”Jeg er verdens lys”, vi oplyser, vi helbreder, vi giver ny indsigt og visdom til verden. I lægger de her ting i jeres meditation, de her ting, jeg har sagt til jer lige nu. Og prøv at tænke på at millioner af mennesker arbejder med det samme. Med oplysthed, kærlighed og visdom. Det der er vigtigt at tænke på, det er, at den levende kærlighed er inde i vores hjerter. Den intuitive Kristus lever i vores hjerter, både i vores hjerte, og i vores hjerte i hovedcenteret. Det drejer sig om at bære over og give rummelighed og tillid. Bære over, give rummelighed og tillid.

Og mens I sidder, og arbejder med det, mediter på det, mediter på ”Jeg er verdens lys,” og det siger I til jer selv med opmærksomhed på hjertecentret, som er Kristus tilsynekomst. I siger det inde i jer selv, I kan også sige det højt.

Tænk på I bliver opladet med lys, kærlighed inde fra Gudsriget, som I alle er en del af. Prøv at gøre det bevidst. Det der er vigtigt at gøre, det er det sted man er, der giver I det bedste fra jer, I har inde i jer selv til oplysthed, kærlighed og forståelse. Så lige nu der vil jeg lade åndelig energi gennemstrømme jeres bevidsthed. Den åndelige energi er Faderaspektet, Faderen i himlen, viljekraften. Det betyder, at den energi strømmer igennem jer lige nu, til oplysthed og forståelse, med kærlighedsenergien, og I vil se meget tydeligere på, hvor I skal anvende energien. Det er tydeligt at se, hvor det er, det er der, hvor der er oplysthed og samklang. Hver gang I gør en forskel, så bliver I styrket i jeres tro og jeres tillid.

I siger igen inde i jer selv, eller siger det højt, der siger I, ”Jeg er verdens lys, jeg går den oplyste vej,” og I ved, at kærligheden er i jeres hjerter, og kærligheden er Kristus. Kærligheden er Kristusbevidstheden, det er også Hierarkiets bevidsthed, og det er også den Guddommelige bevidsthed.

Når I lukker øjnene så forestil jer, at der går et projekteret lys ud fra jeres hjerter, og jeres hjerte i hovedcentret, der går ligesom to energistrømninger ud. Så kommer det fra hele jeres aurasfelt også, det tredje lysaspekt, det er skaberkraften. Det betyder, I er treenigheden. I ved, at I er ved at udføre Guds gerninger, Guds kærlighed, Guds visdom, så vil I mærke, at I bliver styrket i alt, hvad I foretager jer. Det vil sige, at den indre gennemstrømning er hele tiden til stede. Vi begynder at mærke glæden i vores bevidsthed. Glæden og ligevægtigheden. Jeg lader Helligåndens energi gennemstrømme jer. Helligåndens energi og bevidsthed. Det er bl.a. den energi, vi bruger til bevidsthedsudvidelse. Vi bliver ved med at have bevidstheden på, hvor I siger til jer selv med eller uden lyd, siger I,

”Jeg er verdens lys. Jeg går den oplyste vej i kærlighed, i forståelse og tillid” Det kan også være nøgleordene men hele meditationen er nøgleord i det hele taget. I må tage lige nøjagtigt, det I ønsker.

Arbejder vi som healere, så ved vi, at vi arbejder med helbredelse, kærlighed og visdom. Giv lys og kærlighed til alt det, vi ser. Vi har overbærenhedens energi i vores hjerter. Vi arbejder med lys, kærlighed og tillid. Så vores mål er at arbejde med åndens energi, vores åndelighed, vores kærlighed, vores visdom, den skabende intelligens. Når vi arbejder her med morgenmeditationen, så kan vi sende energien og kærligheden ud på vores planet, som vi skal værne om og beskytte. Der hvor der er ufred, der kan vi være med til en støttefunktion i, at tingene går i ligevægt og balance. Det betyder, man giver energi til en bedre verden, end der var før. Bare lige her og lige nu kan være medvirkende til, at ting de forandrer sig, vores egen opfattelse forandrer sig i hvert fald.

Så jeg lader lys og kærlighed strømme igennem mine øjne lige nu, så hvis I åbner jeres øjne, så legemliggør jeg Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, og jeg kommer med viljens energi, som er åndens energi. Støtter, løfter og fylder hjerterne op med kærlighedsenergien og hele kroppen og vores bevidsthed både til fortiden, til nutiden og til fremtiden. Tænk på I giver lys og kærlighed til vores planet til vores jord, og vi arbejder med at hæve bevidstheden på jorden, så det er Guds rige, der bliver etableret på vores klode.

Så siger jeg til sidst her mit kraftord, der er, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den Guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den Guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme os og alle vores medmennesker.

Det var morgenmeditationen her i dag, lørdag den 13. oktober 2018, og jeg kommer igen tilbage i morgen, søndag den 14. til morgenmeditation, og vi har også Darsan på skolen her fra kl. 19 og 1½ time frem ca. I er alle hjertelige velkomne.

God morgen til alle og velkommen i arbejdstøjet igen. Tak skal I have.