

Nr. 30 Morgenmeditation.

Søndag, den 14. oktober 2018

Nøgleord: Fuldkommenhed, Oplysthed og Visdom.

God morgen. I dag er det søndag den 14. oktober 2018.

Som sagt så er det morgenmeditation her på healerskolen. Og det er altid en glæde for mig at lave de her morgenmeditationer. Den her undervisning der ligger i det, og den her lille startskud der ligger til dagen. Det er lidt spændende at tænke på, hvad man kan nå i løbet af en dag, hvis man nu arbejder effektivt med tingene.

I går arbejdede vi lidt med det, der hedder Kristus tilsynekomst, kærligheden i vores hjerter, livsaspektet. Vi snakkede lidt om Hierarkiet, også at Hierarkiet står bag ved og hjælper os i vores udvikling, og vi snakkede også lidt mere om den åndelige udvikling og om det Guddommelige. Hvis nu vi alle sammen tænker på, at vi er jo Guddommelige, og det Guddommelige er inde i os, og det Guddommelige ønsker en fremtræden på vores klode, da det Guddommelige ønsker at hæve jordens energi, vores planets energi fra en ikke hellig planet til en hellig planet. Det betyder, alle beboerne helt fra celleplan og hele vejen op i menneskeriget. Der ønskes en forvandling, så man arbejder i overensstemmelse med den Guddommelige bevidsthed. Det kan vi godt acceptere så nogenlunde, at den forvandling skal til. Men den sværeste forvandling den ligger inde i en selv, hvor vi skal forvandle os fra vores personligheds engagement til vores sjælsbevidsthed. Det er jo en lidt svær en at omsætte, men fra sjælsbevidstheden er det meget tydelig at se, hvad der sker i personlighedsbevidstheden. Men at få integreret personlighedsbevidstheden i sjælsbevidstheden det er der, vi sætter en stor indsats ind, hver eneste dag, og det er der, vi skal anvende kærlighed, lys, tillid, visdom, lyksalighed, oprigtighed. Det er det, vi skal arbejde med konstant, og det er det, vi skal meditere på, at vi får det til at virke i vores liv. Når vi får det til at virke og omdanner vores begrænsninger, vi bygger jo selv vores tærskelvogter op, hvor vi går i selvsving eller selvlåsning. Det er vigtigt for os som healere, at vi er i stand til at forvandle de her ting og får integreret lidt mere af Guddommelig bevidsthed, få det lidt mere integreret end det var før.

Så vi siger mange gange at "Gud ser mig". Vi mediterer på, at "Gud ser mig." Så bliver der også set på alle de sider inde i os, der er ufuldkommen, men der bliver set på det med kærlighed. Hvis nu vi siger, at vi er i stand til at se på vores egne sider med kærlighed, lys, tillid og visdom, så begynder der at ske en forvandling, stille og roligt. Men hvis vi kun vil se på det med begrænsning eller med den sårede følelser, så vil det være svært at flytte os. Men lad os nu tage udgangspunkt i kærligheden fra sjælsplanet, se kærligt på vores begrænsninger og sige, "Jamen jeg har tilliden til, jeg godt kan forvandle den her proces". Så tænk på at vi er lysarbejdere, vi er verdenstjenere, vi er oplyste og så se på den store oplysthed, der ligger i forvejen, og så er det vigtigt at begynde at kigge på de der små knaster, som ser ud til at fylde alt. Men det gør de i virkeligheden ikke, fordi det store helhedsaspekt som er det Guddommelige, ligger inde bagved.

Så vi mediterer på, at vi begynder at foretage forvandlingen lige nu. Vi ønsker forvandlingen der skal til, og vi giver tillid og accept til det. I skal huske, jeg står foran jer og bagved jer og støtter jer i al jeres fremtræden. I kan også placere en Herrens engel foran jer, og en bagved jer, og en ved siden af jer. Men det er vigtigt at lade kærligheden og visdommen være den vejledende del, når man går vejen, I har rent faktisk fået nøglerne til at gå den oplyste vej.

I skal forestille jer, I kommer hen til en dør, og der har I en nøgle, I kan sætte ind i, som består af kærlighed, tillid og visdom. I kan dreje nøglen i døren og åbne døren og gå ind i Guds herlighed, herlighedslyset, kærlighed, salighed, lyksalighed. I går herind i paradiset og kan være her og hente jeres energi, altid. Men når I er gået derind, så lukker I døren efter jer, fordi der er andre, der skal låse sig selv ind i himmeriget. De skal selv gå vejen. Vi gør det så på skolen her i gruppefusion, men det er vigtigt, at vi har tilliden, til at gå på den oplyste

vej. Prøv at tænke på når I læner jer op ad jeres kraftords energi og sender jeres kraftords energi ud som en projektør, og lyset vil blive stærkere og stærkere, ligesom man arbejder med forvandlingsprocessen til stor oplysthed og masser af kærlighed. Prøv bare at ligge bevidstheden på det jeg snakker om indtil nu.

Tænk på vi er på vej til fuldkommenhed, til oplysthed, til visdom og det kan så være **nøgleordene i dag fuldkommenhed, oplysthed og visdom.**

Mens I sidder her måske med lukkede øjne og lytter eller med åbne øjne, eller hvad I gør, så vær bevidst om den handling I foretager jer, vær bevidst om, I arbejder på den oplyste vej.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, medfølelsen, tolerancen. Jeg kommer med åndens energi, den åndelige vilje, kærlighedens vilje og den skabende intelligens. Det der er vigtigt, det er at slutte op over en fælles bestræbelse på, at lade det indre Guddommelige lys sprede sig ud på kloden, til oplysthed og til ret tale. Så jeg gør lige det at jeg lader min velsignede energi, jeg legemliggøre den Guddommelige kærlighedsenergi, I har den alle inde i jer, vi arbejder alle lige nu på samme tid. Hvis nu vi gør det her, på samme tid, så kommer der en større samklang, der kan komme en større rørthed, fordi vi gør det, i samlet gruppe, i ydmyghed og tillid. Jeg lader kærlighedslyset gennemstrømme jer lige nu, og det vil sige at når vi ophøjer os i vores kærlighedsnatur, så er vi ude af følelseslivet, de sårede følelser.

Hvis I kigger ud på mig lige nu, så vil jeg prøve at legemliggøre energien igennem jeres øjne. Jeg ser jeres øjne for mig, når I sidder heroppe ved mig og får darshan. Jeg kender jeres udtryk, jeg kender mange af jeres inderste ønsker til fuldkommenhed, til oplysthed og til salighed. Jeg lader lyset gå gennem min bevidsthed, mine øjne, mit aurafelt, og ser jer for mig, og ser den samklang, der er til stede i jer lige nu. Samklang er fuldendt på de indre planer. Tænk nu på at I er Guds sønner og Guds døtre. Vi er jo der, hvor vi skal være, og når vi er meditative i vores ophøjede bevidsthed, så har vi styrken, vi har modet, vi har glæde og inspiration. Jeg ser på jer og ser, at I arbejder med sagen opgaven, og jeg støtter jeres bestræbelser på at blive mere fuldkomne, end det vi var før.

Fuldkommenhed og oplysthed er kun en gave, man får tilegnet, når man har villigheden til at hjælpe sine medmennesker, arbejde som Guds tjenere løfte og inspirere andre. Glemme os selv, løfte og inspirere. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed lige nu. Og jeg ser for mig, hvordan I arbejder og hjælper jeres familier her i dag og i al fremtid. Det er altid godt at modtage Herrens velsignelse, en Guddommelig velsignelse som bevarer jer, opbygger jer ind i evigheden.

Sig til jer selv, ”Jeg er lyset, jeg er kærligheden, jeg er den oplyste sjæl, jeg ønsker at tjene, give livsenergi, livsinspiration og bygge folk ind i den indre væren, salighed og lys”. Når man kigger helhjertet helt oprigtig på det, så bliver man faktisk rørt. Tænk på har jeg virkelig en mulighed for det, så vil I vide, at I har det hvert eneste minut og hvert eneste sekund hele dagen igennem. Det betyder også, I har styrken til at gå imod modgangen som oplyste sjæle. Det er os, der har ansvaret. Vi skal løfte, vi skal inspirere, give livsenergi og tale om Kristi tilsynekomst, som er kærligheden i vores hjerter, går lige nøjagtig igennem os alle sammen. Det er en glæde for mig at se, hvor aktive I er.

Så vil jeg ønske jer en rigtig god og velsignet søndag her den 14. oktober 2018. Og så vil jeg tænke på, at vi foretager vores morgenmeditationer et Gud møde. God morgen og tak til jer alle. Og det var ordene herfra Peter Simonsen her i dag.