

Nr. 32 Morgenmeditation.

Tirsdag den 16. oktober 2018

Nøgleord: Åndelig viljesenergi, kærlighedsenergier, skaber kraften, skønheden, godhed, kærligheden i jeres bevidsthed jeres øjne og jeres sind.

God morgen, god morgen. Er I ved at være vågne. God morgen. God morgen til jer. I dag er det tirsdag den 16. oktober 2018.

Vi sender morgenmeditation, her fra healerskolen i Sønderjylland, her igen i dag, og det er jo altid en fornøjelse at gøre det.

Se om I kan lære noget nyt hver dag. Det der er dejligt, det er at nytænke, skabe nye muligheder. Det er så dejligt at skabe nye muligheder for andre og for sig selv. Prøv at tænke på vi har en ting, der hedder nytænkning, nytænkning, det er helt fantastisk.

Når vi så mediterer, og vi mediterer ind mod det Guddommelige og holder kanalen åben her, så kan vi få guddommelig inspiration, og igennem den guddommelige inspiration, der er visionen., og når vi mediterer på de nye visioner, så skaber vi en ny fremtid. Det er jo lidt spændende.

Det er det, jeg sidder og griner lidt over, at vi har alle muligheder til rådighed, og så må vi bare tage dem.

Det der også er vigtigt at se på, det er, at vi har en Gud og en hel menneskehed og en hel klode her, som skal bygges op i velstand, ligevægt og kærlighed. Det er jo lidt dejligt at tænke på, at vi har muligheden alle sammen, til at bidrage til at lave vores planet til en hellig planet.

Hvis nu vi siger, at vi bruger vores forestillingsevne. Vi forestiller os, at vi kan se ud på hele kloden på en gang. Vi kan se alle de forskellige folkeslag, der går der, og de går alle sammen med glæde i deres ansigter og i deres tankesind. Glæden på fuldkommenhed, glæden på oplystheden. Glæden på at der er en mening med deres liv. Det er lidt sjovt at tænke på, der er en mening, vi skal være en årsag, vi skal skabe nye relationer og nytænkning. Når vi tænker på de her ting, så oplader vi os selv, vi oplader os selv med kærlighed.

Når vi så ser på andre mennesker, så er det dejligt at se skønheden i deres legemer, i deres sjælsudstråling. Ser vi skønheden i deres sjæle, i deres udstråling, i deres tanker, så begynder det at blive spændende det hele, fordi så sker der en dobbelt effekt. Vi ser på skønheden, og vi bliver selv til skønhed. Så vi kommer uvilkårligt til at smile, når vi ser på hinandens skønhed, glæde og positive tanker. Det er simpelthen så dejligt at se på, og det er så opløftende og så opkvikkende. Jeg synes, det er en god ide at meditere på, at vi begynder at se hele menneskeheden i glæde og kan fungere sammen uden krige og uden andre ting. Men glæden er til stede i alle mennesker. Vi tror på glæden, vi tror på kærligheden, vi tror på lyksaligheden, den ophøjede bevidsthed.

Hvis det er det, vi mediterer på, det synes jeg, vi skal, så vil der komme store forandringer i vores opfattelse og i vores udstråling. Vi bliver faktisk til en anden, en anden en. Den anden man bliver til, det er til sin ophøjede bevidsthed, hvor man kan gå med indre ro, ligevægt og tillid.

Vi mediterer på skønheden i alting. Efteråret er også skøn, ude i naturen, ude ved Vesterhavet. Prøv at se det hele, det lever, det ånder, og vi er en del af den cyklus. Det er lidt spændende at tænke på, at vi har mulighederne. Som sagt vi arbejder med nytænkning, nye muligheder, nye visioner. Når vi har vores bevidsthed fæstet på det, så har vi mulighed for at modtage inspiration, ind igennem vores højere tankesind. Jeg gør så det med mine evner, prøver jeg på at holde kanalen fri for jer fri på den måde, at I er modtagelig for indstrømning af ny viden. Det der er vigtigt, når man modtager ny viden, det er at omsætte det på stedet. Ikke vente til man en gang får lyst til det, for så har man ødelagt hensigten, den er væk med det samme. Gør det med det samme.

Så vi gør nu det, at vi mediterer på, at vi ser hele vores klode på en gang. Vi har dybdesyn til at kan se alle menneskerne, og vi flytter vores bevidsthed hen i et område, så kan man trække menneskerne op, så man ligesom kan se dem med sit indre åsyn. Man ser dem, og man ser skønheden og glæden i dem. Det er det, vi ser på, det er det, vi fremelsker i vores medmennesker. Skønheden, godheden og kærligheden. Det mediterer vi på lige nu. Vi mediterer på, at vi ser hele menneskeheden. Forestil jer at vi trækker os ind i vores guddommelige væren, ser det hele på en gang og begynder at opfatte skønheden i alle mennesker.

Jeg kommer til at tænke på en fortælling, jeg hørte for mange år siden. Det var Helle, en af vores elever. Hun snakkede med sin datter, og datteren spurgte moderen, ”Mor er Gud inde i os.” Så sagde Helle ”ja”. Så spurgte datteren til moderen igen. ”Er Gud også inde i tyvene”. Moderen sagde ”ja men tyvene de ved det ikke”.

Det er vigtigt at tænke på, vi er alle guddommelige og kærligheden ligger i hjertet. Og kærligheden er Gud, og kærligheden er Kristusbevidstheden. Kærlighedsbevidstheden. Tænk på når vores børn spørger helt uskyldig om store ting, de ingenting ved om, men de har alligevel fat i det rigtige. Prøv at tænke på glæden vi har, hvis vi fortæller dem de positive ting, der ligger i al ting. En nytænkning. Det der er vigtig at være bevidst om, det er, når man forbinder sig med sin indre guddommelighed, så har man uanede resurser. Hvis man derimod dyrker sine begrænsninger, så fører det til depression. Så hvorfor vælge den vej, når vi kan vælge den oplyste vej. Derfra hvor vi får energien, kærligheden, nye visioner og nye muligheder. I kan have det inde i jeres tanker, at I kan se hele menneskeheden. Er det nemmere at lukke øjnene, for at billeddanne det, så kan man gøre det. Men idet man billeddanner tingene, så ligger skønheden og kærligheden i den billeddannelse, I laver lige nu, og den har en stærk helbredende virkning i jeres legemer.

Og mens I nu laver de her ting, så vil jeg overføre guddommelig kærlighed, lyksaligheden, nådens lys. Nådens lys er også tilgivelsens lys, man kan tilgive. Lyksalighed, kærlighed, tillid. Forestil jer vi åbner vores hjerter for kærlighed, skønhed og tillid, der bor inde i os, og vi lader det strømme ud til vores medmennesker. Giv lys og kærlighed og positive ord med på vejen hver eneste dag. Og selv om mange af de mennesker vi snakker med, har uret, det skal ikke få os ud af fatningen. Vi oplever stadigvæk det positive. Det er en træningssag, indtil man er bevidst hver dag.

Så lige nu vil jeg overføre **åndelig viljesenergi, kærlighedsenergien, skaberkraften, skønheden, godhed, kærlighed i jeres bevidsthed, jeres øjne og jeres sind. Det er nøgleordene i dag.** Så hvis I kigger over på mig, kigger ind i mod mine øjne, så vil jeg formidle lys og energi, hvor mange af jer vil respondere på det. Husk I har mange fantastiske gode evner, som bare skal udfoldes og leves. I gør en kæmpe forskel hver eneste dag. Det kan I alle gøre. Idet jeg overfører energien, så vil der komme en større fremsynethed ind mod den Guddommelige plan, og vi arbejder i selvforglemmelse, harmløshed og ret tale. Jeg er Solavataren, der kommer med den åndelige vilje, åndelig kærlighed, nye visioner der skaber øget velstand på vores klode. Og jeg modtager energien, I nøjes med at modtage energien i os, sender energien igennem jeres kraftord til Hierarkiet, Shamballah, Kristus, til mig og til menneskeheden. Tag det hele eller en enkelt del. Jeg overfører velsignet lys og kraft til jer, energi, fylder jeres hjerter op med livsenergi og livsglæde, og når det sker, så lyser I jeres aurafelt. Der kommer en blålig udstråling fra øjnene, og det er sjælens lys, der responderer på energien. Og vi er jo sjælen, der udtrykker kærligheden, skaberkraften, healing og nytænkning.

Og det var så vores morgenmeditation her i dag tirsdag den 16. oktober 2018. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i tillid, nytænkning og forståelse. Tak til jer alle og god arbejdslyst. God morgen.