

Nr. 33 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 17. oktober 2018

Nøgleord: Forestillingsevne.

God morgen. I dag er det den 17. oktober 2018. Jeg hedder Peter Simonsen, og jeg arbejder her fra healerskolen i Sønderjylland, Syddanmark.

Der er selvfølgelig altid det, om man er nærværende, eller man er fraværende, i det man foretager sig. Så det er altid noget, der er godt at tænke på, er jeg nærværende, eller er jeg fraværende. Det kan godt være, hvis man er nærværende, man er nærværende på det objekt, man er i, men det kan også godt være at en del af ens bevidsthed, er ved at arbejde med udvikling på sit højere plan, og hvis man er det, så kan det virke fraværende på det sted, man er. Men det kan også være, man er fraværende i følelseslivet, så er det ikke så hensigtsmæssigt, men det må vi kigge på i os selv, hvad vi er, og hvad vi ikke er.

Det jeg tænkte på i dag, det var jo igen at kigge sig selv lidt i kortene, og se hvordan vi fungerer, og hvordan vi ikke fungerer.

Jeg tænkte på en øvelse, vi somme tider laver her på Healerskolen som healer, hvor to mennesker sidder overfor hinanden, og lader hinanden op med healerkraft, med kærlighed, visdom og forståelse. De sidder og bygger energi kigger hinanden øjnene kigger ind mod sjælens lys og ser, hvad der rører sig i et andet menneske.

Det er altid en spændende øvelse sådan et auramøde, som kan give en stor gensidig forståelse, masser af kærlighed, masser af tillid og en masse forståelse. Når vi sidder der og kigger overfor hinanden, så kan det være vigtigt at gå ind i det, der hedder selvforglemmelse og udelukkende interessere sig for, hvad der ligger i den andens hjerte, og hvad det andet menneske er ved at udvikle af nye evner. Se på hvad det andet menneske er ved at udvikle af nye evner, nye kvaliteter. Og så den der sidder, og er iagttagende begynder nu bevidst at være medvirkende til at udvikle de evner. Så er det en god proces, det er en rigtig god win win proces for begge parter, hvor man arbejder med udvikling af bevidstheden.

Der skal bruges rigtig, rigtig meget kærlighed, forståelse og tillid for at overskride de eksisterende grænser. Selv om det skulle være meget, meget nemt at udvide bevidstheden, så er det for mange mennesker utroligt svært, fordi de kigger igennem begrænsninger først, i stedet for bare at slippe begrænsningerne.

Hvis nu vi forestiller os, vi ser med vores intuitive bevidsthed, vores forestillingsevne ser lidt ind i fremtiden, så kommer der en ny forståelse, ny indfølelsesevne og masser af kærlighed og tillid, fordi det man ser, er ikke nødvendigvis noget skidt.

Hvis nu vi ser, forestiller os, vi smider vores intuitionsbevidsthed ind mod Shamballah, den store ashram, Sanat Kumaras ashram, viljesaspektet. I skal forestille jer, i den ashram der er der 42 mindre ashram, og vi hører faktisk med i det system, hvor vi prøver at nærme os vores Guddommelige væren i vores dagligdag.

Nu forestiller I jer, at I kigger lidt på hinanden, kigger på hinandens udstråling, ligger glæde og tillid ind. Det kan I gøre til den nærmeste, I har omkring jer, I kan også gøre det til menneskeheden. Læg den energi ind til jeres trængende næste. Når I gør det bevidst, så åbner der sig nye døre og nye muligheder. Samtidig med så lader I lys og kærlighed være den styrende faktor. Jeg har en del af jer, der kobler jer ind på Sanat Kumaras ashram, og den anden del arbejder, direkte med den, I har overfor jer, eller menneskeheden. Det kan være et koncentreret arbejde, man laver på et plan, og så kobler man sig til den store ashram, det kan virke som en fraværelse, men det er det faktisk ikke. Det er faktisk aktiv intelligens, man er ved at udvikle.

Vi sidder og udvider aurafeltet, både ved jer selv, og den I sidder overfor. Se ind i vedkommendes hjerte hvad vedkommende har brug for. Hvilken evne vedkommende der sidder overfor, er ved at udvikle. Så begynder I at forstærke den evne vedkommende har ved at bruge jeres forestillingsevne. Forestil jer hvordan det kan se meget

nemmere bedre ud. I giver lys og kærlighed til opgaverne. Og så er det vigtigt at tænke på, at nogle siger ”Jamen jeg har jo ingen omkring mig, jeg er jo helt alene”, så tag bare menneskeheden. En større del af dem og se hvad der foregår i hjerterne på dem. Og processen I arbejder med kan laves med åbne øjne, som er det bedste, man kan også lukke øjnene, men så er man tilbøjelig til at gå ind i sig selv i stedet for.

Når I har kigget på det her et lille stykke tid, så kan I begynde at se jeres eget liv, hvor der skal være mere udholdenhed til stede, end det der er. Så må vi give det noget mere udholdenhed.

Vi har altid det, der hedder, at når man skal gøre nogle ting, så tager man en beslutning. En beslutning er viljekraftens laveste aspekt, men vedholdenhed og udholdenhed er sjælens højeste aspekt. Skal der virkelig udføres nogle ting, så er det udholdenhed og vedholdenhed, der skal til, ellers sker der ingenting. Ellers er man tilbøjelig til at hoppe over i de gamle mønstre. Skal vi virkelig hjælpe andre mennesker, så skal der bruges masser af kærlighed, tillid, udholdenhed, vedholdenhed. Som vi snakkede om i går begynd at anvende den altfavnende kærlighed, I har inde i jer. Der hvor I synes, at nu kan vi ikke mere, der skal I bare tænke på, I har fornyet kræfter inde i jer selv. Brug det i stedet for at ligge opgiveness ind, brug evnerne og kapaciteten I har inde i jer. Det hedder at træde i karakter, tage ansvaret. Selv om det for andre mennesker kan være svaghed i at bruge deres kærlighedskraft, det er der, vi sætter vores energi ind. Forstærker deres kærlighedskraft, deres viljeaspekt og den skabende intelligens. Og husk så vi arbejder på mange forskellige niveauer alle mennesker. Tænk på vi er her på jorden, fordi vi har en karmisk forpligtelse, der hedder at være med til at gøre det bedste, vi har inde i os selv. Skabe nye resultater, ny udvikling nytænkning som er bygget på kærlighed, visdom, accept og tolerance.

Så siger I alle, ”Jeg er fredsenglen, der renser tempelpladsen. Jeg kommer med oplysthed, jeg kommer med kærlighed og visdom. Jeg løfter, og jeg inspirerer. Ingen opgave er for stor, og ingen opgave er for lille. Jeg er den tjenende sjæl, der udfører min del i harmoni, i ret forståelse og i ret tale”.

Husk alt det jeg siger fra klokken 6 af og fremad, det er en meditatív appel til alle. En meditatív bøn, en meditation. Det hele.

Jeg vil nu gøre det, at jeg vil lade min velsignede energi strømme igennem jer. Fylde jeres hjerter op med livsenergi, livsglæde, kærlighed og gennemslagskraft. Og ordene der kommer frem i forbindelse, med det her, er ”Jeg er den Guddommelige lejesvend”.

Så hvis I kigger ind mod mine øjne lige nu, så overfører jeg kærlighedsenergien til jer. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jer. Fylder jer op med livsmod, livsglæde, tillid, visdom. Og samtidig tænker I på, at vi er alle guddommelige. Vi er alle guddommelige. Når I laver jeres morgenmeditation, så er det vigtigt at reflektere over det, skriv lidt notater ned og send det til mig. Så forstærker jeg jeres evner i den forbindelse. Jeg overfører lys, kærlighed, tillid til jeres hjerter og til jeres bevidsthed.

Det var morgenmeditationen her fra Healerskolen i Sønderjylland, her den 17. oktober 2018. God morgen til jer alle. Så er vi klar igen i morgen den 18. oktober. God morgen og rigtig god velsignet dag til jer alle. Tak for det.