

Nr. 34 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 18. oktober 2018

Nøgleord: Vi skal være forberedt, og vi skal være nærværende. Vi skal rydde op i os selv. Det er et helligt øjeblik i vores liv.

God morgen. I dag er det torsdag den 18. oktober 2018. Mit navn er Peter L. Simonsen, og jeg skal lave morgenmeditation til jer her i dag. Det glæder jeg mig selvfølgelig meget til at gøre. Jeg vil gå tilbage og lave en af de lettere morgenmeditationer. Det betyder, nu er det mørkt ude lige nu, men det varer ikke så lang tid, inden solen begynder at stå op. Så det er hensigtsmæssigt, vi tager ud til en østvendt kyst og prøver at være til stede her ude i mørket. Har måske et tæppe med eller overtøj, sidder herude ved strandbredden ved en østvendt kyst. Prøv at sidde her i ophøjethed, forbered jer, vær til stede til at se en solopgang. Når vi mediterer, så skal vi være til stede, det vil sige, alle mulige dagligdagstanker skal væk, de skal ingen opmærksomhed have. Det er et forberedelsesarbejde, man laver til Kristi tilsynekomst i sin bevidsthed. Vi starter med at fjerne alle ting inde i fra os selv, jeres dagligdagstanker, jeres frustrationer, alle de andre ting der ligger. Ikke giv det opmærksomhed. Opøvn en beslutsomhed til at være modtagelig for en ny dag, for en ny morgenstund.

Vi begynder nu at se, at der kommer et lille farveskifte ude i horisonten, det bliver en anelse lysere. Vi begynder at være forberedt på, at solen skal til at stå op. Vi regner bestemt med, at det er solen, der står op, og det er det selvfølgelig også. I begynder at være fuldt bevidst på og mærker glæden sitrer inde i jeres krop og jeres bevidsthed. Se solen stille og roligt begynde at lyse mere og mere i horisonten. Lige nu har solen ingen magt, men efterhånden som solen rejser sig op på himlen, så kommer der en fantastisk masse lysstråler frem først og fremmest. I ser solen stille og roligt begynde at komme op i horisonten, glæder jer til en fantastisk dag med morgenstund med guld i mund. I ser solen komme længere og længere op, begynder at mærke solens varme, mørket er ved at være forsvundet. Sandet som I sidder på, som I kan mærke, det er køligt begynder at ændre struktur. I ser skyggerne, der forsvinder, der kommer en lille optøning ind på strandbredden, noget fordamper. I mærker inde i jer selv en indre længsel på solens bevidsthed, vi kan faktisk sige ind mod det guddommelige inde i jer selv.

Når I sidder her og modtager solens lys så vidt, at I selv har en sol inde midt i hovedet. En genpart af den fysiske sol er inde i jeres eget hoved. Og vi ved, når solen står op, så brænder den al forurenedede ting væk, de ting som ikke skal være der længere. Samme mål har vi inde i os selv, den indre sol rejser sig, som er sjælen. Så tiltrækker den alt det, vi bevidst skal forandre, som bliver til solbevidsthed, eller sjæls bevidsthed. Vi ser som mennesker de ting vi skal forandre i vores liv for at blive fuldkomne.

Men nu er vi her ude på stranden, og vi ser ude i horisonten, der ser vi en lille prik, der kommer nærmere mod os. Og den prik der kommer herude, viser sig senere, det er omridset af en båd, men det ser man ikke i starten. I begyndelsen, når der kommer noget nyt til os, ser vi ikke de egenskaber, der er. Det der er vigtigt for os, det er at se, at vi ikke starter med at smide en begrænsning ind, så ser vi noget andet i virkeligheden. Giv jer nu tillid til at se hvad det er, der kommer til os, og læg de positive tanker ind lige her. I ser nu båden kommer nærmere, I får en indre tilskyndelse til at svømme ud til båden. I begynder at træde ud i vandet og svømme ud til den båd, der kommer jer i møde lige nu. Der ligger en guddommelig tilskyndelse til at svømme derud. Og der er ligesom en vilje, der er stærkere end sin personlighedsvilje.

I svømmer ud til båden og kan svagt huske i hovedet, at vi har været her før, der er noget genkendelse ved det. Her ude ved båden der begynder du at være bevidst om, at det er din indre vejleder, der kommer til dig, er din skytsengel, og du ser båden er omgivet af lys, fantastisk lys, Du rækker din arm ud og beder om at komme op i båden. Du vil gerne sejle med her på livets vande, på livsglæde og på kærligheden. Du bliver løftet op og vil gerne op, så får du hjælp med det samme uden tøven, hjælp til at komme op i båden. Det er din indre vejleder, der rækker dig hånden. Du sidder oppe i båden i nærværelse med din indre vejleder, sommetider kan du se

iagttagende på, båden, der er en bevidsthed som er guddommelig inde i dig. Du sidder i din guddommelige nærværelse.

Mærk nu lyset gennemstrømme dig. Lyset er kærlighed, visdom og tillid. Det der også er vigtigt her i din bevidsthed er, at du modtager Herrens velsignelse, Herrens lys og kærlighed. Du ved inde i dig selv, at du skal være et fuldent menneske, der opererer i din ophøjede bevidsthed hver dag, hver eneste dag og kan give den viden fra dig og det kærlighedsmoment. Nu skal du spørge din indre vejleder efter, hvad vejlederen har brug for, og så skal du give vejledning på stedet.

Det kan være, du skal ændre meget af din livsopfattelse, din livsførelse. Der er måske mange ting, du skal afkaste af laster for at gå i din ophøjede bevidsthed og gøre de ting, der er forudbestemt for dig.

Så du giver dig til at hjælpe din indre vejleder, og måske tager din indre vejleder dig med på en lille rejse, bevidsthedsmæssigt, i din sjæls bevidsthed, så du kan se lidt mere fremsynet, end det du gør i dag. Hvis tingene sker, så sker der en stor oplysthed til dig, samtidig med sker der også det, at jeg sender mit lys og velsignelse til jer i denne proces.

Det der er vigtigt, det er at have et åbent sind, ingen fordomme, ingen kritik, intet manglende selvværd. Vid at det ikke er nødvendigt. Men vær jeres kærlighedsbevidsthed. Og mens I er til stede her, så modtager I herrens velsignelse. Der er noget, der ønsker at bevare din sjæl, din kærlighed, din tillid, I din ophøjede bevidsthed er der ingen problemer med tilliden, visdommen og lyksaligheden.

Nu skal vi til at indstille os på den næste fase. Det er jo, at vi igen skal til at forlade båden med vores indre vejleder, og det guddommelige men bibehold mødet og mindet inde i jer selv et helligt sted inde i hjertet. Det er vigtigt at beholde bevidstheden her. Det er noget, vi selv har ansvaret for, og det er noget, vi skal gøre. Vi gør nu det, at vi siger tak for denne gang for mødet her med det guddommelige, vores indre vejleder.

Vi kan nu vælge, inden vi rejser herfra igen lige bede om navnet på din indre vejleder. Vejlederen har ventet længe på jer. Og så gør det hjælp og giv det fra dig, din vejleder har brug for, og gør det med det samme.

I forlader nu båden igen, Nu kan I vælge at gå på vandet ind til kysten, husk der er fuld sol på. Der er mange livskilder lige her. Og hvis I vælger at gå på vandet så vær bevidst på, om I kan se fisk, eller andre ting under vandet, eller hvad der er. Men når I kommer ind til strandbredden så kig lidt til begge sider af strandbredden. Men vend jer om og se jeres båd forsvinde i horisonten igen.

Nu er I selv, nu skal I selv, og så skal du se lidt hen ad strandbredden. Der begynder der at komme dig et barn i møde lige nu, et lille barn i 4 til 5 årsalderen. Det barn du ser, der kommer dig i møde lige nu, det er lige nøjagtig dig selv i 4 til 5 årsalderen. Du sætter dig på knæ og siger til barnet, at det er velkomment hen til dig. Du ser fra din ophøjede bevidsthed, hvad barnet har brug for af lys, kærlighed, tillid. Du ser også, dit indre barn har en gave med til dig, og den gave modtager du. Du skal nu give al din omsorg og kærlighed til dit 4 til 5 årige barn, du har inde i dig selv. Åbn dit hjerte, åbn din bevidsthed for det 4 til 5 årige barn, som er inde i dig, som lever i dig hver eneste dag. Giv lys og kærlighed til den del af dig, som har brug for din opmærksomhed og din hjælp. Mens du laver det, overfører jeg min velsignelse, min Guddommelige velsignelse til dig, men have det nu i jeres bevidsthed, at når vi skal meditere, så skal vi have ryddet op inde i os selv først. Vi skal være forberedt, og vi skal være nærværende. Vi skal rydde op i os selv. Det er et helligt øjeblik i vores liv. Det sidste jeg nævner her, den sidste sætning er nøgleordene i dag.

God morgen til jer alle og en rigtig velsignet dag. Men sid nu nogle minutter og stadigvæk være bevidst om tingene, hvad morgenmeditationen i dag har givet. Så god dag til alle og en velsignet dag til jer. Og det var så ordene fra Peter L. Simonsen her i dag torsdag den 18. oktober 2018. Morning.