

**Nr. 35 Godmorgen til alle.**  
**Morgenmeditation fredag, den 19. oktober 2018**  
**Nøgleord: Lyksalighed, kærlighed og tillid.**

God morgen til alle og en velsignet god morgen. I dag er det fredag den 19. oktober 2018. Hjertelig velkommen til alle til morgenmeditation.

I dag skal vi arbejder med et andet emne, end vi gjorde i går. Det er altid en god ide, når I arbejder med morgenmeditationer send bare en lille tilbagemelding på det, hvad der sker inde i jer, hvordan I udvikler jer. Det er en god ide. Og det er en god ide for mig, så jeg nemmere kan følge med i tingene, hvis I har mulighed for at gøre det. På forhånd tak.

I dag har jeg tænkt på et lille fromt ønske. Hvis nu vi siger, at her i dag og i fremtiden vil vi hjælpe hinanden med, at udvikle sjælsbevidstheden, Kristusbevidstheden for alle mennesker. Vi kan tage udgangspunkt i de mennesker, vi har lige omkring os. Begynde at udvikle deres positive egenskaber, deres positive tankegang. Ved at give dem en lille ”opper”, ved at sige ”Hej nu er du lidt på vildspor, nu skal du ind på kærlighedssporet igen”. Det kunne være et fromt ønske, og det kan være en gave til vores medmennesker at få dem ind på den oplyste vej, kærlighedsvejen, Kristusvejen.

Så jeg har tænkt på, at vi mediterer på, det første det er, at vi kører Gayatrimantraet inde i os selv. Dem af jer der kender Gayatrimantraet begynder at sige den 3 gange uden lyd med fuld bevidsthed inde i hovedet. Og så synger I den inde i hovedet, som en opladende meditation her fra morgenstunden. Så når I har udført det, så begynder I, at udtale jeres kraftord. Sig jeres kraftord ud til verden. Stå op og sig kraftordet og send kærlighedsenergien mod øst, mod vest, nord og syd, det er noget, I laver stående. Så sætter I jer ned bagefter og siger, ”Jeg er den, jeg er”. I ønsker at se nye horisonter, i oplyshed og i kærlighed.

Vi ligger opmærksomheden ind på hjertechakraet, halschakraet og tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed. I sidder inde under fred, lys og ubetinget kærlighed. I ligger bevidstheden på hjertechackraet og foran hjertechackraet, der skal I se to engle. To af Herrens engle. I bestemmer selv ud fra jeres intuitive bevidsthed. Prøv at se med jeres intuitive bevidsthed hvordan de to engle ser ud. Giv det accept ikke synes det er svært, men bare gøre det. Den ene engel går altid foran jer i jeres arbejde og finder nye veje, Den anden engel går bagefter og beskytter jer, så I ligesom kan være en indre stråleglans, med lys og kærlighed. Så flytter I jeres bevidsthed op i jeres hjertecenter oppe i hovedchakraet. Det vil sige, I bygger på hjertechackraet en strøm af energi, klarhedens lys bygger I op i hovedcentret. og her hilser i jeres tankesind jeres sjæl velkommen. Jeres sjæl er en solengel, og sjælen er den hvide magi. Prøv at forene jer med jeres sjælsbevidsthed. Det vil sige, man opbygger tankesindet til at gå ind i sjælsbevidstheden.

I går arbejdede vi med den indre vejleder, det gør vi også i dag, for det er sjælen, der er den indre vejleder. Husk på vi er gamle sjæle, vi har levet i mange inkarnationer, og vi har arbejdet med at udvikle selvbevidstheden, kærlighed, forståelse og tillid.

Vi flytter nu vores bevidsthed op til Sirius, det store hvide broderskab, og her flytter vi vores bevidsthed op i grupper, alle os der mediterer på en gang. Vi flytter vores bevidsthed til Sirius som en gruppefusion, en gruppeopbygning. Vi ved, mestrene, adepterne, mestrene på Sirius arbejder med at hjælpe menneskeheden med udvikling. Selv om vi arbejder mod Sirius og tilbyder vores assistance til hjælp og til videreudvikling, så flytter vi vores bevidsthed videre over til Shamballah, Sanat Kumaras ashram, som arbejder med den Guddommelige

plan og til Hierarkiets mester, Kristus. Vi lader nu en strøm af kærlighed og visdom prøver at lade vores indre afklarethed strømme til Sirius, Det store Hvide Broderskab og til Sanat Kumaras ashram.

Vi forestiller os, at alle sidder inde på Healerskolen i Sønderjylland, på hver jeres plads, og det er herfra, I sidder og mediterer og lader energien strømme til Sirius, til Shamballah, og I begynder også at oplade Healerskolen med jeres energi. Det er et jordisk center, Healerskolen for kærlighed og visdom, aktiv intelligens, vilje, kraft. Så siger vi inde i os selv, ”Jeg er den tjenende, jeg arbejder med kærlighed, lys og tillid, til oplysning til mine medmennesker, som jeg virkelig ønsker skal arbejde med lyksalighed, kærlighed og tillid. **Lyksalighed, kærlighed og tillid er nøgleordene** i dag.

I skal forestille jer, at over Healerskolen der står 3 aktivitetsdevaer, som arbejder med vilje, kraft, kærlighed og visdom og aktiv intelligens. De sender en vedvarende strøm ned i Healerskolen, ned til os der sidder der, og de kommer fra de kosmiske planer. Den energi de sender ned igennem vores bevidsthed, igennem vores hovedcenter ned til vores hjertecenter. Og vi ved, når vi sidder her har armene strakt ud til begge sider i vandret stilling, så er vi ligesom gamle korsfarere, men det er kærligheden, vi går frem med. Det er kærlighed til oplysthed og visdom. Prøv nu at være til stede i det energiflow og samtidig I arbejder med det, så sender I lys og kærlighed igennem jeres legemer og fylder jeres hjerter op med energi og kærlighed. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer til oplysthed, fornyelse og livsinspiration.

Selv om vores morgenmeditationer ikke er ens, så har de alle en opbyggende virkning. Det er det, vi skal se på, og det er det, vi skal være bevidst om. Husk på at tankesindet kan være genstridigt, men vi løfter og går ind og er i sjælsbevidstheden med ubegrænsede muligheder og abstraktionstænkning. Jo mere abstrakte vi er, jo nemmere har vi ved at opfatte ideerne. Det er noget, der kan opøves. Så vi lader lys og kærlighed gennemstrømme vores bevidsthed, vi lader energien gå videre ud til menneskeheden. Tænk på alle dem der lider hver eneste dag, som har det svært. Tænk på hvor godt vi er kørende, os der er raske og friske hver eneste dag. Det er en Guds gave i sig selv, at vi har sådan et helbred, der kan komme lidt forkølelse ind og andre ting, men grundlæggende er vi jo friske.

Så jeg vil ønske jer alle en velsignet god morgenstund og ønsker det allerbedste for jer hele dagen og i al fremtid. Så det var vores morgenmeditation her i dag, fredag den 19. oktober, god dag.