

Nr. 41 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 25. oktober 2018

Nøgleord: Harmoni, kærlighed og livsglæde.

God morgen kære venner. I dag er det torsdag den 25. oktober 2018. God morgen mit navn er Peter L. Simonsen. Her i dag skal vi arbejde med morgenmeditation. Og det der er planen i dag, det er at vi skal til at meditere på harmoni, kærlighed og livsglæde. Hvad de tre begreber siger en.

Harmoni, kærlighed og livsglæde. Der er altid det, at når man mediterer på de her ting, så skal I kigge på energien bag ved, fordi der er noget, der har skabt harmonien, der er noget, der skaber kærligheden, og der er noget, der skaber livsglæden. Det er jo bevidsthedstilstande inde i en selv, så det er ikke så meget ordene, det er den bagvedliggende energi, der udtrykkes i ordene, det er det, vi skal meditere på.

Så vi prøver at meditere på **harmoni, kærlighed og livsglæde. Det er også nøgleordene i dag.** Så det begynder vi med.

Velkommen til jer. Og det er dejligt at se, I gør en god indsats. Så tak for det.

Idet vi mediterer på harmonien så prøv at være bevidst på hvilke mennesker, der bliver tiltrukket af jer, af at I mediterer på harmonien, prøv at se på hvilke mennesker, der enten ønsker at arbejde med harmonien eller søger harmonien i sig selv. Det kan man se, når man mediterer på det. Det kan både være nogle, man kender, men det kan også være andre folkeslag. Prøv igen at kigge på, meditere på harmonien, kærligheden og livsglæde. Se på hvem der er tiltrukket af det, hvem der kommer til jer. Og I kan altid lade harmonien, livsglæden og kærligheden strømme ud til de mennesker, som søger jer. Men ikke gå længere ind i det end det. Det der er vigtigt, det er at bevare balancen, ligevægten, jeres ligevægt. Balance og ligevægt og medfølelsen. Det skal I bevare, mens I mediterer på det. Når I gør det, mediterer på det så prøv at slappe af i panden, i jeres hoved, jeres tanker. Prøv bare at være bevidst i nuet og vær helt til stede. Prøv at slippe kropsbevidstheden, følelsesmæssigt bevidsthed, den lavere tænkeevne, prøv at slippe det hele. Så bare være til stede meditativ i harmoni, kærlighed, livsglæde. Vær til stede, meditere i det, og se hvilke mennesker der bliver tiltrukket af de her ting. Så giv dem harmoni, kærlighed og livsglæde. Så vi mediterer, vi tiltrækker og giver fjernhealing i et væk, det gør vi på samme tid, det kan godt lade sig gøre. Og samtidig bevarer I jeres indre ligevægt, jeres balance, jeres tillid og jeres medfølelse vil altid være til stede, når I er i kærligheden. Hvis nu I forstiller jer, at I sidder her og laver en meditativ proces, og I sidder måske her sammen med mig herinde i stalden her.

Det var i stalden Guds søn blev født, og det var Kristusbevidstheden, der fødtes her. Det vil sige, at det bliver sjælene, der bliver den styrende faktor. Mens vi arbejder i denne proces til en indre lyksalighed, ydmyghed og en større tolerance, så prøv at forestille jer at det er en væren, I er inde i.

Samtidig med de der ting så vil jeg overføre energi, og der vil jeg overføre energi som Solavataren der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg kommer med viljesenergien, den åndelige energi, der legemliggøres gennem kærlighed og visdom og aktiv intelligens. Det bygges ind i jeres legemer, når jeg arbejder bevidst med jer, og når I selv arbejder bevidst med det. Det er altid gavnligt, når man laver en morgenmeditation, at man reflekterer på det og skriver noget ned omkring det, de ting I reflekterer på, og den indsigt man får. Skriv dato på og send det til mig på en sms, så sker der det, at det er fyldestgjort.

Så jeg overfører energi og starter med Jesper.

Det vil sige, de ting jeg har nævnt her i dag harmoni, kærlighed, livsglæde, indre balance, harmoni, tillid og vær samtidig i jeres ophøjede bevidsthed. Jeg nævner kun jeres navne, men alt det andet det medfører, og meget mere end det. Så det kan være en god ide at respondere lidt på mig, måske åbne øjnene og se herover. Når jeg overfører energien, vær bevidst herom. I tænker alle sammen på, I er alle Guds børn, og det betyder jo, at vi er i stand til at skabe et solsystem, når vi udvider vores bevidsthed lidt mere end det, vi har i dag. Ikke fortvivle over det, men bare tænke på at muligheden er til stede.

Den næste jeg overfører energi til, er Hanna Rask, som der var nogle, der undrede sig over i går, at hun kunne hedde Rask. Men vi ved godt, hun kan alting. Den næste der kommer, er Jonas der sidder ved sin faders højre hånd, som er Keld. Jonas går i det åndelige fodspor. Smukt. Jonas, Keld, Anita og hele familien, både de levende og de døde.

Berit Langberg, og Mulle og hele familien, Rita og alle de positive ting der ligger i hendes tankesind, Michael og hans familie, Michaels tjenestevillighed, Irene og familien, jeg overfører min velsignede energi til jer, Horst, Mette, Tina, Yrsa, Adam til hele familien. Til at skabe balance med, harmoni og tillid. Det er der i forvejen, det forstærkes kun. Rigmor som kan arbejde med at helbrede de spedalske, som har en stor plads i vores hjerter, som vi glæder os til snart at se her i fysisk aktivitet igen, til Rigmor og hendes familie, Karina, til hendes kærlighedskamp med familien og omgivelserne, Bente tak for alle de søde hilsner, Bente og familien. Gurli og Carsten og deres velsignelse deres familie.

Husk der ligger en velsignelse til alle, både dem der er nævnt, og dem der ikke er nævnt endnu. Alle får min velsignelse. I skal huske, I er alle guddommelige.

Til Tina Sanders og familien, Inge Højbusk og familien, Tina Hansen og familien, Tina Thiesgård og Storm og familien.

Til Anitas bror, som også har mistet moderen fornyelig, Dan og Helle, Poul Erik og Yvonna, Inga og Jan, Vivian, Lisbeth, Til de to Berit Langberg og Berit Hansen, Ida og hendes familie.

Prøv at forestille jer, I er til stede i lyksaligheden, Horst og familie, Johanne, Marlene og familien. Gode kollegaer.

Jeg lader lys og kærlighed strømme ud og igennem jer og ud i verdenen. Energien strømmer også ud til der, hvor der er håbløshed, mangel på balance, tolerance, mangel på kærlighed og tillid. Der lader vi vores ophøjede bevidsthed strømme ud. Vi ved, når vi gør det, så gør vi en forskel. Jeg lader lys og kærlighed gennemstrømme alt. Det er selvfølgelig hele menneskeheden, som vi tænker på. Det er utroligt at tænke på det ene land efter det andet. Det vi arbejder med, det er, at gøre noget for jorden som ikke er en hellig planet til at blive en hellig planet. Det er det, vi opløfter til og inspirerer til.

Det var vores morgenmeditation, vores energioverførsel, vores indre samklang i dag, her torsdag den 25. oktober 2018. God morgen. Og vi skal lige huske Lica og Leon. Og mange, mange flere. Husk selv om jeg ikke har nævnt jeres navne, så er I med i min bevidsthed alligevel. Vær velsignet og glæd jer til vi ses inden så lang tid. Som Poul Fredsted sagde "Vi ses lige pludselig". Det var en god vending. God morgen til alle og en velsignet dag.