

## **Nr. 42 Godmorgen til alle.**

### **Morgenmeditation fredag den 26. oktober 2018**

#### **Nøgleord: Nytænkning og til Ny Forståelse.**

God morgen til alle. I dag er det fredag den 26. oktober til en dejlig dag i dag. Så jeg har tænkt på, at vi skal meditere på håb, fred på jorden og på tillid og livsglæde. Fred på jorden, håb, tillid og livsglæde. Da jeg ligesom har valgt de her ting, det er fordi, Lica har skrevet en seddel til mig, hvor der står, vi skal arbejde med fjernhealing til Yemen, til emigranter i Mexico og mange andre steder på kloden, som virkelig har brug for vores hjælp. Det er altid dejligt at have det i baghovedet, og det er selvfølgelig dejligt at vi ved, at vi som healere kan gøre en forskel en kæmpestor forskel.

Så vi mediterer i dag på fred på vores jord. Fred, lys, kærlighed og håb. Det der er vigtigt, det er at ligge nyt håb ind, hvor folk faktisk er ved at opgive. Tillid, fred, nyt håb og kærlighed. Det mediterer vi på. Og det vi prøver at være bevidst om, det er, at vi arbejder med lys og kærlighed og tillid. Det gør vi altid som healere. Vi ved, når vi mediterer på vores sjælsbevidsthed, vores indre vejleder, sjælsbevidstheden er også Kristusbevidstheden. Vi ved, at når vi mediterer på det, så går energien direkte fra vores højere selv ud igennem vores bevidsthed, oplader vores legemer til nytænkning og til ny forståelse. Men vi mediterer på fred på hele vores jord, hele vores klode. Fred, håb, nytænkning, tillid og forståelse.

Der er altid det, at når jeg sidder og snakker om det, hvor man nogle gange ønsker at holde fast i en ting, så kommer der yderligere inspiration indefra, og det vil så sige, at den ordlyd og de ting vi mediterer på ændres hele tiden, men der er jeg så glad for, at I er så fleksible, I bare gør det kan gøre det. Så tak for det. Vi mediterer på fred, håb, tillid, nytænkning og kærlighed til vores planet, jord og alle dens indbyggere, uanset om det er menneskeriget, planteriget, dyreriget, mineralriget, så har alle brug for lys, energi og tillid. Fred, sindsro og nyt håb nye muligheder.

Husk hver eneste gang vi trækker vejret, så trækker vi livet ind, så ånder vi ud igen. Ånder liv ind og ånder ud igen. Det er ligesom en cyklus med lys og mørke, nat og dag.

Når vi begynder at tænke på et større formål med vores liv end det, vi normalt tænker, så udvider vi vores horisonter og vores begrebsverden.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Vi mediterer på fred, nyt håb, tillid, kærlighed, forståelse til vores planet.

Vi skal tænke på, vi er alle sjæle, og derfor er vi også alle healere. Jo mere engageret vi er i det i oplysningsarbejdet, jo mere livsenergi får vi.

Jeg fylder jeres hjerter op med livsenergi, livsglæde og kærlighed. Og det kan være, I responderer på nogen af de steder, på kloden, der har brug for hjælp. Når vi har mediteret et lille stykke tid, og man kan mærke et forøget spændingsfelt inde i hovedet, og man kan synke ind i det ophøjede spændingsfelt med ydmyghed, rørthed og kærlighed, så er vi kommet dybere til det sande selv, en selv, kommet dybere til vores guddommelighed. Husk på der er nyt håb, der er nye muligheder hver eneste dag. Solen står op hver eneste dag. Der er sollys, hver eneste dag, til os. Der er livsglæde og kærlighed. Det skinner på os altid. Det skinner på os inde fra vores egen sjæl af, det belyser alt inde i os, og al vores kærlighedsnatur bliver belyst, og det ufuldendte inde i os bliver også belyst, og vi forvandler tingene hver eneste dag. Vi gør noget hver eneste dag. Så er det altid dejligt at vide, at der er nyt håb, så er tingene ikke håbløse. Husk på, når vi mediterer på håb og kærlighed og større mission end vores eget lille selv, så begynder der at ske fremskridt, større fremskridt.

Jeg lader min velsignelse strømme gennem hele menneskeheden. Og jeg er taknemmelig for, at I måske arbejder nøjagtig med det samme. Jeg giver også direkte energi til Keld og Jonas, til Johanne, til Ida og hendes familie,

Simon og hans hjerteenergi, helbredet, Tina alle vores Tina på skolen her og deres familier, til Rigmor og familie, Susanne og hendes familie, Karina og familie, Jan og Inga også dem alle, Dan og Helle, Yvonna og Poul Erik, Bente, Inge Højbusk og til mange, mange flere.

Jeg kan mærke, I ligger der med jeres opmærksomhed. Til Lene Ravn og familie. Husk der er mange, der kæmper i dagligdagen med balance, kærlighed og tillid. Mange af jer har en stor kamp med jeres samarbejdspartner, hvor I kan se en anden balancestruktur, end de andre kan se. Jeg giver energi til vores Berit´er på skolen, til Jesper og til alle mennesker med god vilje, god kærlighed, god forståelse. Husk selv om jeres navne ikke er nævnt højt, så er de nævnt på de indre planer. I er der jo. Vi tænker på, at jeg er ved at udvikle lederne i det næste rodrace system, i det næste undervisningssystem hvor det er telepatisk kommunikation, der fungerer. Vi arbejder alle med at hæve jordens bevidsthed, arbejder med jordens tarv, løfter, opløfter og velsigner.

Forestil jer at I er hernede på Healerskolen, og I sidder her i stilhed, i tillid, i opløftethed i jeres guddommelige væren. I kan være her i jeres lyslegemer, jeres sjælslegemer. I kan gøre det, I tager minimum 2 sjæle hver eneste dag. To af dem I har omkring jer, som har brug for hjælp, nytænkning og ny visdom. Tag en med i hver hånd og så tag den del af menneskeheden der bliver synlig i jeres bevidsthed, når I sender energi ud så tag de mennesker med også. Vi løfter, vi inspirerer. Vi tænker på for 2000 år siden med Jesus død, det han garanterede os for, ”Du er opstandelsesenergien”. Vi blev opstandet, så vi kom ind i Himmeriget. Det betyder, man går fra personlighedslivet til sjællivet og videre ind i det åndelige liv. Det var hans mission. Vi har alle sjælsbevidstheden, Kristusbevidstheden i vores hjerter. Det er også vores mission som en menneskehed at hæve vores bevidsthed til kærlighed, selvforglemmelse, nyt håb, fred på vores jord. Vi arbejder alle på at omdanne vores jord til en hellig planet, hellig planet.

Så mit kraftord er, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder”. Tænk på hvad I har udviklet indtil nu brug så en viljefast hensigt i at videregive den indre viden I har sendt det ud til verden, opløft verden, velsign verden.

Så det var mine ord til jer her til morgen. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag, og ved I hvad, det er så fantastisk smukt at tænke på, at vi har muligheden i vores bevidsthed til at velsigne, helbrede, løfte, inspirere. Tænk på det er noget af vores grundværktøj, som vi har med os. Det er i grunden dejligt at tænke på, at vi kan forandre tingene, hvis vi bare vil gøre det. Og så er der altid hjælp fra andre, der tænker i nytænkning. God morgen og en velsignet dag.