

## Nr. 43 Morgenmeditation.

Lørdag den 27. oktober 2018

**Nøgleord: Kærlighed, Medfølelse, Tolerance og Tillid.**

God morgen Rita. God morgen til alle. Er I ved at være på dupperne? Eller er det lidt svært at komme op i dag? Se vi begynder nu. Mit navn det er Peter L. Simonsen. Jeg er leder af Healerskolen i Sønderjylland, som arbejder med healing, kærlighed og visdom, skabende intelligens og åndens viljesenergi. Så det er det, vi skal arbejde med i dag i morgenmeditationen, som vi begynder med nu.

Det betyder, i dag skal vi arbejde med kærlighed. Kærlighed til alle til alt levende. Så det der er vigtigt at vide, det er, vi har et stort kærlighedscenter inde i vores hjerter, som beliver alting med ny energi og ny livsinspiration. Kærlighed ligger i vores hjerter. Kærlighed er også livsaspektet i alting, det er bærekraften. Så når vi arbejder med kærlighed og visdom, så oplader vi vores legemer, vi fornyer os, vi giver glæde og inspiration, så vi begynder simpelthen helt enkelt at meditere på kærlighed.

Kærlighed, det guddommelige er også kærlighed. Det vil sige, at vi kan meditere på kærlighed til vores medmennesker, til alt levende, til hele vores klode. Det betyder, at når man giver kærlighed, så giver vi også folk ansvar til at udvikle sig igennem kærlighed. Det betyder, der skal nødvendigvis være en respondering inde fra sjælen, fordi det er sjælen, der er kærligheden. Når vi arbejder med menneskeriget, så ser vi alle de ting, der spærrer for kærligheden. Det er der, vi synes, det er hårdt at tage kærligheden til sig. Det er det i virkeligheden slet ikke, det er bare vores binding til personligheden, vi ikke vil slippe, det er det, der er hårdt. Det er sandelig ikke hårdt at få frihed og være i frihed. Når vi mediterer på kærlighed, den universelle kærlighed, den guddommelige kærlighed, så kommer der ny gennemstrømning gennem os, som er ren kærlighed. Så vi kan lade kærlighed strømme ud til alle verdener ud i devaevolutionen. Kærligheden er også vores solengel. Forestil os at vi kan give kærlighed ud til planeter, de andre universer, til andre livsformer. Når vi tænker på kærligheden og udfører kærligheden, så kommer der en magnetisk strøm fra vores hjerter, fra vores hjerte i hovedcenteret. Det betyder, alt det vi ligger bevidsthed på, det får kærlighed. Kærlighed, lys og tillid, medfølelse. Kærlighed. Lederskab i kærlighed.

I dag vil jeg give en direkte energi til Jan og Inga, som giver kærlighed og medfølelse igennem deres arbejde, Jan og Inga. Og når bevidstheden ligger på kærlighed, så udvider vi vores arbejdsområde, vi rummer mere, og vi giver mere. Og mange gange når jeg ser på Jan, den altfavnende kærlighed han har i sin bevidsthed, det er smukt at se, når det kommer til udfoldelse, og det gør det jo hver dag. Det er der altid, der ligger en urokkelig kærlighed inde bagved. Det gør der i alle mennesker, der ligger en urokkelig kærlighed, vi skal bare være bevidst om, at den er der. **Kærlighed, medfølelse, tolerance, tillid, det kan være vores nøgleord** i dag. Kærlighed, medfølelse, tolerance, tillid.

Forestil jer fra jeres aurafelt hele jeres bevidsthedscenter er fyldt op med kærlighed. Så lad kærlighedens vinger strømme ud fra jer. Forestil jer I er en lille fugl, der flyver ud og bebuder kærlighed. Vi kan flyve som solengle, vi kan flyve som hvide duer, som også er en retraktion af den åndelige kærlighed, af Helligåndens energi. Så vi indeholder både den åndelige vilje til at udføre tingene med, kærlighedsaspektet og Helligåndens energi, som er skaberkraften. Vi kan skabe alt med vores bevidsthed. Vi kan være i kontakt med alle grundstofferne på kloden her og udenfor. Vi kan være bevidst om jordens indre drivkraft den store vulkanaktivitet inde midt i kloden. Vi kan se de devavæsner, der er solelementaler, vi kan se dem. Vi kan være bevidst om, at vi har noget tilsvarende inde i hovedet. Der kan ligge en åndelig vilje herinde åndelig kærlighed. Husk når vi sender det ud til vores medmennesker gør det i en kærlig forståelse.

Gurli og Carsten, når I åbner jeres hjerter, I har den altfavnende kærlighed i jer.

Vi skal løfte, inspirere, vi skal ikke være kede af det nogensinde. Vi giver medfølelsen, sindsro, tolerance.

Vi giver medfølelse, kærlighed til Leon og Lica, til Dan og Helle, Berit Hansen, Berit Langberg, Lene Ravn, Rigmor. Vi giver til alle vores elever her på skolen, og vi giver kærlighed til hele menneskeheden. Vi giver lys, kærlighed til alt det, vi møder.

Forestil jer at når vi giver kærlighed ud, til alt levende, alle mennesker, alle sjæle. Vi sender kærlighedsenergi til Hierarkiets mestre, til den planetariske bevidsthed, Sanat Kumaras Ashram, også hvor Guds åndelige vilje er til stede. Den er også til stede inde i os. Det er vigtigt at bruge åndens viljesenergi, udholdenhedsenergien til at løfte kærlighedsvingerne.

Forestil jer I går ud på kærlighedsvingerne ud på kloden, hvor der er brug for nyt liv, håb og tillid.

Jeg sender energi til Yvonna og Poul Erik i Afrika og deres hjælp til de fattige afrikanere. Give dem noget at leve for igen. Når vi lever i kærlighed for andre, så går vi den rigtige vej. Kærlighed, forståelse og tillid. Kærlighed til ældre

mennesker, kærlighed til de gamle som har været med til at skabe de livsvilkår, vi lever i. Tænk på hvordan de forskellige krige hvor mange der har ofret sig for andre mennesker, i kærlighed til menneskeheden. Kærlighed til børnene og kærlighed til Jonas, Keld og Anita og familie. Kærlighed til mit barnebarn. Jeg fik et nyt barnebarn den anden dag, det var helt fantastisk, tak for det. Det er Jonas, han vil gerne have en bedstefar, det var så mig. Prøv at tænke på hvor heldig vi kan være. Det er den rette kærlighed.

Når vi sender kærligheden ud til Rigmor og familie, Rita, Bente og jer alle sammen. Husk I er der alle sammen i min bevidsthed. Især når I sender kærligheden ud Susanne, Karina, Yvonne Teibel, Peter, Claus og mange, mange flere.

Prøv at forestille jer, når I sender kærligheden ud, og I ser, hvilke mennesker der kommer ind i jeres bevidsthed eller hvilke dyr, eller andre ting, eller sole. Forestil jer der hvor tingene kommer ind, der kommer der også fredsduer til stede. De kommer ned inde fra Guds himmel. Fredsduerne er Helligåndens materialisering på vores klode, nøjagtig ligesom da Jesus modtog den åndelige kærlighed, Helligåndens energi.

Prøv at være bevidst om vores hjerte, vores krop men hel bevidst på hver eneste indånding. Man suger livet ind, puster ud igen. Når vi sidder her i nærværelse af det guddommelige, så renser vi vores legemer. Vi bygger op, og vi inspirerer. Vi går ud i verden med sjælsbevidsthed, som er Kristusbevidsthed. Vi løfter, vi inspirerer, og vi giver kærlighed til den lidende verden. Vi forandrer tilstanden i verden gennem kærlighed, tillid og medfølelse.

Jeg giver også energi til Ida og hendes familie. Til Solvej og hendes familie. Til Lisbeth og hendes familie. Til Simon og hans familie, Simon og Dorit det er kærligheden, der healer alting. Hjertet der bliver fyldt op med kærlighed, det er en helt speciel væren at være i. Når vi er der, så er vi hjemme. Vi er kommet hjem til os selv igen, til selvet, til vores højere bevidsthed.

Jeg overfører energi til Leon og Lica, deres børn og familie. Når kærligheden er der, så er der altid nyt håb og nye muligheder.

Det var vores morgenmeditation i dag her, vi fortsætter i morgen tidlig igen kl. 6.00 God morgen til alle og en rigtig smuk velsignet dag til jer alle sammen. God morgen og god arbejdslyst.