

Nr. 44 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 28. oktober 2018

Nøgleord:

God morgen venner, så er vi ved at være klar igen til en ny dag. God morgen venner, i dag er det søndag den 28. oktober 2018. En dejlig dag, hvor vi er gået fra sommertid ind til normal tid. Nu kan vi rigtig arbejde, nu har vi fået en times ekstra søvn. Det er fantastisk godt til os.

Jeg kom til at spekulere en lille smule på, at vi har en 5 dages E.V.F. lige nu. Og det der er vigtig, det er jo, når vi har arbejdet med meditation i sådan en gruppe her, at vi alle tager medansvarlighed. Et medansvar det betyder også, at når vi mediterer til daglig, så tager vi et medansvar. Vi er ansvarlige overfor os selv, vi er ansvarlige overfor gruppen. Når vi er ansvarlig overfor gruppen, så er det vigtigt, man bruger sin gode vilje til at sige, ”Jamen jeg vil have tingene til at fungere”. Så skal man gøre det, at man skal klare af med sig selv,” jamen har jeg tilbøjelighed til at falde i søvn, eller andre ting. Har jeg brug for lidt luft først, har jeg brug for en eller anden ting, for at være i den rette tilstand, til at jeg kan sidde og meditere”. Når I er her om morgenen, der sidder I jo også er til stede inde i, fordi I gerne vil det indre liv. Og når vi gerne vil det indre liv, så ligger vi ansvarlighed ind. Ansvarlighed, god vilje. Og den gode vilje den bruger man til at lade kærligheden udfolde sig. Ansvarlighed, god vilje. Man er samarbejdsvillig med sine gruppemedlemmer, man prøver at gøre det bedste man kan. Hvis nu det kniber en lille smule, så lader man sig ikke mærke med det slet ikke overfor de andre. Men prøv alligevel at sidde og lyse og send lys og kærlighed ud. Når vi arbejder med andre mennesker, hvis dem vi hjælper kunne se, hvilket ansigt vi har på, så kan det være, de tvivler lidt på vores hensigt. Det der er vigtigt, er jo, at vi ikke har folk, der tvivler, så vi fjerner tvivlen og bruger den gode positive vilje til at realisere det indre liv med.

Men der ligger også en bestemt i os, vi er også bestemt på, at vi vil ændre tingene i verden og inde i os selv. Prøv at tage det fra vores ophøjede bevidsthed. I vores ophøjede bevidsthed, der eksisterer de tanker ikke, som vi snakker om her. De er kun i personligheden. Så den gode vilje der vil man gøre alt for alle, uanset hvornår det er. Så gør det. Så når vi bliver bedt om hjælp i vores sjælsbevidsthed, så vil vi udføre det med det samme. Der kan være undtagelser, hvor man ikke lige kan gøre det, men det er meget få, ellers vil man springe til med det samme og sige, ”jamen vi gør det”. Jeg er klar, vi gør det, ikke. Rigtig god ide at tænke sådan. Det er en god ide at få det til at blive, til en væren inde i os selv. At vi er der for at hjælpe de andre. Vi er der ikke kun for vores egen interesse, men vi er der for gruppens interesse. Vi ved, der er mange, der har brug for hjælp, og vi er nødt til at give hjælpen i en samlet gruppe. Vi giver hjælpen, vi bærer over. Husk tidligere arbejdede vi med overbærenhed, barmhjertelighed, kærlighed og tillid. Kom altid tilbage til kærligheden, fordi kærligheden er bærekraft i vores univers.

Kærligheden er det guddommelige, og det guddommelige prøver vi at legemliggøre i vores bevidsthed og videregive til andre. Så vi begynder at tænke på vores ansvarlighed, vores gruppeansvarlighed. Glæden ved at give til hinanden, glæden ved at dele med hinanden. Og så er det altid godt at have noget humor, noget glæde ind over billedet, arbejde med det. Vi tænker på ansvarlighed og mediterer på ansvarlighed, den gode vilje, kærligheden til at give og gruppeforståelse. De ting her arbejder vi med bevidst. Mediter på ansvarlighed, den gode vilje, kærligheden til at give, ansvarlighed, gruppeansvarlighed, kærlighed til at give, medfølelse og tolerance. Prøv at huske på hvor glade I bliver, når I opdager, at I kan give af et rent hjerte uden forbehold. Og sådan en hel gruppe kan give, eller alle mennesker i verden kan give, når den gode vilje er der, igennem kærlighed, visdom, så sker der noget helt andet. Vi får et andet system, vi bliver glade. Så vi tænker på, at glæden kommer indefra. Vi tænker på glæden i Guds sind, kærligheden i Guds hjerte. Det er vigtigt, at vi kan trække det ned til os, og det kan vi på den måde, at vi ved, energi følger tanken. Når vi tænker på den

guddommelige kærlighed, guddommelig hensigt, guddommelig visdom. Når vi sætter bevidstheden ind på det, så er vi der jo. Vi er jo lige nøjagtig der, hvor det foregår.

Vi mediterer på ansvarlighed, gruppeansvarlighed, den gode vilje ved at give, tålmodighed og tolerance. Vi tænker på, at vores tankesind skal ændres ind på den guddommelige vilje, den guddommelige kærlighed, den guddommelige visdom. Og nu mens vi mediterer på de her ting, så vil jeg overføre energi til Leon, Emil, Lica og deres gæst og meddiscipel Michael. Giver dem lys, kærlighed og tillid. Jeg giver energi til Johanne, giver til Jonas, Mira og deres familie, til Yvonna og Poul Erik i Sydafrika. Jeg overfører energi til alle mennesker, der anvender den gode vilje til at fremme den guddommelige plan med. Jeg overfører velsignet lys og energi. Jeg giver energi til alle nødstedte mennesker på hele kloden. Jeg giver energi til alle mennesker, der prøver at motivere dem ind i den gode vilje, i den gode viljes tjeneste, i samarbejde, ny forståelse, nytænkning. Jeg ser konstant i min bevidsthed alle de store lidelser, der ligger rundt omkring på kloden, hvordan mange mennesker ser og føler, det er deres ret at lemlæste andre mennesker slå dem ihjel. Den tendens skal ændres. Den skal ændres til broderskab, kærlighed og visdom. Vi er nødt til at lægge bevidsthed ind på, at det skal ændres, og vi ændrer det med vores gode vilje, med vores kærlighed og med den visdom vi besidder. Vi afsætter lige nøjagtig tid til det hver eneste dag, til at kan give den hjælpende hånd til verden, til den lidende verden. Vi lægger nyt håb ind og ny visdom. Det der er vigtigt, det er, at vi kommer på banen alle sammen og bruger vores gode vilje, vores medfølelse, vores ansvarlighed, vores tolerance. Vi ved 100 %, at vi er sjæle i inkarnation. Vi tror på sjælens skabende kræfter, vi tror på den åndelige bevidsthed, den guddommelige bevidsthed. Vi udtrykker Kristusbevidstheden i vores hjerter. Kristusbevidstheden er kærligheden, det er livsaspektet, det er nyt liv, og det er nytænkning.

Husk alle der tilhører Healerskolen eller kommer her ofte står altid nærmere ved mig, vi samarbejder med hinanden for at løfte menneskeheden bevidsthed. Vi arbejder med jordens tarv, vi prøver at hæve bevidstheden på vores klode. Vi ved 100 % Hierarkiet står bag os, de bruger os som udtryksorgan. Vi tager vores ansvar til os og siger, ”vi gør det”. Så lige nu sender jeg en velsignelse ud til verden velsigner verden med kærlighed, lys, lyksalighed. Jeg videregiver helligdommens energi til verden. Husk i vores hjerter der ligger helligdommen. Vores indre vejleder er i centret, hvor Guds vilje er kendt. Giver energi til Jesper, vi glæder os til at se dig og til mange, mange flere. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksalighedens energi, den skabende intelligens, der videregiver spontanitet og livsglæde. Jeg kommer med åndens energi, som er bindemidlerne mellem sjælsbevidsthed og åndsbevidsthed. Jeg kommer for at hjælpe jer og udvide vores bevidsthed til at blive åndelige mennesker og at være åndelige styret, hvor vi anvender vores åndelige villighed, åndens energi. Vi kan gøre alt, vi kan løfte alt. Kærligheden er bindemidlerne. Kærlighed, forståelse og tillid. Hvis det kniber at holde tingene fast, så kig på mig, så overfører jeg energi til hver af jer, der ser på mig. Jeg formidler og legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom og lyksaligheden. Prøv at synke ind i jeres hjerter i den der indre vøren, der er der. Prøv at være til stede her og samtidig med at I synker dybere og dybere ind i jeres hjerter så se, hvordan I kan anvende kærlighedsvingerne til at hjælpe og fremme den guddommelige plan på vores klode. Også en hilsen til Rigmor og hendes familie.

Det var vores morgenmeditation her i dag, søndag den 28. oktober 2018. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag. God morgen og tak til alle.