

Nr. 45 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 29. oktober 2018

Nøgleord: Det Store Hvide Broderskab.

God morgen. I dag er det mandag den 29. oktober 2018. Og vi skal til at gøre klar til morgenmeditation og få lidt opbyggende energi ind til vores dagligdag, til vores bevidsthed og få ligesom et ny startskud på dagen med større livsglæde, med større motivation. Det er altid godt at være godt klædt på til dagen med det arbejde, vi skal lave, uanset hvad vi skal lave. Så vi skal lave morgenmeditation her i dag.

Vi skal selvfølgelig igen spekulere lidt på, at vi er sjæle, i fysisk inkarnation. Det vil sige, vi er jo her og lever her i den fysiske verden, men vi er sjæle. Og det vil sige, sjælene indeholder ubetinget kærlighed, accept, tolerance, medfølelse, tillid, ydmyghed, sansning, abstraktionstænkning, og masser af healende kræfter man har inde i sig selv. Det er det, vi er.

Det vi tror sommetider fejlagtigt, vi er, det er, at vi er følelseslivet, det er vi jo ikke. Det er jo kun det, der kommer til udtryk, det er vores lavere personlighed, men vi er jo sjæle, der er i inkarnation. Så derfor skal personligheden ikke have så meget opmærksomhed, den skal bare registreres, og se hvordan den virker, og så skal alt det, der ligger derinde i, det skal omdannes til sjælskræfter.

Og det er så det man sommetider skal have lidt hjælp til, fordi man kan komme til at hænge fast og tro, man er følelserne. Så følelsesmæssigt bevidsthed, den sårede følelsesmæssige bevidsthed er det modsatte af sjælsbevidsthed. Det der er vigtigt, det er ligesom at sige den forvildelse, man har, en vildfarelse man har til at tro, man er følelseslivet, den skal man ændre på, så man ligesom kan få livsenergien livskraften til at fungere. Det er vigtigt at blive ved med at huske på det, at det er det, vi er. Vi er sjæle i fysisk inkarnation. Det vil sige, i sjælsbevidstheden der ligger Kristusbevidstheden også.

Det vi prøver at udvikle os til, det er at blive en Kristus, hvor vi er i stand til at kan løfte og inspirere en menneskehed. Det er det, vi uddanner os til, det er der vores store gennemslagskraft ligger i den store kærlighedsformidling, vi er i stand til at kan give. Det der er vigtigt, det er, at vi gør det hver dag.

Hvis vi ikke udtrykker de ting, vi er gearret til, og det vi kan, og det vi er gode til, så er der faktisk ikke så meget formål med ens liv, Så kan vi lige så godt sige, at vi er tilbagetrukket til at være i himlen, og får indlæring i himmeriget. Der får vi også indlæring, lige såvel I får det her hos mig på det fysiske plan. Det der er vigtigt at tænke på, det er jo, at man kan have en stærk indre opkobling til sjælen, til det buddiske legeme, hvor alle ideerne kommer fra. Man kan udvikle telepati, tankeoverføring, og man kan udvikle den åndelige vilje. Den åndelige vilje som drivkraft til at styre sjælslivet med og senere hen til at oplyse sjælsbevidstheden med, så det er kun ånd, og den fysiske inkarnation der fungerer.

Det er lidt sjovt at tænke på, at de positive egenskaber, de kan ligge som en selvfølgelighed i vores underbevidsthed, i det vi udtrykker. Så det vil sige, man arbejder med åndens energi, viljens energi og samtidig strømmer det igennem kærlighedsenergien. Når vi er der, så er vi hjemme, hvor vi skal være. Det er så vigtigt at tænke på, at når vi er der, så har vi rensset vores legemer, vores bevidsthed til at udtrykke den gode vilje. Den gode vilje kan man også udtrykke i sin personlighed, man kan bygge alle steder, men det har forskellige udtryksformer, hvor den gode vilje ligger henne. Den gode vilje ligger faktisk i vores sjælsbevidsthed, det er der, man kan fyldestgøre den guddommelige kærlighed igennem.

Så i dag mediterer vi på, at vi er sjæle, og samtidig skal I forestille jer, at I sidder hernede i rummet, hvor I sidder på jeres pladser. Vi sidder, og er en lille smule opmærksom på vores vejtrækning mærker bevidst, hvordan vi trækker vejret ind, og hvordan vi puster ud igen. Vi sidder der, stille, rolig og er indadvendt.

Indadvendt i kærlighed. Når vi er indadvendt i kærlighed, så er det sin højere bevidsthed, man lægger kontaktfladen ind på. Når man sidder her og trækker vejret ind, ud fuldt bevidst og giver slip på tanker, følelser, alle mulige støjtanker, der kommer ind, ikke giver dem opmærksomhed. Vi ved, de er der, men de får ikke vores opmærksomhed. Når vi bevidst arbejder med at trække vejret ind, ud, indånding, udånding. Vi ånder åndens liv ind fra den ydre verden. Vi kan sige, luft hele luftsubstansen vi har omkring os, det er det guddommelige. Så vi ånder det guddommelige ind for hver eneste indånding. Lægger vi bevidstheden på kærlighed og tillid, så bliver vi åndet ud igen. Det betyder, vi forpester ikke luften med vores sårede følelser og tanker. Vi begynder at bygge et stærkt æterlegeme op. Æterlegemet det er vores bevidsthedsmembran. Det kan vi godt kalde det, men det er ikke det helt rigtige ord. Vi bygger et stærkt æterlegeme op, og idet vi gør det, så bygger vi også en helbredsaura i os, god udstråling, en lysudstråling. Lyselementerne kommer til at fungere i vores udstråling.

Vi skal huske at inde i hovedet, der har vi en sol, lige såvel som vi har en sol oppe på himlen, og vi har en tilsvarende kraft i jordens midte. Så vi er sådan set rigtig godt kørende. Men vi mediterer på, at vi er en solengel, sjæl, i den fysiske inkarnation og vi lægger bevidstheden ved vores hjertechakra, bevidstheden i hjertechakraet, og vi ånder ind og ånder ud igen. Det gør vi jo altid, det er det, der får os til at være fysisk levende. Men vi skal også være bevidst levende, vi skal være sjælsbevidst og åndelig bevidst, i det vi lever og fungerer igennem.

Vi ved, vi har her ved hjertet til indgang til hjertet, der har vi to engle, to af Herrens engle. Den ene går altid foran os og viser vejen, og den anden engel går bagved os og beskytter os. Vi kan ikke se den ene, det er den indre vejleders engel, og den anden det er skytsenglen, skytsånden. Den ene engel kan være rosa farvet, den anden engel kan være blålig i udstråling. Vi forestiller os at vi trækker de her ting op til vores hjertechakra i hovedcentret, og vi er her, vi er her som sjæle. Vi lægger bevidstheden ind på, at vi er sjæle. Når vi er i vores sjælsstyring, så er det sådan, at man er meget kærlig og meget omsorgsfuld men også meget bevidst. Det er der, man har en altfavnende godhed. Man ønsker at gøre det gode for alle mennesker, dyr, verdener, sende de gode tanker ud. Vi flytter bevidstheden herfra op til solen Sirius.

Vi kan sidde med lukkede øjne og gøre det, hvis det er det, vi ønsker, vi kan også gøre det med åbne øjne. Hvis vi gør det med åbne øjne, så må vi ikke tage sanseindtryk ind. Vi skal bare være til stede, i det vi foretager os. Når vi flytter bevidstheden op til solen Sirius, så ved vi, at på solen Sirius der har vi det Store hvide broderskab, som er adepter på Sirius, som alle er åndelige bevidste. Vi går mod åndelig bevidsthed og guddommelig bevidsthed. Her på vores klode der kæmper vi at gå fra personlighedsbevidsthed til sjælsbevidsthed, og så er der der yderligere mange, der går fra sjælsbevidsthed, til den intuitive bevidsthed og senere til den åndelige bevidsthed. Så det er de elementer, vi arbejder mest med i vores dagligdag at gå fra det personlige til det sjælelige, til vores intuitive bevidsthed og senere hen til den åndelige bevidsthed. Vi kan endda gå betydelig længere og gå ind mod den guddommelige bevidsthed.

Men hvert bevidsthedsniveau er meget forskellig, så undervejs så tager man mindre bevidsthedsudvidelser. En bevidsthedsudvidelse betyder, at man kan se mere af den verden, man fungerer i, og den indre tilskyndelse fra Hierarkiets mestre, og Shamballah, fra brødrene vi har på Sirius. Vi er faktisk så heldige, at vi har noget, der her englehierarkiet, som er medvirkende til at udvikle vores telepatiske evner. De får vores brugte, sårede følelser til at blive mere fysiske med, og samtidig med, afgiver de den intuitive bevidsthed til os. Det er vel nok et fint samspil, der er der imellem engleriget og menneskeriget. Men alt er et samspil.

Vi er så nu med en del af vores bevidsthed på Sirius, og der tilbyder vi også vores hjælp. Vi gør nu igen det, at vi flytter vores bevidsthed fra Sirius og så ned til vores klode jorden, og vores nærmere bestemmelsessted det er Healerskolen her i Sønderjylland, og måske kan man se ude fra rummet den lysudstråling, der ligger i kærlighedsaspektet, som sendes ud herfra Healerskolen, som vi arbejder med at sende ud hver eneste dag. Vi kan også se her over skolen, der står der tre Aktivitetsdevaer, som arbejder med vilje/kraft og kærlighed/visdom og aktiv intelligens. Vilje/kraft det er åndens energi, kærlighed/visdom er Kristusenergien, aktiv intelligens er

Helligåndens energi. Det sender en strøm af energi, af bevidsthed til vores legemer her på kloden her, mens vi er i inkarnation her på skolen. Vi sidder her inde i rummet, i stalden, i et oplyst hus med masser af lys, med kærlighed og visdom. Vi sidder her som sjæle.

Hvis vi igen skulle vælge at gå lidt udenfor og se ude fra rummet af, så kan man rent faktisk se energistrømninger, energitråde hjem til jeres hjem, uanset hvor I er, så vil der være en forbindelsestråd, bevidst, skabelses- og livstråd her fra skolen og ud til jeres hjem. Der vil I være et lyscenter i et større lyscenter. I vil se den forening, som er til stede, hvor man er helt bevidst om det og så holde energien derhjemme med den gode vilje ind mod Healerskolen, det åndelige bevidsthedscenter her på kloden, kærlighedscenter. Beholde bevidstheden direkte ind imod det som sjæle, så får I en opladning lige direkte der, hvor I er. Og den opladning kan I videregive til jeres daglige arbejde, jer selv og til andre, der har brug for jeres hjælp.

Se os blive forbundet med solen Sirius, det Store Hvide broderskab, Hierarkiet, Shamballah. Vi er forbundet med det guddommelige, vi lever i den guddommelige verden hver eneste dag.

Og det der også er vigtigt for jer er, at se hvem der har brug for jer hver dag. Se det indefra hvem søger din hjælp? og så afgiver vi den hjælp, der skal til. Det gør vi på stedet. Hvis der er nogle mennesker, der er lige ved at komme til skade, der beder om vores hjælp, og vi skal give dem indre vejledning med det samme, så kan det ikke hjælpe, vi siger, ”at det gør vi i morgen”, eller når det passer os. Vi gør det med det samme.

Lige såvel der er nogle, der beskytter os, så kan vi være beskytter for andre. Så i dag er **nøgleordene at vi er beskytteren, vi skaber nyt liv og ny tillid til alt, hvad vi ser**. Vi er beskytteren, der hjælper andre. Vi øver os i at være en skytsengel.

Det var så de sidste ord fra morgenmeditationen her fra i dag den 29. oktober 2018, og jeg ønsker jer alle en velsignet dag. Jeg glæder mig igen til morgenmeditationen, i morgen tidlig, klokken 6.00 jeg siger mange tak til jer alle, tak for nu, og hvis der er nogle, der ønsker få direkte energi, så må I sende en sms til mig, så jeg kan give navngivelse på energien. Tak for det og en rigtig god morgen og en velsignet dag.