

Nr. 47 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 31. oktober 201

Nøgleord: Grundenergi som kærlighed, lyksalighed, medfølelse, tolerance.

God morgen. I dag er det onsdag den 31. oktober 2018, Vi ved, vi kan gøre dagen til en fantastisk dag. Det kan vi alle gøre. Vi kan alle gøre en forskel. God morgen til alle. I dag er det onsdag den 31. oktober 2018.

Det er i dag vi kan beslutte os til at lave et vendepunkt i vores liv. Vendepunktet betyder bare, at man begynder at arbejde med kærlighed. Kærlighed hver eneste dag. Leve i kærlighedens tjeneste. Leve i den gode viljes energi. Hvor svært kan det være? Det der er vigtigt, det er at leve i den bevidsthed.

Vi kan sige, allerede tilbage i 1625 hvor der var meget stor undertrykkelse her i Danmark, der besluttede man sig til, at man ville begynde at arbejde med den gode vilje. Det betød, der var nogle forposter, for andre mennesker, som arbejdede med kærlighed. Man valgte simpelthen at begynde at gå ind i sjælsbevidstheden. Det var fordi, det var den eneste måde, man kunne udholde det tryk, der var fra de gejstlige og fra herremændene og alle de ting. Så den store undertrykkelse, hvor man skulle slæbe for andre og faktisk ingenting fik til sig selv, det ønskede man at ændre på. Så man ændrede på det og ville gerne gå ind i Guds rige, som er kærlighedsriget, som er sjælsriget. Det valgte man at gøre. Det var det eneste sted, man kunne finde fred, ro og tillid.

Så vi skal tænke på at kærligheden forener. Kærligheden er livet. Kærligheden er livsenergien. Kærligheden er den oplyste vej. Kærligheden er sjælsbevidsthed. Kærligheden er solenglen. Kærligheden er Kristusbevidsthed. Det vil sige, man går fra første til og med sjette indvielse med ene bevidsthedsudvidelser. Kristus har sjette indvielse. Det er det, man går hen imod. Vi går simpelthen hen imod og skal være det levende Guddommelige udtryk i vores dagligdag, altså kærligheden, Kristusbevidstheden. Det er det, vi arbejder hen imod. Vi arbejder simpelthen hen mod den gode vilje, kærligheden som løfter alt, kærligheden som inspirerer, kærligheden i al ting. Når de ting er til stede, så er man fri for alt det, der hedder personligheden, den er ikke eksisterende. Så hvorfor ikke bare tage det skridt og tænke på, det er kærligheden, jeg vil udtrykke. Og så er man så heldig, at man kan se, hvad der forhindrer en i det at udtrykke kærligheden. Og det er så de ting, man laver forandring i for at få en endnu større rummelighed, endnu mere medfølelse, endnu mere tillid og forståelse. Balancen, livsenergien, livsglæden ligger i kærligheden. Er der for lidt kærlighed i ens liv, så er der ingenting ved noget som helst, fordi den magnetiske udstråling er ikke til stede. Man kan nemt lave lappeløsninger i sin personlighed, men det er ikke det samme, som der flytter en hen i den sjælelige, åndelige bevidsthed. Det er noget, man skal ville. Så alt det der hedder vrede, had, ligegyldighed, stress, angst og frygt ligger i personligheden. Så lad os nu få noget kærlighed bygget ind, kærlighed til vores medmennesker, kærlighed til alt levende. Det er faktisk det, jeg snakker om hver eneste dag at være forpost for kærlighedsprincippet. Det er utroligt, man kan være i så meget modstand for at få det bedre. Som jeg plejer at sige mange gange, ”hvorfør få det bedre, når man kan blive ved med at være dårlig”. Jeg synes, vi skal ændre det princip og så sige, ”Lad os få kærligheden til at fungere i alting”, imellem hinanden, mellem børnene, forældrene. Alle mennesker har brug for kærlighed. Vi ved at julen er kærlighedens budskab. Lad os begynde at arbejde med det. Når vi begynder at bære kærlighedens fane og går fremad og viser eksempler på, at kærligheden er sjælsbevidstheden, det er Kristusbevidstheden og det er det guddommelige liv på vores klode, det femte princip.

Så lad os meditere på kærlighed. Kærligheden er den, der bærer alt. Kærligheden er den, der bærer alt. Kærligheden er livsenergien, livsglæden, forståelsen, medfølelsen, tolerancen, sindsro, visdomsaspektet, abstraktionstænkning. Den er alt det, vi ønsker os, den bærer alt, den forener alting. Den forener alting, den forener alting i den højere bevidsthed. Den laver ikke adskillelse, men den forener. Kærligheden forener, personligheden adskiller. I personlighedsaspektet kommer sygdommene, som er sjælens pisk til, at vi kan udvikle os til sjæle igen til at være sjælsstyret personligheder. Det er faktisk helt enkelt. Lad være med at lægge

modstand på det, men mediter på kærlighed, forståelse, tillid, sindsro, som er en åndelig kvalitet. Tænk på at med kærligheden kan vi gøre alt. Arbejde med kærlighed, det er en healers fornemmeste opgave, det er selve healerkraften, som er kærligheden.

Når vi forener vores bevidsthed i kærligheden og ved, vi er guddommelige, og vi lader den guddommelige kærlighed strømme igennem os, så bliver vi rensat og fornyet på ny. Vi fornyer vores tænkning, vi fornyer alting, vi lægger bare bevidstheden på kærlighedsprincippet. Kærlighed til alt levende, kærlighed og forståelse, kærlighed og tillid. Kærligheden giver rørthed, ydmyghed, oprigtighed, sandhed. Den giver et bedre helbred, efterhånden et helstøbt helbred og et langt liv.

Mediter på kærlighed, forståelse, sindsro, tillid. Jeg kender jeres inderste tanker, alt det der ligger bagved personlighedens bevidsthed. Det indre liv inde i jer, det er den, jeg arbejder med at udvide, så I kan leve det og være i det i jeres dagligdag. Være i jeres ophøjede bevidsthed, sjælsbevidstheden, Kristusbevidstheden, guddommelig bevidsthed. Det er Guds rige på jorden, jeg snakker om, at vi er ved at skabe, og skaberkraften ligger også i sjælen. Vi skaber et nyt liv og leve i, glæden er hele tiden til stede, livsmålet bliver synligt. Og vi husker, at alting kommer inde fra os, inde fra vores sjæl derefter dybere ind i os selv, hvor den buddisk bevidsthed, den intuitive bevidsthed er, senere mod den åndelige del af os som er viljesaspektet til at gennemføre og lade kærligheden strømme ud til alle mennesker og alt levende. Når vi opøver evnen til at give kærlighed, også give kærlighed til sig selv, så skulle det faktisk være en velsignelse, man har muligheden for at give det. Det er en velsignelsesenergi, som kan udtrykke kærligheden. Man er velsignet med den gode vilje. Det var den samme velsignelse Jesus fik for 2000 år siden, Helligåndens energi. Muligheden for at skabe, muligheden for at forvandle. Det er opstandelsens energi. Ganske almindelige mennesker har nemmere ved at finde ind i kærlighedsaspektet, ganske almindelige mennesker har nemmest ved at finde derind, de skal ikke slås med intellektet. Intellektet er udmærket, hvis grundholdningen er kærlighed, så kan man bruge intellektenergien til at komme til udtryk igennem, men de ting der forener, det er kærligheden.

Jeg overfører energi, velsignet energi til Berit Hansen, Berit Langberg til jeres familie, til Irene, Gurli og Carsten, Leon og Lica, Keld og Anita, Yvonna og Poul Erik, Dan og Helle og alle dem jeg nævner, er selvfølgelig indbefattet deres familier deres virkeområder. Til Tina, alle vores Tina på skolen her, Tina Sanders, Tina Adam og Tina Thiesgård med familie. I får livsenergi, livsglæde, kærlighed, udholdenhed. Rita, Marlene, Dan og Helle og hunden, børnene.

Husk vi har E.V.F. 2 i dag, onsdag den 31. oktober. E.V.F 1 torsdag den 1. november i morgen. Husk det er et godt sted at udvikle kærligheden, kærlighedslivet

Rigmor og hendes familie får energi. Lene Ravn. Anette P. Anette B. Der er rigtig, rigtig mange. Alle der er tilsluttet skolen og andre, der kommer udefra, og dem der kommer længere ude endnu, har også brug for kærlighed og lys.

Forestil jer, at ude fra de forskellige planetsystemer strømmer der oplysningsenergi ind til vores klode, fra Sirius, Store Bjørn, Plejaderne, de sender sit lys og energi ned til skolen her, hvor vi har et stort kærlighedsbudskab, kærlighed og en stor åndelig viljesenergi, der kan hæve menneskeheden bevidsthed. Forestil jer at herfra går der direkte energistrømninger, livsstrømninger ud til hver enkelt af jer, og i den livsstrøm vibrerer kærligheden, forståelsen, tilliden, balancen.

Jeg giver også energi til Lisbeth og hendes familie, til Hanna og vores Anette`r, til Ida og familien. Vi skal altid tænke på, de valg vi tager i løbet af dagen prøv at lade kærligheden være grundtanken, grundenergien. **Nøgleordene er grundenergi som kærlighed, lyksalighed, medfølelse, tolerance.** Når I er i den gode vilje i kærlighedslivet, så er jeres aurfelt fyldt op med lys, kærlighed og helbredende energi. Lad det lys lyse for jer.

Lys og skab en bedre verden hver eneste dag. Gør det bedste I kan. Opøvn den gode vilje. Vær de kærlige mennesker som vi dybest set er indvendige. Smelt, smelt det negative væk og bliv kærligheden. Det er godt at være godt forelsket i kærligheden, forelskelse fører til en dybere kærlighed. Det er helt fantastisk at tænke på. Blive forelsket i livet. Naturen. Alting.

Det var vores morgenmeditation her i dag, onsdag den 31. oktober 2018. God morgen til alle og en velsignet god dag. Hvis man har nogle specielle ønsker, send det til mig på en sms, så kan jeg tage det med i morgen, hvis jeg har mulighed for det, det tror jeg at jeg har. God morgen og tak for nu.