

**Nr. 48 Godmorgen til alle.**  
**Morgenmeditation torsdag den 1. november 2018**  
**Nøgleord: Kærlighedsplanet.**

God morgen alle sammen. Godmorgen i dag er det den torsdag den 1. november 2018. Det Herrens år 2018, det lyder fantastisk.

Nu havde vi lige E. V. F. i går. Og så kunne jeg se hvor positivt det var, når man bruger den gode viljes energi til at hjælpe og støtte hinanden med, så sker der nogle store forandringer i folks bevidsthed. De bliver glade og tilfredse, det er jo dejligt at se. Der er jo også altid det, at når man snakker om kærligheden, glæden og forståelsen med hinanden, så vokser man indefra, man bliver ligesom varmet op indefra. Det giver mere rummelighed og forståelse, og man synes, man lever inde i saligheden. Saligheden er en åndelig kvalitet, saligheden, lyksalighed, sindsro er åndelige kvaliteter, så det er jo dejligt at være derinde. Og det er jo dejligt at være der og gå ud og arbejde i sin verden eller ud i verden i det hele taget og være opladet med energi.

Når vi tænker på at alle mennesker har muligheden for at være i saligheden, den guddommelige herlighed og alle de ting. Det er det, man ønsker at komme hen selv.

Vi skal tænke på, at vores klode jorden her, er en ikke hellig planet. Det vil sige, det er en smertens og lidelsens planet, men os der arbejder med morgenmeditation her, vi arbejder som forposter for at omdanne den til en kærlighedsplanet. Det vil sige, at nu gør vi ligesom andre steder, de andre grupper prøver at udvikle kærligheden.

Vi kan sige, at alle de sårede følelser, alle de negative tanker, det er brændstof til at udvikle positiv tænkning. Fordi når vi får øje på de ting, der begrænser os, så har vi også sommetider fået øje på, hvad det positive er, der ligger bag ved det. Og når vi kan fokusere ind i en positiv verden, som ligger bag ved de sårede følelser, så ser, ved, at vi kan kigge igennem livsformerne. Vi bruger vores forestillingsevne, vores sansning, vi kan se ind i en anden dimension. Hvis vi siger, at vi kan forestille os, hvordan der er i himlen, hvor alt er i total harmoni og indre balance, jamen så kan vi lige så godt sige, at den balance ønsker vi også at have her på vores klode nu, hvor det er vores ophøjede bevidsthed, der bestemmer. Og når vores ophøjede bevidsthed er til stede, så kan vi lave minimum ti gange så meget, hver eneste dag på den samme tid, fordi alting kører let og ubesværet inde i os. Det er helt let og ubesværet.

Prøv at tænke på energi følger tanken. Når vi alle sammen tænker på, energi følger tanken, når vi lægger noget positivt ind og tænker på vores medmennesker, vores familier, vores mand, kone, kærester, børn og alt det hele der, vores nation og på hele kloden og lægger positive tanker ind og god vilje, jamen så sker der en forandring. Der sker en kæmpe forandring, når vi begynder at gøre det særligt vores egne forhold til verden. Når den ændrer sig, og man tænker i kærlighed, så er det kærligheden, man skubber ind på planeten i stedet for ikke kærlighed. I ikke kærlighed, der ligger alle sygdommene og begrænsninger, så vi kan lige så godt sige, "Jamen, lad os lægge de gode ting ind". Læg glæden og forståelsen ind.

Så lad os nu meditere lidt på glæde, forståelse og tillid. Tænk på vi kan fungere let og ubesværet hver eneste dag, let og ubesværet. Når vi tænker i de ophøjede tanker, så fornyer vi alting, vi fornyer vores krop, vores livsformer og vores tanke energi. Så vi lader Sjælen strømme ind i de nye kanaler til oplysthed og fuldkommenhed. Det er dejligt at tænke sådan, det er dejligt at vide, at det kan vi gøre med vores meditationer. Vi kan oplade os selv, vi kan oplade andre. Så når vi tænker gode tanker, det er ligesom at sætte en ledning i en stikkontakt og trykke på knappen, jamen så bliver der lys, hvis det er lyset, vi har sat til. Det kan selvfølgelig også være til en brødrister. Lad lys og kærlighed gennemstrømme os. Lad livsglæden og forståelsen være til stede. Bare tænk i det gode. Og det er faktisk ikke så svært. Det der er godt, det er at se i muligheder i stedet for

at se begrænsninger. Vi vælger selv, om vi vil være vinder, eller om vi vil være et offer. Jeg synes, det er sjovest at være vinder. Lad os tænke i det positive.

Tænk på vi er alle guddommelige, vi har en fysisk krop, et følelsesliv og et lavere tankeliv. Men vi har også et højere tankesind, og det er det, jeg ønsker, vi skal anvende. Vi er sjæle i fysisk inkarnation, og sjæle kan nå andre sjæle med lethed. Det er faktisk en telepatisk kommunikation, når vi tænker som sjæle. Husk at kærligheden forener og personligheden adskiller. Sjæle opbygger, personligheder nedbryder. Sjælens udfoldelse er kærlighedsenergien. Det er helbredelsen i vores tanker og i vores sind. Vi kan helbrede alting, vi kan reparere alting. Vi kan skabe nytænkning. Tænk på en af de stærkeste kraftkilder det er tankens kraft. Som vi tænker, således er vi. Tænker vi i vores hjerter, med hjertekvaliteten, så er det vi er.

Vi mediterer på den gode vilje, på kærligheden, visdommen, lyksaligheden. Vi mediterer på den positive forandring, der kan ske i alle mennesker. Vi tænker på, at vi er årsagen til, at det positive kan ske. Vi er det positive, vi er de opløftende sjæle. Vi er Herrens arme, der går foran med kærlighed og visdom. Mediter på det her ting kærlighed, visdom, lyksalighed. Den gode viljes energi. Vi tænker på, vi prøver at forene alle mennesker med rette relationer. Vi giver lys og kærlighed til det. Vi er alle her som gruppe og stor gruppeforståelse på, at vi ønsker at hjælpe vores trængende næste. Vi ønsker at hjælpe vores trængende næste. Det er tid til at sige søde ord at være venlig og være opmærksom. Når vi tænker igennem kærlighed, så har vi rummeligheden og forståelsen. Vi kan meget let yde ti gange så meget i hvert eneste minut, når det er kærligheden, der beliver os. Det beliver os, fornyer os, gør os raske. Det er lige som en guddommelig forelskelse. Vi ved, når vi er forelsket, så kører vi uanset afstand, så er det bare det, man vil. Efter forelskelsen så kommer kærligheden.

Jeg lader min velsignelse strømme igennem jer alle. Ud til alle brændpunkter på kloden, hvor der ikke er harmoni og livsglæde. Der prøver vi at føre energien ud til. Vi laver en fjernhealing derud til. Vi arbejder med ubetinget kærlighed, glæde, forståelse og tillid. Ubetinget kærlighed, glæde, forståelse og tillid. Husk hver eneste af jer der slider og stræber for at opnå bevidsthed, alle de ting er registreret inde i Herrens loge. Der er nogen, der registrerer det, og der er nogen, der sørger for, at vi får medvind i sejlene, når vi arbejder med den gode viljes tjeneste. Alt det vi sender ud, det kommer tilbage igen. Jo mere godhed, jo mere kærlighed vi kan sende ud, jo mere vil vi få det selv. Prøv at holde bevidstheden i alt det jeg siger, det er opladende. Det bygger os op i en ny forståelse, ny tillid, nye visioner. Vi opdager, at vi kan meget mere, end det vi plejer at gøre.

Jeg overfører energi til Bente, Gurli og Carsten, Tina Sanders, Tina Adam. Tina Thiesgård. Rigmor, Ida, Simon og Dorrit. Helle og Dan, Poul Erik og Yvonna, Inga og Jan, Lene Ravn, Lica og Leon, Bente, Berit Hansen, Berit Langberg, Yvonne og hendes familie. Husk alle dem jeg nævner er selvfølgelig også til deres familier, til deres venner og deres omgangskreds. Lisbeth og hendes familie, hendes arbejde. Hun skal snart til arbejde som hjertehealer. Det gør hun i forvejen. Vi arbejder alle på at arbejde med kærlighed. Alle arbejder med det. Karina, Rita, Irene. Og mange, mange flere. Jeg kan se, der dukker noget op he, Poul Fredsted og Ingerlise, Hardy og Marion selvom der er døde, så er de her som sjæle alligevel. De kommer for at få sjælelig, åndelig næring. Jeg ser min mor, min far, min familie. Vi havde vores familie, da jeg var dreng, der var vi 105 til 108 samlet, det var vores familie. I dag der kan de ligge inde på en til to hænder. Større er familien ikke. Men så er det dejligt at tænke på, at vi har en åndelig familie, en kærligheds familie. Og når vi er i vores åndelige familie, så er vi hjemme. Vi er hjemme i Faderens åndelige vilje, kærligheds vilje.

Jeg giver også energi til Klaus til hans kæreste og børnene. Husk jo mere vi er sammen, det giver fælles bestræbelser og udviklingsgrader til jeres familier. Jo mere vi er sammen og kører med samme interesse i at løfte menneskeheden og arbejde med jordens tarv, så forener vi os, det styrker os. Vi kan også sende den gode viljesenergi til Hierarkiets mestre. De er der jo hver eneste dag for at hjælpe og beskytte os. Shamballah, ud til

planetsystemerne. Lad os være et lysende center, vores hjerter være et lysende center af kærlighed. Husk vi er alle solengle.

Forestil os at vi rejser på sjælens vinger. Vi rejser ud og er til stede der, hvor der er brug for det. Energi følger tanken, og når vi tænker på det, så er vi der lige nu. Vi kan være alle steder med ømhed, kærlighed og forståelse, medfølelse. Ømhed, medfølelse, ubetinget kærlighed, forståelse, tillid. Det er fantastisk at tænke på det, og når vi ser andre mennesker i det lys, så ser vi, hvordan de lyser op. De lyser op i vores nærværelse. Vi kan få familier til at lyse op. Tænk på at vi kan skabe lys alle steder på planeten, når vi lægger vores bevidsthed på det.

Det var vores morgenmeditation her i dag 1. november 2018. Mit navn det er Peter L. Simonsen leder af Healerskolen i Sønderjylland. God morgen og tak til jer alle. Ønsker jer en velsignet dag.