

Nr. 49 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 2. november 2018

Nøgleord: Lad lys, kærlighed og tillid være min ledestjerne.

God morgen til alle, også til dem der ikke er helt vågne, der siger jeg også god morgen.

Vi skal altid tænke på, at når man siger god morgen, også selv om man ikke hører det, så er det sagt alligevel, og så kan man jo sige, hvis man ikke hører det, så kan man tro, det aldrig bliver sagt, men det er det alligevel. Så god morgen til jer alle. Mit navn det er Peter L. Simonsen. Jeg arbejder med morgenmeditation her hver eneste morgen, her fra klokken 6.00 og lige godt og vel i 20 til 22 minutter.

Man kan sige, at det vi laver, det er en målrettet retning for sin sjælsbevidsthed, mod sin intuitive bevidsthed, mod sin åndelige bevidsthed. Når vi mediterer på det, så prøver vi at være i kontakt med vores sjæl, vores indre vejleder, vores indre tilskyndelse. Hvis nu vi er alt for trætte, så kan vi ikke være til stede, vi har ikke energi nok til at være til stede ind mod sin ophøjede bevidsthed, hvor den sunde fornuft er, og kærligheden er, visdom, lyksaligheden alle de ting der. Det er faktisk umuligt for os at være i kontakt med det. Så kan vi sige, hvorfor er det så det? Jamen, hvis nu vi mangler søvn eller hvile eller andre ting, så kan vi ikke rigtig nå derind, men det er ikke ensbetydende med, at sjælen og den åndelige verden, ideernes verden, de er der jo stadigvæk, det der kniber med for os, det er bare at nå derind. Så må vi se, om vi kan blive lidt mere friske, i det vi foretager os i dagligdagen. Så har vi igen kontakten.

Det arbejde jeg laver her, når vi laver morgenmeditation, når jeg nævner folks navne, så er det en særlig ydelse, jeg laver til de

mennesker. Jeg laver også til alle de andre mennesker, som ikke bliver nævnt, men det er en mulighed for, at jeg nedtransformerer sjælsbevidstheden, den intuitive bevidsthed og den åndelige bevidsthed i de menneskers bevidsthed, så de nemmere kan nå i mål, end det de kunne før. Så det er en hjælpende hånd, og når man siger, man arbejder fra sin ophøjede bevidsthed og sender energi ud til verden, og vi gør det alle sammen fra vores ophøjede bevidsthed i fælles gruppeansvarlighed, så har det en fantastisk virkning. Det drejer sig om for os gruppe-medlemmer, det er, at vi er til stede i det, vi gør. Alle de forskellige ord jeg nævner i morgenmeditationen, er ikke de samme, som de morgenmeditationer jeg giver, hvor I selv skal meditere på det, fordi der har I tid nok til bare at have fokus på en ting. Det her det er en vedvarende strøm af opbyggende elementer, som kommer i funktion efterhånden i jeres dagligdag og de efterfølgende dage. Der begynder det at træde ind som en indre viden, men en viden som fungerer i jeres dagsbevidsthed. De ting jeg snakker om, de oplader indvendig til at erhverve sig et nyt liv. Så det nye liv er kærlighedslivet, sjælelivet og det åndelige liv. Vi kan sige, at kærligheden som bærer alt, hvor al overbærenhed er til stede. Så det er det modsatte af personligheden. Personligheden den vil kun kritisere tingene.

Vi skal huske på, at alle der har noget med børn at gøre, det kan være forældre, det kan være behandlere, det kan være pædagoger, men alle dem der har noget med børn at gøre ved 100 %, at når børnene når til en vis tid ikke har mere energi, så begynder de at vrøvle lidt, men de er stadigvæk de samme kære børn, men de har bare fået mindre energi, og når de er helt små, så lægger vi dem i seng, så de kan få hvilet og sovet ud og få nye kræfter og få ny opbygning. Det ved vi alle sammen, at det er det, vi gør.

Vi kan også være det sted som voksne og sige, vi mangler søvn, vi mangler energi, vi mangler måske livsenergi. Det kan være, vi mangler en målrettethed, men målrettetheden kan godt have været der tidligere på dagen, men forsvinder, når trætheden er der. Det kan også være, at dagligdagens forpligtelser fylder for meget, og så tager det også energien, men det er ikke ensbetydende med, at det ikke er der, det er bare, at vi har flyttet os fra det fokuspunkt, hvor energien er til stede. Det vil sige, det kommer vi til, hvis vores dagligdags livsmønstre

bestemmer. Så forlader vi det ophøjede sted. Når vi har mediteret, eller I har fået en energioverførsel af mig her på skolen, så er I i jeres ophøjede bevidsthed så let som ingenting. Med det samme I forlader det sted, så skal vi til at kæmpe for at komme derop igen, op til det stadie man lige har været på. Det er så der, man ikke må fortvivle, det er udviklingskampen til at blive oplyst på. Og det er vigtigt man siger, ”Jamen det gør jeg da bare” uden at lægge irritation eller kritik ind. Jeg prøver lige at løfte mig op igen og få glæden ind i mit liv igen.

Når vi gør det, at vi arbejder fra den indre side, fra den indre verdensstyrelse, fra Shamballah og andre steder fra, Sirius, så gør vi det, at vi prøver at oplyse menneskeheden. Vi prøver at se, om vi kan bære dem derop, hvor de kan være i deres ophøjede bevidsthed. Det er jo det, vi arbejder med som forposter for den guddommelige kærlighed. Det er, at vi løfter, inspirerer folk. Det er det, vi gør. Og det er det, vi skal gøre. Og I som arbejder med det i dagligdagen og prøver på at gøre det, I må ikke fortvivle over, at det kan være svært ind imellem. Det er en del af livets cyklus. Så den ene ting er, at vi kan trække os tilbage fra vores åndelige udviklingspunkt efter dagligdagens virke og slidtage, men det kan også være, at sjælen er meditativ ind mod åndens bevidsthed. Så sker der det, at det kontaktniveau der skal være, det ikke er der. Sådant opfatter vi det, og mange gange vil vi gerne se resultater på stedet, hvor resultaterne rent faktisk er sket, men vi er bare ikke bevidst om det. Så vi skal ind og sige, ”Er tingene sket for mig, er jeg der nu alligevel, eller er det mig selv, der mangler at gå ind til det fixpunkt, hvor tingene udvikler sig?” Det skal man selv gøre sig nogle tanker på. Men det der er vigtig hele tiden, det er at sige, at man oplader sit tankesind med kærlighed, lys, tillid, visdom og husk stadigvæk, at vi gør det bedste, vi kan, og vi er stadigvæk forposter for den guddommelige bevidsthed, den sjælelige, åndelige bevidsthed.

Vi prøver at erhverve os den højere bevidsthed, det er at bygget på gruppeantakaranaen, vi arbejder med det hele tiden, og vi bygger, og nogle gange fejler vi, men når vi fejler, så må vi ikke kritisere os selv. Det er det samme som at kritisere det indre sårede barn, og så forsvinder al livsglæde fuldstændigt. Men når vi bygger og har tillid til, at nu bygger vi igen, vi bygger opad. Det der er så vigtigt at tænke på, det er, vi arbejder på forventet efterbevilling, forventet efterbevilling. Det er vigtigt at lægge livsenergien og tilliden ind til, at det er det, vi gør. Og når vi har godt med energi, og vi er friske og udhvilede, så ser tingene anderledes ud. Når vi er trætte, kede af det, frustreret, så ser verden stadigvæk ud på en ny måde.

Men inde bagved, der er vi stadigvæk sjælen, der iagttager sine ydre legemer. Vi er jo det oprigtige er inde bagved, vi har bare flyttet os frem. Vi har også noget, der hedder sjælens ebbe og flod. Så nogle gange er vi på bjergets top, så kan vi det hele, total oversigt, nogle gange der nedsænker vi os i tågerne, og så kan vi ingenting, og vi tror ikke engang på vores egne evner, og vi ønsker alle sammen at være på bjergets top, men vi ved også, vi har en ansvarlighed for at hjælpe vores medmennesker op på bjergets top. Det er vigtigt ikke at lade angst og frygt styre os, så er vi ikke på bjergets top mere, så har vi ingen overblik. Men lad os tage op på bjergets top og være i solskin og tænke på, vi kan lige så godt være i evigheden. Vi kan stå med hovedet inde i paradiset, inde i Guds himmel, og kroppen forplantet på jorden. Det er et bevidsthedsstadie inde i os selv.

Det vi vil meditere på, det er, at vi har livsglæden i vores bevidsthed. Vi har livsglæde, vi er kærlighed, visdom, vi har tillid. Kærlighed, livsglæde, tillid, visdom. Vi skal have tilliden til os selv. Vi skal have tilliden til vores medmennesker, at de kan forandre sig. Det er jo magien ved at leve på jorden, at vi er i stand til at forandre os.

Nu vil jeg gøre det, at jeg vil overføre energi til forskellige mennesker. Selvom man ikke umiddelbart mærker det i sin bevidsthed, så sker der en forandring. Forandringen kommer indefra. Det vil sige, forandringen sker i jeres ophøjede bevidsthed, i jeres indre legemer. Det kommer til en, lige pludselig så dukker det op. Nå det var det, der blev sagt for en måned eller to eller for ½ år siden. Nu forstår jeg, hvad det var, Peter sagde. Nu er jeg der. Så fortvivl ikke. Jeg er jo hos jer. Jeg er jo her for at hjælpe og løfte menneskeheden bevidsthed.

Så jeg overfører velsignet lys og kærlighed, tillid til nye muligheder, nye horisonter. Den første jeg overfører energi til, det er Peter Lykkehus, som laver et godt stykke arbejde både for hans egen familie, hans arbejde, og

de mennesker han bygger op. Vi skal være taknemmelige for, at vi har sådan nogle mennesker, som gør en indsats.

Så jeg giver lys og kærlighed til alle. Jeg er hos jer alle sammen. Vi skal tænke på, at vi er ved at bygge en ny livscyklus, et nyt fundament, og det er sjælen, der styrer, og det er telepatien, der er kommunikationsmidlet.

Energi til Peter Lykkehus og hans fine arbejde. Lene Ravn. Jesper. Jonas, Keld, Anita, Mira. Når vi nævner navne på forskellige mennesker, vi kender, så forener vi alle vores energi på det mål, men idet vi er i Guds allestedsværende bevidsthed, så er vi celler i den guddommelige bevidsthed, vi oplader, og vi er de celler, der bliver opladet i den guddommelige bevidsthed. Så når vi tænker den vej, så står vi i Guds herlighed, Guds nåde. Der er altid hjælp til os. Der kan være masser af hjælp til de trængende sjæle. Vi får hjælpen indefra, ovenfra. I får hjælpen af mig.

Energi til Bente. Husk I alle sammen, alle på skolen, I arbejder utrættelig med det.

Til Lica og Leon. Til Dan og Helle. Prøv at tænke på når vi ser folk i deres es, hvor de har alle muligheder og kan give alt. Nogle gange kan give alt og andre gange kniber det, men så tager de andre gruppemedlemmer over og hjælper og støtter, så det er hele tiden en vekselvirkning af det, hvem der står helt direkte i lyset, og hvem der har fået en mulighed fra sin indre vejleder og udvikle en ny evne. Tænk på man er ved at udvikle en ny evne. Idet man er ved at udvikle den, så synes man, det er besværligt, men tænk på det gode man har fået i at omdanne følelseslivet til intuitiv bevidsthed. Det er fantastisk.

Jeg giver energi til alle, som Annette sagde så smukt i går, at hvis vores navne ikke bliver nævnt, så hører vi med til alle, hvor vi giver energi til alle. Alle får energi. Alle får også energi, selv om de sover. Tænk på når vi sover, så får vi opladning fra den indre verden til at fungere i en ny dag, en ny fantastisk dag. Vi skal huske, at vi arbejder på jorden her, som ikke er en hellig planet. Hvis vi siger, at vi er meditativ hver eneste dag det meste af dagen, så har vi fornyet kræfter hele tiden, så bliver vi faktisk glade og tilfredse. Vi kan gøre noget, som andre ikke kan gøre, vi har fået medvind. Jeg lader min velsignelse strømme ud over hele kloden til hele menneskeheden, dyreriget, planteriget, mineralverden, til engleverden, til mesterhierarkierne, som hjælper os, uden de får tak for det, de er der for os.

Jeg er der for jer, det er min mission at udvikle sjælene i det næste rodracesystem. Jeg er lederen, som skal føre tingene videre i en ny udvikling, og I hjælper mig alle sammen. Tak for det. jeg siger tak, fordi I slider og slæber og gør det så godt, som I kan. Så er det op til jer og se, om I kan gøre mere, fordi jo mere I gør, jo bedre får I det, fordi I opbygger jeres sjælsbevidsthed. Lad lys, kærlighed og tillid være min ledestjerne. Tænk på I har sådan en stjerne over hovedet, en ledestjerne. Og så er hele jeres aurafelt fyldt op med lys, kærlighed, tillid og visdom. Vær i jeres ophøjede væren, vær i jeres indre ro.

Det var morgenmeditationen her i dag fra Healerskolen i Sønderjylland. Jeg siger tak til jer alle sammen, så husk ingen kamp er forgæves. God morgen til jer.