

Nr. 50 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 3. november 2018

Nøgleord: Det Store Hvide Broderskab på Sirius.

God morgen. God morgen. Nu skal I til at op. I skal op og gå i skole. God morgen. God morgen til jer alle sammen. I dag er det en rigtig dejlig dag, det er nemlig en fredag. En lørdag hvor man kan målrette sig ind i sin sjælelige udvikling. En dag hvor man ikke skal have så travlt, hvor vi ikke skal være på arbejde hele tiden. Så i dag har vi muligheder for at arbejde med vores positive energi. Vores positive energi, vores kærlighed, vores visdom. Tænk på i dag er der mindre modstand på det, men der kan være det. Det kan også være, man ingen modstand har, så er det endnu bedre.

Det er vigtigt at tænke på, at vi har kærligheden i vores hjerter. Kærligheden opløfter, kærligheden inspirerer, kærligheden er livsenergi, kærlighed er livsglæde. Det kan godt være, jeg siger livsglæde, kærlighed flere gange uden at adskille det så meget fra hinanden, men man kan ikke sige det tit nok. Det er vigtigt, når vi sidder her være åbne, være mediterende, eller bare lyttende. Lad os bare sidde og lytte, med hjertes energi, med sin ophøjede bevidsthed, så er det også i orden. Der behøver ikke nødvendigvis altid komme respons på det, men hvis det gør det, så er det bare helt godt. Men det er også godt nok at lytte til Guds ord, lytte til sjælen, lytte til vores indre vejleder. Når vi lytter til vores indre vejleder, det er den, der skaber ligevægt i alt det, vi foretager os ligevægt og balance.

Når vi udtaler kærlige ord, og forestiller os, at vi udtrykker det igennem den guddommelige hensigt, så har det en fantastisk, opløftende virkning. Det oplader vores legemer, det oplader vores bevidsthed. Når vi tænker, vi er der, så har vi det rigtig godt indvendig. Vi ved, at vi kan hjælpe andre.

Når vi går i vores personlighed, eller vores selviske tanker, hvor vi skal have noget til os selv først, hvor der er irritation, kritik, had og stress, frygt og angst så ved vi, at når vi giver energi til det, så dræber vi sjælens impuls. Vi dræber faktisk det væsentlige i vores eget liv. Så når vi giver energi til vrede, irritation, kritik, så udvikler vi imperil. Imperil er et giftstof i vores aurafelt, i vores legemer, og det betyder, vi tiltrækker stof af lignende art, men vi har jo heldigvis det positive valg, hvor vi kan sige, vi vælger den side fra, den negative side fra. Eller når den kommer, så omdanner jeg den til livsenergi, livsglæde. Den mulighed har vi også. En fantastisk mulighed vi har for at kan være både i den ophøjede bevidsthed, og samtidig er vi i stand til at omdanne det, der er uvæsentlig i vores liv. Vi kan omdanne vores begrænsninger til livsglæde og livsinspiration. Prøv at tænke på, den magi har vi hver eneste dag. Den ligger inde i vores hjerter. Vi kan gøre det, og vi gør det. Nogle gange lykkes det helt fantastisk, andre gange knap så meget, men processen er jo også at gøre det, at vi udfører det. Så siger vi, ”okay, i dag, der er jeg bevidst om at jeg kan udvide min bevidsthed igen, jeg kan udvide den til at rumme mere, end jeg kunne i går”. Det betyder, at hver eneste dag er fornyet glæde, fornyet inspiration, større medfølelse, rummelighed og ydmyghed. Vi er jo der, hvor vi siger, vi kan tage det som en meditativ oplevelse. Vi kan også bare lytte og så lade tingene danne sig, inde i ens bevidsthed. Så vi ser hele tiden nye mål, nye horisonter. Jo mere kritik der er i ens bevidsthed, jo større er mulighederne for forvandling for at man kan sige, man kan komme ind i himmeriget og være med sin bevidsthed. Det er vigtigt, vi omdanner det, det er vigtigt, at vi nytænker, tænker i de positive baner.

Forestil jer at I er solengle, I er sjæle, der udsender lys og kærlighed. I opløfter og inspirerer. Forestil jer nu her i dag, at vi sidder her som gruppe her på Healerskolen, og vi bestemmer os til, at nu vil vi gå ud i verden på kærlighedsvingerne. Jeg havde en i går, hun sagde så smukt ”Her i min meditation, der kunne jeg se, at jeg sad ved Donald Trump i hans bil og begyndte at give kærlighed til ham”. Det vil sige, kærlighed og lys fjerner det kritiske tankesind, bygger en oplysthed, rummelighed og forståelse ind i jeres bevidsthed.

Forestil jer at vi nu, hver eneste af os, tager ud til verdenslederne prøver at hjælpe og inspirere, får dem ind i nytænkning. Vi kan komme der som en indre vejleder, hvor de lytter. Husk vi kan godt gøre det og der er ingen opgave, der er for svær for os. Når vi tager fat i ledere rundt omkring på vores klode, fornyer dem giver dem inspiration. Vi ved jo, at hvis vi har dårlig samvittighed, hvis det kunne tænkes, at man havde det, så ved vi, at vi ikke gør det der er sjælens hensigt. Den dårlige samvittighed er Guds stemme. Det er ikke andres, det vil sige, at man er i uoverensstemmelse med det, man er gearret til. Man kan gøre mere, end det man gør. Så hvis nu det skulle dukke op inde i en selv, så er det et lille løft med en vognstang, som siger ”Yes nu skal jeg lidt videre igen. Jeg skal bruge livet og kærligheden i min stemme og min bevidsthed, og det begynder jeg at give fra mig igen. Nyt liv, ny inspiration, nytænkning”. Så siger man, ”jamen det har jeg gjort før, jeg er jo på vej, jeg gør det jo hele tiden”. Ja muligvis og helt sikkert gør man det, men det kommer an på, hvilken intension man har på det. Om man gør det fuldstændig målrettet, om man ser forandringen i det menneskes tankesind. Hvis vi ikke kan se forandringen i andres tankesind, er det vores eget, og så må man jo gå nok så meget til den og sige, ”Jamen jeg vil være der, indtil jeg kan se den forandring. Jeg vil se det positive, det glade i det menneskes bevidsthed. Jeg vil se, jeg kan videregive de positive tanker, kærligheden, sindsroen, spontaniteten, livsglæden. Jeg vil blive ved med at være der, indtil jeg kan se, at det lykkes.” Jeg vender jævnlige tilbage til de mennesker, eller til mig selv, hvor spontaniteten og livsglæden ikke er til stede. Bliv ved med at indsætte det, sæt det ind i vores bevidsthed, livsglæde, kærlighed og tillid. Det er altid godt at tage nogle gode minder frem, positive minder, særlig de minder, hvor du kan se, du har været negativ eller ked af det, og så har du omdannet det til livsglæde og kærlighed.

En af mine opgaver det er at få jer til at blive mere glade, spontane, være livsgivere, få jer til at lyse indefra både igennem jeres øjne, jeres hjerter, jeres aurafelt, jeres tankesind. Lyse med kærlighed, med oprigtighed, nytænkning, nye visioner, nye muligheder. Vi kan skabe en meget bedre verden, både inde i os selv og udenfor os selv. Vi kan gøre en forskel. Vi er ligbærere fra de høje himmelsale, vi bærer lys og oplyshed ind i menneskers hjerter. Når vi gør det hele tiden, når vi putter glæden med ind i det, så helbreder vi deres legemer. Vi opløfter dem, vi inspirerer. Når man tænker på det, at den store mulighed er der, og at vi kan lægge vores bevidsthed rundt alle mulige steder på kloden og udenfor vores klode. Vi kan sende lys og kærlighed ind til mesterhierarkiet, Shamballah, Kristus, Det Store Hvide Broderskab på Sirius. Vi sender positiv energi til alle mennesker. Jeg prøver at løfte og inspirere. Nogle gange så ser man mennesker, der ingenting har, ingen biler har, ingenting, men de har måske et hjerte af guld. De går, og har det guddommelige i sig, og det er det, de anvender, som en guddommelig gave. Den guddommelige gave og giver kærligheden videre til alle dem der har brug for det, håb, tillid, kærlighed.

Jeg overfører energi til Lis, håb, tillid, kærlighed. Jeg gør det til Jesper. Jeg gør det til Peter. Ikke mig, men alle dem der hedder Peter. Alle mennesker med de samme navne får energi, det er ikke bare den enkelte, jeg siger det. Alle får lys, kærlighed og tillid. Jeg giver energi til alle de Tina vi har på skolen, og alle dem der hedder Tina i al almindelighed. Bare dem der hedder Tina. Tænk på man kan sidde her og give energi til Tina, og så ser man pludselig, at man sidder overfor en russisk menighed, hvor der er en hel del mennesker, der hedder Tina eller noget lignende, det som får lys og kærlighed.

Vi kommer jo som solengle, vi giver lyset, vi giver kærligheden, medfølelsen, tolerancen.

Jeg giver energi til Bente, der altid sender søde ord til mig, lige inden jeg skal sove. Jeg lytter til hendes taknemmelighed, det arbejde hun laver hver dag. Jeg lytter til Gurli og Carsten. Jan og Inga. Dan og Helle. Vores Berit som går på skolen. Jeg lytter til jer alle sammen. Det er ikke alle, jeg når at nævne ved navn, men I er i mine tanker. Jeg ser, hvor meget I har kæmpet, jeg ser lyset sejrer hele tiden, jeg ser I sejrer over jeres begrænsninger. Jeg ser igennem jeres sejre, hvordan I fordeler de guddommelige gaver videre ud til jeres medmennesker. Jeg ser, hvordan I åbner jeres bevidsthed og jeres rummelighed. Jeg ser, hvordan I tager jeres medmennesker med og tager dem med ind på den oplyste vej. Jeg ser, hvor flittige I er hver dag. Jeg ser på jer

med ydmyghed og kærlighed. Jeg ser med forståelse på jeres kampe. Jeg registrerer jeres kampe. Jeg glæder mig over og hører og ser, hvordan I forandrer jer. Jeg ser, hvordan den positive ånd er over jer, løfter og inspirerer.

Når vi er her og gør det, så er vi oplyste sjæle, der nedbryder og omdanner den tunge energi, der er i verden. Vi nedbryder og omdanner angst og frygt. Giver livsenergi og livsglæde. De opgaver vi synes, der var for store i går, er blevet meget lettere i dag. De er lettere, når jeg lader mit velsignede lys, energi strømme ud, når vi alle gør det samtidig, så sker der store forandringer. Husk vores skole her, Healerskolen i Sønderjylland, er stedet for åndelig, sjælelig udvikling. Der strømmer lys og kærlighed ud herfra, fra jer alle der er her både til stede, og jer der er gået over på den anden side. Jeg ved, I er her, jeg kan se jer. I hjælper os, alle hjælper.

Jeg giver energi til Ida, hendes familie. Jeg giver lys og kærlighed til de fattige, fattigdom kan forstås på flere planer. Der er også en fattigdom, der hedder, hvis man ikke kan træde ind i sin kærlighedsbevidsthed, sin sjælsbevidsthed, sin rummelighed. Så mangler man muligheder, så skal man have fat i de gode tanker.

Jan han er jo så god, han kan kigge ind i folks hjerter og se lige nøjagtigt, hvad de har brug for. Så kan jeg se, at han kan sætte de ting ind, de har brug for, og så kommer der stor lys af kærlighed og hengivenhed.

Når vi gør det målrettet, bruger tid til det hver dag, så arbejder vi med magien, den samme energi som er der til jul, det hedder julemagien. For mange mennesker er det i julen glæde, men for næsten lige så mange mennesker er det en meget svær tid, fordi det kan være, der ikke er nogen til at være der for en. Det gør vi lige med vores fjernhealing, vi hjælper, der hvor der er nød, vi giver lys og kærlighed.

Det var vores morgentale, eller vores morgenmeditation her fra Healerskolen i Sønderjylland, her i dag, lørdag den 3. november 2018. Tak fordi I lyttede med og tak for det hele. Rigtig god velsignet dag til jer alle. God morgen.